

darbeler.com

MİLLETİN DAVASI

15 TEMMUZ DAVALARI-3

AV. YASİN ŞAMLI

E D İ T Ö R

FATİH SULTAN MEHMET
KÖPRÜSÜ ERLER DAVASI


TÜRKİYE HUKUK
P L A T F O R M U


Uluslararası
Hukukçular
Birliği

Yayın



Web

darbeler.com

ISBN

978-605-70397-0-5

Baskı

İlbey Matbaa

Sertifika No: 17845

Tarih

Mart 2021 / İstanbul

MİLLETİN DAVASI

Editör

Av. Yasin Şamlı

Yayına Hazırlayan

Av. Ahmet Akcan

Editör Yardımcısı

Av. Mehmet Sevinç

Metin Yazarları

Av. Yasin Şamlı

Av. Kemal Kaya

Av. Cemile Ünlü

Av. Fatih Bilal Danalıođlu

Av. Muhammed Faruk Görmüş

Av. Halil İbrahim Yılmaz

Av. Faruk Koç

İÇİNDEKİLER

Takdim	15
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Erler Davası	21
İSTANBUL 29. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA	23
I- 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ	25
15 TEMMUZ DARBE BİLDİRİSİ	25
BU DOSYA SANIKLARININ HUKUKİ DURUMLARI VE KANAATİMİZ	27
SANIK A. G.	27
1. İddianamedeki Müsnet Suç	27
2. Savcılık İfadesi	28
3. Sulh Ceza Hakimliği Sorgusu	29
4. Mahkeme Huzurundaki Savunması	29
5. Esas Hakkında Mütalaa	32
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	32
SANIK A.B.	33
1. İddianamedeki Müsnet Suç	33
2. Savcılık İfadesi	34
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	34
4. Esas Hakkında Mütalaa	35
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	36
6. Hakkındaki Tanık Beyanları	36
7. Değerlendirme ve Kanaatimiz	36
SANIK A.Y.	37
1. İddianamedeki Müsnet Suç	37
2. Savcılık İfadesi	37
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	38
4. Esas Hakkında Mütalaa	39
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	39
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	40
SANIK A.Ş.	40
1. İddianamedeki Müsnet Suç	40
2. Savcılık İfadesi	41
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	41
4. Esas Hakkında Mütalaa	44
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	44
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	44
SANIK A.T.	44
1. İddianamedeki Müsnet Suç	44
2. Savcılık İfadesi	45
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	46
4. Esas Hakkında Mütalaa	48
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	49
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	49

SANIK B.B	50
1. İddianamedeki Müsnet Suç	50
2. Savcılık İfadesi	50
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	52
4. Esas Hakkında Mütalaa	54
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	54
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	55
SANIK B.T.	55
1. İddianamedeki Müsnet Suç	55
2. Savcılık İfadesi	56
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	56
4. Esas Hakkında Mütalaa	58
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	58
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	58
SANIK C.T.	59
1. İddianamedeki Müsnet Suç	59
2. Savcılık İfadesi	59
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	61
4. Esas Hakkında Mütalaa	63
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	64
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	64
SANIK C.K.	64
1. İddianamedeki Müsnet Suç	64
2. Savcılık İfadesi	65
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	66
4. Esas Hakkında Mütalaa	68
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	68
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	68
SANIK E.Ö.	69
1. İddianamedeki Müsnet Suç	69
2. Savcılık İfadesi	69
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	71
4. Esas Hakkında Mütalaa	74
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	75
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	75
SANIK E.Y.	75
1. İddianamedeki Müsnet Suç	75
2. Savcılık İfadesi	76
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	77
4. Esas Hakkında Mütalaa	79
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	79
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	80
SANIK E.Y.	80
1. İddianamedeki Müsnet Suç	80

2. Savcılık İfadesi	81
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	81
4. Esas Hakkında Mütalaa	83
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	84
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	84
SANIK F.A.	84
1. İddianamedeki Müsnet Suç	84
2. Savcılık İfadesi	85
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	86
4. Esas Hakkında Mütalaa	87
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	88
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	88
SANIK F. O. Y.	88
1. İddianamedeki Müsnet Suç	88
2. Savcılık İfadesi	89
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	90
4. Esas Hakkında Mütalaa	93
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	94
6. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları	94
7. Değerlendirme ve Kanaatimiz	96
SANIK G.B.	96
1. İddianamedeki Müsnet Suç	96
2. Savcılık İfadesi	97
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	98
4. Esas Hakkında Mütalaa	102
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	105
6. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları	106
7. Değerlendirme ve Kanaatimiz	107
SANIK H.K.	107
1. İddianamedeki Müsnet Suç	107
2. Savcılık İfadesi	108
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	109
4. Esas Hakkında Mütalaa	110
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	110
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	111
SANIK H.G.	111
1. İddianamedeki Müsnet Suç	111
2. Savcılık İfadesi	112
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	113
4. Esas Hakkında Mütalaa	116
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	117
6. Hakkındaki Sanık Beyanları	117
7. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları	118
8. Değerlendirme ve Kanaatimiz	119

SANIK H. A.	119
1. İddianamedeki Müsnet Suç	119
2. Savcılık İfadesi	120
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	121
4. Esas Hakkında Mütalaa	122
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	123
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	123
SANIK İ.Ç.	124
1. İddianamedeki Müsnet Suç	124
2. Savcılık İfadesi	124
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	125
4. Esas Hakkında Mütalaa	127
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	127
SANIK İ.I.	127
1. İddianamedeki Müsnet Suç	127
2. Savcılık İfadesi	128
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	129
4. Esas Hakkında Mütalaa	131
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	131
SANIK İ.V.G.	131
1. İddianamedeki Müsnet Suç	131
2. Savcılık İfadesi	132
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	134
4. Esas Hakkında Mütalaa	137
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	137
SANIK İ.Y.	138
1. İddianamedeki Müsnet Suç	138
2. Savcılık İfadesi	138
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	140
4. Esas Hakkında Mütalaa	141
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	141
SANIK K. S.	142
1. İddianamedeki Müsnet Suç	142
2. Savcılık İfadesi	142
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	144
4. Esas Hakkında Mütalaa	147
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	147
6. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları	148
7. Değerlendirme ve Kanaatimiz	149
SANIK M.Ö.	149
1. İddianamedeki Müsnet Suç	149
2. Savcılık İfadesi	150
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	151
4. Esas Hakkında Mütalaa	153

5. Hakkındaki Sanık Beyanları	154
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	154
SANIK M.Ş.P.	154
1. İddianamedeki Müsnet Suç	154
2. Savcılık İfadesi	155
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	156
4. Esas Hakkında Mütalaa	158
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	158
SANIK M.F.	159
1. İddianamedeki Müsnet Suç	159
2. Savcılık İfadesi	159
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	160
4. Esas Hakkında Mütalaa	162
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	163
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	163
SANIK M.G.	163
1. İddianamedeki Müsnet Suç	163
2. Savcılık İfadesi	164
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	165
4. Esas Hakkında Mütalaa	167
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	168
SANIK M.K.	168
1. İddianamedeki Müsnet Suç	168
2. Savcılık İfadesi	169
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	169
4. Esas Hakkında Mütalaa	170
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	171
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	171
SANIK M. B.	171
1. İddianamedeki Müsnet Suç	171
2. Savcılık İfadesi	172
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	172
4. Esas Hakkında Mütalaa	173
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	174
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	174
SANIK M. Ç.	174
1. İddianamedeki Müsnet Suç	174
2. Savcılık İfadesi	175
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	177
4. Esas Hakkında Mütalaa	178
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	178
SANIK M. G.	178
1. İddianamedeki Müsnet Suç	178
2. Savcılık İfadesi	179

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	181
4. Esas Hakkında Mütalaa	182
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	182
SANIK M.Ç.	182
1. İddianamedeki Müsnet Suç	182
2. Savcılık İfadesi	183
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	184
4. Esas Hakkında Mütalaa	184
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	185
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	185
SANIK N. B.	185
1. İddianamedeki Müsnet Suç	185
2. Savcılık İfadesi	186
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	187
4. Esas Hakkında Mütalaa	189
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	189
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	190
SANIK N.A.	190
1. İddianamedeki Müsnet Suç	190
2. Savcılık İfadesi	191
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	192
4. Esas Hakkında Mütalaa	193
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	194
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	194
SANIK O.S.	194
1. İddianamedeki Müsnet Suç	194
2. Savcılık İfadesi	195
3. Esas Hakkında Mütalaa	196
4. Hakkındaki Sanık Beyanları	196
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	197
SANIK O.A.	197
1. İddianamedeki Müsnet Suç	197
2. Savcılık İfadesi	198
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	199
4. Esas Hakkında Mütalaa	201
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	201
SANIK O. Y.	201
1. İddianamedeki Müsnet Suç	201
2. Savcılık İfadesi	202
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	203
4. Esas Hakkında Mütalaa	204
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	205
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	206
SANIK S. Ö.	206

1. İddianamedeki Müsnet Suç	206
2. Savcılık İfadesi	207
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	208
4. Esas Hakkında Mütalaa	209
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	209
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	210
SANIK S.A.	210
1. İddianamedeki Müsnet Suç	210
2. Savcılık İfadesi	211
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	212
4. Esas Hakkında Mütalaa	213
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	213
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	214
SANIK S.Ç.	214
1. İddianamedeki Müsnet Suç	214
2. Savcılık İfadesi	215
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	216
4. Esas Hakkında Mütalaa	218
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	218
1. İddianamedeki Müsnet Suç	218
2. Savcılık İfadesi	219
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	220
4. Esas Hakkında Mütalaa	221
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	221
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	222
SANIK V.B.	222
1. İddianamedeki Müsnet Suç	222
2. Savcılık İfadesi	223
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	224
4. Esas Hakkında Mütalaa	225
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	226
SANIK Y.K.	226
1. İddianamedeki Müsnet Suç	226
2. Savcılık İfadesi	227
3. Esas Hakkında Mütalaa	227
4. Değerlendirme ve Kanaatimiz	228
SANIK Y.E.K.	228
1. İddianamedeki Müsnet Suç	228
2. Savcılık İfadesi	229
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	230
4. Esas Hakkında Mütalaa	234
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	234
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	235
SANIK Y. A.	235

1. İddianamedeki Müsnet Suç	235
2. Savcılık İfadesi	236
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	237
4. Esas Hakkında Mütalaa	238
5. Değerlendirme ve Kanaatimiz	238
SANIK Y. Y.	239
1. İddianamedeki Müsnet Suç	239
2. Savcılık İfadesi	239
3. Mahkeme Huzurundaki Savunması	240
4. Esas Hakkında Mütalaa	243
5. Hakkındaki Sanık Beyanları	243
6. Değerlendirme ve Kanaatimiz	243
NETİCE VE TALEBİMİZ	245
Yerel Mahkemece Sanıklar Hakkında Kurulan Hüküm	247
YEREL MAHKEMECE SANIKLAR HAKKINDA KURULAN HÜKÜM	249

TAKDİM

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü millete, ümmete karşı yapılan bir saldırdır. Bu saldırıyı; coğrafyamızı suni sınırlarla parçalamak, insanlarımızı etnik ve mezhebi ayrılıklarla birbirine düşman ederek çatıştırmak isteyen sömürgeci emperyalistlerin yaptığını, bazı insanları da maşa olarak kullandığını biliyoruz. Bu darbe teşebbüsü münferit bir saldırı değil; ümmete karşı Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Tunus'ta, Afganistan'da, Sri Lanka'da ve Myanmar'da yapılan küresel saldırının bir parçasıdır.

15 Temmuz gecesi darbeciler; milletin meclisini, mukavemet etmesin diye Polis Özel Harekât Merkezini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombaladı. Emniyet Müdürlüklerini işgale kalktı. Kamu binalarını, köprüleri, kavşakları işgal etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde toplanan genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan halkımızın üzerine tank topuyla acımasızca ateş açtılar. Tanklarla araçları ezerek, araç içindeki insanları şehit ettiler. Yine aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de darbeye karşı koyan 3 kahramanımızı şehit ettiler.

Milletimiz bu saldırının niteliğini, amacını ve kim tarafından yapıldığını daha ilk saatlerde keskin ferasetiyle kavradı. İmanın verdiği cesaret ve kuvvetle meydanlara çıkmaya başladı. Milletiyle bütünleşen Cumhurbaşkanının cesur çağrısı ve önderliğiyle darbecilerin tanklarına, savaş uçaklarına, makinalı tüfeklerine, tank toplarına bedenlerini siper ettiler. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sömürgeci emperyalizme karşı verdiği mücadelede 252 şehit verdi, 2193 vatandaşımız gazi oldu. Halk, hukukuna sahip çıktı. Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandı.

Bizler şehit yakınlarının ve gazilerin avukatları olarak; 16 Temmuz'dan itibaren meydanlarda hukukuna kahramanca sahip çıkan milletimizin hukukuna açılan davalarda da sahip çıkmaya karar verdik.

Temsil ettiğimiz şehitlerin bedenlerini darbeciler paramparça etmişti. Buna rağmen bizler, inancımız gereği yargılanan hiçbir sanığa karşı kin ve nefretle hareket etmedik. Masumiyet karinesine, adil yargılanma hakkına, savunma hakkının kutsallığına dikkat ettik, savunmalarını günlerce dikkatle dinledik.

Mutlak adaletin sağlanacağı, hiç kimseye hiçbir haksızlığın yapılmayacağı bir mahkemede hâkimler hâkiminin huzurunda yargılanacağımızı düşünerek hareket ettik. Esas hakkındaki beyanımızı da bu hassasiyetle hazırladık. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve onların yakınlarının hukukuna sahip çıkacağımızı bir kez daha teyit ederiz.

Av. Yasin Şamlı
Müdahil Vekilleri Adına

Demokrasi kültürü ve bilincinin yerleştiği gelişmiş toplumlarda yüzyıllarca hiç karşılaşılmayan darbeler, ülkemizin kısa sayılabilecek Cumhuriyet tarihinde adeta belirli periyotlarla tekrar eden vahim ve olağan hadiseler zinciridir.

Halkın iradesiyle seçilen yönetimlere karşı yapılan, temel hak ve özgürlükleri sekteye uğratan darbelerin istisnasız tümü ironik bir şekilde ya zayıflayan demokrasiyi egemen kılma veya demokrasiyi daha da güçlendirme adına yapılmıştır. Ancak ne yazık ki her darbe, demokrasi üzerinde ciddi zedelenmelere yol açarken, toplumlar üzerinde derin travmalar oluşturmaktadır.

Dünyada darbelerin sıklıkla gerçekleştiği coğrafi bölgelere bakıldığında, özellikle doğal kaynakların zengin veya jeopolitik öneminin yüksek olması (Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika'da bulunan ülkeler gibi) dikkat çekicidir. Buralarda gerçekleşen her darbenin arkasında kurgulayıcı veya finansör olarak Batılı zengin devletlerin olması bildik ve yadsınamaz bir durum. Kendi ülkelerinde ileri demokrasi ve özgürlükleri savunan bu güçler, çıkarları uğruna az önce zikredilen ve güzel ülkemizin de içinde bulunduğu bölgelerde darbeleri desteklemekten geri durmamışlardır. Demokrasiyi adeta katlederek, gücünü halktan almak yerine silahların öldürücü ve zorba etkisinden alan darbeci yönetimlerin oluşturdukları kaotik ve puslu ortam mezkûr dış güçlerin amaçlarını gerçekleştirmeleri için mümbit bir ortam sağlamaktadır. Bu ve benzeri amaçlarla ülkemizde yabancı güçlerin maşası olarak hareket eden lanetli yapı FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da teşebbüs edilen darbe girişimine kahraman halkımız tarafından gösterilen tepki, ülkemizin tarihine olduğu kadar dünya demokrasi tarihine de altın harflerle nakşedilmiştir.

Türkiye Hukuk Platformu olarak takdirinize sunduğumuz böyle eserler ile, toplumumuzda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda farkındalık oluşturarak, yaşanan vahim hadiseleri diri tutmak ve tekrar yaşanmasının önüne geçilmesine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Unutmamalıdır ki, hukukun egemen olduğu güçlü bir demokrasi hem bizim hem de gelecek nesillerin en büyük teminatıdır.

Av. Ahmet Akcan
Türkiye Hukuk Platformu
Genel Sekreteri

Türkiye Cumhuriyeti tarihi 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 askeri darbelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan Fethullahçı Terör Örgütü'ne bağlı bir grup askeri cuntanın 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı sivil yönetime yönelik darbe girişimine tanıklık etti. Dünya tarihinde halk, ilk kez 15 Temmuz askeri darbe girişiminde güvenlik güçlerine silah kullanmadan karşı koyarak küresel dış destekli bu darbe girişimini başarıyla püskürttü.

Darbe ve darbe girişimleri sebebiyle Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik ve sivil gelişimi kesintiye uğradı. Yakın zamana kadar Türkiye darbecileri yargılayamazken artık 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbeleri ile 15 Temmuz darbe girişimi davaları açılabilir ve mahkemeler karar verebilir.

Her on senede bir darbelerle karşılaşan ülkemizde hukukun egemenliği, adaletin tesisi, dünya barışı ve istikrar ortamının gerçekleşmesi, insan hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınması, insan hakları bilincinin gelişip yerleşmesi gibi amaçlar doğrultusunda Uluslararası Hukukçular Birliği olarak darbelerle dikkat çekerken 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin davalarını da yakından takip ettik. Darbe yapan, suç işleyen her kim olursa olsun yargılandığını görmek adil bir sistem için son derece önemlidir.

Uluslararası Hukukçular Birliği üyelerimiz, Hukukçular Derneğimizin üyeleri, diğer hukuk derneklerinin üyeleri ve avukat meslektaşlarımız darbe davalarını büyük bir özveriyle ve adalete katkıda bulunarak yakından takip etti.

Dini, ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, siyasi görüşü, felsefi kanaati, toplumsal aidiyeti, uyruğu ne olursa olsun insanlık ailesinin şerefli bir üyesi olarak her insanın hayat hakkı, özgürlük hakkı, eşitlik hakkı, adil yargılanma hakkı, kişi güvenliği hakkı, dilediği gibi inanma, düşünme ve ifade hakkı, mülkiyet hakkı başta olmak üzere bütün hak ve özgürlüklerinin insanlık şeref ve haysiyetine uygun bir şekilde hukukun güvencesine alınması gerekir.

Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde artık darbelerle kolay kolay geçit vermeyeceğini, darbecilerden hesap soracağını ve onları yargılayacağını ispat etmiştir. 15 Temmuz yargılama davalarında aralarında üyelerimizin de bulunduğu müdahil avukatların davayla ilgili sonuçları, belgeleri bir kitap halinde sunularak tarihe not düşülmektedir. Bu çalışmayla tarihimizde yaşanan darbeler ve darbe davalarının sonuçları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi, halkın konuya olan duyarlılığını artırmayı, toplumu darbelerle karşı bilinçlendirmeyi ve 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmamasını dileriz.

Av. Necati Ceylan
Uluslararası Hukukçular Birliği
Genel Sekreteri

**Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü
Erler Davası**

İSTANBUL 29. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Dosya No: 2017/341 E.

**Esas Hakkında Beyanda
Bulunan Müdahil
Vekili**

: T.C. Cumhurbaşkanlığı
: Av. Yasin Şamlı
Millet Cad. No:22/1 Fatih/İstanbul

Müdahiller

: Adem Sefer, Ali Özleyen, Bahrican Kılıç, Fatma Gül Bayrakçı Şen, Fazlı Şengül, Halise Balcı, Hatice Bayrakçı, Hekim Bayrak, Hüseyin Odabaş, İlhan Turan, Kadir Alçıkaya, Kadir Aytar, Kamil Ubay, Kenan Duman, Lütfü Çift, Mahmut Talha Uçar, Mehmet Bayrakçı, Mehmet Toprak, Mehmet Sururi Saydam, Metin Bostancı, Muhammet Bostancı, Murat Fatsa, Murat Topcu, Mustafa Kaya, Mustafa Öksüz, Nebahat Bilgiç, Nesrin Bayrakçı, Nezaket Tekinşemsi, Salih Zeki Kurumahmut, Sultan Çap, Şahin Öksüz, Şeref Çınar, Tuncay Erken, Ünsal Pekdemir, Vedat Kaya, Yalçın Turgut, Fatih Orhan, Tevrat Kartbak

Vekilleri

: Av. Yasin Şamlı
Av. Kemal Kaya
Av. Cemile Ünlü
Av. Halil İbrahim Yılmaz
Av. Faruk Koç
Av. Fatih Bilal Danahoğlu
Av. Muhammed Faruk Görmüş

I- 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup bir grup askerin başlattığı darbe girişimine maruz kalmış, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde halkın direnişi, FETÖ mensubu olmayan askeri kadrolar ve polisin de desteği ile darbe girişimi püskürtülmüştür. Darbenin icra hareketleri kapsamında Ankara'da kritik askeri ve polis merkezlerine yapılan saldırılar ve İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinin darbeci askerler tarafından işgal edilmesiyle başlayan girişim TRT'de zorla okutulan darbe bildirisi, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına el koyma çabaları, basın yayın kuruluşlarının işgal girişimleri ile devam etmiştir. Darbeciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalamış, Millî İstihbarat Teşkilâtı, Genelkurmay Başkanlığı ve Özel Harekât Komutanlığı gibi stratejik noktaları işgal teşebbüsünde bulunmuştur.

Vesayet mekanizmalarının sivil-siyasal alandaki etkinliğinden dolayı asker-sivil ilişkilerinde olması gereken normalleşmeyi gerçekleştiremeyen Türkiye, AK Parti iktidarında bu normalleşmenin sağlanabilmesi için yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Hatta Türkiye'de bir askeri darbenin mümkünlük şartlarının ortadan kalktığına yönelik yaygın bir kanaat oluşmuştur. Ancak 50 yıla yakın ordunun içerisine sızmış FETÖ, daha önceki cunta girişimlerinin bazı yöntemlerini kullanarak 15 Temmuz'da kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur.

15 TEMMUZ DARBE BİLDİRİSİ

"Bu metnin, Tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteği ve emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen Anayasa ve Kanun ihlalleri devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli, bir tehdit haline gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri de dâhil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik saiklerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir.

Gaflet, dalalet hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş Kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz, uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının gözardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. Siyasi idarenin aldığı hatalı karar ile mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum vatandaşın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlerimizin hayatına mal olmuştur. Bürokrasi içindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış. Ülke sathında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir.

Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklar ile kurduğu bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Yurtta Sulh, C.'da Sulh ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek terörizm ve terörün her türlüşü ile etkin mücadele yolunu açmak temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesi üzerine oturan Anayasal düzeni yeniden tesis etmek devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.

Devletin yönetimi, teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi, BM, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlar ile oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. Meşruyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektilmiştir.”

Meşru ve halkın oylarıyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirme amacı taşıyan darbe teşebbüsü sırasında ülke genelinde Anayasal düzeni tehdit eden eylemler kapsamında; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulmuş, başta Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga olmak üzere darbeye karşı çıkan birçok asker ve diğer kamu görevlisi etkisiz hale getirilmek amacıyla kaçırılarak hürriyetlerinden alıkonulmuştur. TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekât Binası bombalanmış, şehirlerin meydanları, köprüler, kamu binaları işgal edilmiş, darbeye göğsünü siper eden vatandaşların üzerine tank ile top atılmış, otomatik silahlarla taranmış, tank sürülerek araçlar ve içindeki insanlar ezilmiş, 251 vatandaşımız şehit edilmiş, 2193 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanarak gazi olmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facetime uygulaması ile televizyon yayınlarına canlı bağlantı gerçekleştirip halkı darbeye karşı çıkmak üzere sokak, meydan ve havalimanlarına daveti üzerine toplumun farklı kesimlerinin darbe karşıtı olarak sokaklara çıkması girişimin başarılı olmasını engelleyen en önemli nedendir. Gece boyunca birçok noktada devam eden çatışmaların ardından darbe girişimi başta Atatürk Havalimanı ve Boğaziçi Köprüsü olmak üzere birçok noktada darbeci askerlerin teslim olması ile sona ermiştir.

BU DOSYA SANIKLARININ HUKUKİ DURUMLARI VE KANAATİMİZ

Bilindiği gibi bu dosya İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 2017/146 E. Sayılı dosyasından tefrik edilmiştir. 2017/146 E. Sayılı dosyada rütbeli sanıklar yargılanmış ve haklarında hüküm verilmiştir. Dosya bugün itibariyle istinaf aşamasındadır.

Bu dosya sanıklarının tamamı er rütbesinde olan askerlerden oluşmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminde genel olarak er rütbesinde olan askerlere darbe hakkında bilgi verilmeden birliklerinden çıkarıldıkları bilinmektedir. Bu durum bu sanıklar açısından işin başında suçun manevi unsurunun bulunmadığını göstermektedir. Ancak hukuki anlamda sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için er rütbesinde olan bu sanıkların darbenin icra hareketlerinin ifa edildiği Fatih Sultan Mehmet köprüsüne ulaşp darbeye muttali olduktan sonra yaptıkları davranışlara bakmak zorunluluğu vardır. Darbeye muttali olduktan sonra darbenin icra hareketlerini yapmaya devam etmişler ise TCK md. 309'da tarif edilen suç oluşmuş olacaktır. Şayet darbeye muttali olduktan sonra darbenin icra hareketlerini yapmamış iseler bu durumda da TCK 309'da tarif edilen suç gerçekleşmemiş olacaktır. Bu bakımdan her bir sanığın hukuki durumunu tek tek değerlendirmek ve bu değerlendirme neticesinde mevcut delillere göre bir sonuca ulaşmak adil bir sonuca ulaşmak bakımından zorunludur.

SANIK A. G.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Sanık hakkında iddianamede mesnet suç özetle; "Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 1. Tank Bölüğünde görevli sanığın olay öncesinde bölükten Â. Ö. ve A. G. isimli Mercedes Unimog şoförlerinin Kuleli Askeri Lisesine bir süre şoförlük yapmak üzere gönderildiği anlaşılmaktadır.

Sanıklar A.U., B.K., M.H.E'un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 ve 195711 plakalı askeri araçla toplam sanığın da aralarında bulunduğu diğer sanıklar ile birlikte Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Köprüsüne intikal ettikleri izahtan varestedir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters

şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık A. G. savcılık ifadesinde; “Olay günü ben şofördüm ve üzerime bir silah almamıştım. Zırlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu, 1. Bölükte Tank Er olarak askerlik yapıyorum, acemi birliğim Balıkesir Çayırhisar Bakım Okulu idi. Şu an görev yaptığım askeri birliğe 15 Temmuz 2015 tarihinde geldim. 15.07.2016 günü saat:16:30 sıralarında, Tank Ast. Bçvş. A.A. bana emir verdi, sivil kıyafetlerini giyin dış birliğe araç götüreceksin _hazırlan dedi, sonra yanıma Mehmet KANBUR uzman çavuşla B.D. uzman çavuş geldi, Kuleli Askerî Lisesine gittik, 4 Mercedes araç olarak yola çıkmıştık, yanımızdaki komutanlarımız birliğe geri döndü, yalnızca biz 4 arkadaş kaldık şoförler olarak, saat: 21:30 civarında Binbaşı geldi toplanın şoförler diye bağırды, toplandık, benim aracıma yaklaşık 15 asker bindi, mühimmatlı ve tam teçhizatlı, sonra yanıma araç komutanı olarak bir tane binbaşı bindi, ben aracıma binen binbaşuyu başka birlikte olduğu için bilmiyorum, bana yürü dedi, nereye gideceğimizi sorduğumda FSM köprüsüne gideceğimizi söyledi, oraya vardığımızda trafik normaldi anormal durum yoktu, sonra askerler araçtan İnip yolu kesti, hatta yanımızda yakında bulunan polis karakoldaki polisler araçları ve yaya olarak ta geldi. Polisler bize yolu kesmek için dubaları da yola koyun dedi. Ben merak ettim. Polislere sordum. Onlarda bana herhalde bir terör olayı var ondan bir önlem alınıyor olabilir dedi. Ancak polislerin de onun için yanımıza gelip gelmediklerinden emin değilim, ben sivil olduğum için beni araçta beklettiler, yolu tek şeritten devam ettiriyorlardı, Yarbayda bu arada araçlardaki vatandaşlara bir şeyler söylüyordu, o esnada hatırladığım kadarıyla 3 tank 2 tane de ZPT geldi, olayı da tam idrak edemedim ancak yanımızdaki ismini bilmediğim binbaşı terör saldırısından bahsetmişti, orada sivil halk toplanmıştı ve büyük bir kalabalık üzerimize gelmişti, benim aracımın etrafını da çevirmişlerdi, ben aracın kapılarını kilitledim, o esnada tank aracımın önüne geldi, soyadını bilmediğim A. isimli Yarbay sivil vatandaşlara ateş etti, bende kaçacak yer arıyordum, baktım FSM köprüsünün girişinde bir polis karakolu vardı, orada bir boşluk gördüm ve aracı çektim daha sonra kafamı toparlamak için kaçtım, sonrasında kafamı toparladıktan sonrada Kavacık karakoluna kendim gidip teslim oldum, ayrıca terhisime 45 gün var. Ben kesinlikle darbe yapmak için oraya gitmiş değilim. Böyle bir konuşmada duymadım. Böyle bir emirde bize verilmedi. Yukarıda belirttiğim soyadını bilmediğim A. isimli yarbay sivil vatandaşlardan birisine ateş ederek yaraladığımı biliyorum. Bu yarbayın Kuleli Askerî Lisesinde görev yaptığını biliyorum. Görsem tanırım. İsmi

bilmediğim binbaşımı da görsem tanırım. Ben herhangi bir suça karışmış değilim. Ayrıca FETÖ terör örgütü ite bir bağlantım yoktur. Ben karakolda bir darbe girişimi yapıldığını öğrendim. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Sulh Ceza Hakimliği Sorgusu

Sanık A. G. Sulh Ceza Hakimliği savunmasında: *“Ben 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Tabanı, L Bölükte Tank Er olarak askerlik yapıyorum, 15.07.2016 günü saat 16:30 sıralarında, Tank. Ast. Bçvş. A.A. bana emir verdi, sivil kıyafetlerini giyin dış birliğe araç götüreceksin hazırlan dedi, sonra yanıma M.K. uzman çavuşla B.D. uzman çavuş geldi, Kuleli Askeri Lisesine gittik, 4 Mercedes araç olarak yola çıkmıştık, yanımızdaki komutanlarımız birliğe geri döndü, yalnızca biz 4 arkadaş kaldık şoförler olarak, saat: 21:30 civarında Binbaşı geldi toplanın şoförler diye bağırta, toplandık, benim aracıma yaklaşık 15 asker bindi, mühimmatlı ve tam teçhizatlı, sonra yanıma araç komutanı olarak bir tane binbaşı bindi, bana yürü dedi, nereye gideceğimizi sorduğumda FSM köprüsüne gideceğinizi söyledi, oraya vardığımızda trafik normaldi anormal durum yoktu, sonra askerler araçtan inip yolu kesti ben sivil olduğum için beni araçta beklettiler, yolu tek şeritten devam ettiriyorlardı, Yarbayda bu arada araçlardaki vatandaşlara bir şeyler söylüyordu, o esnada hatırladığım kadarıyla 3 tank 2 tane de ZPT geldi, olayı da tam İdrak edemedim ancak yanımızdaki binbaşı terör saldırısından bahsetmişti, orada sivil halk toplanmıştı ve büyük bir kalabalık üzerimize gelmişti; benim aracımın etrafını da çevirmişlerdi, ben aracın kapılarını kilitledim, o esnada tank aracımın önüne geldi, Yarbay sivil vatandaşlara ateş etti. Bende kaçacak yer arıyordum, baktım FSM köprüsünün girişinde bir polis karakolu vardı, orada bir boşluk gördüm ve aracı çektim daha sonra kafamı toparlamak için kaçtım, sonrasında kafamı toparladıktan|sonrada Kavacık karakoluna kendim gidip teslim oldum, ayrıca terhisime 45 gün var.” şeklinde beyanda bulunmuştur.*

4. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık A. G. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Askeri birliğim 2. Zırhlı tugay komutanlığı Nurettin Baransel kışlasıdır. Olay zamanı tank er olarak görev yapıyordum. Olay günü herhangi bir anormal bir durum yoktu. Ama velakin ben akşam üstü saat 4 buçuk civarı yani 16:30 sıralarında falan kuleli askeri lisesine gönderilmiştim. Beni gönderen kişi bölük astsubayımız A.A.’dır. Kuleli Askeri Lisesi’ne 4 araç olarak gittik 4 şoför artı yanımızda rütbeliler vardı. Ve rütbeliler kuleli askeri lisesine bizi teslim ettikten sonra geri dönüş yaptılar. Niye gittiğimizi bilmiyordum bize herhangi bir bilgi verilmedi sadece dış birliğe göreve çıkacağımız söylendi biz de hazırlandık sivil kıyafetimizi giydik askeri kıyafet de üzerimizde yoktu. Sivil kıyafetle bizde kuleli askeri lisesine gittik. O tarihte yanlış hatırlamıyorsam 10 buçuk 10 aylık askerdim. Başka askeri birliğe herhangi bir açıklama yapmadan gidin diye bir talimat olmamıştı şimdiye kadar. Böyle bir şeye şahit olmadım.*

Kuleli Askerî Lisesi'nde işte bizi bir tane astsubay K. yanlış hatırlamıyorsa K. astsubay diye bir astsubay karşılamıştı. Bakım astsubayı diye hatırlıyorum. Bizi karşıladı. Gelin çocuklar oturun dedi. Sonra biz yemek yedin o birlikte ardından saatin tam net zamanını hatırlamıyorum ama alarm verildi. Tüm şoförler toplansın dedi. Nizamiyeye doğru hareket ettik. Sonra tam teçhizatlı askerler araçlarımıza bindirildi. Ben tamamen sivildim. Herhangi bir silahım veyahut da mühimmatım da yoktu. Ben tamamen sivil kıyafetliydim. Kuleli askeri lisesinde bana silah verilmedi. Bizi niçin götürdüklerine dair bize herhangi bir şey söylenmedi. Sadece dış birliğe göreve gideceksiniz hani niçin gideceğimizi de bilmiyorduk. Yük mü taşınacak bizim zaten askeri kamyondu. Tank taburunda bizim haricimizde askeri kamyon şoförü vardı kalmıştı birlikte de kalmıştı A.U. vardı hatırladığım kadarıyla sürmüş olduğum Mercedes unimog 195711 plakalı araç önceden bana zimmetli bir araçtı. Bu araçla ile kuleli askeri lisesinden çıkış yapıldı. Kuleli askeri lisesinden ikinci zırhlı tugayından gelen 4 aracın 4 ü de peş peşe çıktık. Yanıma bir tane binbaşı bindi sadece bana söylemiş olduğu pardon FSM köprüsüne doğru ilerlememi söyledi. Köprünün girişinde de durmamı söyledi. Sonra askerlerin hepsi indirildi. Bizim birlikte olmadığı için bu binbaşını bilmiyorum. Ama isminin H. olduğunu duymuştum. Cezaevindeyken cezaevine girmiştik olaylardan sonra kısa bir süre Olay yerine geldiğim zaman saatin kaç olduğunu hatırlayamıyorum. Ama olayda herhangi bir olumsuzluk yoktu ilk başta yani ilk önce yolun kapatılması emredildi. Yani biz zaten araçtaydık biz sivildik bizim askeri kıyafetimiz olmadığı için bizim araçta durmamız söylendi. Verilen emirlere uyun araçta durun dedi. Araçtan dışarı çıkmayın dedi. Orda bir tane yarbay vardı o da diğer araçta geldi. İki araç gitmiştik FSM köprüsüne. Gelen yarbayın ismi A. ama soy ismini bilmiyorum. İsimlerini sadece cezaevindeki arkadaşlarımdan öğrendim. Görsem çıkartabilirim galiba efendim.

MAHKEME BAŞKANI: Şimdi huzurdaki sanıkları yaklaştıralım. Bak şuradan başlayalım. Bu muydu A. yarbay dediğin

Sanık A. G.: hayır bu değildi

MAHKEME BAŞKANI: Bu muydu

Sanık A. G.: efendim bu görmüş olduğum kişi H. binbaşı olarak hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsa

MAHKEME BAŞKANI: Tamam doğru hatırlıyorsun evet H. binbaşı devam edelim bu muydu A. yarbay dediğin

Sanık A. G.: benziyor ama tam emin değilim efendim. Benziyor ama tam emin değilim A. yarbay olabilir efendim tam emin değilim

MAHKEME BAŞKANI: Bu olabilir ama tam emin değilim diyorsun

Sanık A. G.: evet

MAHKEME BAŞKANI: O kişi de A. yarbay tam emin değilim dedin devam edelim. Bu kişilerden ateş eden oldu mu

Sanık A. G.: Efendim ateş ettiler ama şu şekilde söyleyeyim. A. yarbayın ateş ettiğini gördüm. Bir tane motosikletli kişi geliyordu onun önüne doğru ateş etti ama herhangi birisinin üzerine bizzat sıktığını görmedim efendim

A. yarbayın ateş ettiği motosikletli kişi yaralanmadı. Sadece ön tekerin olduğu kısma doğru ateş etti durması için. Başka M.C. üstegmen vardı ateş ettiğini gördüm. Onun bir tane sivil vatandaşın ayağından vurulduğunu gördüm ama o ateş etti diye tahmin ediyorum. Tam net seçemedim. Onun elinde silah vardı o sırada silah ateşlendi. Ondan başka bir kimsede de silah yoktu o sırada ben o gibi hatırladım yani. M.C. silahını öyle nişan alır pozisyonda değil de vatandaşların ortasına doğru sıktı zaten. Tahmini ortalama 5 metre var yok. Anca 5-10. Benim silahım bulunmuyordu efendim. Benim herhangi bir silahım veyahut teçhizatım yoktu. Rütbeli ya da rütbesiz kişilerden başka ateş eden oldu lakin karanlıkta ben aracımda olduğum için benim tek gördüğüm M.C. üstegmendi geri kalanlardan kimin ateş ettiğini görmedim. Havaya ateş eden de oldu. Bu sesler hep elinde silah olan askerlerin bulunduğu yerden geliyordu. Bir de karşı taraftan da bir ateş sesi geldi ama kimin ateş ettiğini nerden ateş ettiğini bilmiyorum. Askerlere yatması emredildi. O sırada A. yarbay yatmasını emretmişti askerlere köprünün yukarı tarafından mı ne ateş sesi gelmişti. Kimin kime ateş ettiğini bilmiyorum o zaman. Ateşin geldiği yeri bilmiyorum. Oradan da bir ateş sesi duydum. Kimin ateş ettiğini görmedim. Olay yerinde tankları gördüm efendim. Tanklar olay yerine geldi zaten o sırada fazla bir büyük bir kalabalık üzerimize doğru gelmeye yaklaşıyordu zaten biz gene aracımızın içindeydik. Daha sonra sivil halk iyice etrafımızı sardı. Sonra tanklar ilerledi biraz o köprünün girişinde sağ tarafta diye hatırlıyorum. Anadolu yakasından Avrupa'ya yakasına geçiş istikametinde sağ tarafta bir karakol vardı. Karakolun önüne kadar ilerledi tanklardan bir tanesi birkaç tanesi de geride kaldı. Daha sonra zaten bende o tankın açtığı yoldan biraz ilerledim korkmuştum zaten neyin ne olduğunu da tam çözemedim. O sırada boşluk buldum zaten ben aracımdan indim. Aracıma terk ettim ve kaçmışım olay yerinden uzaklaştım.

Rütbeli askerlerden vatandaşlara ya da olay yerinde olan polislere ya da size karşı sıkı yönetim ilan edildi Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu vb. bir söylem bize söylenmedi. Duymadım da herhangi o şekilde bir söylem duymadım da ben aracımdaydım zaten ama o sırada A. yarbay araçları durdurup teker teker tek şerit halinde bir şey söylüyordu. Ama ne söylediğinden de emin değilim. Bir şeyler söylüyordu ama bizim mesafemiz olduğu için aramızda tam olarak ne söylediğini duymamışım efendim. Bende silah yoktu üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum

Fetö silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgim ve iltisaklım yoktur. 15 Temmuz gününe kadar herhangi bir ismini dahi duymamıştım. Vatandaşlardan birini A. yarbay tarafından vurularak yaralandığımı bizzat gördüm efendim. Ama merminin yerden sekerek ayak bölgesinden yaralandı.

Askerlerin daha sonra emniyet güçlerine teslim olmaları, silah bırakmaları ve direnmeleri ile ilgili bilgim yok. Ben çünkü olay yerini terk ettim. Hani olayın taa daha tam net ne olduğunu da bilmiyordum. Olay yerini terk ettim. Sonra biraz işte yarım saat 40 dk. kadar işte sağda solda vatandaşlarla biraz muhabbet etmeye filan çalıştım. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Olayın net olarak ne olduğunu anladığımda da zaten Kavacık karakoluna gidip kendim teslim oldum efendim.

Olay yerinde herhangi bir terörist görmedim ama yani terör olayı olabileceğini söyledi bana bu şekilde söyledi. Bende tam bir şey anlamadığım için üstelemedim zaten polis memuruydu. Tam köprü'nün giriş kısmında daha yol filan kapatılmamıştı. Daha yeni gelmiştik olay yerine zaten. Polisler filan da vardı o bölgede polisler geldi yanımıza." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

5. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A. G. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık A. G.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsil olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK A.B.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Sanık A.B. olay zamanı 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda er olarak görev yapmaktadır. Sanık A.B. 'in sanık Üsteğmen M.C.'in emir komutasında 15.07.2016 günü saat 22.30 sıralarında askeri araçlar ile birlikte toplam 27 kişi olarak 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal ettikleri anlaşılmıştır.

Uzm. Cvs. F.K.'nın, araç sürücülüğünü Uzm. Çavuş M.B.'in. Nişancılığını Uzm. Çvş. E.Y.'in, Donduruculuğunu Er A.B.'in yaptığı 195748 plakalı Tank personelinin teslim olmadığı, tankın namlusunu 360 derece kendi etrafında çevirmeye başladığı, üzerinde ve çevresinde bulunan vatandaşların yaralanmasına neden olduğu, tüm ikazlara rağmen durmayarak Tem-Kavacık istikametinden Çekmeköy istikametine doğru kaçtığı ana ait görüntüler dosya içerisinde mevcuttur.

Sanık A.B. 'in de aralarına dahil olduğu sanıkların müştereken darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda 3 sivil vatandaşın ölümüne, 54 sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanık A.B. 'in de içerisinde bulunduğu tankta, tankın üzerine çıkan maktul İ.K. bu eylemler sırasında tankın namlusunun çarpması ve asfalt yola düşmesi neticesinde şehit olması başta olmak üzere sanığın müştereken iştirak etmiş olduğu eylemler sonrası işlenen suçlar iddianame ile ayrı ayrı belirtilmiştir. Yine sanık A.B. 'in de içerisinde bulunduğu tankta vatandaşlarımızın müdahalesi sonucunda tankın olay yerinden vatandaşlara zarar vererek kaçmış ve yakındaki 23. Tümen Komutanlığı Şehit Onbaşı A. Özdemir Kışlasına ulaştıkları, bu askeri birliğe sığındıkları, aynı gün burada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık A.B. savcılık ifadesinde; “Ben 2016 yılı temmuz ayı içerisinde Burdur ace-milik eğitiminden Selimiye Zırhlı birliklere geldim. Görevim tank doldur boşaltıcısıdır. Ter-hisime yaklaşık 9 ay vardır. Sıralı komutanlarım olarak Tank Komutanı F.K., Uzman Onbaşı E.Y.’dir. Bulduğum birlik içerisinde 15 Temmuz un 2 gün öncesinde ismini hatırlamadı-ğım birliğin içerisinde alarm verilecek demıştır onun dışında bir hareketlilik hissetmedim. 15 Temmuz 2016 günü ise ismini bilmediğim bölük komutanı akşam 21:00 sıralarında tat-bikat var polise desteğe gidiyorum diyerek tanklara mühimmatları yerleştirip sonra tank-larla birlikte birlikten çıktık. Ben tankın içinde olduğum için nereye gittiğimi bilmiyorum. Bindiğim tankın numarasını bilmiyorum son iki numarası 48’dir. Tankla bir yerlere git-tik nereye gittiğimizi bilmiyorum. Halk tankın önünü kesmişti. Tank komutanı F.K. bölük komutanın aradı kışlaya dönmek istediğini söyledi, bölük komutanı da nereye giderseniz gidin kışlaya gelmeyin dedi. Halk tankın önünü kestiği için biz çıktığımız kışlaya geri dö-nemeyip başka bir kışlaya gittik. Sabaha kadar orada kaldık sabahlayınca sivil polis gelip bizi aldı. Bu olayda hiç silah kullanmadım bende silah vardı yalnız şarjörü boştu. Silah tankın içerisinde duruyordu. Seri numarasını bilmiyorum. Ben yaşanan sürecin bir darbe olduğunu bilmediğim kışlaya gidip orada televizyon izleyince öğrendim. Sonra fenalaştım bana iğne de vurdular. Öğrendikten sonra hiçbir şey yapmadım. Sabaha kadar bekledim. Olaylar sırasında silah kullanmadım silah kullanmam konusunda bana bir talimat vermedi. Bulduğumuz tankın üzerine halk oturup bize yol vermeyince daha doğrusu geri dönmemizi engelleyen halkın dağılması için Tank komutanı F.K. havaya doğru birkaç el ateş etti. Sonra vatandaş dağılınca biz yandaki kışlaya gittik. Bu silah sesinde herhangi bir kimse yaralanmadı. Fethullah Gülen’in yaptığı yapılanmayla ilgili benim bir ilgilim ve bağ-lantım yoktur. Bu irtibatında ne olduğunu bilmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık A.B. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Ben savcılıktaki eski ifademi tekrar etmek istiyorum şeklinde beyanda bulunarak bu ek olarak birkaç beyanda bulun-muştur.

Olay tarihinde tankın içerisinde tank doldurucusuydum. Tankın sürücülüğünü uzman Çavuş M.B. yapıyordu. Tank komutanı Uzman Çavuş F.K.’ydi. Tank nişancısı E.Y.’di. Köprüye gittiğim zaman tank sadece orda yolu kesmişlerdi bizde orda durduk işte. Millet size salın işte haydi demeye başladı. Ben hiçbir şey bilmiyordum yani. Köprüdeyken tankın üzerine vatandaşlar çıkmıştı. Ne kadar vatandaş olduğunu hatırlıyorum. Sadece işte hain-ler falan diyordu ben hiçbir şey bilmiyordum yani. Bu tank 195 748 plakalı tanktı. Tankın üzerine çıkan bu eylemler sırasında tankın namlusunun çarpması ve asfalt yola düşmesi şehit olan maktul İ.K.’i görmedim. Tank sürekli kule dönüyordu. Bende zaten içindeyim. 1 Temmuz’da ben askere gittim. 15 gün oldu hiçbir şey bilmiyorum. Ben tanktan hiçbir şey bilmiyorum. Bu tank sürekli hareket halindeyken namlusu sürekli dönerken üzerinden

düşen insanlar olup olmadığını görmedim. Ben orda ne şey olduğunu görmedim. Tankın içinden dışarıyı hiçbir şekilde görmüyordum. Tankın içerisinden ateş eden oldu mu hatırlamıyorum. Hiç kimse ateş etmedi bilmiyorum. Biliyorum ama hatırlamıyorum. Tank komutanı F.K. havaya doğru birkaç el ateş etti tankın üstündeydi ateş etti onu biliyorum. Ben ateş etmedim.

Tank olay yerine tatbikat var diye gitmişti. Sadece içerde tatbikat dediler bir de tankın içine girdim hiçbir şey bilmiyorum. Bir baktım köprüye geldik. Ben usta birliğine 1 Temmuz'da başladım, 14 günlük askerdim. Tanktaki askerler onlarda şaşırды işte ne oluyor dediler böyle konuşuyorlardı yani ben de ortalığa sordum işte komutanım dedim ne oluyor. Tankın içerisinde birbirimizi duyuyorduk da karışık gördüm işte ne oluyor sadece. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Geri döneceğimizi söylediler.

Ben tank doldurucu bölgesindeydim. İşte millet bağıyor tankın üstünde bağıyor birisi hatta tankın üstüne girdi işte benim orda. Millet vardı işte tankın üstünde millet bağıyor işte bir tane adam bağıyor işte çıkın hainler kafirler diye bağıyordu.

Geri dönüyorduk sadece işte bilmiyorum işte tamamen hatırlamıyorum. Yani birkaç yere gittik yani orda tankın içindeydim zaten bilmiyorum yani başka bir kışlaya geri döndük zaten. Orada sabaha kadar bekledik. Sabaha kadar sivil polis gelip aldı bizi. Kışlada F.K., M.B., E.Y. 'le birlikte 4'ümüz sabaha kadar o askeri birlik içinde bekledik.

O zaman hiçbir şey hatırlamıyorum valla şey bir an şok olmuştum. Hatta iğne vurdu yatırdı işte belime falan hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum.

Olay zamanı tankın üzerinde millet vardı. Tankın namlusu çok hızlı dönüyordu ama kaç derece olduğunu bilmiyorum. Çok hızlı dönüyordu. Tankın namlusunun döndürülmesi emrini veren kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Çekmeköy kışlasına girdiğimizde saat yaklaşık 3 civarıydı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.B. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk

Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

SANIK F.K. Savunmasında; *"Tankta E. vardı nişancı bölmesinde, bir de A.B. var doldurucu bölgesinde. Onlar içerdeydi o esnada."*

Sanık M.B. mahkeme huzurundaki savunmasında;

"Benim tankımda; tank komutanı F.K., nişancı E.Y. doldurucu olarak da A.B. bulunuyordu."

6. Hakkındaki Tanık Beyanları

Müşteki H.B. mahkeme beyanında;

"Soru sormayacağım o tankın içine atlayan bendim. Bunu (A.B.'i kastederek) çıkartmaya çalışan da bendim o herif yalan söylüyor. İçerde onlara da. Tankın içerisinde o bu kişiydi. Bunu çıkartmaya çalışan da bendim. Onlara özellikle de şunu söyledim. Her şeyi bilmiyorum diyor ya dedim ki özel hareketçılar geldi bak hepinizi öldürecekler teslim olun dememe rağmen arabayı tankı milletin üzerine sürdüler. Yalan söylüyor." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

7. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık A.B.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK A.Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Sanığın, sanık M.C.'in emir komutasında 15.07.2016 günü saat:22.30 sıralarında 5 askeri araç ile birlikte 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat; 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal ettikleri anlaşılmaktadır.

Dosya içerisinde bulunan 17 ve 19 numaralı görüntüler, 2. Zırhlı Tugaydan geldiği tespit edilen 195745, 195746, 195747 ve 195748 plaka sayılı 4 adet tank ve 195644 plaka sayılı ZPT'nin, FSM köprüsünde yolu kesen askerlerin bulunduğu bölgeye geldikleri, etlerinde uzun namlulu silah bulunan askerlerin yolu tamamen kapatacak şekilde Kavacık istikameti yönünde yan yana dizilerek pozisyon aldıktan ana ilişkindir. İşbu görüntüler ile sanığın kovuşturma aşamasında vermiş olduğu sorgu beyanları nazara alındığında; her ne kadar bir an diğer sanıklar ile birlikte A.Y. da aracından indirilerek yol üzerine dizilmişler ise de akabinde tekrar araçlarına dönmeleri emredilmiştir. Diğer sanıklar ile birlikte geldiği araca dönen sanık A.Y. daha sonra vatandaşlar tarafından teslim alınarak kolluk güçlerine teslim edilmiştir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık A.Y. savcılık ifadesinde; *"Benim üzerimde MG3 silahı vardı. Tutanakta belirtilen iki tane MG3 silah var. Hangisinin bana ait olduğunu bilmiyorum. Benim görev yaptığım askeri birlikte zimmetli HK33 piyade tüfeği vardı. Ancak ben olay yerine MG3 silahı ile geldim. Ben 2. Zırhlı tugayında 1. Mekanize piyade bölümünde piyade er olarak askerlik görevimi yapıyorum. Benim acemi birliğim Amasya 12. Alay 1. Tabur 3. Bölükte yaptım. 2015 Aralık'ta şu an görev yaptığım birliğe geldim. Bu birlikteki sıralı komutanlarım sırayla bölük komutanım Piyade Üsteğmen C.A., Piyade Uzman Çavuş C.O., piyade uzman Çavuş S.B., Piyade uzman Çavuş N.K., Piyade uzman çavuş H.K. piyade astsubay Z.Ü., piyade Asteğmen N.K. bunları hatırlıyorum. Aynı bölükte askerlik yapıyorduk. Olay gecesi piyade uzman Çavuş C.O. bizim başımızdaydı. 15.07.2016 günü akşamı bir arkadaşım garajda toplanacağız dedi, tak/m komutanımız. C.O. toplanın dedi, sonrasında silahları aldık ve 2. Tank taburu garajlar bölgesine gittik, sonrasında Tugay Komutanımız Tuğgeneral Ö.A. geldi, bizi ZPT'lere bindirdiler, biz komutanımıza nereye gideceğimi» sorduk, tatbikat dediler, sonra komutan 4 arkadaşımızla dışarı çıktı, biz fazla dışarıyı göremiyorduk, bir ara baktığımızda FSM köprüsünde olduğumuzu gördük, halk vardı ve halk bize siz bizim askerimizsiniz deyip indirdiler ve sırtımıza bayrak astılar sonra da Kavacık karakoluna teslim ettiler, ayrıca terhisime 3 ay var. Biz arkadaşlarla Zpt aracının içerisindeydik. Araç-*

ta 4 kişi 2 de şoför toplam 6 kişi idik. FSM köprüsüne geldiğimizde 12:00- 01:00 arasıydı. 10-15 dakika burada kaldık. Komutanımız C.O. sız burada bekleyin dedi, komutanımız gidince biz aracın kapılarını kapattık. Silah sesleri geliyordu. Kimin sıkıldığını görmedik. Bizim aracın ışıkları yanmıyordu. Etraftaki insanlar toplanınca onlara sorduk, neler oluyor dedik. Onlarda darbe oluyor dedi. İnsanlar bizi araçtan çıkardı emniyetli bir yere götürdü ve karakola götürdüler. Ben darbenin ne anlama geldiğini bilmediğim için insanların böyle söylediğini bile anlamadım. Oraya niye geldiğimizi komutanlarımız bize söylemişti. Biz birliğimize yakın yerde tesisler bölgesi vardı. Oraya tatbikata gidiyoruz zannettik. Üst komutanlarımız aralarında bizden uzakta bir şeyler konuştu ancak ne konuştuklarını anlamadım. Fethullah ismini duydum ancak FETÖ silahlı terör örgütü ismini hiç duymadım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bundan 2 ay evvel İsmi bilmediğimiz komutanlarımız tatbikat için Diyarbakır, Maraş gibi illere gideceğiz diyorlardı, ben epilepsi hastasıyım. Mağdur durumdayım. Herhangi bir suça karışmış değilim. Tahliyemi istiyorum. Onun dışında bilgim yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık A.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olayların üzerinden uzun bir zaman geçtiği fazla bir şey de hatırlamıyorum. En son ilk verdiğim ifadelerim var. 2. Zırhlı tugay birinci mekanize piyade bölümünde piyade er olarak askerlik yapıyordum. O tarihte askerliğimin bitimine 3 ay kalmıştı.

Olay günü askeri birlik içerisinde denetleme gelecek demişler ve topladılar. İçtima falan toplamışlardı o esnada. Saat kaç 3 buçuk 4 araları öğleden sonra içtima alanında toplandık. Sonra tatbikat var dediler. Tank taburuna yönlendirmişlerdi. Orada saat gece 11 buçuk 12 ye kadar beklemiştik.

Takım komutanımız başınızdaki kişi Uzman Çavuş C.O. olması la.. Tatbikat yapacağız dediler. Tugayın içindeydiler. Ondan sonra nizamiyeye vardı. En son nizamiyeyi gördüm. Bir de baktığımda FSM köprüsüne zırhlı personel taşıyıcı aracıyla gitmiştik. Kaç tane çıktı orasını bilmiyorum efendim. Benim aracında rütbeli uzman Çavuş C.O. vardı. Araçta silahlıydık. Çıkmadan önce zimmet yapmışlardı üstüme, mg3 silahı vardı. Mermin sandık vermişlerdi. Sandıktan çıkan mühimmat uçaksavardı efendim. Uçaksavar vardı sandık içerisinde. Tüfeklerde şarjör vardı ama boştu efendim. Tatbikat ve FSM köprüsünden bomba ihbarı var diye çıkmıştık. FSM köprüsüne saat 12 buçuk 1 buçuk civarları vardık. Orada ilk vardığım zaman yolu sıraladılar. Yoldan geri bir içeri tankı aldılar. En son halk falan geldi efendim ondan sonra. Başımızda bir büyük rütbeli vardı kim olduğunu o karanlıkta fazla görmedim o sıralamıştı bizi köprüde. Rütbesini hatırlamıyorum. Bizim sıralandığımız yoldan trafik yoktu. Karşı şeritte vardı trafik orası bayağı yoğundu. Halk biz tankı bizi geri tankın içine koydular. Bir iki dakika sonra halk geldi. Biz tam geri içeri, dışarıdan içeri girmiştik tankın içine o zaman halk geldi. ZBT'ye bindik işte. Vardığımız zaman ilk indik aşağı doğru. Oradaki başınızdaki rütbeli 1. Timi içeri alın demişti. Geri

biz de ZBT'ye bindik. Karşımızda halkta Türk bayrakları filan vardı. Mühimmatımız yoktu. Ateş etmedik. Ateş edeni görmedim efendim. Sadece bir iki tane aracın kaçtığını gördüm. Onlarda büyük rütbelilerdi birisi siyah, birisi beyaz. Ama çatışma çıkmıştı. Fazla görmedim. Başımızda C.O. vardı. Onun bir talimatı olmadı o da bilmiyordu ne olacağını. Darbe teşebbüsü olduğunu emniyette anladım efendim. En son emniyete götürülmüştüm halk tarafından. Önceden darbe olduğunu bilmiyordum. Karakola gittiğim zaman orada rütbeli bir başka bir bölükten bir komutan vardı uzman çavuş, tek onu gördüm başka birini görmedim efendim. Olay yerine giderken veya olay yerinde bulunduğum süre içerisinde ya da karakolda bulunduğum sürede TSK kuvvetleri yönetime el koydu. Sıkı yönetim ilan edildi. Darbe oldu tarzında bir söylem duymadım. Fetö terör örgütü ile herhangi bir ilgin iltisakım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.Y. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; “...O arada FSM köprüsüneydim. Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç İçerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık M.F. savcılık ifadesinde; “... Garajda toplandık. Kıdemli Uzman N.K. birlik İçerisinde tatbikat yapacağımızı dedi. Bizi 2. Tank taburun 2 bölümün garajına götürdüler. Beklerken leopar tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar çıkıyordu. Bu sırada tugay komutanı geldi. Herkes sırayla araca bindi. Bende Zpt ye bindim. 4. Timde ben, A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A., araç komutanı C.O. ve araç şoförü tanımadığım bir askerdi.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık M.F. mahkeme savunmasında; "4. Tim'de A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A. vardı araç komutanı C.O.DI. Şoför kimdi onu tanımıyorum o tank taburundaydı. Bu isimler doğrudur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık B.T. mahkeme savunmasında; "... Araçta 4 kişiydik bu kişilerden biri bendim. Diğer 3 kişi N.A., biri A.Y. olması lazım hâkim bey, bir tanesi de Diyarbakırlı bir çocuktu ismi aklıma gelmiyor." şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık A.Y.'un er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK A.Ş.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 2. Tank Bölüğünde Tank Er olan sanık, tutuklu Üsteğmen M.C.'in emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 27. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık A.Ş. savcılık ifadesinde; *“Ben 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu, Karargâh Bölüğünde Tank Er olarak askerlik yapıyorum, Ankara Etimesgut Zırhlı Birliğinde acemi görevimi yaptım. Bölük komutanı Tank Üsteğmen M.K. tatbikat olacağını söylemişti, garaja gittiğimde bir tane ZPT vardı, komutan bana tatbikata çıkacağız kullanabilir misin diye sordu, daha sonra başkasını gönderdi A.T.'yi şoför beni ise araç komutam olarak görevlendirdi, 2. Bölüğün garajına gittik, piyade bölümünün askerleri bizim ZPT 'mize bindi, ben araç komutanlığı yapmadım çünkü aracımıza C.O. isimli uzman Çavuşu görevlendirdiler, birliğin içindeyken bir anda nizamiye kapısına geldik, sonrasında FSM köprüsüne yakın bir yerde Kavacık'ta durduk, askerlerin köprüyü kapattığını gördük, ben çıkarken ZPT 'yi de kilitledim, anahtarını da teslim olduğum Kavacık polis merkezinde bir polis memuruna verdim biz hiç bir şekilde kimseye ateş etmedik, ayrıca terhisime 180 gün var. FSM köprüsüne geldiğimizde C.O. isimli uzman çavuş bize TSK yönetime el koymuştur diye söyler söylemez kapağı açıp dışarıya çıktı. Biz kapakları kapattık. Sonra silah sesleri duyduk. Ben hiç kafamı çıkarmadım. Olayları germedim. Biz kapakları açınca halk etrafımızı sardı. Aracın içerisinden tüfeksiz olarak çıktık. Araçta silahlar olduğu için bir şey olması için aracı kilitleyip halkla birlikte karakola gittik. Kesinlikle ben ateş etmedim. Kalka zarar vermedim. Suçsuzum tahliyemi İstiyorum Ayrıca FETÖ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Onların okulunda okumadım. Hangi okullara sahip onu da bilmiyorum, devlet okulunda okudum, suçsuzum.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık A.Ş. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Olay tarihinde. Zırhlı tugay 2. Tank taburu karargâh bölümünde er olarak görevliydim. Usta bölümünün nisan ayında gittim yanlış hatırlamıyorsam. Görevim acemi birliğinde ZBT şoförü olarak eğitim aldım. Oraya geldiğimde ZHTP zırhlı havan taşıyıcı kullandırmak için eğitim gördüm.*

Olay günü şöyle izah edeyim. Bir önceki haftadan benim çarşı iznim iptal, geç dönüğüm için 16-17 Temmuz Cumartesi pazar çarşı izinlerim iptal olmuştu. Perşembe günü yani 14 temmuzda da bölüm komutanımız M.K. üsteğmen bir gün sonrasında tatbikat olacağını bu tatbikatta da benim çıkacağımı söyledi. Bende bunu tamamen çarşı iznim iptal oldu diye kendime bağdaştırdım. Saat akşam 8 gibi koğuşlar bölgesindeydik işte. Bütün askerler

ordaydı. Koşullardaydı. İstirahatteydi. Aniden kim geldi hatırlamıyorum ama tatbikata hazırlık yapılacak. Bölük komutanı garajda sizi bekliyor diye. Bölük komutanı Üsteğmen M.K.'ti. Aşağıya teçhizatsız indim. Kamufleajım üzerimdeydi. Garajlar bölgesine indim. Bir tane 644 sonu ZBT öyle söyleyeyim onu hazırlamamı söyledi. Garajın orta yerine çıktım bekliyorum. Ardından Normal şartlarda ben kullanacaktım. O gün devriye on başı A.T. o da er nöbet dönüşünde bölük komutanı onu çağırması. O geldi. Askerde de alt üst devre olayları olduğu için o kullanmak istedi aracı. Ben de o araca bindim. Araç komutanı C.O. uzman çavuştu.

Şimdi şöyle izah edeyim ilk başka bizim garaj bölgesindeyken silahlar ben imza atmadan depodan tamamen numarasına dahi bakmadım. O anda da silah elime geldi yani araca. ZBT' nin içinde hayır başka bir er arkadaşım silahları getirdi. Kim olduğunu hatırlayamıyorum birkaç tane silah getirdi. Bu senin bu senin kompazit başlık işte yelek falan getirdi. Silah benimse bile zaten seri numarasına bakmadım o gün. Ki benim olsa bile benim imzam ile çıkmadı. Silahlar boştu. Şarjör de vardı ama boştu. Hiç mermi yoktu. FSM köprüsünde sadece bir Kavacık köprüsünü geçince durdu araç orda kapı açıldı. O zaman ilk kez gördüm dışarıyı çünkü camı penceresi yok. Orda ufak bir kutuda uçaksavar mühimmatı geldi aracın içine araçta da uçaksavar silahı bile takılı değildi zaten hiçbir şekilde silahı da ellemedim ben

Şimdi dediğim gibi nizamiyeye gidene kadar bir kapağı var ZBT'nin üstünde o kapaktan gökyüzünü görünüyordu o ana kadar nizamiyeye kadar farkındaydım. Ama ondan sonra kapak kapandı. Ta ki kava çık köprüsünde durduk. Durunca ben. 8 gibi haber geldi. Yaklaşık 1-2 saat tugayın içindeydik. 10 10 buçuk civarında gittik. Bana Bölük komutanımız M.K.'tan hani ZBT hazırlansın diye bir emir gelmişti. Dışarıyı kimin onayıyla kimin emriyle çıktı bilmiyorum. Birlik dışına çıkarken nereye gideceğimizi bilmiyordum. Direk FSM köprüsüne gidilmiş. Ama dediğim gibi dışarıyı görmediğim için nereye gittiğimizi bilmiyordum. 14 Temmuz gününde bölük komutanım beni 1 gün sonra tatbikat olacağını bilgilendirdi. Bu yüzden ZBT'yi alıp beni 2. Bölüğün garajına gönderdi. O garajda belli başlı diğer o leopar diğer tankların eğitimleri vardı. Telsiz bağlantıları bir şeyler yapıyordu. Ben biraz daha o gün aylak davrandım. Yani hiç şey yapmadım. Bulduğum araçta araç komutanı olarak C.O. vardı. Uzman çavuş.

FSM köprüsünde ilk Kavacık'ın orda durduk. Birkaç tane piyade askeri daha vardı. Orda indiler tekrar bindiler. Birazcık daha ilerledik. Yanlış hatırlamıyorsak. Dışarıda silah sesleri vardı. Ama kimseyi ne sıkarken gördüm. Kafamı çıkarmadım öyle söyleyeyim. Cep telefonum vardı yanımda. Telefon ile sadece mesajlaştım. Öyle sıradan. Onun dışında sosyal medyaya bakmadım. Zaten çok aktifte kullanmıyorum. Ne oluyor İstanbul'da diye yanlış hatırlamıyorsam Sude diye bir arkadaşım mesaj attı.

Köprüye vardığımız saati bilmiyorum. Ta ki en son kafamı kaldırdığımda arkada bir tane tank vardı. Bizim durduğumuz yerin İlerde de iki tane römork yol kesmişti. Başka da tank görmedim gördüysem de o hengamede hatırlamıyorum. Bir arkamdaki tankı net hatırlıyorum. Bir de yolu kesen UNİMOG vardı. Kavacık köprüsünü biraz geçtikten sonra durduk. İndikten sonra şöyle kapağı kapattık silah seslerinden önce zaten uzman çavuşumuz Kavacık köprüsünden indikten sonra araçtan indi bir daha görmedim. Kapakları gü-rültüden korktuğumuzdan kapaktık. Şoförümüz er ya Allah bismillah diyerek çıktı araçtan bizde ona istinaden biraz daha cesaretlendik çıktık. Bize küfür eden de oldu orda. Ben ateş eden birini görmedim. Ben ateş etmedim. Ben silahı elime almadım. Bana ateş edin diye bir talimat emir almadım. Tanklar yerinde mi duruyordu yoksa hareket halinde miydi? O an hatırlamıyorum. Yani kafamı kaldırdığımda her yer insandı. Tank şerit değiştirerek karşı şeride geçtiğini görmedim yani o esnada giderken olan bir şey zaten o. Zaten ZBT de görebileceğim bir alan yoktu. Dışarıyı içerisi karanlıktı.

Bizzat C.O.DAN duydum TSK yönetime el koymuştur dedi. Zaten ZBT den ondan sonra çıktı. Bana dedi TSK yönetime el koydu diye. Evet kule var kuleden dışarı çıktı dışarıya bakıyordu. Girdi aşağıda bunu söyledi. Ardından gitti bir daha da görmedim zaten. Askerlere herhangi bir talimatı veya trafiği kapatın ateş edin diye bir şey duymadım. Bizim araçta rütbeli olarak o vardı onun haricinde. Araç şoförü ben değildim. Ya evet işte dediğim gibi 2 tane UNİMOG orda askerler de vardı. Aynı hizada. Ben ne yaptım o hengamede çıkayım mı çıkmayayım insan ürküyor ne yapacağını bilmiyor. Çıktım ondan sonra üstüme sivil vatandaştan biri tişört geçirdi. Hemen bir yuvarlak çemberin içinde aldı. Direkt Kavacık karakoluna teslim olduk zaten. Ama ondan önce aracın içinde Kavacık köprüsüne geldiğimizde verilen mühimmatı o mühimmat ve HK 33ler olduğu için aracı kilitleyip gittim. Sonradan bir şey olmasın diye.

Anahtarını Kavacık karakolda ilk onu teslim ettim zaten. Anahtarını teslim ettiğim saati hatırlamıyorum.

Darbe teşebbüsünden önceden haberim yoktu. İlk bu süreci yani Oraya gittim o insan kalabalığını görünce dahi şey yapamadım yani idrak edilmesi zor bir durum o an karakola gittiğimde sadece bunu idrak ettim. Rütbeli askerlerin polis memurlarıyla ya da oradaki vatandaşlarla diyaloglarına Tanık olmadım çünkü söylediğim gibi çok dışarıda değildim. Sadece ineceğim zamanlarda 5-10 dklık sürelerde dışarıda kaldım. Ne oluyor diye sormadım dediğim gibi araçtan uzman çavuş çıktıktan sonra zaten atladı gitti. Ondan sonra bize tamamen silah sesi kendimizi içeri kapattık ne yapacağımızı düşündük. Kimseye silah doğrultmadım ve ateş etmedim. Silah doğrultan ya da ateş edeni görmedim. Aracımızla halkın ya da polisin üzerine araç süreni görmedim. Ben araç içerisindeydim. Sadece Kavacık polis karakoluna teslim olduk. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.Ş. hakkında; “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur*

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; “*...O arada FSM köprüsüneydim. Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç İçerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı...*” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık A.Ş.’ün er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK A.T.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 2. Tank Bölüğünde Tank sürücü Onbaşı olan sanık, tutuklu Üsteğmen M.C.’in emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 27. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle

aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır. Sanık bu aracın sürücüsü olarak köprüye gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; TCK 179/2, 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, 3713 Sayılı maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık A.T. savcılık ifadesinde; *“Benim tüfeğim yakalanmam anında üzerimde değildi. Araçta idi. Araçtan dışarıya tüfeksiz çıkmıştım bu nedenle tutanağa geçmemiş olabilir. Ben 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu, Karargâh Bölüğünde Tank Onbaşı olarak askerlik yapıyorum, Acemi birliğim Ankara Etimesgut Zırh Birlik Tümen Komutanlığı idi. Şu an görev yaptığım birliğe 28 Eylül 2015 tarihinde gelmiştim. 15.07.2016 gecesi nöbetçi onbaşıydım, akşam saat: 21:00 - 22:00 nöbetçisini değiştirdiğimde bir arkadaş bana Bölük komutanı Tank Üsteğmen M.K. 'ın beni çağırdığını söyledi, garaja gittiğimde bir tane ZPT vardı, komutan bana bunu süreceksin dedi bende onu alarak 2. Bölüğün garajına gittim orada rütbeliler vardı, panik halinde birbirleriyle konuşuyorlardı, bize tatbikat olduğunu ve Tugay Komutanının geleceğini söylediler, biz tankları takip ediyorduk, birliğin içindeyken bir anda nizamiye kapısına geldik, sonrasında FSM köprüsüne yakın bir yerde Kavacıkta durduk, askerlerin köprüyü kapattığını gördük, bir tankla gidip olaylara baktık ve döndük, sonra M.C. üsteğmen havaya ateş etti, orda bir tane de Yarbay vardı, o da havaya ateş etti, sonrasında H.E. isimli astsubayımız olayı fark etti, tankı arkaya çekti biz de çektik, sonra tankları kapattık, sonrasında halkın siz türk askerisiniz korkmayın çıkın dediğini duyunca tanktan çıktık ve halk bizi kucakladı, sonrasında biz aşağı indik, çimlerin olduğu bölgeye gittik, sonrasında da halk bizi polis karakoluna teslim etti, biz hiçbir şekilde ateş etmedik, ayrıca terhisime 15 günüm var dedi. Ayrıca halkın ağzından darbe ile alakalı hiçbir şey duymadım. Ben o an ne olduğunu anlayamadım. Karakola gittiğimizde*

bana darbe olmuş dediler ve ben o zaman anladım, bunları görünce çok şaşırdım. Kimseye ateş etmedim. Kimseye de silah çekmedim. Bu darbe olayından 20 gün önce Kırklareli pınarhisar' a tatbikata götürdüler bizi. Sonrasında 20 gün sonra bu olay oldu. Bize Kahramanmaraş' a gidilecek şeklinde söylenti vardı, ama biz bir anlam veremedik. Dediklerine göre Kahramanmaraş'taki birliğin yerine biz gideceğiz diyorlardı. Ben bunlara bir anlam veremiyordum. Ben darbeye karşıyım. Darbe olmasını istemem. Ayrıca darbeye kalkışan FETÖ terör örgütünün yapılanmasıyla bir ilişkim ve irtibatım yoktur. Ben askerliğimi yapmak için birliğe geldim ve görevim bitince eski sivil hayatıma döneceğim. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık A.T. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay zamanı 2. Zırhlı tugay General Nurettin BARANSEL kışlasında Tank onbaşı olarak görev yapıyordum. Olay günü askeri birlik içerisinde şöyle söyleyeyim ben normalde 09-11 gece devriye onbaşyım. Yani sabit gece 9-11 nöbetçilerini götürdüm. Sonra görev bölgeme geldim. Bir tane koşarak yanıma geldi. Dedi ki bir tane asker koşarak yanıma gelerek bölük komutanı acil seni garaja çağırıyor dedi. O esnada ben giderken zaten tanklar garajlarda çalışıyordu. Yani birşeyden haberim yoktu. Sonra gittim bölük komutanı dedi ki bu tankı sen süreceksin ZBT yi. Bölük komutanı Üsteğmen M.K. bunu söyledi bana. Evet sonra ikinci bölük garajına git diye emir verdi bana bölük komutanı M.K. 2. Bölük garajına gittim 2 tank bölüğü yani. Bölük garajına gittim tankları bir de süslemişler bize tatbikat yapıyoruz dediler. Gece tatbikat bu esnada tugayın içerisinde bizi döndürdüler birkaç kere. Sonra çarşıya çıktığımız nizamiye kapısına geldik. Ben zırhlı personel taşıcıdaydım. Şoför olduğum için aracı ben sürüyordum. Araç komutanı bir uzman çavuştu. Piyadeden tanımıyorum efendim. Başka rütbeli yoktu. Bir araç komutanı olarak onu verdiler. Tam olarak araç sayısını bilmiyorum da bayağı tank çıktı yani. Tanklar çıktı arkasından biz çıktık. Saat 9 ben öyle geldiğime göre çıkış saatimiz 9:40 9 buçuk civarları o civarlardaydı tam olarak bilmiyorum o saatlerde bir şeydi. Silahımı vermişlerdi mermim mühimmatım hiçbir şekilde yoktu. Sadece ve silah şoför olduğum için yanımdaydı. Benim üzerime zimmetli bir silah vardı sonradan getirip verdiler zaten. Daha önce bana zimmetli olan bir silahtı. Diğerlerinde mühimmat vardı piyadeden gelenlerde ben zaten piyadeleri taşıdım. Bize tatbikat dediler tugayın içerisinde döndürdüler bizi sonra nizamiye geldiğimizde benim araçtaki komutana sorduğumda komutanım nereye gidiyoruz dediğimde dışarda olay var polise yardıma gidiyoruz dedi. Bunu söyleyen rütbesi Uzman çavuştu ismini hatırlamıyorum piyadeden olduğu için tanımıyorum onu. Sonra nizamiye kapısından çıktık devam ettik E5 yolu üzerinden dümdüz gittik ben öndeki tankları takip ediyorum. En arkada benim ZBT olduğu için öndeki tankları takip etmem için emir verildi bana öndeki tankları takip ediyordum. Ondan sonra FSM köprüsüne geldik halkla karşılaştık. Sonra araçtan çıktık. İlk çıkanda bendim. ZBT den çıktım halk beni aldı kavacık mevkiindeydik direk polis karakoluna gittik efendim. FSM köprüsüne yakın bir yere geldik tanklar şerit değiştirip karşı yola geçtiler. Trafik sıkıştıktı galiba o yüzden geçmişler ben tam olarak bilmiyorum. Bende sürdüğüm araçla ters şeride geçtim. Tank

bir aracı altına aldığını görmedim. Sonradan gördüm de yani gördüm de şu şekil çarpıştığı anı görmedim öndeki tanklar durdu biz de durduk yan taraftan geçerken o şekilde gördüm ben. Bir anda durdular araçlar ters yönden gidiyorduk. Biz de durduk ondan sonra o üstteğmen işte 2. Bölüğün bizi komuta eden böyle işaret yaptı devam edin diye. Bu dediğim kişi M.C.'dir. Tankın çarptığı aracın durumunu geçerken gördüm. Kaza olmuştu araç bayağı bir araç hasarlıydı. Ben en arkada olduğum için sadece o uzman çavuş bizi komuta ediyordu. O öndeki M.C. yürüyün dediği için onlar yürüdü arkasından da biz yürüdük. Devam edin dedi. Araç onu görmedim. Aracı tankla ezmek tatbikatın bir parçası değildi. Normalde tatbikatın bir amacı değildir. Olay yerine geldiğimizde M.C. vardı tanklardan mühimmat istediğini gördüm. Mühimmat dediğim mermidir. Tanktan indi o biz ZBT de olduğumuz için o tank kendi bölümündeki askerlerden istedi mühimmatları aldı o şekilde sonra ateş filan etti havaya falan. Mermi silahında takılıydı ateş ettiğini gördün. Önce havaya doğru ateş etti. Sonra insanlara doğru etti mi etmedi mi vurduğunu görmedim ama ateş ettiğini gördüm efendim. İnsanların üzerine ateş ettiğini tam olarak görmedim doğruyu söylüyorum. Başka bir komutanlarda vardı başka şeyden gelme onlar da ateş etti. O şekilde sonra ben ZBT nin kapağını kapattım. Sonra birkaç kişi böyle geldi. Onun içinde böyle camlar var. Bize dedi ki siz türk askerisiniz korkmayın dedi çıkın dedi. Bende kapağı açarak ilk araçtan ben çıktım efendim. Ondan sonra halk bize sarıldı siz türk askerisiniz dedi. Sonra karakola gittik efendim. Karakolda orda ne olduğunu anladık. Halktan insanlar bize darbe oluyor falan dediler. Darbe oluyo filan. Hani ben darbenin ne olduğunu bilmedim sordum. Darbe ne abi filan. Bu şekilde bana dedi ki ondan sonra sen dedi nerelisin ben dedim adanalıyım efendim. Bana dedi anadolu çocuğu falan işte bu dedi bir şeyden haberi yok. Daha darbe ney onu bile bilmiyor halkla böyle konuşmalarımız oldu efendim. Sonra kavacık mevkiinden bizi yukarıya çıkarttılar. Ondan sonra karakola gittik orada komiserler söyledi bize. Tankın üzerinde insanları gördüm. Sadece o şekilde gördüm. Tank hareketsiz mi duruyordu onu tam olarak görmedim. Hareketli olduğu anı. Ben karakola erken teslim olduğum için görmedin olayın bütünü. Halk götürdü bizi karakola içerimizde sivil polisler de vardı. Bizi hemen aldılar götürdüler karakola teslim ettiler. Silahımı teslim ettim. Hiçbir şekilde ateş de etmedim. Şarjörüm de yoktu. Daha sonra askerlerden silahlarını teslim eden oldu onlar da bizimle geldiler. Rütbeliler de vardı. E. astsubay vardı. Bir onu tanıyordum. Direnen olmadı benim gördüklerimde benle beraber gidenlerde hiç kimse birşey yapmadı halkla beraber karakola gittik efendim. M.C. halkla beraber geldiğini görmedim. Birkaç tane daha uzman çavuş vardı. Onlarında isimlerini bilmiyorum. Ben birisine ateş etmedim. Silahım bile yerinden çıkmadı. Birisi bana ateş edin talimatı verdi mi tam olarak onu bilmiyorum biz aracın içerisinde olduğumuz için ateş edin o şekilde hiçbir şey duymadım efendim. Darbe oldu TSK yönetime el koydu sıkı yönetim ilan oldu şeklinde bir söylem hiçbir şekilde duymadım herhangi bir rütbeliden." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.T. hakkında; “Böylelikle 195644 plaka sayılı ZPT aracı sürücüsü olan sanık A.T.’nin trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediği iddia edilmiştir. Bu kapsamda sanık A.T. özetle; 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında tank onbaşı er olarak görev yaptığını, tatbikat yapılacağından bahisle ZPT adlı aracı kullanması yönünde kendisine talimat verildiğini ve önündeki tankı C.O.’ın komutasında takip etmek suretiyle FSM Köprüsü’ne doğru seyrettiğini, 34 BYR 45 plaka sayılı araca ne şekilde zarar verildiğini görmediğini ve verilen emir gereği önündeki tankı izlemek suretiyle yolun ters istikametine geçerek önündeki yolda ilerlediğini beyan etmiştir. Bu beyanın aksini kanıtlar herhangi bir delil elde edilememiştir. A.T.’nin üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu açısından; yaş, eğitim, hayat tecrübesi, askeri eğitim düzeyi, askeri bilgi ve görgüsü gibi hususlar da nazara alınarak, konusu suç oluşturan darbe teşebbüsüne katılım yönündeki amacı yönünden gizlenen emrin ve bu emre paralel ters yönde açılan trafikte kullanımındaki ZPT adlı araçla geçmesi yönündeki emrin, suç oluşturacağı noktasında kaçınılmaz şekilde hataya düştüğünün kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla A.T.’nin üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan, TCK’nın 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında kaçınılmaz şekilde hataya düştüğü anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmelidir.

1-Sanık A.T., hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,

2-Her ne kadar sanık A.T. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kamu davası açılmış ise de Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve «Amirin Emri» diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında ceza sorumluluğunu kaldıran nedende hataya düştüğü anlaşıldığından, bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık A.Ş. savcılık ifadesinde; *“Bölük komutanı Tank Üsteğmen M.K. tatbikat olacağını söylemişti, garaja gittiğim de bir tane ZPT vardı, komutan bana tatbikata çıkacağız kullanabilir misin diye sordu, daha sonra başkasını gönderdi A.T.’yi şoför beni ise araç komutam olarak görevlendirdi.”* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık A.Ş. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“...Yoo teşhisatsız indim. Komuflaşım üzerimdeydi. Garajlar bölgesine indim. Bi tane 644 sonu zbt öyle söyleyeyim onu hazırlamamı söyledi. Garajın orta yerine çıktım bekliyorum. Ardından Normal şartlarda ben kullanıktım. O gün devriye on başı A.T. o da er nöbet dönüşünde bölük komutanı onu çağırmış. O geldi. Askerde de alt üst devre olayları olduğu için o kullanmak istedi aracı.”*

“...aracın şoförü A.’dı İki arabayı da A. götürdü oraya. Oraya götürüp arabayı çalıştırıp götüren A. iken anahtar bende idi. Dediğim gibi hepimizden önce A. Ya Allah Allahu Ekber diyerek çıktı araçtan hepimizden önce. Elinde silah yoktu bunu söylerken. A. Halkla birlikte benden önce Kavacık karakoluna gitmiş ben gittiğimde ordaydı.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; *“O arada FSM köprüsünde idim. Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç içerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı.”* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık A.T.’nin er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK B.B

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında tankçı er olarak görev yapan sanık tutuklu Üsteğmen A.A.'ın emir komutasındaki 195747 plaka nolu tank aracı ile 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık B.B savcılık ifadesinde; *"Ben Ankara Etimesgut'ta 2 aylık acemi eğitimden sonra Tankçı er olarak 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasına gönderildim. Bu raya geleli olay tarihinden önce 6 gün olmuştu. Daha 6 günlük askerdim. Terhisime 10 ay vardır, bizim 2. Tankçı bölümünde görev yapmam nedeniyle komutanımız Üsteğmen V.Y.'dir. Diğer komutanlarımın hiç birisinin ismini bilmiyorum. ...Ben bu birliğe henüz yeni geldiğim için hiçbir şeyden haberim yoktu. Darbe olacağını bilmiyordum. Olağanüstü bir hareketlilik hissetmedim. 6 günlük normal eğitim şeklinde eğitim yapıyordum bana silah bile zimmetlenmemişti.... 15 Temmuz günü normal eğitim yaparken bölük komutanımız olan Üsteğmen V.Y. öğleden sonra elinde bir A4 kâğıdıyla geldi, her bir askerinin görev yerini belirleyerek bu kişiler tanklarının başında olacaklar akşam tatbikat alarmı verilebilir dedi. Rütbelilerin 30-45 dakikada toplanabilecek şekilde birlikte uzaklaşmalarını em-*

retti, benim 15 Temmuz günü 19:00- 21:00 nöbetim olduğu için nöbetimi tuttum ve nöbetimin bitmesine az bir süre kala alarm verildi. Bende bölük komutanımız V.Y.'ın emri gereği tankımın başına gittim. Bizim tankta görevli Uzman Çavuş A. komutan ve O. uzman çavuş vardı. Tank komutanı A. Uzman, şoförü ise O. Uzmandı benim gibi Y. isimli bir arkadaşım da tankta bulunuyordu beklemeye başladık. Bizim gibi başka birçok tank vardı onlarda aynı şekilde beklemeye başladılar herkes tankın içerisine girerek V.Y.'ın emrini beklemeye başladık, tanklar çalıştı arkasından tanklara mühimmatlar yerleştirildi ben tank nişancısıyım bana MK33 marka silah zimmetlediler, bu silahı ilk kez gördüm böyle bir silahı hiç kullanmadığım gibi eğitimini de almamıştım. 4 adet MK33 verildi araca kondu. Mühimmat yüklendikten sonra V.Y.'ın emri ile akşam saat 21:30 sıralarında tanklarımız hareket etti ancak ben kaç tank hareket etti bilmiyorum. Ben yerim ve konumum gereği nereye gittiğimizi dahi bilmiyordum. Tatbikat olduğunu düşünüyordum. Hatta A. uzman beni tankın nişan bölümünden alarak beni doldurucu bölümüne koydu hatta bana neden kızdığını bilmiyorum. Tankımız 30-45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet köprüsüne geldi ben nereye geldiğimizi dahi bilmiyordum. Bizim tank komutanımız olan A. uzman Çavuş tankın üzerinden MK33 ile ateş etmeye başladı. Ben nereye sıktığını görmedim. Bunun üzerine ben tatbikattan dolayı ateş ettiğini sanarak arkadaşım Y.'a sordum. Y. bir delikten etrafı gözlüyordu kendisine ben bakacağım dediğinde bana çatışma var dedi bende kendisine ne çatışması tatbikattayız dedim. A. uzman çavuş zannedersen 4-5 el kurşun sıktı. A. uzman o çocukları diyerek ateş etti ancak arkadaşım Y., A. uzman çavuşun havaya kurşun sıktığını söyledi ben nereye sıktığını bilmiyorum daha sonra vatandaşlar tankın üzerine çıkarak tankı kontrol altına aldılar. Önce arkadaşım Y.'u çıkardılar ben tankın en dip köşesinde olduğum için güç bela çıktım orada yaşlı bir vatandaşı eski emniyet müdürü olduğunu vatandaşın bir şey yapmayacağını söyledi ben halen tatbikatta olduğumuzu zannediyordum hatta darbe olduğunu dahi anlamamıştım. Polise teslim olduktan sonra anladım.... Bahsettiğim gibi ben yaşadığım bu olayın darbe olduğu fark edemedim. Tatbikat olduğunu düşünüyordum vatandaşlar bizi tanktan çıkardıktan sonra polise gittiğimde olayın darbe olduğunu anladım.... Ben henüz kışlama 6 gün önce gelmem nedeniyle bana silah zimmetlenmemişti. Olay akşamı hareket etmezden önce bana bir adet MK33 marka silah verildiği bu silahın seri numarasını bilmiyordum silahtaki Şarjör boştu, ancak tankta kullanmaya elverişli mühimmatlar sandıktaydı. Bana tankın içerisindeki uzman Çavuşlar silah kullanmam konusunda bir emir vermedi. Silahla ateş etmedim. Sadece bizim tankta A. uzman Çavuş 4-5 el atış yaptı.... Bahsettiğim gibi tankta sadece A. uzman Çavuş 4-5 el ateş etti başka kimse silah kullanmadı. A. uzman Çavuş ve O. uzman çavuşta kulaklık ve telsiz bağlantıları vardı neler konuştuklarını bilmem mümkün değil. Ayrıca A. uzmanın elinde cep telefonu vardı. Ben bahsettiğim gibi yeni geldiğimden sadece Üsteğmen V.Y., A. ve O. uzman Çavuşları tanıyorum bize hareket emrini veren V.Y.'dır. Başka komutan tanımıyorum bilmiyorum.... Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili bir irtibatım yoktur kimseyi tanımam o gurupla hiçbir bağlantım yoktur. Suçsuzum dedi soruldu: benim üzerimde 1 dolar para çıkmadı bana kimse bir dolar para vermedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık B.B mahkeme huzurundaki ifadesinde; “Olay günü Nurettin Baran Kışlasında askerlik yapıyordum 5 gün olmuştu gideli. Öğlen içtimasında bölük komutanı Üsteğmen V.Y. içtimaya geldi elinde bir liste vardı, 147 numaralı tankta yok akşam tatbikat olabilir hepimize söyledi rütbelilerde vardı içtimada. Tatbikat alarmı verildiğinde rütbeli arkadaşların askeriye den yarım saat 45 dk. da askeriye ye uzaklaşmalarını istiyorum dedi. Hepimizi saydı Y. Y. 47 numaralı tankta tank doldurucusu, B.B tank nişancısı, A. Uzman Tank komutanı, O. Uzman Tank Sürücüsü diye hepimize bilgi verdi. Akşam 7-9 nöbetim vardı ondan sonra baktım bizim garaj nöbetiydi garajda bir anda rütbelilerle doldu askerler falan geldi. Bana tulumunu giy dediler kamuflajları çıkart tankın nişanına geçtim ben 47 numaralı. Bindik tanka ben ondan sonra normalde tatbikatlar tepe varmış orada yapılıyor diye duydum tankların hepsi aşağıya inmeye başladı. Bizde 13 tane tank vardı. 13 tank ardı ardına çıkmaya başladı. Tanklara mühimmat yerleştirildi. Hatta biz kucaktan kucağa tanklara oturduk gerçek mühimmatmış sanırım. Sonra şaşırдық. Gerçek mühimmat olduğunu duyduk. Silahlar zaten öğlen bölük komutanı söylediği zaman herkese silah verilip bütün tanklara yerleştirildi, silahlar falan konuldu tankta. Sana TK603 verdiler. Kullandığım bildiğim bir silah değildi. Atışı da yapmamıştım zaten. Acemi birliğinde atış yapmıştım, usta birliğinde atış yapmıyorduk fakat silahlar boştu. Bizim tankın sürücüsü O. uzman, tank komutanı A. uzman ve nişancı da bendim, B.B. Aşağı doğru iniyorduk dediğim gibi, tanklar bir ara hepsi durdu yani durdu derken istop ettirmediler durdu olduğu yerde. A. uzman benden doldurucu bölümüne geçmemizi istedi. Niye böyle bir şey istedi bilmiyorum, anlamadım ben nedenini. Yerinde rahat değilsin geç değil kızarak söyledi ama neden söyledi anlamadım bende. Normalde benim yerim tank nişancısı olduğum yer ama bana tank doldurucusu Y.’un yanına geç dedi, bende yanına geçtim. Tankla gidiyorduk bilmem ne kadar yolculuk yaptık yarım saat, 1,5 hatta 2 saatte olabilir, ben oturarak gittim. Arada bir kalkıp periskoptan bakıyordum halkları görüyorum bizi video çekiyorlardı alkış yapıyorlar, el sallıyorlardı falan filan o türden sonra A. uzman zaten benim oturduğum yer demire oturdum ben sırtımı arkaya yasladım. Ondan sonra A. uzman havaya 3-4 el ateş etti ben tatbikat başladı zannettim. A. uzman havaya ateş ederken köprüye varmışız ama ben görmedim ama köprüde olduğumuzu bilmiyordum ben. Tank çalışır haldeydi. A. uzman havaya 3-4 el ateş etti. Havaya ateş ederken orospu çocukları dedi. Artık durumun farkında varmıştık belki rütbelilere sövmüştür daha büyük rütbelilere daha belki bilmiyorum. Komutanı korumuyorum halka karşı mı yoksa rütbelilere karşı mı etti bilmiyorum fakat bu ‘orospu çocukları’ kelimesini kullandığımı biliyorum. Ben o zaman Y.’a dedim çekil ben bakayım dedim o da dur la çatışma var dedi ben o zaman güldüm hatta, oğlum ne çatışması çekil dedim. Y. ile A. Uzmanı tanktan çıkardılar, ben O. uzmana sordum komutanım ne oluyor dedim eğildim tank sürücüsüydü bizim, B. bilmiyorum dedi o da heyecan yaptı. Sonrasında 2 kişi çıktı tankın üstüne, bir tanesi gençti zaten 25-26 yaşlarında taş patlasın bilmem ne yaptığının evladı çık dışarı falan dedi bana. Bir tanesi de şey diyor yavrum evladım ne olursun çık dışarı biz size bir şey olmasına izin vermeyiz. Tankın dışarısında o kalabalığı falan ilk başta görmemişim ondan sonra o yaşlı bir tane adam çıktı evladım bilmem

ne eski emniyet müdürüyüm dedi size bir şey olmasına izin vermeyeceğiz çık dışarı dedi. Ben komutanım ne oluyor dedim ben o zaman daha da korktum zaten öbür taraftan MG3 falan söktüler tankın içine attılar. Biz tankta 2 kişi kaldık, A. Uzman ile Y. Y. tank doldurucu dışarı çıktılar oradan sonrası koptu bilmiyorum karakolda denk geldik bir daha bilmiyorum, karakola girdiğimde. Ben tanktan çıkmadım ben daha ne olduğunu anlamadım orada zaten artık korku değil de bir heyecan yaptım neyin ne olduğunu anlamadım yani, komutan ne oluyor dedim bilmiyorum dedi kim bunlar komutanım dedim bilmiyorum B. dedi çünkü tankın üzerinde 2 kişi var biri çık bilmem ne yaptığının evladı diyor bir tanesi. Ben tanktan bu tankın üzerindeki küfür eden çocuğu ihtiyar emniyet müdürünü çıkarttı indirdi aşağı. Ondan sonra bir polisin biri girdi içeri abicim ben dedi işte bak üzerimde zaten Ç. yelek var dedi polis yazıyordu abicim ben polisim dedi. Abi kimliğini ver bana dedim, kimliği çıkarttı verdi. Halk daha da kızışmadan sizi dışarı çıkartmam İA. dedi. Ondan sonra komutanım dedim, komutan bizim O. Uzman baktı abi tank bana zimmetli dedi, sen bunları düşünme biz halledeceğiz dedi sizi bir an önce emniyete almam İA. dedi. Ondan sonra bana bir tane Türk bayrağı verdi polis tankın üzerine çıktım. Tanktan çıkarttıktan sonra polis beni halka teslim etti, halk zaten benim elimde Türk bayrağı vardı sonra karakola gittim.

Karakolda 3 kişi vardı, 3 mü 4 mü ne tam hatırlamıyorum şu anda. Saatinde farkında değilim bilmiyorum ama saat herhalde 12yi geçmiştir. Rütbelileri tanımıyorum ben hiçbirini tanımıyorum sadece 3 tane rütbeli vardı silahlarını vermemişti. Ondan sonra bizler polislerle birlikteydik. Rütbeleri astsubay uzman değildi yüzbaşıydı, yarbaydır albaydır bilmiyorum ama yani şey değildi alt rütbeli değildi. Polisler silahlarını istediler ancak vermediler. Vermiyorlardı, daha deminde arkadaşımın dediği gibi helikopter falan istediler. Hatta polisler orada güldü etti ondan sonra komiser geldi elinde türk bayrağı vardı onun da bu yarbay mıydı yüzbaşı mıydı hatırlamıyorum onun suratına attı Türk bayrağını al askerinin kanı bu bayrağın üzerindeki kanlıydı bayrak. Ondan sonra polisler bizi aldı diğer odaya götürdüler boş bir odaya götürdüler telefon su verdiler. Sadece bize odadan sesler geldi silahları artık zorla mı aldılar dövdüler mi bilmiyorum. A. uzmanın bize karakolda hiçbir konuşması olmadı. Şöyle bir şey oldu biz telefonları ilk baştan bizden almadılar zaten su verdiler telefon verdiler, A. uzman arkada karısıyla mı annesiyle mi konuşuyordu artık ben bilmiyorum tuvalete mi gitmem gerekiyor ne bir şey dedi orada tuvalete gitti. Tuvaletten geldi aradan 1-2 dk geçti geçmedi polislerin hepsi içeriye bir daldılar yani daha demin tuvalete giden kimdi diye bağırıldılar A. uzmanı aldılar tuvalete soktular ve dövdüler. Sadece A. uzmanı gördüm o da havaya ateş etti 3-4 el. Diğer rütbelilerin ateş edip etmediğini görmedim. V.Y. sadece öğlen içtimasında akşam arkadaş tatbikat alarmı verilebilir tatbikat alarmı verildiğinde rütbeli arkadaşların yanına yarım saat,45 dk. da askeriye gelebilecek şekilde uzaklaşmalarını istiyorum dedi ve ben sadece akşam tatbikat alarmı verildiğine V.Y.'ı gördüm herkes tanklara tank başına diye bağırıyordu. Tanklara zaten bindikten sonra ne uzmanlar muhatabım oldu ne de başka bir rütbelinin sesini duydum çünkü herkesin başında başlık vardı ben ve Y. da yoktu doldurucu da.

Şimdi acemi birliğinden ben usta birliğine ben tank nişancısı olarak gönderildim. Acemi birliğinde 2 ay maket tanklarında eğitim aldım, maket dediğim demir olur, karton olur gerçek tanklar değil ama bölümüm belli tank nişancısı olarak usta birliğine gönderildim. Askerliğe gitmeden önce bana kâğıt geldiğinde Ankara- Etimesgut tank nişancısı olarak geldi mesela (anlaşılmadı) gidersin komando olarak yaptı bende tank nişancısı yazıyordu. Bize sadece 147 numaralı tankta A. uzman tank komutanı, O. uzman tank sürücüsü, Y. Y. tank doldurucu, B.B tank nişancısı diye tank plakamızı söylediler. Akşam alarm verildiğinde bu tankların başına geçilecek diye emir verildi bize.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.Ş. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık Y. Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “O gün bölük komutanı V.Y. öğle içtmasıydı 1 buçuk 2 arasında yapılıyordu elinde bir liste ile geldi. İçtima alanında işte biraz konuştuktan sonra bir elinde A4 kâğıdı vardı onu bize işte 747 numaralı tankı söyledi A.A. tank komutanı, O. A. tank şoförü, Y. Y. tank doldurucusu, Er B.B ise tank nişancısı diye o liste de ayrı ayrı söyledi. Bir de böyle söyledi.”

“... Benim 747 tank nişancısı B.B o da yaklaşık 5-10 gün eğitimini bitirdikten sonra 5-10 gün gelmişti oraya o daha bilmiyor. Tankın içini bile bilmiyordu.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık A.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Askerim nişancıydı ismi Y. Baygün, özür dilerim B.B.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık O. A. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Tank nişancısı da sanırım asker B.B olması gerekiyor. Tank içerisinde tank komutanı var A.A., B.B asker var bir de Y. Y. var.”* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık B.B'ün er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK B.T.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 2. Tank Bölüğünde piyade Onbaşı olan sanık, tutuklu Üsteğmen M.C.'in emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 27. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır. Sanık bu aracın onbaşı olarak köprüye gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık B.T. Savcılık İfadesinde; “Ben 2. Zırhlı tugayında 1. Mekanize piyade bölüğünde piyade onbaşı olarak askerlik görevimi yapıyorum, acemi birliğimi Amasya 12. Piyade Alayı 2. Tabur 2. Bölükte yaptım. Bu birliğe 27/12/2015 tarihinde geldim. 15.07.2016 günü akşamı bölük komutanımız C.A. ve Kurmay Yarbay F.K. bize silahlarınızı alıp bekleyin dedi, sonrasında Kurmay Yarbay F.K. geldi komutana bir kağıt verdi, akşam yemeğinden sonra bize 2 tank garajlar bölgesine intikal edin dedi, biz de intikal ettik, saat: 22:30 - 23:00 civarında Tugay Komutanımız tuğgeneral Ö.A. geldi, rütbelilerle konuştu, ne konuştuklarını bilmiyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra araç bin dendi ve tatbikata gideceğimiz bildirildi, bizi ZPT'lere bindirdiler, biz komutanımıza nereye gideceğimizi sorduk, tatbikat dediler, sonra komutan 4 arkadaşımızla dışarı çıktı, biz fazla dışarıyı göremiyorduk, bir ara baktığımızda FSM köprüsünde olduğumuzu gördük, halk vardı ve halk bize siz bizim askerimizsiniz deyip indirdiler ve sırtımıza bayrak astılar sonra da Kavacık karakoluna teslim ettiler, ayrıca terhisime 80 gün var. Araç içerisinde olduğumuz için silah sıkkanı görmedim. Ben silahım vardı ancak içinde mermi yoktu. Hiç kimsede mermi yoktu. Öğlenleyin bize çadır kurmayı öğrettiler. Devamlı yapıyoruz her zaman yapacağız dediler. Bize sürekli Kilis e gideceğiz. Veya görevlendirmeye gideceğiz diyorlardı. O gecede böyle bir şey mi var diye düşündük. Ben tüfeğimin seri numarası T0624-06L0088459 dur. FETÖ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Fethullah Gülen ismini duymuştum. Herhangi bir kurumunda çalışmış değilim. Suç işlemedim. Tahliyemi istiyorum.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık B.T. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde 2. Mekanize piyade tugayında onbaşı olarak görevliydim. Aşağı yukarı askerliğin bitmesine 3 ay falan vardı. Olay günü cuma günüydü, zaten sabahleyin bizim silah bakım günümüz oluyordu, normal cuma günleri bakım günlerimizdi araçlara silahlara her şeye bakım yapıyorduk. Komutanlarımız tatbikat isim listesi hazırlamış bir tane. Bize dediler ki siz tatbikat yapacaksınız çadır falan kuracaksınız dediler, çadırları gösterdiler. Ondan sonra silahlarımıza bakım yaptırıldılar, kompozit başlık, silahlıktan silahlarımızı aldırıldılar, silahımıza bakım yaptık, bizi kenarda bekletiyorlardı, ondan sonra akşam üzeri tekrar toplandık yemekten sonra, tabur komutanı F.K. yarbay galiba, kurmay yarbay galiba, o geldi taburlarını bizim bölüklerin etrafında dolaşmak için, bölük komutanı C.A.'la bir şeyler konuştu, onların konuşmasını biz duymadık, tabi ne konuştuklarını bilmiyoruz, ondan sonra akşam üzeri akşam ezanı okunmasına yakın, biz tank taburuna doğru yol almaya başladık, oradan tank taburlarında biraz bekledikten sonra bizi bir aracın içine bindirdiler, nereye gideceğimizi ne yapacağımızı söylemediler bize. Gittiğimiz yeri bilmiyoruz, aracın içinden hiç bir yer

görünmüyor, ZBT diye zırhlı araç, içinden hiç bir yer görünmüyor, dışarı görme şansımız yok, yani başımızdaki uzman çavuş C.O., bizi kesinlikle kafamızı dışarı çıkarmamıza izin vermedi, nereye gittiğimizi de söylemedi bize, sadece susun diye bağırdı bize, başka bir şey yapmadı, bir şeye vardık. Sonra biz bir yere gelmişiz nereye gediğimizi bilmiyoruz. Bir kenarda durduk, C. uzman aracın içinden indirdi önce bizi, 4 kişi binsin aracın içinde beklesin dedi, 4 kişi biz aracın içinde beklemeye başladık. Aracın içindeki 4 kişiden biri bendim. Diğer üç kişi N.A., biri A.Y. olması lazım hakim bey, bir tanesi de Diyarbakırlı bir çocuktuk ismi aklıma gelmiyor. Niye aracın içine bindirdi bekleyin bende anlamadım. Bizde anlamadık, zaten hiçbir şey olduğunu bilmiyoruz, farkında değiliz bize bir şey söylemediler. Geldiğimiz FSM köprüsü müydü anlamadık biz köprünün direklerini gördük sadece, içine girmedik. Bizim aracımızda mühimmat vardı ama yanlış bir şey mühimmatı getirmişler, onun için. Bizim aracımız GZBT onlar ZM mühimmatı getirmişler galiba, yani yanlış araca yanlış mühimmat koymuşlar orada, bizim kendi silahlarımızda zaten çıkarken mühimmat vermediler bize. Silahımız yanımızdaydı. Şarjörlerimiz vardı ama mühimmatımız yoktu. Biz aracın içerisine bindik, diğerleri indi.

Aracın içerisinden bir kere işte indik, ondan sonra bir daha çıkmadık. Ateş seslerini duyduk ama ateş eden hiç kimseyi görmedik, çünkü zırhlı araçta olduğumuz için. Araç içerisinde beklemem 5 dakika bulmamıştır 5-10 dakika bir şey oraya varmamızla halkın bizi kucaklayıp yukarı çıkarmasıyla arasında 10 15 dakika ancak oynamıştır yani. FSM köprüsünde olduğumuzu gördük, halk vardı ve halk bize siz bizim askerimizsiniz deyip, indirdiler ve sırtımıza bayrak astılar sonra Kavacık karakoluna teslim ettiler. Yanımızda o aracı kullanan şoför, A.T. olması İA. o da vardı yanımızda. Karakola gittikten sonra ki süreçte rütbeli ya da rütbesiz karakola sonra gelen oldu. Gelenlerin zaten hepsi teslim olmuştu yani, kişi olaydan kimsenin haberi yokmuş, çünkü bizim orada. Gelenlerin 1 tanesi uzman 2 tanesi uzman çavuş bir tanesi de ast subaydı, diğerleri erdi. Çünkü bizim başımızdaki uzman çavuş ve rütbeliler, bizi bırakmışlar terk etmişler gitmişler, biz onları görmedik bile nereye gittiklerini. Bizim başınızda C.O. vardı rütbeli başka kimse yoktu, bizim araç komutanımız C.O.'dı. C.O.'ın bize ateş edin veya sıkı yönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu şeklinde söylemleri kesinlikle olmadı. Biz aracın içinde ne amaçla orada olduğumuzu bilmediğimiz için, ilk önce halk bizi çıkarırken biraz hani uğraştı yani yalvardı, hadi kardeşlerim çıkın gibisinden, siz bizim kardeşlerimizsiniz, canlarımızı sizsiniz, biz şimdi olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Bize çıkarken, nereye gittiğimizi ne yapacağımızı söylemeden korkuyla şey yapamadık, sonra çıktık zaten bizi halk bayraklara doladı, biz silahlarımızı ve hücum yeleklerimizi aracın içine bıraktık, kapılarını kilitledik, karakola gittik, karakola teslim olduk, bizi birilerimize götürür müsün diye karakola gittik. FETÖ silahlı terör örgütü ile ilgilim iktisadım yoktur. Karakol içerisindeyken, herhangi bir uzman çavuş ya da başkaca bir rütbeli bir konuşma yapmadı." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık B.T. hakkında; “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur*

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.F. savcılık ifadesinde; “... *Garajda toplandık. Kıdemli Uzman N.K. birlik içerisinde tatbikat yapacağımızı dedi. Bizi 2. Tank taburunun 2 bölüğün garajın a götürdüler. B eklerken leopar tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar çıkıyordu. Bu sırada tugay komutanı geldi. Herkes sırayla araca bindi. Bende ZPT ye bindim.4. Tim de ben, A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A., araç komutanı C.O. ve araç şoförü tanımadığım bir askerdi. Ayrıca araçta tanımadığım bir asker vardı...*” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; “*O arada FSM köprüsündeydim. Uzman Çavuş C.O. ile 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç içerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı. Ancak hatırlayamıyorum.*” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntılanmış sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK C.T.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık C.T., A. U. ve M.H.E'un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık C.T. savcılık ifadesinde; *"Ben İzmir'de 45 günlük acemi eğitiminden sonra 2016 Nisan ayı içerisinde Kuleli Askerî Lisesine er asker olarak gönderildim. Nisan ayından olay tarihine kadar da askerlik görevimi yapıyordum. Terhisime 8 ay vardır. Bölük komutanım Yüzbaşı S.Ö.'dir. Tabur komutanımız 3-4 gün önce değiştiği için yeni gelen komutanın ismini bilmiyorum. Okul komutanımız ise Kurmay Albay M.Ç.'dir. Bu komutanımızda olay tarihinden 5-6 gün önce törenle komutanlığı devralmıştı. Darbe olacağına ilişkin herhangi bir bilğim yoktu. Birliğimde herhangi bir hareketlilik hissetmedim. Bu yönde en küçük bir duyum almadım. Ben görevim gereği cankurtaran olarak askerlik yapıyorum Kuleli Askeri Lisesinde havuz olması nedeniyle sürekli olarak orada bulunarak boğulma hadiselerini önlemeye çalışıyorum. Akşamüzeri saat 18:00- 19:00 sıralarında bir asker arkadaş gazinoya gelerek tatbikat olduğunu söyledi, hepiniz kaçın ortalıkta görünmeyin gördüklerini atıyorlar dedi. Bende arazi olmak için kantine gittim. Kantinde oturarak tatbikata gitmemek için gizlendim. Bir süre sonra kantini telefonla aradılar kantinin kapatılmasını istediler bizde*

mecburen çıktık, bölüğe doğru giderken S. Yüzbaşı acele edin kamuflajlarınızı giyin dedi. Daha sonra orada bulunan komutanlar acele olarak silah almamızı istediler ben de resmi kayıt yapılmadan bir silah aldım. Hatta sadece mazgal numarasına baktım numarası 103'tür. Daha sonra 20-25 civarında asker 2 adet ünimog marka kamyonlara bindik bizim ar ç şoförümüz soy ismini bilmediğim H. binbaşı idi. Sonra FSM Köprüsüne intikal ettik. Vardığımızda saat 21:30 sıralarıydı diğer araçtan inen komutanlarımız ise A. Yarbay ve B. üsteğmen idi bu komutanların da soy isimlerini bilmiyorum yani bizi bu komutanlar FSM köprüsüne getirdi bize tatbikat olduğunu söylediler. Darbe girişimi olduğundan bahsetmediler. FSM köprüsünde H. Binbaşı B. üsteğmene oradaki polis memuruna söyle kendisini uyar ve arkadaşlarını uyarsın yanlış bir şey yapmasınlar dedi. Ben hata tatbikat olduğunu zannediyordum. Daha sonra biz hep birlikte karakola doğru yürüdük A. Yarbay kapıda durmamızı emretti. Kendileri içeri girdiler bazı polis memurları dışarı çıktı bizlerle sohbetে başladılar komutanlarımızın içeride ne konuştuğunu bilmiyorum. H. binbaşının emri ile bir gurup arkadaşım FSM köprüsünü trafiğe kesmişti. Bizi bahsettiğim gibi polis merkezinin önüne getirdiler. Polisin yardımıyla gelen araçlar güvenlik şeridinden ters çevrilerek geldiği y e re gönderildi. H. Binbaşı Polisin bu emirlere uymasını asker, polis ve halkın birlikte olduğunu göstermektedir diye sözler söylediğinden ben hala tatbikat olduğunu düşünüyordum. Daha sonra vatandaşlar gelmeye başladı trafik sıkışınca vatandaşlar sınırlanmaya başladı ve tepki gösterdiler bunun üzerine H. Binbaşının yanına 6-7 kişilik bir vatandaş gurubu gelince tartışılar ve H. Binbaşı silahını havaya doğru ateşledi daha sonra olaylar karıştı ve kalabalıklaştı G.B. isimli asker arkadaşımın üzerine hızla bir araba gelince havaya doğru ateş etti O. İsimli bir arkadaşta havaya ateş etti. Bu ateş etmeler kargaşa sırasında oldu. FSM köprüsüne daha önce tanklar da gelmişti tankların yanındaki diğer komutanlardan bazılarının ateş ettiğinden silah sesleri geliyordu ancak kimin nereye ateş ettiğini göremedim. Ben bir vatandaşın bacağından yaralandığını gördüm onu da bizim asker arkadaşlarımız alarak polis merkezine götürdüler. Hatta ben oraya gelirken cep telefonumu yanım da getirmiştim. Diğer arkadaşların telefonlarını komutanları almışlar köprünün üzerinde kargaşa sırasında arkadaşımıza mesaj gönderdiğim de darbe olduğunu bana söyledi ben o saate kadar darbe olduğunu bilmiyordum. Tanklar geri geri çekilmeye başladı. Ben darbe olduğunu anlayınca bir eylem yapmamak için hemen orada bulunan karakola giderek testim oldum silahımı da zaten arkadaşım E.Y.'a vermiştim. Onun silahı yoktu benim silahımı getirip polislere teslim etti. Yaşanan bu olayın darbe girişimi olduğunu kız arkadaşımın bana mesaj göndermesiyle öğrendim o saate kadar tatbikat zannediyordum. Ben darbe girişimi olduğunu anlayamadım. Olumsuz hiçbir tavır ve davranışım olmadı silah kullanmadım, tanklardan ateş açılmadı sadece rütbeli subaylardan ateş edenler olmuş olabilir. Bana bu olaylar esnasında hiçbir komutan ateş etme emri vermedi ben ateş etmedim. Silah kullanmadım. Silahımın seri numarasını bilmiyorum çünkü silah bana o akşam verildi, ancak mazgal numarası 103'tür. Bahsettiğim gibi biz oradayken H. binbaşının havaya ateş ettiğini biliyorum. Bu kargaşa sırasında G.B. ve ulaştırmadan O. isimli iki er arkadaşım da havaya sıktılar. Ben silah kullanmadım. Bize silah kullanma emri verilmedi. Asker arkadaşlarımız korktukları için kargaşa nedeniyle havaya sıkılmış olabilirler. Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili bir irtibatım yoktur kimseyi tanımam o gurupla hiçbir bağlantım yoktur. Suçsuzum dedi soruldu: benim üzerimde 1 dolar para çıkmadı bana kimse bir dolar para vermedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık C.T. Mahkeme Huzurundaki Savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli askeri lisesinde er olarak görevliydim. Yaklaşık 2-3 aylık askerdim yani terhisime 8 -9 ayım vardı terhisime. Olay tarihinde herhangi bir hareketlilik görmedim. Çünkü ben görevim gereği can kurtaranlık yapıyorum kuleli askeri lisesinde. Sabah 8 memur gibi havuza gidip havuzu açıyorum akşam 5-6 gibi kapatıp temizlik yapıp gidiyorum. Herhangi bir hareketlilik görmedim. Ben gazinoda televizyon izliyordum. Bir arkadaşım er arkadaşım koşarak gazinoya geldi ve tatbikat olduğunu söyledi. Tatbikat herkes bir yere saklansın gördüklerini alıyorlar dedi. Bende arazi olmak için kantine arkadaşımın yanına gittim. Kantinde bir süre oturduktan sonra kantini aradılar ve kapatılmasını söylediler. Bende çıktım ve koşarak bölüğe doğru gittim. Bölükte merdivenlerden çıkarken S. yüzbaşını gördüm. Bölük komutanı S. yüzbaşı o da hücum yelekli kompozit başlıklıydı. Bize acele etmemizi ve kamuflaj giymemizi söylüyordu. Bölüğün içine girdim kamuflajlarımı giydim oradan diğer arkadaşlar gibi rastgele bir silah aldım. Mazgal numaramda 103 olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra oradan çıkıp iç bahçeye doğru koştum. İç bahçeye geldiğimde kimse yoktu. İç bahçe boştu. Sol köşede bir grup gördüm onların yanına doğru gittim. Onlarında öğrenci olduğunu fark ettim ve tekrardan iç bahçesinin çıkışına doğru kapıya doğru gittim. Orda okul komutanı M.A.’ü gördüm o da aynı şekilde kamuflajlıydı. Ona komutanım nereye gideceğiz gibisinden bir soru sordum. Dışarı çıkmamı söyledi. Kapıdan dışarı iç bahçeden dışarı doğru. İç bahçeden dışarı çıktığımda bütün askerlerin zaten kalabalık bir grubun yukarıya emir muhafız bölüğüne doğru çıktığını gördüm. Bende onlara katıldım ve yukarı doğru emniyet muhafız bölüğüne doğru çıktım. Orda kalabalık bir grup şeklinde bir süre bekledikten sonra herkes yerde bir sandıktan bir şeyler alıyordu. Sıra bana da geldiğinde mühimmat olduğunu fark ettim. Bende 4 tane şarjör aldım. Hücum yeleğimi taktım ve aynı grup halinde aşağıya nizamiye oraya indik. Nizamiyenin orda 4 tane UNIMOG vardı. Ben 3.’süne bindim. Araç komutanı şimdi önde kimler bilmiyorum ama FSM de indiğimizde başımızda A. Yarbay H. binbaşı ve B. yüzbaşı vardı. B. yüzbaşıydı sanırım onun rütbesini hatırlayamıyorum üsteğmen de olabilir. Daha sonra geldiğimiz yer FSM idi dediğim gibi. İndik komutanlarla beraber karakola doğru ilerledik. Karakola geldik kapıda polis memuru ben H. Binbaşı B. yüzbaşına dedi ki orda bir polis memuruna içerideki arkadaşları uyarсын yanlış bir şey yapmasın dedi. Ben bunu duyduğum için yanlış bir şey yapmasınlardan kastım hani oraya tatbikata geldik yanlış anlamasınlar bize bir şey yapmasınlar gibisinden durumun ciddiyetinin farkında değildik. Daha sonra kapıya geldik polislerin olduğu kapıya komutanlar içeri girdi. Orda bir şeyler konuştular. Ne konuştuklarını bilmiyorum biz kapının önündeydik. Bu arada içeri polis memurları gelip çıkıyorlardı. Yeni polis memurları geliyordu içeriye bizimle konuşanlar oldu. Memleketimizi soranlar buraya niçin geldiğimizi soranlar, biz de aynı şekilde polis memurlarına da abi tatbikat varmış dedik. Daha sonra rütbeliler karakoldan çıktı ve köprüye doğru ilerledik tekrardan geldiğimiz yere doğru köprüye geldiğimizde trafik kesilmişti. Araç trafiği güvenlik şeridinden tekrardan Anadolu yakasına doğru polisinde yardımıyla geriye döndürülüyordu. Bu bir süre bu şekilde devam etti. Daha sonra araçlar tekrardan Avrupa yakasına doğru tek tek bırakılmaya başlandı.

Bir süre sonra ilerden araç trafiği kesildi. Yani herhalde başka bir yerden kestiler ve karşıdan araçlar gelmemeye başladı. Boştu yol. Bu boşluk sırasında karşıdan 7-8 kişilik bir vatan-daş grubu ön tarafta H. binbaşı bunlarla tartıştı ve havaya 3-4 el ateş ettiğini gördüm. Gördü-ğümü eminim havaya ateş etti H. binbaşı. Daha sonra bu vatandaşlar tekrardan geriye döndü bizi bu boşluk sırasında A. yarbay UNIMOG'ların arkasında topladı bir grup halinde sıraya soktu o anda havadan F-16 lar geçiyordu. A. yarbay dedi ki işte bunları görüyor musunuz biz her yerdeyiz havada uçaklarımız var denizde gemilerimiz biz her yerdeyiz işte bu yaptığımızı-za hala inanmayan var mı aynı şekilde bu cümleyi kullandı. Evet oraya unimogların oradan araç trafiği kesildiğinde bu cümleyi kullandı. Daha sonra bu boşlukta karşıdan 4 tane tank geldi. Tanklar geldiğinde ben biraz daha olayın vahametini anlamaya başladım. Silahım var-dı benim elimde dediğim gibi. Silahımı E.Y. er olan E.Y. arkadaşşıma verdim ve tuvalete gide-ceğim dedim. Silahımı o arkadaşşıma verdim. O ana kadar da silahımı da kesinlikle kullanma-dım. Tırnak kolunu bile çekmedim. Daha sonra benim telefonum yanımdaydı. İç bahçede arkadaşların telefonlarını toplamışlar. Ben iç bahçede olmadığım için daha geç gittiğim için benim telefonum yanımdaydı. unimogun arkasına geçtim ve kız arkadaşşıma mesaj attım. İşte acil cevap ver darbe mi var haberlere bakar mısın bu şekilde mesaj attım ve kız arkada-şımın gelen cevapla ilk defa orda darbe olduğunu öğrendim o anda. Yani saati tabi hatırla-yamıyorum. 11 11 buçuk gibi olduğunu o civarlarda çünkü biz 9-10 gibi oraya gittik. Yaklaşık 1 saat sonra. İşte bu telefonda ayrıca ben teslim etmiştim polislere bu polislere teslim ettiğim telefondur kayıtlarda eminim orda vardır. Bu saatten sonra ben hep UNIMOGUN gerisinde kaldım. Hiçbir şekilde öne çıkmadım herhangi bir şey yapmadım. Daha sonra biz unimogla-rın arkasındayken önümüzde bayağı bir mesafe vardı. Yani 2 tane tank boyu mesafe var. Onun önünde de rütbeliler vardı. İnsanlar kalabalık bir şekilde slogan atarak gelmeye başla-dı türk bayraklı insanlar karşı taraftan Anadolu yakasındaki taraftan tankların üzerine doğru gelmeye başladılar o anda öndeki rütbelilerden ateş edenler oldu yani ateş edenler oldu derken sesi duyuyorum. Çünkü çok fazla ateş sesi var. Sesleri duydum kimin ateş etti-ğini görmedim. Sadece sesleri duydum. Çünkü çok fazla mesafe vardı. Bu arada bir tane va-tandaşın bacağından yaralanıp bize doğru sekerek geldiğini gördüm. Kimin yaraladığını görmedim. Kimlerin ateşe ettiğini bilmiyorum. Bizim önümüzde tankların önünde rütbeliler vardı. Çünkü biz askerler erler olarak gibisinden ben arkadaydım unimogun yanımdaydım. Rütbeliler öndeydi ateş sesi oradan geliyordu. Tankın üzerinden de ateş edenler de oldu. Çok fazla mesafe olduğu için kimin ateş ettiğini görmedim. Ama bizim başımıza gelen rütbelileri tanıyorum veya görüntüler varsa orda ateş edenlere dair ben hepsini tespit edebilirim. Bu şekilde dediğim gibi bir vatandaşın bacağından yararlandığını gördüm ve bize doğru seke-rek geliyordu. Bunu da bizim er arkadaşlardan alanlar oldu. Koluna girdiler ve geriye doğru bize doğru vatandaşlar geldiği için tanklara doğru hep karakola yöneldik. Karakola doğru gitmeye başladık. Karakolun önüne geldiğimizde polis abiler askerler içeriye girsin dedi biz hemen içeriye girdik. Orda o yaralandı dediğim vatandaşa yine bizim arkadaşlarımız üst katta pansuman yapıyordu. Hatta O. abiyi gördüm. Başında birkaç kişi daha vardı herhalde. Efendim biz içeriye girdikten bir süre rütbelilerde de içeriye girdi. A. yarbay telefonla konu-şuyordu kan ter içerisindeydik. Telefonda komutanım sıkıştık helikopter bekliyoruz yardım edin gibisinden telefonla görüşüyordu bir odada. Daha sonra oradaki polisler bize silahları-

mızı teslim etmemizi söylediler. Benim zaten dediğim gibi silahım yoktu. Silahlı olan arkadaşlar silahlarını verdi. Benim hücum yeleğim vardı. Hücum yeleğim de dediğim gibi başta aldığım 4 tane şarjör üzerimde duruyordu. Hücum yeleğimi teslim ettim ve başka odaya gittik. Odaya girdiğimizde polis abilerde zaten ordaydı. Başımızdaydı bize gayet iyi niyetli davrandılar. Telefonları yanında olmayanları telefonları ile görüştüler. Yok biz girerken şöyle bir şey söylemeyi unuttum. Biz içeriye girerken A. yarbay asker bekle asker dur gibisinden böyle bir emir verdi biz dinlemedik odaya geçtik. Onlarda aynı şekilde dışarıdaydı polislerin olduğu yerde. Tabi biz odaya geçtikten sonra ne olduğunu bilmiyorum onlar ne yaptı ne zaman teslim oldu. Biz sabaha kadar o odaydı. Dediğim gibi Telefonları olmayanları polisler telefonla görüştüler. Benim telefonum yanımdaydı. Yine aynı şekilde o telefonu da polislere o gün teslim ettiğim telefonla ailemle görüştüm ve kız arkadaşıma yine aynı numarayla mesaj attım. Teslim olduğumuzu polislerin bizi koruduğunu ve rütbelilerin hala dışarıda olduğunu anlattım. Yine o kayıtlar eminim ki o telefonda duruyordur. Dediğim gibi sabaha kadar bu şekilde burada kaldık. Kesinlikle hiçbir olumsuz davranışım olmadı köprü üzerinde. Silahım olduğu süre boyunca bile ateş etmedim. Zaten o süre boyunca da herhangi bir sivil grubu yoktu. Sivile herhangi bir şey olmamıştı. Ne olduğuyorsa zaten tanklar geldikten sonra oldu. Kalabalık 10'dan sonra geldi. Herhangi bir olumsuz davranışım olmadı kimseyle karşı karşıya gelmedim. Hiçbir şekilde kötü bir davranışım olmadı. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyin içine kendi irademiz dışında sürüklendik. Darbe teşebbüsüne kesinlikle iştirak etmedim. Fetö silahlı terör örgütü ile bir ilgin iltisaklım, hiçbir bağlantım yok. Hiçbir şeyim yok. Ben er olarak oraya gitmiş bir askerim benim askerliğim kuleliye düştü. Kuleli de askerlik yaptım o günde hiç kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Darbeyi de telefondan öğrendim mesaj kayıtlarından görebilirsiniz. Hiçbir şeyden bir haberim bir bilgim yoktu. Hiçbir şeye de kesinlikle ve kesinlikle katılmadım. Bir olumsuz davranışım köprü üzerinde olmadı.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.Ş. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık E.Y. savcılık ifadesinde;”...C.T. isimli arkadaşım bana ben tuvalete gideceğim tüfeğimi tutar mısın dedi. Ben tüfeğini aldım kendisi çim enlik olan yere gitti ortalık karışmıştı bir daha tüfeğini almaya gelmedi onun tüfeği bende kalmıştı sonra diğer arkadaşlarım ile birlikte polis merkezine giderek teslim olduk ben hiç ateş etmedim silah kullanmasını da bilmem. Acemi eğitimim sırasın da 25 m ‘den hedefi vurmadığım için de beni komutanım azarlamıştı. Bahsettiğim gibi C.T. ihtiyaç gidermek için silahını bana verdi onun silahı benim elimde kaldı bir vatandaşın yardımı ile polis merkezine giderek bu silahı teslim ettim. Benim silahımın seri numarasını ve mazgal numarasını bilmiyorum. Benim zimmetli silahım yoktur...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK C.K.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık C.K., A.U. ve M.H.E’ un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa’ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü

Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık C.K. Savcılık İfadesinde; *“Ben Konya’da 21 günlük acemi eğitiminden sonra 2015 Aralık ayı içerisinde Kuleli Askerî Lisesine er asker olarak gönderildim. Terhisime 2 ay vardır. Bölük komutanım Yüzbaşı S.Ö.’dir, tabur komutanımız yeni değiştiği için yeni gelen komutanın ismini bilmiyorum. Okul komutanımızın ismi ise M.Ç.’dir. Ben 15 Temmuz ve öncesinde darbe olacağına ilişkin bir hareketlilik sezmedim. Bu konuda en ufak bir bilgi sahibi olmadım darbe olacağını bilmiyordum. Ben askerde temizlik görevlisi olmak nedeniyle okulda bulunan sınıfların temizliğini yapıyorum. 15 Temmuz günü de normal bir gündü öğlene kadar tabur komutanının devir teslimi oldu. Töreenden sonra öğlen yemeğini yedim daha sonra temizlik görevime gittim. Akşam oldu yemekten sonra istirahate çekildim saat 21:00 sıralarında komutanlar tarafından içtime emri verildi. Ben gazinodan dışarı çıktığımda Üsteğmen S.Ö. bana kamufrajları giyerek silahını al ve dışarı çık dedi. Benim silahım yoktu bana bizzat kendisi derhal bir silah al gel dedi bende silahlıktan görevli bir askerden silah aldım adımı yazdırdım seri numarasını yazdı imzayı attım mermisi yoktu o halde silahla içtime alanına gittim. İçtime alanında 25-30 kişi toplanmıştı. Bu arada M.Ç. Albay bu bir tatbikattır. Gazanız mübarek olsun dedi bizi koşturarak muhafız bölüğüne gönderdi ve orada mühimmat aldık. Sonra askeri araçlara komutanlarımız eşliğinde bindik. Benim araç komutanım A. Yarbay idi. İki araçla 25-30 asker FSM köprüsüne gittik. Ancak M.Ç. Albay okulda kaldı. M.Ç. ALBAY BİZE TOPLANDIĞIMIZA GAZANIZ MÜBAREK OLSUN GERİ DÖNMEYİN VE KARILIK YAPMAYIN DEMİŞTİ. Ben bunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Bize bunun darbe olduğunu söylemedi. Tatbikat olduğunu ifade etti. Bu bir tatbikattır diye bizzat söyledi. Ben nereye gittiğimi dahi bilmiyordum FSM köprüsüne geldik, biz geldiğimizde sadece bizi getiren araçlar vardı araçlardan indik, orada tekrar içtime olduk, önce köprünün yanında bulunan Polis Merkezine gittik orada bizi dörde böldüler, beni ve 4-5 arkadaşı polis merkezine diktiler kendileri içeriye girdi. İçeride polislerin silahlarını almışlar, sonra bizi yolun trafiğini kesmek üzere görevlendirdiler ben hala tatbikat zannediyordum. Orada bulunan polislerin yardımıyla da trafiği terse çevirdik vatandaşlar tepki göstermeye başladılar 15-20 dakika sonra tanklar geldi. Başka askerler de geldi. Ortalık karıştı, bizimle gelen H. Binbaşı, A. Yarbay, B. Üsteğmen bizden 100 m öndelerdi orada vatandaşlarla tartışma oldu ve silah sesleri geldi tanklarla gelen bir üsteğmen de havaya ateş etti, daha sonra köprüye gelen halkın sayısı birden arttı ben o an darbe olduğunu anladım herhangi bir eylemde bulunmadan polis merkezine giderek teslim oldum silahımı teslim ettim...*

Darbe olduğunu ben gelen vatandaşların sayısının artmasından ve bize bağırma- larından anladım ve yapılan işin yanlış olduğunu fark ettiğim için hiçbir eylemde bulunma- dım çünkü çok kalabalıktı direk polis merkezine giderek silahımı teslim ettim benden önce teslim olanlarda vardı bende onlara uydum...

Ben bu olaylar esnasında silah kullanmadım görevim gereği silah zimmetim yoktu ancak olay akşamı komutanım S.Ö.'in emri ile silah aldım. Silahım seri numarasını ve mazgal numarasını bilmiyorum. Ancak teslim alırken oradaki görevli askere silahımın seri numarasını ve mazgal numarasını yazdırmıştım ve imzaladım. Komutanlarımızdan A. Yarbay tarafından köprübaşı kalabalıklaşınca silah kullanmamızı emretti. Onun verdiği emri kimse yerine getirmeyince bizi tehdit etmeye başladı sıkmazsanız ben sizin başınıza sıkırım diye tehdit etti. Buna rağmen bizimle gelen hiçbir asker ateş etmedi. Bizimle gelen uzman ve astsubay yoktu. Ancak tanklarla gelenler arasında gördüğüm kadarıyla uzman- lar vardı. Bahsettiğim gibi A. Yarbay bize ateş etmemizi emretti ancak yerine getirmedik...

Bahsettiğim gibi H. Binbaşının havaya doğru ateş ettiğini biliyorum, tanklarla gelen kişilerden de ateş edenler oldu. A. Yarbay'ın sivil vatandaşların ayaklarına doğru kurşun sıktığını gördüm ve ayağından yaralananlar olmuştu bildiğim kadarıyla o akşam köprüde ölüm olayı olmadı...

Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili bir irtibatım yoktur kimseyi tanımam o gu- ruyla hiç bir bağlantım yoktur. Suçsuzum dedi soruldu: benim üzerimde 1 dolar para çık- madı bana kimse bir dolar para vermedi.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık C.K. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde İstanbul Üs- küdar Kuleli Asker Lisesi’nde askerlik yapıyordum. Askerliğimin bitmesine 80 gün falan vardı. Olay günü sıradan bir gündü. Akşam saat 7-7.30 civarında falandı. Yemek yedik fa- lan, üstümüzü falan çıkartıp değiştik. Daha sonra yukardan böyle sesler falan gelmeye başladı bağırtilar çağırtilar, işte dışarı çıktık komutanımız o zaman ki bölüm komutanımız bağıryor, üstünüzü falan giyinin çabuk olun, çabuk işte. Tekrar yukarıya çıktık bölükle- re üstünüzü başımızı giydik, tekrar kapının önünde duruyor bekliyor oradan bağıryor, çabuk olun silahları alın, üstünüzü başınızı giyin, siz nasıl askersiniz diye. Ondan sonra üstün başını giydikten sonra silahlığa geçtim, silah zimmetim olmadığı için oradan bana bir silah verdiler. Ben de tuttum hani kaybolmasın falan diye silahın üzerindeki seri num- arasını ismimle birlikte oradaki kitaba not ettim. Daha sonra aldım çıktım karanlık falanda çökmek üzere. İç bahçe diye bir yer var. Oraya gittiğimde önceden giden askerler falan toplanmış arkadaşlarımız. Ben de tekrar katıldım arkalarından koşarak gittim. Oradan bizi topladı başımızda Okul Komutanı M.Ç. vardı. M.Ç. toplanmış böyle askerlerle konuşuyor arkadaşlarımızla bende böyle en geriden ben gittim daha sonra koşarak, oradan bizi direk topladı şey vardı 2 bölük var bizde cephane olmadığı için oraya götürdü bizi koğuş-

lara. Orada yine sıraya falan geçtik bize mermiler falan verdiler. Daha sonra 4 tane UNI-MOG araç gelmişti aşağı, onlara bindirdiler bizi daha sonra yola çıktık biz. Oraya hızlı bir şekilde giderek. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. Tatbikat diye mi çıkardılar bizi. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Bizi 2. Köprüye götürdüler efendim. 8.30-9 falandı vardık galiba, tam bilemiyorum ama. Köprü'nün üzerine gittik orada bir emniyet vardı oraya gittik bizi tekrardan komutanımız vardı başımızda işte sıraya falan soktu altışarlı falan. Bu sıraya sokan binbaşı olduğunu biliyorum da ismini şu anda çıkaramıyorum. Ondan sonra bizi işte oradaki polislerin filan çıkmasına filan izin vermeyin bizi görevlendirdi. Yarımızı böyle asfaltın üzerine çıkardı. İşte yol falan bariyerler falan vardı çektik. Yolu trafiğe kapattık. Yolu trafiğe kapatırken rütbelilerden sıkıyönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu, darbe oldu buna benzer bir söylem duydum. Komutanlar böyle bazı araçlar durdurup söylüyorlardı böyle şeyler. Yani oradan geçen işte normal hattan şoförleri durdurup böyle işte sıkıyönetim edildi filan öyle şeyler söyleniyordu. Orada 2-3 tane rütbeli vardı. Yarbay A.U. vardı. O şekilde hitap eden kişi A. Yarbay olması İA.. Yani oradaki işte rütbelilerimizden sarışın uzun boylu şey vardı komutan vardı genellikle o söylüyordu. Böyle terler falan içindeydi. Tamam bu bahsettiğim kişi sanık Yarbay A.U.'dur. Bu kişi sıkıyönetim ilan edildi diyordu. Onu söylediği zaman saati böyle işte 9-9.30 filan o civardaydı sanırım. Evet kendisi ateş etti A. Yarbay. Yerlere doğru sıkıyordu, halk gelmeye başlamıştı daha sonradan böyle gelince yerlere sıkıyordu. Yaralanan oldu 1 kişi bacağından yaralanmıştı. Sonra onu böyle yanımıza falan getirdiler sargıladık filan. Tank önceden yoktu, daha sonradan geldi. Tankların üstünde insanları ben görmedim. Başka ateş eden olmamıştı, yok. Sadece böyle kenardan ağaçların içinde bir ses gelmişti 5-6 filan ateş sesi. Yani siz gittiğiniz. Ben kimseye ateş etmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilğim alakam kesinlikle yoktur.

Ondan sonra işte böyle halk ilk başta en büyük asker bizim asker diye bağıryordu, daha sonra halk toplandı üstümüze doğru gelmeye başladılar. Yani ondan sonra biz emniyete doğru yürümeye başladık geri geldik emniyete daha sonrasında teslim olmaya başladık arkadaşlar falan. Orada rütbesiz askerler vardı. Aynı birlikte olduğumuz. Karakolun içerisine gidip silahlarımızı bıraktık. Rütbeliler de silah bıraktı.

Komutanlar bize silah bırakmayın diyorlardı ilkte sonra yani bıraktık. Yani oradaki rütbelilerin hepsi ateş edin diye söylüyordu. Halka falan ateş edin diyorlardı. Ama dinlemedik sonra onları. Komutanlarımızın A. Yarbay tarafından köprü kalabalıklaşınca silah kullanmamızı emretti. Onu verdiği emri kimse yerine getirmeyince bizi tehdit etmeye başladı sıkımazsanız ben sizin başınıza sıkırım” diye tehdit etti.

Darbe olduğunu anlamam 10 falan 11 yani öyle tahmin edebiliyorum. Çünkü saat falan yoktu o zaman. Almamıştı. Darbe olduğunu anlayınca arkadaşlarıma bunu söyledim çünkü bide şimdi darbenin ne olduğunu da tam olarak bilemiyoruz biz o yüzden hani ondan sonra tepkisiz kalmaya başladık. Tabi, onu söyledikten sonra yani böyle herkes geri geri çekilmeye başladı, ee darbenin ne olduğunu da ne olduğunu kimse bilmediği için hani

nedir ne yapıyoruz biz, hani yanlış bir şey yapıyoruz biz onu anlamaya başladı arkadaşlar, daha sonra hani teslim olduk ondan sonra. Komutanlar teslim olurken öyle işte helikopter falan istediler sürekli cep telefonuyla konuşuyordu, onlar böyle şey yapmadı yani. Yani telefonla konuşurken işte biz böyle burada kaldım ben kurtarın beni filan dedi öyle şeyler konuşuyordu yani.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık C.K. hakkında; “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.*

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.Ş.P. savcılık ifadesinde; “*...Saat 21:00 sıralarında eşimle telefon ile konuşuyordum. Arkadaşım C.K. gidelim tatbikat var dedi. Koğuşa gittim. Üstümü değiştirdim. Koğuşun önünde S. yüzbaşını gördüm. S. yüzbaşı silahını da al iç bahçeye geç dedi.*

.. Telefonumuzu ve tüm şahsi eşyalarımızı aldılar. Aynı araçta ar kadaşları E.Y., H.G., C.K., M.Ö. vardı. Diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. İki araçta toplam 25 kişiye yakın kişi vardı. Sonra FSM köprüsüne gittik.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK E.Ö.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık E.Ö., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık E.Ö. savcılık ifadesinde; *"Ben acemi birliğimi Burdur'da tamamladım. Önce Manisa Batıkışla'ya sonra da Kuleli Askeri Lisesine er asker olarak gönderildim. Yemekhane de görevli olarak askerlik hizmetimi yapıyordum. Terhisime 80 gün vardır. Bölük komutanım Yüzbaşı S.Ö.'dir, tabur komutanımız yeni değiştiği için yeni gelen komutanın ismini bilmiyorum. Eski komutanımız B.A. idi tayinen başka yere gitti. Okul komutanımızda değişti yeni komutanımız Kurmay Albay M.Ç.'dir... Ben 15 Temmuz ve öncesinde darbe olacağına ilişkin bir hareketlilik sezmedim. Bu konuda en ufak bir bilgi sahibi olmadım darbe olacağını bilmiyordum. Okul komutam değiştiği için tören hazırlıkları vardı başka bir hazırlık yoktu... Ben hizmet ve temizlik işlerinde görevli olmam nedeniyle okulu temizledim gün boyunca çalıştım. Akşam yemeğini yedikten sonra kantinde televizyon izledim. Saat 20:00 sıralarında duşa girdim ve o akşam tatbikat olduğunu söylediler. Duştan acilen çıktım kamuflajları giymemiz istenmişti kamuflajı giydim, hücum yeleği ve baret giymemiz istendi. Onları giydim ancak benim üzerime silah zimmeti olmadığı için silahsız olarak*

İç bahçeye geçtim. Yeni okul komutanımız M.Ç. bize üzerinde kimsenin telefon olmasının herkes telefonlarını M. uzmana teslim etsin, ayrıca tatbikat var bu akşam tatbikat yapacağız karı gibi hareket eden olursa kafasına sıkırım dedim. Telefonlarımızı teslim ettik. Daha sonra içtima alanına M. Başçavuş geldi oradan bizleri alarak muhafız birliğine götürdü herkesin mühimmat almasını emretti. Piyade Er arkadaşım H.G. ile birlikte silahımız olmadığı için M. Başçavuşa silahımız olmadığını bize Şimdiye kadar silah verilmediğini bildirdik. Mühimmat alıp almayacağımızı sorduk oda silahınız olmasa bile mühimmat alıp dediği için üzerimize üç Şarjör mermi aldık. Arkadaşım ile birlikte tekrardan sıraya geçtik. Toplamda 20-25 kişi iki araçla bizi FSM köprüsüne götürdüler saat 21:00 sıralarıydı diğer toplanan guruplar başka araçlara binerek başka yerlere gitmişler. Biz iki ünimogla toplam 25- 30 kişi FSM Köprüsüne gittik. Bizim araç komutanı A. Yarbay idi. iki araçta H. Binbaşı, A. Yarbay, B. Yüzbaşı bulunuyordu bizleri bu üçü sevk ve idare etti. Ancak M.Ç. Albay okulda kaldı. Bizi yönlendiren aslında okul komutanı M.Ç.'dir yani H. Binbaşı, A. Yarbay ve B. Yüzbaşı'na hareket emrini veren okul komutanı M.Ç.'dir. Biz FSM köprüsüne geldikten sonra arabalardan indirildik bizden başka asker yoktu ilk gelen kişiler bizlerdik. Sonra bizi 8'er kişiden 4 kola ayırdı. Aramızda benim ile birlikte 4 kişinin silahı yoktu. A. Yarbaya silahımız olmadığını belirttik. Orada A. Yarbay bu tatbikatta polisin kendi emrinde olacağı polisle birlikte çalışacağımızı bize söyledi sonra karakolun önüne geldik. Kendisi karakolun içerisine 8 asker ile birlikte girdi, ben ve arkadaşlarım kapının önünde bekledik. Sonra kendisi bir polis ile çıktı ben A. Yarbayın polislerin silahını aldığını görmedim polislerin silahı belindeydi. A. Yarbay beraberinde gelen polis ve askerlerle birlikte köprünün önüne gittiler ben karakolun önünde kaldım. Bizim yanımıza H. Binbaşı geldi bizleri köprünün başına götürdü, trafik durmuştu, trafik polisleri aracın içerisinde beklediler. Böylece köprünün trafiği durmuştu 15-20 dakika bekledik, trafiği ters çevirdiler bu sefer tanklar gelmeye başladı ben 3 tank gördüm, köprünün başı kalabalıklaştı bu sefer sivil halk gelmeye başladı. Bu arada havaya ateş açıldı. Ben bu olaylar sırasında H. Binbaşı'nın havaya silah sıktığını gördüm. A. Yarbay ise ben H. Binbaşı gibi havaya sıkılamam direk üzerinize sıkırım diyerek vatandaşlara burayı terk edin diyerek tehdit etti. A. Yarbay'ın silah kullanıp kullanmadığını bilmiyorum biz tankların gerisindeydik. Önde tanklar vardı vatandaşlar ise ilerideydi. Halkın ellerinde bayraklarla geldiğini gördüm bu yapılan hareketin doğru olmadığını anladım. Hatta vatandaş bize tezahürat yaptı. Ben halkın bize doğru geldiğini görünce diğer er arkadaşlarım ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldum silahım da yoktu... Vatandaşın ellerinde bayraklarla köprüye gelmesi üzerine darbe olduğunu anladım benim zaten silahım olmadığı için hiçbir eylemde bulunmadım. Ünimorkun arkasında bekledim olay sırasında benim silahım yoktu görevim gereği bana silah verilmedi... Benim silahım olmadığı için silah kullanmadım. H. Binbaşının havaya silah sıktığını gördüm. Kaç el attığını bilmiyorum. H. Binbaşının silahlı askerlere ön tarafta cephe alın diye söyledi. Ancak ateş edin diye bir emir duymadım. A. Yarbay'dan da böyle bir söz duymadım. B. Yüzbaşından 'da böyle bir söz duymadım. Ben kimseye ateş etmedim. Silahım da yoktur... Bahsettiğim gibi ben sadece H. Binbaşının havaya sıktığını gördüm bizimle birlikte gelen askerlerden silah sıkın kişi olup olmadığını bilmiyorum ancak tankların bulunduğu bölgeden de havaya ateş açıldığını biliyorum. Ben bu olaylar esnasında yaralanma ve ölüm olayı olduğunu duymadım bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı ve ölmedi...

Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili bir irtibatım yoktur kimseyi tanımam o grupla hiçbir bağlantım yoktur. Suçsuzum dedi soruldu: benim üzerimde 1 dolar para çıkmadı bana kimse bir dolar para vermedi.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık E.Ö. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde kuleli askeri lisesi hizmet bölümünde piyade er olarak görevliydim. Yaklaşık 9 aydır askerdim orada son 3 ayım kalmıştı. 12. Sınıf yemekhane görevlisiyim kendim. Kuleli askeri lisesine Manisa batı kıışladan oradan kuleli askeri lisesine gönderildim. 12. Sınıf yemekhanesine görevlendirildiler. Yemek dağıtımı ve bulaşık yıkanması ile ilgili. 15 Temmuz darbe gününde okul komutanlarının değiştiği tören vardı ondan bir gün önce. Cuma günü de tabur komutanımızın değiştiği söylendi. Biz o arada 12. Sınıfların temizliğini yapıyorduk. Yaklaşık 4-5 arkadaş hep beraberdik. Temizlik yapıyorduk. Koşuların koridorların temizliği ile ilgili. Yaklaşık saat 5 buçuk 6 saatleri idi. İşimiz bitmişti. Kendi askeri gazinosuna gelmiştik. Orada herkes oturup tv izliyordu. O sırada kendi koğuşuma gidip duş almak istedim. O esnada tatbikat yapılacağını herkesin koridor çevresi ve gazino çevresinde olmalarını istediler. Biz o şekilde ben duştan çıktıktan sonra yeni gelen bir astsubay vardı. İsmi bilmiyorum yani yaklaşık 1 aylık falandı tahminime göre onun herkesin askeri elbiselerini giymesini istedi. Bende 12. Sınıf yemekhanesinde görevli olduğum için askeri elbiselerimin olmadığını, botumun dahi olmadığını eksik olduğunu söyledim. Başka dolaplardan almamı söyledi kendisi elbise buldum. Bot bulamadım. Onu da kendisine izah ettim. Ayakkabılıktan başka bir bot giymemi söyledi. Giydikten sonra gazinonun üst tarafında toplanma alanımız var bizim. O bölgede toplandık. Ondan sonra iç bahçeye geçmemizi söylediler. Bunları başımızda o anda o yeni gelen astsubay vardı. Ve ondan sonra itfaiye bölümünün uzman çavuşu vardı. Kıdemli uzman çavuş vardı. O esnada. Ondan sonra S.Ö. geldi. Rütbesi yüzbaşı bölük komutanıdır kendisi. Daha sonra herkesin silah almasını söylemiş o esnada biz o arada iki arkadaşlık yanında H.G. de vardı. O esnada biz lavaboya girdik. Yani yaklaşık 15-20 dakika kadar lavaboda bekledik. Sırf hani biz yemekhanedeyiz bizim silah zimmetimiz yok. Bunu astsubaya da belirtmemize rağmen silah alıp seri numarasını oraya yazıp o şekilde imza atmamızı istedi. Biz lavaboda bekledik uzun bir süre 15-20 dakika bir süre kaçtık yani açıkçası. O şekilde orada bekledik. Çıktığımızda zaten silah kalmamıştı. Sadece hücum yeğeli ile kompozit başlığı verdiler bize. Nereye gideceğimizi sordüğümüzde herkes iç bahçede sizi bekliyor denildi. S.Ö. kendisi söylemişti bunu. İç bahçeye gittiğimizde herkes sıra olmuştu. Bizde sıraya geçtik. Yeni atanan okul komutanı M. vardı orada. Ağzında sigara çok rahat relax bir şekilde üzerinizde cep telefonu varsa hepsini çıkartıp kıdemli uzman çavuşa teslim etmesini istedi. Herkes telefonlarını çıkardı teslim etti. Ben o esnada teslim etmedim. Kamerasız cep telefonum vardı siyah kamerasız Samsung cep telefonum vardı. Yanımdaki arkadaşım H.G. herkes teslim etti bizde verelim gibisinden dedi. Ben dedim 9 aylık askerim vermem dedim ilk başta kendime güvendim niye vereyim dedim yani. Daha sonra okul komutanı tekrardan hepimizi ikaz ediyorum. Şimdi arama yapıcım üzerinizde telefon çıkarsa hepimizin kafasına sıkarım gibi bir hitapta bulundu. Korkarak mecburen telefonu

teslim etme durumunda kaldım. Yine uzman çavuşa teslim ettim. Kendi telefonumu. Kıdemli başçavuş geldi hafif kısa boylu ismini bilmiyorum farklı bir bölüğün komutanıydı çünkü. O esnada gelip bizi emir komuta bende diyerek bizi arkasına alarak önden yürümeye başladı ve muhafız birliğine çıkarttı. O yerde yaklaşık 3 veya 4 tane tahtadan yapılmış bir şey vardı. Tam ne olduğunu daha önce görmediğim için bilmiyorum. Herkesin mühimmat almasını söyledi. Kasaların içinde ne olduğunu da bilmiyordum. Görmemiştim. Sıra herkes sırayla mühimmat alıyor. Gördüğüm de şarjördü. Herkesin elinde 2 tane 3 er tane şarjör vardı. H.G. de yanımdaydı o esnada bizde de silah yoktu arkadaşşıma dedim ki yani H. komutana belirtelim. Bizde silah yok bizim mermi almamıza gerek yok dedim yani. O da dedi ki soralım dedi. Sonradan dedi sıkıntı yaratıyorlar dedi. Şimdi askeriye de şöyle bir durum var en ufak bir esnada en ufak bir sıkıntı da atıyorum yatağını düzeltmedin mıntıkanı temiz bir şekilde yapmadım. Çarşın kitli bir şey istiyorsun hastasın revire çıkmak istiyorsun onu bile kısıtlıyorlar. Öyle bir askerlik yaptık biz. Her şey kısıtlanarak her şey sıkıntılı yatağını yapmadın yorganını yapmadın. Dakika tutulurdu vs. Daha sonra H.'ın sorduktan sonra olsun siz yine de alın H.'a şey söylemiş. Sizin neden silahınız yok. Herkes silah aldı sizde neden yok diye. O da kalmadı bizde almadık demiş olsun siz yine de yanınıza alın demiş başçavuş 3 er tane de ben 3 er tane de o aldı o esnada hücum yeleşini taktık yukarıdan aşağıya indik indiğimizde Unımog kamyonun arkada da itfaiyenin olduğunu gördük. O başçavuşta yanımdaydı. Sen sen sen birinci araca sen sen ikinci araca herkesi hızlı bir şekilde herkesi araçlara bindirdiler. Ben 3. Araca bindim. Baştan 3. Araca bindim. Yeni gelen okul komutanı ile eski okul komutanı yan yanaydı o şekilde. Arabanın arkasına geldiğinde araba kapalı UNIMOG kamyondu her tarafı kapalı bir tek arkası açıktı. Yaklaşık yarım metre kadar. Oraya geldiğinde Allah yar ve yardımcınız olsun dedi. Bunu yeni gelen okul komutanı M.Ç. söyledi. Arabalar aniden hareket etmeye başladı. Daha sonra arabalar hareket etmeye başladı. Çok hızlı demeyeyim. Çok da yavaş demeyeyim. Orta halli bir şekilde arabalar devamlı gitmeye başladı. Gidiyor gidiyor ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Kendi aralarımızda arabanın arkasında oturduğunuz için kendi aralarımızda bizim üst devrelerimiz vardı. Nereye gidiyoruz noluyor tatbikat var dediler de yazıcımız hatta yanımdaydı bölük yazıcımız. Ona sorduk senin hani haberin vardır gibisinden. O da dedi ki yeni gelen okul komutanı çok disiplinliymiş kimse gece atışı falan yapmamış büyük bir ihtimal oraya gidiyoruzdur. Gece atışı yapmak için sadece düşüncesi o şekilde söyledi. Araç durdu. Durduktan sonra gelip arka kapağı açtılar. Herkes tek tek inmeye başladı. İndik indiğimizde etrafımıza baktığımızda köprüde olduğumuzu gördük fakat hangi köprüde olduğumuzu bilmiyoruz. İstanbul'da 3 tane köprü var ama hangisindeyiz. Baktık daha sonra herkesi karakolun önüne sıra halinde yaptılar. Bunları yapan A. yarbay, H. binbaşı ve B. yüzbaşı vardı o esnada kendileri. Ben söz hakkı istedim orada tekmilimi verdim. Piyade er E. dedim. 4 kişi de silah yok komutanım dedim ben de dahilim. Nasıl olmaz dedi bana. Neden almadınız dedi. Bizim biliyorsunuz ki sizde 12. Sınıf tabur komutanı olduğunuzdan dolayı beni de kendileri iyi tanırlar. Bende 12. Sınıf yemekhanesinde görevli olduğum için iyi tanırlar. Silah zimmetimiz yok bunu biliyorsunuz dedim. Ama herkes aldı falan dedi neyse dedi sıranın en arkasına geçiniz 4 ünüde sıranın en arkasına geçin dedi. En arkasına geçtiğimizde karakolun önündeydik. 1 mangayı yani karakolu kuşatacak bir şekilde bir

mangayı ön tarafa, bi mangayı yan tarafa, bir mangayı yanına bir mangayı da kapının etrafında beklemesini söyledi ve kendisi tahminime göre 3-4 askerle içeriye girdi. İçeriye girdiğinde biz kapının önündeydik. O şekilde o esnada içerde neler yaşandı ne oldu bir fikrimiz yok. Bilmiyoruz görmedim de. Daha sonra yanında bir tane polisle çıktılar ve trafik polisi aracına bindiler kendisi. Trafik polisi aracına binip gittiler. A. yarbaydan bahsediyorum. Biz o esnada karakolun önündeydik. Polisler geldi sigara uzattılar. Karnınız aç mı geç mi gençler karnınızı doyuralım. Sigara uzattılar herkese tek tek. Daha sonra H. binbaşı geldi. 2 mangayı aldı yanında gitti. 2 manga orada kaldık. Bekledik yaklaşık aradan 5 dakika geçti veya geçmedi tekrar geldi 1 mangayı daha aldı yanında ve o mangada bende vardım. Sonradan yürüyüp gittiğimde yolun kesildiğini gördüm. Yolun kesildiği esnasında trafik polisi de oradaydı. Arabanın içindeydi. Araba da oradaydı. Oraya gittiğimizde hepimiz yan şekilde durduk ve bekledik. Beklediğimizde yaklaşık 50-60 kişilik bir grup işte arabalar zaten o anda o şekilde duruyordu. Hiçbir araba geçmiyordu. Yaklaşık bir 50 kişilik grup geldi ne oluyor gibisinden bilgi falan almaya çalışıyorlar soruyorlar. Biz tabi konuşmuyoruz. Biz de neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Neden ordaysız gece tatbikatı olarak çıkmışız ama neden ordaysız neden köprüdeyiz gibisinden soru da soramıyoruz kimseye daha sonra A. yarbayı görmedim ben orada. H. binbaşı ve B. yüzbaşı vardı o esnada orada. Daha sonra arabaları tek tek 3-4 asker arabalara yanaşıp bazı belli başlı şeyler söyleyip tek tek araçları göndermeye başladılar. Tabi aramızda mesafe vardı. Yani yaklaşık tahminime göre 20 metre diyebilirim mesafe vardı. Eğilip araçlara konuşup araçları tek tek getiriyorlardı. O esnada H. binbaşı susadığını bize su getirmesini emretti. Bende karakola döndüm. Karakoldan polis arkadaş polis abilerden su istedim. Sebilden alabilirsin dedi. 3-4 tane oradan ben su aldım. A. yarbayın orada oturduğunu gördüm. Yanında bir siville artık polis miydi değil miydi orasını bilemiyorum. Yanında orada polisle oturuyordu içeride ben suları alıp geri çıktım. H. binbaşına getirdim. Daha sonra bekledik. Arabaları yavaş yavaş gönderdiler ve arabalar gelmemeye başladılar artık. Hiçbir araba yok hiçbir araba gelmiyor. Ve ormanlık alandan sağdan soldan bir iki el ateş edildi o esnada biz yere yattık. O esnada yanımda soy ismini hatırlamıyorum ama ismi M. diye yeni bir asker vardı. Yani yaklaşık 10 15 günlük bir asker ağlamaya başladı. Sinir krizleri geçirdi. Ben onu alıp Unımog yanına gittim. Unımogun yanına gittiğimde sanki deprem oluyormuş gibi bir şey vardı bir his vardı. Bir ses. Baktığımızda karşıdan aşırı derecede ışıkların geldiğini gördük yanıma yaklaştığında tank olduğunu gördük. Tanklar geldi kendi etrafında döndü ve üzerlerine birer kişi bir tane tankın üzerinde bir tane kişi gördüm. Elinde silah vardı. O şekilde M. zaten ağlıyordu. Ben Unımoga bindirdim M.'ı sakinleş kendine gel veya karakola git elini yüzünü yıka gibisinden ağlıyordu işte ben yeni askerim annem ne yapar ne eder falan neyin ne olduğunu bilmiyorduk tabi unımogun yanındaydık o esnada tanklar geldikten yaklaşık bi 10-15 dakika sonra yani saat 11 sıraları 11 buçuk suları tahminime göre halkın yavaş yavaş geldiğini gördük. Halk geldi işte sizler bizim evlatlarımızı ne yapıyorsunuz siz neden buradasınız dediğinde biz de bilmiyoruz. Biz gece tatbikatı olarak çıktığımızı söylediğimizde bazıları bazı halk çok affedersiniz işte küfür ederek hakaret ederek, bazıları da sarılarak sen benim evladımın diyerek karşıladığını gördüm ve bunu bizzat yaşadım. Sarılanlar oldu kolumdan tutup da oğlum sen ersin sen neden buradasın bilmiyor musun gibisinden sorular soranlar oldu. Bende o esnada gece tatbikatına çıktığımızı söyledim. Zaten halk geldikten

yanımıza yaklaştıktan sonra o esnada A. yarbayın geldiğini gördüm. A. yarbay o esnada yanımıza geri geldi. Geri geldikten sonra halk iyice üzerimize gelmeye başlayınca H. binbaşının 2 veya 3 el havaya ateş ettiğini gördüm. Bizzat havaya ateş ettiğini gördüm A. yarbayın da bir tane adama yere ateş ettiği bizzat gördüm. O esnada üzerine geliyordu. Git yaklaşma gibisinden konuşuyordu. Yere ateş ettiğini bizzat kendim gördüm ve kendim F.O.Y. ile birlikte ben yanılmıyorsam H.G.de yanımızdaydı kendi ellerimizle karakola götürdük o esnada karakola götürürken halk hepimiz yanımızdaydı. Yaralananı karakola götürdük. Bu kişiyi A. yarbay yaraladı. Neresinden topallıyordu neresinden yaralandığını görmedim. Topallıyordu yani kan falan da görmedim o esnada onu o şekilde karakola götürdüğümüzde bir bayan geldi. Karakola girdi. Pantolonunu yırttı pantolonunu yırttığına mermi gibi bir şey görmedim yani asfaltın asfalt parçalarının bacağına saplandığı gördüm o esnada o şekilde oldu daha sonra H. binbaşı A. yarbay B. yüzbaşının orada oraya geldiklerini de gördüm. Aynı esnada. Biz girdik 5-10 dakika falan sonra o girdi. Daha sonra bir tane polis abi vardı. Polis abi oğlum silahlarınızı falan bırakın dediğinde zaten benim elimde silahım yoktu o zaman kompozit başlığım ve hücum yeleşim vardı. Silahlarınızı bırakın dedi herkese A. yarbayda orda silahlarınızı bırakmayın gibisinden bir şeyler söyledi. Polis A. yarbaya bitti artık dedi A. yarbay silahımı teslim et dedi. A. yarbayda benden her şeyimi iste ama silahımı isteme dedi. Silahını teslim etmedi o esnada daha sonra ben hücum yeleşimini ve kompozit başlığını çıkartıp kapının yanına bıraktım. Bütün arkadaşlarımız bıraktı. Başka odaya aldılar bizi o şekilde yanılmıyorsam komiser vardı o odada. O esnada kendisi silahını teslim etti mi etmedi mi bilmiyorum. Fakat yaklaşık aradan 3-4 saat geçtikten sonra bize ters kelepçe vurdular. Diz üstü yerde bekledik sabaha kadar. O esnada A. yarbayın birkaç kişinin daha inleme seslerini duydum. Dövüyorlardı. H. binbaşının havaya silah siktığını gördüm. A. yarbay ise ben H. binbaşı gibi havaya sıkmam direk üzerinize sıkırım diyerek vatandaşları burayı terk edin diyerek tehdit etti. O üzerine aşırı derecede üzerine gelen bir abi vardı işte yere sıkın şey vardı o esnanın yaklaşık 2 dakika öncesinden yani insanlar üzerine gelmeye başladığı zaman ilk karakoldan çıkıp yanımızda halka doğru ilerlediği anda yaklaşmayın ben direk havaya sıkmam üzerinize sıkırım diye bağırdığını duydum. Daha sonra zaten ilerledi. Yaklaşık 20 metre kadar ilerledi. İlerledikten sonra zaten yere sığı o abi yaralandı. Tankların üzerinde vatandaşın olup olmadığını görmedim. Sadece üniforma ile kamuflela bir kişiyi gördüm bir tane tankın üzerinde zaten o esnada bize doğru gelince o yaralıyı biz alıp gittik. Karakola gittik yani o esnada. Bende silah yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Fetö silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgin iltisaklım yoktur.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık E.Ö. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye

teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık H.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; *"...Akşam içtima olmayınca biz saat 6 buçukta yemekten geldik. Saat 7 buçuk gibi E.Ö. arkadaşımınla birlikte yorgunluğumuzu atmak için duşa girmiştik biz. Saat 7 buçuk civarıydı. Ondan sonra bize tatbikat olacağını herkesin hazır olacağını söylediler."*

"... Daha sonra mahpup baş çavuş bizi muhafız bölüğüne götürdü. Orada yani herkesi sıraya soktular gene. Gördük ki herkese şarjör veriliyor ve şarjörlerin dolu olduğunu gördük. Bizim elimiz biz 4 kişiydik silahı olmayan. Ben E.Ö. arkadaşım, F.O.Y. ve Ü.A. bizim elimizde silah yoktu." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK E.Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık E.Y., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık E.Y. savcılık ifadesinde; *“Ben 21 gün acemi birliğimi Amasya'da tamamladıktan sonra 2016 Nisan ayında Kuleli Askeri Lisesine er olarak gönderildim. Aşçılık yapıyorum yemekhane de çalışıyorum. Terhisime 6 ay vardır. Bölük komutanım Yüzbaşı S.Ö.'dir, takım komutanım U. Başçavuştur. Diğer komutanlarımın ismini bilmiyorum. Ben 15 Temmuz ve öncesinde darbe olacağına ilişkin bir hareketlilik sezmedim. Bu konuda en ufak bir bilgi sahibi olmadım darbe olacağını bilmiyordum. Ben epilepsi hastası olmam nedeniyle bana yemekhane 'de görev vermiyorlar sürekli nöbet tutturuyorlar 12 saat nöbet tutuyordum. 15 Temmuz günü de nöbetteydim. Akşam nöbetim bittikten sonra yemek yedim. İstirahatleyken S. Yüzbaşı gelerek herkes üstünü giysin iki dakika sonra tatbikat var dedi, arkasından asker toplanmayınca gerçek bir savaş çıksa iki dakika da toplanamayacaksınız diye bizi azarladı. Benden önce arkadaşlarım toplanmışlar ve onları iç bahçeye götürmüşlerdi ben sona kalmam nedeniyle geldiğimde kimse yoktu. Orada bulunan birisi bana koş arkadaşlarına yetiş dedi bende koşarak emniyet muhafız bölüğüne gittim. Onlara silah dağıttılar bana G3 silahı verdiler. Daha sonra mermi almaya gitmemi emrettiler ben mermi almaya gittim orada da 4 Şarjör mermi verdiler. Nizamiye yolunda bizi kamyonlara bindirdiler ben arkadaşlarım ile birlikte kamyonlara bindim 25-30 kişi araçla akşam 21:00 sıralarında FSM köprüsüne gitmek üzere çıktık. Bizim araç komutanımız A. Yarbay idi. FSM köprüsüne geldiğimizde bizden başka asker yoktu. A. Yarbay bize silahlara Şarjör takın dedi. Ben silah eğitimi almadığım için Şarjörü takamadım. Bütün asker arkadaşlarım benim sara hastası olduğumu bildiği için bir arkadaş geldi bende ki 4 Şarjörden 3 tanesini aldı F. O. Y. isimli asker arkadaşımın tüfeği yoktu o da bana sen hastasın tüfeği be Şarjörü bana ver dedi ben tüfeği ve Şarjörü ona verdim. Bizi A. Yarbay polis binasına götürdü ben dışarı da bekledim sonra polislerle birlikte dışarı çıktı FSM köprüsünde trafiği kestiler ben*

hasta olduğum için ve silahım da bulunmadığından onların yanında durdum. Daha sonra köprüye tanklar geldi. C.T. isimli arkadaşım bana ben tuvalete gideceğim tüfeğimi tutar mısın dedi. Ben tüfeğini aldım kendisi çimenlik olan yere gitti ortalık karışmıştı bir daha tüfeğini almaya gelmedi onun tüfeği bende kalmıştı sonra diğer arkadaşlarım ile birlikte polis merkezine giderek teslim olduk ben hiç ateş etmedim silah kullanmasını da bilmem. Acemi eğitimim sırasında 25 m 'den hedefi vuramadığım için de beni komutanım azarlamıştı... Ben bu olaylar esnasında vatandaşın gelmesi ile bizim kandırılarak köprü'nün başına getirildiğimizi komutanımızın darbe girişimi nedeniyle bizi getirdiğini anladım vatandaşlar bizi uyardı. Bir Vatandaş benim koluma girerek polis merkezine götürdü beni ezilmekten kurtardı ben hasta bir kişiyim benim darbe ile bir alakam yok. Silah kullanmadım. Suçsuzum... Ben bu olaylar esnasında silah kullanmadım. Bana bir G3 silahı verdiler ancak bu silahı benim elimden F. O. Y. aldı. Ben silahsız kalmıştım. Bahsettiğim gibi C.T. ihtiyaç gidermek için silahını bana verdi onun silahı benim elimde kaldı bir vatandaşın yardımı ile polis merkezine giderek bu silahı teslim ettim. Benim silahımın seri numarasını ve mazgal numarasını bilmiyorum. Benim zimmetli silahım yoktur. Bana kimse silahla ateş emri vermedi duymadım... Ben silah kullanmadığım gibi hangi komutanımın ateş ettiğini bilmiyorum. Birçok silah sesi geldi ancak kamyonların gerisinde durduğumdan kimlerin ateş ettiğini görmedim. Bizi FSM köprüsüne komutanlarımız H. Binbaşı, A. Yarbay getirdi. B. Yüzbaşı'nın olup olmadığını bilmiyorum ben kendisini tanımıyorum ayrıca okul komutanımız M.Ç.'nin yaptığı konuşmayı ben duymadım çünkü içtimaya geç kalmıştım. Bizimle birlikte gelen askerlerden silah kullanılan olup olmadığını bilmiyorum bizden silah kullanmasını görmedim. Fethullah Gülen yapılanması ile ilgili bir irtibatım yoktur kimseyi tanımam o gurupla hiçbir bağlantım yoktur. Suçsuzum dedi soruldu: benim üzerimde 1 dolar para çıkmadı bana kimse bir dolar para vermedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık E.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde Kuleli askeri lisesi hizmet bölümü karargâh bölümünde görevliydim. Terhisime 6-7 ay vardı. Olay günü askeri birlik içerisinde. Askeri birlik içinde en başından anlatmak gerekirse yemekten çıktığımızda başımızda S. yüzbaşı vardı. Olay günü işte herkes 2 dakika içinde silahlarını alıp tatbikata gideceğimizi söyledi bize. Bir anda işte saat 6 6 buçuk civarıydı işte bir anda geldi işte herkesi bir anda bütün görev yerlerinden toplayıp herkese silah vermeye başladı. Silahlar tamamen kendi silahlarımız değildi. Oradan rastgele silah dağıtmaya başladı herkese silah orda görevli olan arkadaşlara da sen karışma ver dedim mi ver diye emirler filan verdi işte. Daha sonra işte siz gerçek bir savaş çıkarsa çoktan öldüydünüz 2 dakikada bu kadar hazırlanmanız çok geç sürdü falan hakaretler etmeye başladı S. yüzbaşı. Silahlarımızı verdikten sonra mühimmat almaya emniyet muhafaza gönderildik orda verildi mühimmatlar sadece bize. Oraya gidene kadar bir şey söylenmedi. Biz daha önce şeye gittik. Bana mühimmat olarak tane şarjör verdi. İçerisinde mermiler vardı ful doluydu yani şarjörler. Tatbikat dendi sadece nereye gidildiğimiz söylenmedi. unımoğlara bindiğimizde de zaten benim bir rahatsızlığımdan dolayı benim başımda 2 tane abi vardı. E. sen rahatsızsın sen

silahımı bana verebilirsin dendi. Ben silahımı çıkartıp yanımdaki abime verdim yani. Araç komutanımız A. yarbaydı. Bizim Fatih Sultan Mehmet köprüsüne götüren başımızdaki sorumlu oydu. Biz rahat 7-8 buçuk felan o civarlarda ordaydık yani. Karakolun önüne geldigimizde A. yarbayın şu emrini duydum. Silahlarınıza şarjör takın emniyet açın size karşı gelen olursa emir beklemezsiniz atış serbest lafını duyduktan sonra ben silahıma şarjör takmadığım için biraz önceki gibi belirttiğim gibi arkadaşım aldı silahımı. Ben şarjörün birini arkadaşıma verdim. Sanık E.Y.: onu F. O. Y. diye bir arkadaşımız vardı ona verdim. Hem bizim çavuşumuzdu hem abimizdi kendisi onu silahı olmadığı için ona vermiştim. Şarjörleri de birkaç tane şarjörsüz sadece silah alıp çıkan arkadaşlar vardı onlara vermiştim. Biz karakolun önünde durduğumuzda önce bize ilk şey söylendi. Halktan en büyük asker bizim asker diyen böyle alkışlanan falan olduk. İşte karakola komutanlar girdiğinde polislerle beraber yolu kestiler yani. Evet karakola girdiğimizde polisler biz sizdeniz ateş etmeyin filan deyince biz tatbikat olduğunu. Bunu polisler bizim başımızdaki komutanlara söyledi. Başımızda A. yarbay vardı H. binbaşı vardı. Benim hatırladığım bunlar yani gördüklerim. Biz sizdeniz ibaresini biz anlayamadık. Hani bizde tatbikat diye geldiğimiz için polislerde bizden deyince sizdeniz deyince bizde gerçekten bir tatbikat amacıyla çıkmış bulunduk oraya. Olay yerinde tankların geldiğinde biz karakola girmek üzerindeydik zaten halk sağ olsun siz askersiniz sizin bir suçunuz yok gelin içeri girin falan dedi bize daha sonrasında işte ben işte gene böyle bi kriz gibi şey yaşadım orda. Tankları gördüm şöyle diyebilirim Karşı şeride geçen tank görmedim. Tanklar bizim önümüzdeydi çünkü arkamızdan gelip önümüzde durdular. Çünkü biz tankların da çok gerisindeydik biz karakola yakın bir mesafedeydik. Ben hayatım boyunca ilk defa silahı elime o zaman aldım. Onda da zaten aldığım yani 15-20 dakikadır ondanda zaten elimden aldı arkadaş. Orada gözümle gördüğü mü söyleyebilirim ki A. yarbayın halka doğru silah çekip de ateş edipte yaraladığı kişiyi gördüm. Hatta yani yaraladığı kişiyi biz karakolda askerler olarak yardım ettik. Yere sıkıp da yerden sekip ayağına giren kurşunlar falan vardı. Onlar epey önde olduğu için A. yarbay sürekli ya havaya sıkıyordu ya da yere sıkıyordu yere sıkınca yerden sekip ayağını yaralamıştı. O yaralanan kişi karakola geldi işte ben sizden şikayetçi değilim falan demeye başladı. Adama yardım ettik falan ama başka ateş eden askerlerden görmedim yani. Biz o zamana da kadar anlamadık çünkü karakola girdiğimizde bize polis abiler hani ne olduğunu biliyor musunuz siz niye çıktınız falan deyince ben gerçekten inanamadım darbe ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gerçekten de yani darbenin daha ne olduğunu bile bilmezken bizim darbe yaptığımızı iddia edildi. A. yarbay biraz önceki söylediğim gibi elinde telefon hiç kulağından eksik olmadı. O telefonda konuşurken köprüde işte üstümüzden uçaklar geçmeye başlamıştı. Ama işte hiç telefonu cebine koyduğunu görmedim. Hep sürekli elindeydi. İşte ben o arada biraz önce bahsettiğim gibi bi böyle 5-10 dakika felan donuk kaldım. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ama bir tane halktan bir abi beni böyle kenara çekip de tankın ayağımın ucundan geçtiği hissettim. Daha sonra en son ben karakola girerken tankın üstünde birkaç kişinin olduğunu gözümle gördüm. Ben karakola girdikten sonra biz askerler olarak hemen silahları olanlar polislerle teslim etti ama rütbeli başımıza komutan dediklerimiz direndi onlar A. yarbay vardı H. binbaşı işte başımızda birkaç tane uzman vardı ama onları ben ilk defa gördüm yani galiba. Yüzbaşılık rütbesinden

tanıdığım yoktu. Ben iki tane iki tane komutan ismi olarak biliyorum. Komutan bize siz vermeyin ama işte polislerimizde verin size birşey olmayacak dediği için hani bu zamana kadar ben askerden önce hiç daha önce sivil hayatımda ben kendimi bildim bileli bizim yanımızda polislerimiz vardı. Yani bir anda 1 senelik komutanım. Bi yanda doğduğumdan beri türkün polisi diye polislere şey yaptık. İnanlık güvendik. Vermeyenler komutanlardı zaten biz işte silahlarımızı verince bizi ayrı bir odaya koydu polisler sağ olsun çay için su için ikram felan ettiler. Bu ikramlardan sonra ben gene 4-5 saat kendime geledim. Uyan-
dığımda zaten sabah olmuştu. Sabah olduğunda da işte Üsküdar Ç. kuvvete götürüldük.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık A.Ş. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık K.S. savcılık ifadesinde; “... Hatta epilepsi olan E.Y. isimli bir arkadaşımın mühimmatlarından 1 şarjör kendime aldım.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

SANIK C.T. savcılık ifadesinde; “...Tanklar geri geri çekilmeye başladı. Ben darbe olduğunu anlayınca bir eylem yapmamak için hemen orada bulunan karakola giderek teslim oldum silahımı da zaten arkadaşım E.Y.’a vermiştim. Onun silahı yoktu benim silahımı getirip polislere teslim etti.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık F. O. Y. savcılık ifadesinde; “...Sonra başımızdaki kurmay Yarbay A.U. şarjör takımımızı istedi, bu sırada yanımda bulunan arkadaşım Er E.Y. sara hastası olduğundan ve o sırada şarjörü takamadığımdan, ondan silahını istedim ve şarjörü taktım silahı bende kaldı.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İ.V.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “...Daha sonra muhafız bölüğüne geçtikten sonra elimize şarjörleri verdiler dediler ki hemen UNIMOGLara biniyorsunuz UNIMOGLara bindiğimiz zaman arkada N.B.'i kısa dönem er olan arkadaşım. K.S. vardı E.Y. vardı.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntılıdığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK E.Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında ulaştırma er olarak görev yapan sanık A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık E.Y. savcılık ifadesinde “Ben 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu, Karargâh Bölüğünde ulaştırma er olarak askerlik yapıyorum, acemi birliğimi İzmir Gazie-mir idi. 08 Şubat 2016 tarihinde şu an bulunduğum birliğime geldim. Olay teslim tesellüm tutanağında belirtilen tüfeklerden hiçbiri bana ait değildir. Bana tüfek verilmedi. Bölük komutanı Tank Üsteğmen M.K.’ın beni çağırdığını söyledi, komutan bana aracını hazırla göreve gidecek dedi, Kuleli askeri lisesine gittik, 4 Mercedes araç olarak yola çıkmıştık, yanımızdaki komutanlarımız birliğe geri döndü, yalnızca biz 4 arkadaş kaldık Şoförler ola-rak, saat: 21:30 civarında ismini bilmediğim Binbaşı geldi, toplanın Şoförler diye bağır-dı, toplandık, benim yanıma Yarbay rütbesinde bir komutan bindi, mühimmatlı ve tam teçhi-zatlı, sonra yanıma araç komutanı olarak bir tane Binbaşı bindi, bana yürü dedi, nereye gideceğimizi sorduğumda FSM köprüsüne gideceğimizi söyledi, oraya vardığımızda trafik normaldi anormal durum yoktu, sonra askerler araçtan inip önce polis karakoluna girdiler, karakoldaki bir sivil kişi ile birlikte beraber yolu kestiler, ben sivil olduğum için araçta bekletiler, yolu tek şeritten devam ettiriyorlardı. Yarbayda bu arada araçlardaki vatan-daşlara emniyet için yolun kapandığını belirttiler, ara sıra yolu açıp kapattılar, sonra bana aracı her ihtimale karşı yolun ortasına çekti, komutanlar askeriye yönetime el koydu sıkıyönetim var deyince büyük bir kalabalık üzerimize gelmişti, ben bu lafı duyunca şa-şırdım Daha önce böyle bir şey duymamıştım. Askeri yönetime el koydu diyen kişi ismini bilmediğim Yarbay’dı. Ben bu şekilde durumu öğrendim, biz araçları kenara çektik, sivil olduğumuz için halkın arasına karıştık, bir iki saat dolandık, ne yapacağımızı bilemedik, daha sonra diğer arkadaşla Kavacık karakoluna gidip teslim olduk, kimse bize darbeden bahsetmedi, bölük komutanımız da malzeme taşıyacağımızı belirterek tugaydan çıkardı, ayrıca terhisime 4 ay var. Bana komutanlarımız malzeme taşınacağını söyledi. Suçsuzum Kimseye silah doğrultmadım. Yalnız olay yerinde bulunan ismini bilmediğim Binbaşı ve yarbay havaya doğru ateş ediyordu. FETÖ silahlı terör örgütü yapılanmasını bilmiyorum. Hiçbiri ile alakam yok dedi. Suç işlemedim. Kimseye zarar vermedim. Ayrıca ben sivildim. Askeri üniformam ve silahım yoktu. Karakola kendim teslim oldum. Suçsuzum Tahliyemi talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık E.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde 2. Zırhlı tuga-yında er olarak görevliydim. Olay günü ben başka bir birliğe mesai bitiminden önce başka birliğe Üsküdar’a gönderildim onaman her şey normal seyrindeydi. Üsküdar’da birlikte beklerken bir anda bir alarma çıktık biz Mercedes UNIMOG şoförüydüm. Şoför olarak beni yanımdaki komutanlar sür dedi sürdümse köprüye ulaştım. Biz bekliyorduk arkadaşlarla, zaten biz başka birlikten geldiğimiz için şoförler nerede diye bağırılmaya başlandı bizde araçlarımızın başına geçtik büyük bir rütbeli vardı her araca 25 kişi aldıracağınız dedi, bizde her araca kamyonete 25 tane o anki askeri yükledik ve köprüye çıktık. Hayır mesai bitimine öğleden sonra saat 3-4 gibi bizim bölük komutanı aracını hazırla dedi Üsküdar’da

bir okul ne okulu olduğunu şu an hatırlamıyorum. O okula araçla işiniz var dedi, orada araç çalışacakmış dedi bizi oraya göndermişti. Saat 3-4 gibi biz tugaydan çıktıysak işte 5-6 gibi oraya vardım. Bu araç bana zimmetli bir araçtı. Ben götürmedim aracı uzman çavuşumuz vardı A.Y. bir de bölük Astsubayı Hakan soyadını unuttum onunla 3müz gittik beni oraya bıraktılar onları geri dönmüştü Tugay'a. Ben kendi aracımınla beraber orada kaldım ben. Kendileri servis geldi servisle beraber Tugay'a döndüler. Ben oradaki şahısları Tanımıyorum rütbeli ya da rütbesiz kişileri hiçbir bilgim yok. 8-8:30 gibi beni çağırdılar aracınla gel dediler 4 şoför geldik 2. Zırhlı tugaydan. Bu 4 şoförle kantine gitmiştik kantinden 3-5 parça almaya ortalık karışmış bağırışıyordu herkes giyinmiş kuşanmış, araçlarınızın başına dedi hatta o gün sivildim bile üstümü giyineyim mi dememe bile kalmadı sivil halimle araç sürmeye başladım yani. Burada işin var dendi, sorduk ne yapacağız komutanım dedik bize bırakanlara, artık ne taşıyacaksınız bir şey taşıyacaksınız burada dedi, hatta. Bir anda hareketlilik oldu biz dışarı çıktığımızda rütbeli araç başına şoförler dedi, sonrasında araçlarımızın başına geçtik, rütbeli insan dedi ki her araca 25 tane er asker alacak şekilde yola hazır olun dedi. Benim aracıma 25 tane asker bindi. Arkaya bindiler. Silahlılardı. Nereye gidileceği söylenmedi benim yanımda Yarbay Binbaşı vardı. Beni Binbaşı yönlendirdi şuraya git buraya git diye. Yarbay bana dedi ki köprüye git dedi bende komutanım bilmiyorum gitmeyi dedim, Binbaşı tarif etti. Binbaşı tarif etti sağa dön sola dön diyerekten köprüye çıktık yani. Ben 12 ay boyunca askerlik yaptım, askeriyede belirli bir sürat konvoyu vardı buradan dışarı çıkılmaz fakat o gün gece sadece bas dendi bir an önce bas hızlilik bir telaş bir düzensizlik vardı yani. Herhangi bir konvoy sürati yoktu yani. Yanımdaki komutanlar bas diyordu. Trafik sıkıştı ama ben emniyet şeridinden ilerledim. İniyatif değil, buradan git dediler oradan gittim. Altı yüksek araç ya Mercedes kamyonu. Yarbay telefon konuşması yaptı zannediyorum eşi ile konuştu ben göreve gidiyorum dedi. Eşiydi herhalde o anda ağladı, ağlama bir şey olmayacak dedi ve telefonu kapattı. Köprüye seyir halinde iken tanklar falan görmedim. Köprüye yarım saat sürmüştür herhalde varmamız. Vardık-tan sonra biz iki araç gittik zaten peş peşe oraya iki araç gittik bütün askerler rütbeliler indi o FSM de bir polis karakolu vardı orada, bu polis karakolunun içerisine girildi bütün rütbeliler ve askerler yaklaşık 2-3 dakika sonra çıkıldı ve sonradan yolu kestiler köprü'nün bir tarafını kestiler. Yol kesildi sonrasında şoförler araçları getirin dendi bizde araçları getirdik yolu kapattık. Yol kesilince vatandaşlar yol neden kesildi hayırdır bir şey mi var asker köprüye çıkmış olağanüstü bir durum mu var diye soran oldu sürekli soran oldu fakat darbe bir şey kimse bir şey demedi sadece emniyet amaçlı kesildiği söylendi 1-2 saat boyunca emniyet amaçlı dendi herkese. Ben aracın içindeydim oradaki rütbeliler, orada birden fazla rütbeli vardı 2 araç gittiğimiz için, emniyet amaçlı kesildiği söylüyorlardı. Evet bizi çağırdılar araçla kapatın dediler biz araçları yolu gerdik kapattık. İşte araçlarından inen, inmeyenleri emniyet amaçlı bekleyin gibisinden 1-2 böyle vatandaşlar uyarıldı sonra zannediyorum 1-2 saat sonra beni aracı çalıştır denildi. Bir şerit açtım aracı o 2 saat sonra her giden araca asker yönetime el koydu lütfen direk evinize gidin dendi, her gönderilen araca. Bunu o götürdüğümüz erlerden askerlerden görevlendirdiler söyleyin diye ondan sonra. Askerlere bu talimatı Başımızdaki Yarbay, Binbaşı verdi. İkisi de mi verdi bunu. İkisi vardı çünkü ikisi vardı en rütbeli orayı yöneten eden. İkisinin bu şekilde bilinçli bir şekilde askerlere böyle bir talimat verdiğine bizzat şahit oldum.

Asker yönetime el koydu diyen kişi ismini bilmediğim Yarbaydı. Binbaşı oradaki askerler zaten şerit şeklinde hep askerdi hâkim bey o anda yani hep asker vardı askerler ben bir şeridi açtım askerlere böyle söylemesini söyledi kendisi zaten önden bir yanlış hatırlamıyorsam 2-3 araç gönderdi kendisi asker yönetime el koydu lütfen direk evinize gidin diye böyle söyledi ondan sonra orada 2 asker görevlendirildi o askerler kim bilmiyorum onlar araçları sevk etmeye başladı. Benden başka şaşkınlık yaşayıp da şoka giren var mıydı fark etmedim çünkü halk üzerimize gelince herkes kaçıştı hâkim bey, bütün rütbeliler olsun askerler olsun oradaki polis merkezine girdiler o tank ile ZBT ile gelenler kendini tankın içine sakladı sadece dışarıda biz 2 unımog şoförü kaldık ve bizde sivil olduğumuzdan araçtan indik halkın arasına karıştık yani. Ben kimseye ateş etmedim ben de silah üniforma hiçbir şey yoktu bende silahsızdım.

Olay yerinde vatandaşlara ateş edildi sürekli ateşler edildi ama ben kim etti kime etti görmedim ama sürekli silah sesi oldu yani. Vatandaşlar üzerimize geliyordu gelmeyin dedikçe geliyorlardı. İşte askeri yönetime el konu denilince karşı çıktılar herhalde. Bu ateşler uzun namlulu silah olan G3 piyade tüfeği ile yapılıyordu. Zaten tanklar gelince tamamen şoka uğradım ben asker yönetime konuldu dedi ben yine bir şey olacağını zannetmiyordum yine neyin ne olduğunu bilmiyorum ama tanklar ve ZBT'ler gelince korkum o zaman daha arttı bir şey olduğunu anladım kötü bir şeyin olduğunu anladım.

Tankların üzerine vatandaşlar çıkmıştı. Tanklar ateş ettiğini hiçbirinin duymadım ateş olmadı fakat işte üzerine falan çıkınca tanklar durdu pek bir şey yapamadılar. Namlusunu çeviren hareket halinde olan tank var vardır namlu çevriliyordu. Namlu çevirince insanlardan düşen oldu yaralanan oldu unu gördüm. Ben o arada aracı kenara çektim ben kendi aracımı, ondan sonra olay korkusuyla iner inmez halkın arasına karıştım bayağı bir uzaklaştım o FSM köprüsünden hatırlıyorsam bir 100-200 metre gerisinde üst geçit var ben üst geçit e çıktım oradan ağrı izledim olayı. Suçlamaları kabul etmiyorum ben kimseye can mal kaybı yaşatmadım. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilgim iltisaklım yoktur. " şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık E.Y. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın

30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M. G. mahkeme huzurundaki savunmasında; *"Hayır. Zaten şöyle bir şey oldu. Biz araçlarımızı bıraktığımızda E.Y., öteki asker, öteki kabule giden arkadaşla beraber kantine gittik. Kantine gittikten sonra geri dönerken bizim iki aracımızın çalışma sesini duyduk. İki araç çalışmış. Yolda bize bir tane komutan denk geldi bize bağırdı nerede olduğumuzu sordu sizi arıyoruz bir saattir dedi. Koşturarak araçların yanına gittik. Kimse ile konuşma görüşme şansımız olmadı apar topar bizi nizamiye ye doğru götürdüler."* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK F.A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında tankçı er olarak görev yapan sanık tutuklu Üsteğmen M.C.'in emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 27. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri

döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler

tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık F.A. savcılık ifadesinde; *“Ben 1996/1 Tertip Er olarak 07/02/2016 tarihinde Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Tümeni 121/1. Alay 2. Tabur 1. Bölük’ de askerliğime başladım. 03/04/2016 tarihinde ise Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Mekanize piyade taburu 1. Bölük’ e teslim oldum, halen burada askerlik görevimi yapıyorum... Ben ZMA Şoförüymüm ve cephanelikte 12 saat sabit nöbet tutuyorum, her gün akşam 19.30’dan sabah 07.30’a kadar nöbetteyim. Nöbetten çıktıktan sonra da nöbet saatine kadar istirahat ediyorum. 15 Temmuz günü, ben istirahatte iken saat: 16.00’da koğuş görevlisi bizi yataktan kaldırarak, bölük komutanı piyade üsteğmen C.A.’ ın talimat verdiğini, acele bölüğe gitmemi söyledi, bu olağan dışı bir durumdu. Çünkü benim nöbet saatine kadar istirahat etmem gerekiyordu... Biz garaj bölgesine gittiğimizde bize kompozit başlık, hücum yeleği ve HK-33 piyade tüfeği verdiler, burada biraz bekledikten sonra yemeğe gitmemiz söylendi. Bize ne olduğu söylenmedi ancak, usta birliğine geldikten sonra, savaş tatbikatı yapılacağını, çadırlarda yatacağımız söyleniyordu. Ben böyle bir tatbikat olabileceğini düşündüm, manga komutanlarımız S.B., H.T., N.K. ve C.O. vardı, bizi bunlar yönlendiriyordu, listelere isim yazan ise N.K.’ dı. Saat: 19.00- 19.30 arası bizi yemeğe götürdüler, yemek çıkışı tekrar garaja geldik, ancak yemekten önce garaja kurmay başkanı olan kurmay Yarbay F.K. geldi, bölük komutanı C.A.’ın elindeki isimleri baktı, sonra da diğer bölüklere geçti, daha sonra bizleri tank taburlarına götürdüler, burada yaklaşık 20 dakika oturduktan sonra ZPT tabir edilen araçlardan 4 tane geldi, bizleri bu araçlara bindirdiler, araçta sadece rütbeli olarak C.O. vardı. Araçlar saat: 20.30 sıralarında hareket etti, biz nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Biz birliğin içinde olduğumuzu zannediyorduk, ancak epey bir zaman sonra bizi indirdiklerinde FSM köprüsünün üzerinde bulunan polis karakolunun 150 metre ilerisinde olduğumuzu gördüm. Bulduğumuz yerde 1 ZPT, 3 tane de Leopard tank vardı, burada tank Üsteğmen M. C. bize mühimmatımızın olup olmadığını sordu, biz de olmadığını söyleyince, cebinden çıkardığı mermilerden 4er tane verdi ve yaklaşan olursa ateş edin eğer mühimmatınız bitirse ben size vereceğim dedi, yaklaşanların da terör örgütü üyeleri olduklarını bize söyledi, biz de terör saldırısı olduğunu düşündük. Bu sırada ellerinde bayraklarla en büyük*

asker bizim asker diye slogan atıp tekbir getiriyordu, yaklaşık 150 metre kala üsteğmen M.C. ile yarbay olan ancak ismini bilmediğim sarışın birisi ellerinde bulunan tüfeklerle havaya ateş ettiler, yaklaşmayın diye uyardılar ancak vatandaşlar teslim olun diye söyleyip yaklaşık 5-10 metreye kadar yaklaştıklarında, M.C. ile adını bilmediğim bu albay ayaklarının önüne doğru yere ateş ederek şarjörlerini boşalttılar, seken mermilerden biri bir vatandaşın ayağına isabet etti ve yaralandı, halk üzerimize doğru gelmeye başlayınca biz araçları bırakıp geri çekilmeye başladık, polis karakolunun önüne geldiğimizde de, komutanlarla birlikte polis karakoluna gidip teslim olduk. Ancak, karakolun ikinci katında bir odada tutulan ismini bilmediğim yarbay ve o sırada gördüğüm yine ismini bilmediğim, bir binbaşı ve Üsteğmen M.C. da vardı, ayrıca köprüye gittiğimizde Kuleli Askerî Lisesi'nden askerler de vardı, bu askerler bize bu yarbay ve binbaşının Kuleli askeri lisesinde görevli olduklarını söylemişlerdi. Ancak bu yarbay, binbaşı ve M.C. teslim olmuyordu. Bunların yanındaki C.O. isimli uzman çavuşla, isimlerini bilmediğim tank taburunda görevli iki uzman çavuş teslim oldu. Bizi daha sonra başka odaya aldılar, bu sırada saat: 01.00 sıralarıydı bizi daha sonra Üsküdar Çevik kuvvet şube müdürlüğüne götürdüler. Ben teslim olmayan rütbelileri orada gördüm. Teslim alınmışlardı... Benim yaşanan sürecin darbe girişimi olduğu konusunda herhangi bir bilgim yoktu, biz tatbikat olacağını biliyorduk, köprüye geldiğimizde de terör saldırısı olduğu söylendi, ancak Üsküdar Çevik Kuvvet şube Müdürlüğü'nde polisler bize darbe girişimi olduğunu söylediler... Hiçbir şekilde ben silah kullanmadım, diğer er arkadaşlarımın hiçbiri de ateş etmedi. Sadece M.C. komutanla, C.O. uzman çavuş ve adını bilmediğim yarbay havaya ve yere doğru ateş ettiklerini gördüm. Benim zimmetli silahım olan HK-33 tipi silahımın seri numarası 89954'tür... Bizim birlikteki üst düzey komutanlar yakın zamanda değiştikleri için ben çoğunun ismini bilmiyorum. Bildiklerim bölük komutanım piyade Üsteğmen C.A., takım komutanı Asteğmen N.K., bölük astsubayı soy ismini hatırlamadığım Zafer isimli şahıstır. Olay gecesini saydığım komutanların hepsi birliğin içindeydi... Benim Fetullah GÜLEN örgütlenmesi ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Komutanlarım da bu konuda konuşma yaptıklarını duymadım. Bu örgütle herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık F.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde Kartal, 2.zırhlı tugayı er olarak görevliydim. Olay günü ben zaten cephane nöbetçisiydim gündüz istirahatteydim, bizi garağa çağırdılar gittiğimizde bize silah Ç. kompozit hücum yeleş falan verdiler, yemek yedikten sonra tatbikat nedeniyle tank taburlarına götürdüler ondan sonra tankın iç inde bindiğimiz zaman tugayın içinde gittiğimizi zannederken bir indiğimizde köprüde olduğumuzu kendimizi gördük. Oraya C.O. Uzman Çavuş götürdü bizi. Plakasını bilmiyorum ama ZBT ile gittik. Aracı Normal bizim bölükte olmayan bir er sürüyordu. Bizim araçta uzman Çavuş C.O. rütbeli olarak kendisi vardı. Silahlarımız yanımızdaydı. Silahlar üzerimize kendi zimmetli silahlarımızdı. Boş şarjör vardı dolu yoktu, mühimmatımız yoktu araçta iken. Olay yerine gittiğimizde Saat 9'u geçiyordu 10'a yakındı. Olay yerine vardığımızda binbaşı vardı, Yarbay vardı indiğimizde daha kimse gelmemişti bize

dedi karşıdan gelen herkes terör örgütüdür vurun bu taraf geçirmeyin diye emretti bize. Karşıda sivil halk toplanmaya başlamıştı o esnada. Halkta silah yoktu. Bu sözleri yarbay söyledi. Yarbay'ın ismini hatırlamıyorum. Görsem tanırım. Evet, araçtan indiğimiz zaman aslanlarım ananız sizi bu günler için doğurdu karşıdan gelen herkes terör örgütüdür vurun bu tarafa geçirmeyin diye emretti bize o zaman. Bu emri yerine getirdiğimizde biz ateş etmedik ben kendim ateş etmedim. Rütbelilerden başka ateş edeni görmedim asker olarak. Yani halka doğrultmadı da rütbelilerin hepsi ateş etti havaya gerek yere olsun ateş edenleri gördüm. Ben yaralanan birini gördüm de kim olduğunu tanımıyorum sivil halk olarak. Kim yaraladı bilmiyorum yere seken bir kurşun ayağına geldi o zaman o yere düştü o zaman. Bir Üsteğmen vardı olay mahallinde ismi M.C.'di. M.C. ateş ediyor muydu Tam net hatırlamıyorum ama rütbelilerin hepsinin ateş ettiğine eminim. M.C. bize mermi verdi. Polis karakoluna gittiğimiz zaman bize teslim olmamızı söylediler silahları bırakmamızı söylediler. Bizim Uzman Çavuş C.O. bize dedi bölük komutanı ile görüştüm teslim olun polislere zorluk çıkartmayın diye bize kendisi emretti silahları bırakıp teslim olduk o zaman. C.O. kendisi de teslim oldu. Binbaşı ile Yarbayın biz teslim olduğumuz zaman bizi farklı bir odaya götürdüler. Teslim olanlar yan odaya geçsin dediler teslim olmayanlar bu odada kalsın diye söylediler polisler, biz teslim olup diğer odaya geçtiğimiz zaman rütbeliler daha teslim olup gelmemişlerdi o zaman, uzman çavuşlar geldi üst rütbeliler gelmedi o zaman. Olay yerine vardığım zaman sıkıyönetim ilan edildi vb. şeyler hiçbir şekil görmedik zaten ne olduğunu bilmiyorduk bizde gezi olayları gibi bir olay ya da canlı bomba kanaat getirerek o şekilde gitmiştik zaten ne olduğunu bilmiyorduk. Ben leopar tankları gördüm de o zaman insanların üzerinde olduğunu görmedim. Ben kimseye ateş etmedim. Olayın darbe teşebbüsü olduğunu Üsküdar çevik kuvvete gittiğimiz zaman anladım. Suçlamaları kabul etmiyorum benim suçum yok normal bir erim ben. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilgilim iltisaklım kesinlikle yoktur.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık F.A. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.F. mahkeme huzurundaki ifadesinde; “...Araçtan biz kişi indik. Bu kişiler, ben F.A., S.A. bi de O.S. 'tı.”

“...Biz 4 kişiydik zaten er olarak çıktığımızda teslim olduk. Bu kişiler O. S., F.A., S.A. sonradan o yaralıyı arkamıza aldık gidiyorduk, kuleli birliğin askerlerinin hepsi kaldı. Hepimiz birden girdik içeri.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK F. O. Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli Askerî Lisesinde er olarak görev yapan sanık F. O. Y., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen araç komutanlığını B.K.'nin yaptığı 195649 plakalı Mercedes Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır. Sanık F. O. Y., K.S. ve G.B. ile birlikte M.H.E' un emri ile yolda geçen araçları durdurup; “Sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin evinizden çıkmayın.” Şeklinde uyarılarda bulunmuşlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü

Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık F. O. Y. savcılık ifadesinde; *“Ben 15 Temmuz günü ve öncesinde herhangi bir hareketlilik yaşadığını görmedim ancak, okul komutanı olan Kurmay Albay M.A.’ in yerine 14/07/2016 tarihinde Albay M.Ç. atandı, yine lojistik destek komutanı olan piyade yarbay B.A.’ in yerine, piyade yarbay T.Ö. atandı, ben bölük yazıcısıyım, 15 Temmuz günü saat: 15.00 sıralarında beni telefonla arayan istihkam astsubay G.C. yaptıkları faaliyet için adam gerektiğini, bölük astsubayımız olan piyade astsubay başçavuş İ.Ö.’ ten fazla adam göndermesini istedi, ben de durumu İ.Ö.’ e durumu ilettiğimde, elindeki adamların yeterli olduğunu söyledi... Saat: 20.30 sıralarında herkesin koğuşa olduğu sırada, bölük komutanı istihkâm Yüzbaşı S.Ö. koğuşa geldi ve tatbikat olduğunu yeni okul komutanının herkesi bahçede istediğini bizlerin kompozit başlık ve hücum yeleş giymemizi söyledi ve silahı olanların almasını, olmayanların da giysilerini giyip iç bahçeye geçilmesini söyledi. Daha sonra muhafız bölüğüne gittik, burada soyadını bilmediğim M. uzman çavuş herkesin şarjör almasını söyledi, benim silahım iki ay önce bakıma gitmişti, bu nedenle silahımın olmadığını söyledim, fakat M. Uzman silahı olan olmayan herkes şarjör alsın dedi, benim aldığım 3 şarjör, şarjörlerim boştu, daha sonra nizamiyeye gittiğimizde adını bilmediğim bir astsubay herkesi kamyonu bindiriyordu, ben de bindim, bu sırada saat: 21.30 civarıydı. Biz önümüzü göremiyorduk, karanlıktan sadece kamyonun arkasını görebiliyorduk, bu yolları silah atışı yapmak için Çekmeköy Kışlası yoluna benzettiler ve oraya gittiğimizi zannediyorduk, ancak araçtan indiğimizde bir kilometre yakında olduğumuzu gördük, bizi tek sıraya soktular, sonra başımızdaki kurmay yarbay A.U. şarjör takmamızı istedi, bu sırada yanımda bulunan arkadaşım Er E.Y. sara hastası olduğundan ve o sırada şarjörü takamadığımdan, ondan silahını istedim ve şarjörü taktım silahı bende kaldı. Yarbay A.U. bize polis karakoluna gittiğimizi, polisin de bize yardım edeceğini ancak art niyetli polis olursa kendinizi savunmak için ateş edebilirsiniz dedi. Daha sonra biz karakola geldik, Yarbay A.U. polislerle birlikte yolu kesti, bir süre sonra trafik polisi araçların yan yoldan geçişini sağladı bir Passat marka aracın geçişi sırasında tanımadığım arkası bana dönük olan bir asker ateş etti ve aracı durdurdu. Bundan kısa bir süre sonra soyadını bilmediğim*

H. binbaşı bizim yanımıza gelerek trafiği sol şeritten köprü yoluna doğru vermemizi ve araçları durdurup, sıkıyönetim ilan edildiğini evlerine gidip evlerinden dışarı çıkmamalarını söylememizi istedi. Bir süre sonra siyah bir Passat araba geldi, Yarbay A.U. bu araçtaki kişiyle konuştu, araç geri dönüp gitti, yaklaşık 15 dakika sonra aynı araba bu kez yanımda beyaz Qhasqhai marka araçla geri geldi, yine A.U. ile konuştular ancak araçların camları film kaplı olduğundan ve araçtan inen olmadığından bunların kim olduğunu görmedim, rütbeli askerler olabileceğini tahmin ettim. Daha sonra tanklar ve zırhlı araçlar geldi, bir süre sonrada plakasını bilmediğim koyu mor renkte bir araçla bir tane rütbeli asker indi, A. yarbayla görüşüp geri dönüp köprü istikametine gitti, bu sırada kalabalık artmaya başlayınca A.U. kalabalıkla tartışmaya başladı, bu sırada Honda marka araç tekrar geri geldi hatta halk araca bayağı zarar verdi. Daha sonra A. albayın kalabalığa 3-5 metre mesafeden kalabalık tarafında yere doğru ateş ettiğini gördüm, bu sırada bir sivilin ayağından vurduğunu gördüm, bu sırada adını bilmediğim tankçı bir rütbeli asker gelip niye ileri çıkmıyorsunuz diye bağırды, biz ne olduğunu bir türlü anlamıyorduk, ancak ben kimsenin ileriye çıkmamasını söyledim. Daha sonrada halk üzerimize gelmeye başlayınca orada bulunan polis karakoluna teslim olduk, ancak A.U. yarbay teslim olmayacağını yardım beklediğini söylüyordu, sonra polisler bizi ayrı odaya aldılar ve polislerden biz bu olanların darbe girişimi olduğunu öğrendik... Benim yaşanan sürecin darbe girişimi olduğu konusunda herhangi bir bilgim yoktu, biz tatbikat olacağını biliyorduk, FSM köprüsü karakolunda polisler bize darbe girişimi olduğunu söylediler... Hiçbir şekilde ben silah kullanmadım, diğer arkadaşlarımdan sadece O. Y. isimli ulaştırma er bir arkadaşımın yanı sıra bana dönük olan kim olduğunu göremediğim bir er havaya ateş etti, başka ateş eden olmadı. Benim zimmekli silahım olan G-3 piyade tüfeğimin seri numarasını bilmiyorum ancak 2 aydır bakım için fabrikaya gönderilmişti... Bizim birlikteki okul komutanı Albay M.Ç.'dir, Lojistik destek komutanı piyade Yarbay T.Ö.' tir, bölük komutanı istihkâm Yüzbaşı S. Ö., Hizmet bölük astsubayı piyade astsubay başçavuş İ.Ö.' tir. İ.Ö. ve diğer astsubayların hepsi okuldan saat: 19.30-20.00 arası ayrıldılar, keza M.Ç.'yi de olay günü okulda görmedim... Benim Fetullah GÜLEN örgütlenmesi ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Komutanlarım da bu konuda konuşma yaptıklarını duymadım. Bu örgütle herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık F. O. Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde Kuleli Asker Lisesi, lojistik destek hizmet bölük komutanlığı birliğinde görevliydim. Olay günü bölük karargahında görevli bazı arkadaşları bir göreve götürdüklerini söylediler ama bunu alenen kimseye bir şey söylemediler. Daha sonra bölük astsubayı İ.Ö. bazen kalıyordu maç vs. İzlemek için bölük karargahında o günde saat 7.30 sularında çıktı birlikten daha sonra bende koğuşa indim dinlenmek üzere. O sırada bölük komutanı istikam Yüzbaşı S.Ö. geldi herkese kamuflajlarını giymesini gerektiğini söyledi. Daha önce de nisan ya da mayıs ayında silahlıktaki bazı silahların bakıma gittiğini söylemişti ikmal astsubayı A.M., silahların arasında benim silahımda vardı. Bazı arkadaşlar dedi benim silahım yok ne yapacağız dediler

o sırada da S.Ö. fark etmez herhangi bir silahı alın gelin dedi ve M.Ç.nın tatbikat istediği talimat doğrultusunda iç bahçede toplanmasını gerektiğini söyledi herkese. Benim üzerimde silahım yoktu ve iç bahçeye gittiğimde itfaiye uzman Çavuş M. komutan bana bir tane daha hücum yeleşti getirmemi söyledi. Bende koğuşa geri döndüm bir tane daha hücum yeleşti alarak iç bahçeye döndüm ve kendisine teslim ettim. Daha sonra arkadaşlarımın iç bahçeden muhafız bölüğüne gittiğini gördüm ve koşarak onlara yetiştim. 3 adet şarjör aldım ve hepsi boştu şarjörlerin bir tane bile mermi yoktu. Oradaki muhafız bölümünde ki komutanlarından bir tanesine sordum, komutanım dedim tatbikata gidiyoruz ama benim ne silahım var ne şarjörüm sıkıntı olur mu dedim olmaz dedi. Daha sonra bizi UNIMOG kamyonlara bindirdiler. Kuleli Asker Lisesinde de eğitim sahası olmadığından dolayı, Çekmeköy kışlasına götürüyorlardı bizi şile yolu üzerindeki. Yan tatbikat adı altında çıkardılar ve Çekmeköy kışlası istikametine doğru devam ettik yani 2. Köprü yoluna döndük. 2.köprü yoluna dönünce zaten önümüzü göremediğimizden dolayı büyük ihtimalle oraya gittiğimizi düşünüyordum şahsen. Daha sonra geldiğimizde kamyon durdu ve biz indik 2.köprü Anadolu yakasında emniyet şeridinde duruyorduk. Bu sırada A. Yarbay bize sıra olmamızı söyledi biz sıra olduk, o sıra zarfında şarjör takmamızı söyledi, E.Y. arkadaşım şarjörü takmadı daha sonra da ben kendisine dedim ki E. silahı ver bende dursun. O arkadaş, sara hastası olan arkadaşımız dedim ki E. dedim ver silahın bende dursun bir sıkıntı olmasın birine zarar verme dedim ve elinden silahı aldım. Daha sonra karakola gittik A. Yarbay içeri girdi oradaki polislerle bir şeyler konuştu. Daha sonra oradaki memurlarla beraber ileri gittiler bir yarım saat sonra kendisi geri geldi ve 10 tane daha askerin gelmesini söyledi. Ve bende onların arasına katılıp gittiğimizde polisin arabasının UNIMOGLARLA aynı hizada olduğunu UNIMOGLARIN yolun ortasında olduğunu ve trafiğin kesildiğini gördüm. Yarbay A.U. kendisi gitti polislerle kendisi konuştu. Bize herhangi bir darbe girişimi yapıyoruz ya da şudur budur hiçbir şey kesinlikle bir şey söylemedi. 27.07.2016 tarihindeki ifademde Yarbay A.U. bizim polis karakoluna gittiğimizi, polisinde bize yardım edeceğini ancak art niyetli polis olursa kendinizi savunmak için ateş edebilirsiniz böyle bir ifade kullandı kendisi. Yol kesildikten sonra tek şeritten yolu tekrar vermeye başladık, oradaki komutanlarımız bizi araçları oradaki herkese araçları durdurup sıkıyönetim ilan edildi, evlerinize gidin, evlerinden çıkmayın halka bunu söylememizi söylediler. Bunu şu an için hatırlayamayacağım ama oradaki her komutan bunu söyledi yani bunları. Passat marka aracın geçişi sırasında tanımadığım arkası bana dönük olan bir asker ateş etti ve aracı durdurdu. Ben arkası dönük olduğundan dolayı simasını görmedim arkadaşın. Erdi, rütbesizdi yani. Araç durdu, araçtan kamuflajlı değil ama sivil görünümlü kişiler indi ama kimdiler bilmiyorum, tanımiyorum. Bundan kısa bir süre sonra soyadını bilmediğim H. Binbaşı bizim yanımıza gelerek trafiğe sol şeritten köprü yoluna doğru vermemizi ve araçları durdurup sıkıyönetim ilan edildiğini evlerine gidip evlerinden dışarı çıkmamalarını söylememizi istedi. Hatta biz bir dönem kamyonların durması kalkması sıkıntılı olduğundan dolayı bir de bazı şoförler durmak istemiyordu o yüzden devam ettiriyorduk. Daha sonra bizi her aracı tek tek durdurmamız gerektiğini ve durdurup söylemezsek bize cezalandırmak zorunda kalacağını söyledi bize. H. Binbaşı söyledi bunu. Sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin evinizden çıkmayın söylemenizi istedi. Bunu vatandaşlara hatırladığım kadarıyla ilk etapta K.S. arkadaşım vardı. G.B. ve hepsini tam çıkaramıyorum onu da söyleyeyim. Bu sı-

rada saat yaklaşık 8.5-9 civarıydı. Daha sonra araçlar bir anda gelmemeye başladı. Yol boşaldı ondan sonra ağaçlık alanda 5-6 el silah atışı geldi emniyet tarafındaki. Daha sonra bize yere yatmamız söylendi. Sonra K.S. arkadaşım bir komutan emriyle beraber o ağaçlık alana giderek orada ne olduğunu görmek amacıyla oraya gittiler. Bir yaklaşık 15-20 dakikalık sürede daha sonra geri geldiler. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sonra biz tekrar kalkmamız gerektiğini söylediler. Ondan sonra tanklar gelmeye başladı. Ben 3 tane Tank 1 tane ZBT gördüm. Bu arada bir hane HONDA CVR marka içinde rütbeli kamuflajlı komutan gidip geliyordu sürekli bizim oraya. Rütbesi yani albaydan daha yüksekti diye hatırlıyorum ama tam kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Daha sonra halk bu sefer araçlarından inip gelmeye başlayınca Kadir arkadaşım da ön taraftaydı ve önden arkaya doğru seslenerek bana dedi ki O. arkadaki arkadaşlara söyle öne çıkmasını dedi, bende yanımdaki arkadaşlara dönüp herkes burada bariyerin arkasında kalsın diye bağırdım. O süre zarfında tankçı tulumlu Üsteğmen bize gelerek siz ne biçim askersiniz niye ileri çıkmıyorsunuz dedi. Bu kişinin adını bilmiyorum kendisinin. Bu kişi sanık M.C. Üsteğmen rütbesinde. Daha sonra biz ileri çıkmadık bu süre zarfında da bir tane motosikletli arkadaş bizim bulduğumuz yere gelmiş O. Y. ile G.B. arkadaşım bu kişi ile tartışıyorlardı. Daha sonra akabinde de ileride ki komutanlar A. Yarbayı yere doğru ateş etmeye başladı. Bu süre zarfında da bir kişi vuruldum diye bağırılmaya başladı. O süre zarfında da motosikletle tartışırken O. Y.'ın elindeki silahın patladığını gördüm. Ama bu ateş silahtan direk kişilere doğrultularak ateş edilmediğinden dolayı kişinin kimi vurduğunu net bilmiyorum. Ateş eden rütbeliler yere asfalta doğru ateş ediyordu. A. Yarbayın ateş ettiğini gördüm. Diğer kişilerin sırtı dönük olduğu için görmedim yani simasını. Daha sonra O. Y.'ı motorlu arkadaşla tartışırken elindeki silahın patladığını gördüm ve kendisi de korktu irkildi. Elinde patladı yani bilerek kasten ateş ettiğini düşünmüyorum. Yok havaya doğruydu zaten silah, herhangi bir yaralanan olmadı. Bir el ateş ettiğini gördüm. İstem dışı olduğunu düşünüyorum çünkü kendisi de korktu çünkü irkildi çünkü bir vücut hareketi yaptı. Daha sonra halk üzerimize doğru gelmeye başlayınca bir kısmı tankın üzerine çıktı ilk önce tanklara odaklandılar o süre zarfındaki emniyet şeridindeki öndeki tankı, bana göre öndeki tankı namlusunu çevirip üzerindeki insanları düşürmeye çalıştığını gördüm. Namlusunu 360 derece tam tur çeviriyordu ve düşürmeye çalışıyordu. Bu tankın üzerinde 10 kişi ve daha fazla vardır öyle söyleyeyim yani. Öyle ileri gittiğini görmedim ama sadece namlusunu tam tur çeviriyordu insanları düşürmeye çalışıyordu üstüne çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Düşen görmedim. Düşen insanları görmedim çünkü bu süre zarfında yaralı kişi ayağından vurulan kişi bizim yanıma kadar gelmişti bu kişinin koluna girip karakola gittik karakolun bahçesinde polis memuruna araçtan ilkyardım çantasını vermesini söyledim, kişinin yaralı olduğunu söyledim. Tankın üzerindeki kişilere ateş eden görmedim. Kesici delici hiçbir alet kesinlikle yoktu halkta. Yani halk diyor ki bize oğlum, korkmayın bir sıkıntı bunların şeyine alet olmayın size hiçbir şey olmayacak merak etmeyin diyordu evlatları olarak başına basıyorlardı bizi. Daha sonra yaralanan vatandaşa bel kemeri olduğunu sordum oda atletinin olduğunu söyledi. O arkadaşının sol bacağının aşağısından kan vardı. Ve diz üstüne bu atleti sıkarak karakoldan içeri girdik, girdikten sonra yaralı arkadaşla beraber 2. Kata çıktık ayağını uzattık, yarasına baktım kanaması durmuştu o sırada daha sonra oradaki görevli

polis memurunun A. Yarbaya halkın onu istediğini erlere bir şey yapmayacağını teslim olması gerektiğini bu işin böyle olmayacağını söylüyordu o da kesinlikle teslim olmayacağını dile getirdi. Daha sonra oradaki bir polis memuru beni kenara çekerek oğlu, bunlara uymayın teslim olun dedi daha sonra ilk silahımı ben teslim ettim arkadaşlarıma dönüp silahlarını teslim etmelerini söyledim daha sonra polis memurları 2 tane uzman çavuşla beraber bizi ayrı odaya aldı orada ailelerimizi aramamıza müsaade ettiler ailelerimizle görüştüler. Ama o süre zarfında oradaki görevli 2 uzman çavuş sürekli cep telefonlarıyla bir şey yapıyorlardı daha sonra bir polis memuru gelerek o süre zarfında bir sonik bomba atıldığı söylendi uçaklar tarafından. Daha sonra polis memurunun biri gelip acaba siz sinyalleme mi yapıyorsunuz deyip 2 uzman çavuşu da yanımdan çekip aldılar. Daha sonra zaten kelepçeleyip ertesi gün Üsküdar çevik kuvvete götürdüler. Uzman çavuşların bir tanesinin solunda A. yazıyordu, ama diğerininkini ismini bilmiyorum, dikkat etmedim. Cep telefonu sürekli bir şeyler yapıyorlardı özellikle tulumlu olan cep telefonu ile çok uğraşıyordu ondan sonra Sonic bombadan sonrada polis memuru gelip siz sinyalleme mi yapıyorsunuz deyip o 2 kişiyi bizim. Tulum giyen ve üzerinde A. yazılı uzman çavuş rütbesindeki kişi bize herhangi bir konuşma yapmadı. Yani olaylar bu kadar, bizi bir odaya topladılar en son silahlarımızı zaten teslim ettik. Hatırladığım kadarıyla G.B. teslim etmedi bir tane daha er vardı ama onu hatırlamıyorum. G.B.'nin teslim etmediğinden eminim çünkü G.B.'yu sorgu gibi bir şeye almışlardı o akşam hatta bağırış sesleri falan geliyordu içeriden. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseye ateş etmedim, kimseye kötü bir söz söylemedim hatta yaralıya yardım ettim. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilgin iltisaklım kesinlikle yoktur.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık F. O. Y. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık E.Y. savcılık ifadesinde; “Ben silah eğitimi almadığım için şarjörü takamadım. Bütün asker arkadaşlarım benim sara hastası olduğumu bildiği için bir arkadaş geldi bendeki 4 şarjörden 3 tanesini aldı F. O. Y. isimli asker arkadaşımın tüfeği yoktu o da bana sen hastasın tüfeği be şarjörü bana ver dedi ben tüfeği ve şarjörü ona verdim.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık E.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “F. O. Y. diye bir arkadaşımız vardı. Hem bizim çavuşumuzdu hem abimizdi kendisi onu silahı olmadığı için ona vermiştim. Şarjörleri de birkaç tane şarjörsüz sadece silah alıp çıkan arkadaşlar vardı onlara vermiştim.”

“...Takip edebildiğim şu şekil yani bize hep yani komutan A. yarbay ileri çıkın demesine rağmen F. O. Y. ve K.S. diye bir abi ikisi kesinlikle ileri çıkmayın hani ileri çıkmayacakmışınız diye emirler verdi bize bizde komutanın söylediklerini fazla duyamadığımız için başımızda çavuş abi olarak gördüğümüz için onları dinledik. Onlar zaten elinde silahlarla köprüde beklediler. Ortalık çok karışınca biz karakola girdik.” **Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.**

Sanık C.T. mahkeme huzurundaki savunmasında; “...Bu şekilde dediğim gibi bir vatandaşın bacağından yararlandığını gördüm ve bize doğru sekerek geliyordu. Bunu da bizim er arkadaşlardan alanlar oldu. Koluna girdiler ve geriye doğru bize doğru vatandaşlar geldiği için tanklara doğru hep karakola yöneldik. Karakola doğru gitmeye başladık. Karakolun önüne geldiğimizde polis abiler askerler içeriye girsin dedi biz hemen içeriye girdik. Orda o yaralandı dediğim vatandaşa yine bizim arkadaşlarımız üst katta pansuman yapıyordu. Hatta O. abiyi gördüm. Başında birkaç kişi daha vardı herhalde.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık H.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Daha sonra mahpup baş çavuş bizi muhafız bölüğüne götürdü. Orada yani herkesi sıraya soktular gene. Gördük ki herkese şarjör veriliyor ve şarjörlerin dolu olduğunu gördük. Bizim elimiz biz 4 kişiydik silahı olmayan. Ben E.Ö. arkadaşım, F. O. Y. ve Ü.A. bizim elimizde silah yoktu. Biz dedik yani M. başçavuşu sorduk komutanım dedik bizim elimizde silah yok. Biz de mi almak zorundayız ve gelmek zorundayız dedik. Evet dedi siz de almak ve gelmek zorundasınız dedi. Bizi okulun girişine kadar götürdüler sırayla, herkesi unımoğlara bindirdiler. Unımoğa bindik.” **şeklinde beyanda bulunmuştur.**

6. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nin 23.07.2019 tarih ve İST-SES-19-36 sayılı Konuşmacı Tanıma İncelemesi Uzmanlık Raporu

Raporda; “K.S., H.G. ve F. O. Y.’na ait Mahkeme SEGBIS kayıtları ile mukayese ederek “inceleme konusu kayıt içerisinde tespit edilen ses örneklerinin yetersiz olduğu ve konuşmacı tanıma incelemesine yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

İST-SES-19-352 numaralı ve 23.07.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Konuşmacı Tanıma Uzmanlık Raporu

Raporda; “ERKEK-1 rumuzuyla (“-ABİ SIKI DENETİM VAR. LÜTFEN EVİNİZE GİDİN ÇIKMAYIN. -SIKI DENETİM VAR, DARBE VAR, NE OLUR EVİNİZE GİDİN ÇIKMAYIN.

-..... DENETİM VAR, DARBE VAR.” söylemlerini kullanan kişi) tanımlana konuşmacının işitsel ve görsel ses parametrelerinin belirlenmesinde inceleme (suç) konusu kayıt içerisinde tespit edilen ses örneklerinin yetersiz olduğu ve konuşmacı tanıma incelemesine elverişli olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Şeklinde rapor tanzim edilerek bu konuşmacının yukarıda ismi sayılan sanıklardan herhangi biri olup olmadığı konusunda bir tespit yapılamamıştır.

İST-GÖR-19-352 numaralı ve 12.07.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Görüntü Analizi Uzmanlık Raporu

Raporda; “Tetkik konusu görüntüde ortamdaki ışığın yetersiz olduğu, şahısların ve çekim yapan kameranın hareketinden kaynaklı görüntü bozuklukları olduğu, çözünürlüklerin düşük olduğundan ve görüntülerde yer alan şahıslardan yüz karşılaştırmasına yönelik detay elde etmek teknik olarak mümkün olmadığından , mukayese görüntüleri gönderilerek “F. O. Y., K.S., ve H.G.” olduğu belirtilen şahısların görüntüde yer alan şahıslardan biri olup olmadığına yönelik bir tespit yapılamamıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi’nin 06.03.2020 tarihli Raporu

Bu rapor sanıkla ilgili olarak; “Konuşma Ritmi, Ses Tınısı, Şive Ağız, Vurgu, yönlerinden farklılıklar görülmekle; “15 TEMMUZ SES KAYDI.mp4 isimli ses kaydında konuşmaya “sıkı yönetim oldu abi ordu devlete el koydu” cümlesi ile başlayan şahsa ait” ses örnekleri ile F. O. Y.’ya ait ses örneklerinin mukayeselerinin “inceleme konusu medyarlardaki analizi yapılan ses örnekleri, mukayese konusu ses örnekleriyle kısmi farklılıklar göstermekle birlikte karar vermek için yetersizdir (0-)” şeklinde değerlendirilmiştir.

7. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık F. O. Y. hakkında ses analizi bakımından bilirkişi incelemeleri yapılmıştır. Bilirkişi incelemelerinde seslerin kısa ve denetime elverişli olmadığı dolayısıyla mezkûr seslerin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceği bildirilmektedir. Sanık G.B. dışındaki konuşan askerlerin seslerinin “sıkı denetim var evlerinize gidin” şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu beyanda bulunan sanık veya sanıkların bu beyanları kendilerine söylenenin halka bildirilmesinden ibaret olduğu, hatta sıkı yönetim ibaresinin sıkı denetim şeklinde anlaşılıp ve ifade edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu beyanların hangi sanıklara ait olup olmadığı da bilirkişi raporlarında da tespit edilememiştir. Bu bakımdan sanık F. O. Y.'nin tecziye durumunu da mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK G.B.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli Askerî Lisesinde er olarak görev yapan sanık G.B., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tuğay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen araç komutanlığını B.K.'nin yaptığı 195649 plakalı Mercedes Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Sanık G.B., M.H.E' un emri ile yolda geçen araçları durdurup;

-Sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin evinizden çıkmayın

- Sıkıyönetim oldu abi ordu devlete el koydu

- Tayyip yok güneşli günler bizi bekliyor.

Şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Sanık G.B.'nin, üzerilerine ateş açılması nedeniyle çeşitli şekillerde yaralanan A.S., A.Ö., B.D., D.Ü.Y., F.O., F.Ş., H.A., H.K., H.Ç., H.O., H.S.B., İ.A., K.A., K.U., K.D., L.Ç., M.B., M.B., M. A., M. T., M.A., M.K., M.Ş., M.U., N.T., Ü.S., Ü.P., V.K., V.G., Z.M.B. ve E.M. adlı mağdurlara karşı olacak şekilde ayrı ayrı toplamda 31 kez bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği iddia edilmektedir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5.maddesi TCK 82/1.h, 35/1-2, 266/1, 37/1 (31kez), 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık G.B. savcılık ifadesinde; “Ben 15 Temmuz günü ve öncesinde herhangi bir hareketlilik yaşadığımı görmedim ancak, ben kuleli askeri lisesinin içinde bulunan şehitlik tabir edilen kapıda her gün nöbet tutarım, 15 Temmuz’dan 3 gün öncesi itibariyle sürekli karargaha bir denizci rütbeli ile tankçı albay gelip gidiyordu, başkaca bir hareketlilik görmedim ancak okul komutanı olan Kurmay Albay M.A.’ in yerine 14/07/2016 tarihinde kurmay Albay M.Ç. atandı, yine lojistik destek komutanı olan piyade yarbay B.A.’ in yerine, piyade yarbay T.Ö. atandı, okul komutanının değişmesi nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral S.Z.Ç. ve EDOK Komutanı K.B. da gelmişti, yaklaşık öğretici velisi olalı3000 kişi bulunuyordu... Saat: 19.00 sıralarında ben futbol sahasına giderken ulaştırmanın önünde normalde bizim okul komutanlığında bulunmayan, önünde Unimog yazılı personel taşıyıcı araçlardan 4 tane gördüm. Bu sırada birinin tatbikat olduğunu erleri çağırdığını duydum. Koşuş içerisindeki silahlığa gittiğimde istihkam yüzbaşı olan S.Ö. bize kompozit başlık, hücum yeleği ve silahımızı almamızı söyledi, ben silahım olmadığını söyleyince bana kenarda beklememi söyledi, daha sonrada elinde bulunan G-3 marka seri numarasını bilmediğim bir tüfeği bana verdi ve oradan iç bahçeye geçtik, burada okul komutanı olan M.Ç.’yı eğitim kıyafetiyle olduğunu gördüm. Normalde kendisi bu kıyafetleri giymemektedir. Bizlere cep telefonlarını teslim etmemizi eğer cep telefonu yakalatan olursa başımıza bela olacağını söylediler, bunun üzerine soyadını bilmediğim H. başçavuş elindeki kovayla askerlerin cep telefonlarını topladı, okul komutanı astsubay M.U.’a askerlerin üzerlerinde gerçek mermi olup olmadığını sordu o da hizmet bölümünde mermi olmadığını söyledi, bunun üzerine M.U. başçavuş ile birlikte muhafız bölüğüne bize gönderdi, yolda biz gülüşünce M.U. biz bu ülkenin kaderini belirleyeceğiz siz neden gülüyorsunuz diye bizi uyardı, biz buradan 4 er dolu şarjör aldık, bizi nizamiye kapısının orada bulunan araçlara yönlendirdiler, ben orada önceki okul komutanı olan kurmay albay M.A.’ı eğitim kıyafetleri içinde gördüm. Biz atışa gittiğimizi zannediyorduk, araç hareket etmeden M.Ç., size güveniyorum artık kan ve gözyaşı olmayacak diye hitap etti ve biz kamyonlarla yola çıktık, yaklaşık 20 dakika sonra FSM köprüsünün koruma karakoluna yakın bir yerde bizi indirdiler, biz şaşırдық, ancak bize hiçbirşey söylemediler, 12. Sınıflar tabur komutanı kurmay yarbay A.U. 1. Manganın kendisiyle beraber karakola gideceğini, polislerin bize sıkıntı çıkarmayacağını, sıkıntı çıkarırsa silah kullanacağımızı söyledi, 2. ve 3. Mangaların karakolu sarmasını söyledi, bizler yolu boşalttık, yolda herhangi bir araç geçişi yoktu, yolun Anadolu tarafında, 3-5 kişi yola çıkmıştı, bu sırada siyah passat marka araç hızla bizim tarafımıza doğru geliyordu, bu araçtan vatandaşların yanından geçişi sırasında havaya 4-5 el ateş edildi, araç bize 20 metre yaklaştığında yanımda bulunan soyadını bilmediğim H. binbaşı aracın önüne doğru ateş etti, bende havaya 3 el kendimi koruma içgüdüleriyle ateş ettim, bunun üzerine araç durdu, içinden bir tane yüzbaşı indi, durun lan bizde askeriz dedi. Daha sonra, bu şahıs komutanlarla yan tarafa geçip bir süre konuştular ve araç oradan ayrıldı, bu olaydan hemen sonra tanklar geldi, 3 adet tank birde ZPT vardı, bundan sonra halk burada toplanmaya başladı, aramızda yaklaşık 50 metre vardı, bunun üzerine tartışmalar oldu, ben tankın önünde olmadığım için uzaktan olanları izliyordum, H. binbaşı havaya ve yere doğru ateş

etti, keza A.U. yarbay da havaya ve yere doğru ateş etti, daha sonra bir kişinin yaralandığını ben karakolda gördüm, komutanlar her atış ettiğinde 3-5 adım geriye doğru geliyorlardı, halkın tepkisi de artınca, tüm askerler karakola girdik ve H. binbaşı ile yarbay A.U. silahlarımızı teslim etmememizi söylediler, hatta telefonla sürekli bir yeri arayıp helikopterler ne zaman gelecek diye soruyorlardı. Bizler bu emri dinlemedik silahlarımızı teslim ettik, biz komutanların halka ateş ettiğini görünce, hiçbir emri yerine getirmedik... Benim yaşanan sürecin darbe girişimi olduğu konusunda daha önce herhangi bir bilgim yoktu, ancak tanklar olay yerine gelince bunun bir darbe girişimi olabileceğini düşündüm... Olaylar sırasında ben aracın üzerimize geldiğini düşünerek havaya doğru ateş ettim, başkaca bir ateş etmem olmadı, havaya ateş ettiğim konusunda yanımda bulunan arkadaşım N.B. şahittir, ben kantinci olduğum için zimmetli silahım yoktur. Olay günü istihkam yüzbaşı olan bölük komutanı S. Ö. bana seri numarasını bilmediğim G-3 tüfeğini vermişti. Ben bu silahı polise teslim ettim... Bizim birlikteki okul komutanı Albay M.Ç.'dir, Lojistik destek komutanı piyade Yarbay T.Ö.' tir, bölük komutanı istihkam yüzbaşı S. Ö., Hizmet bölük astsubayı piyade astsubay başçavuş İ.Ö.' tir. İ.Ö. ve diğer astsubayların hepsi okuldan saat: 19.30-20.00 arası ayrıldılar... Benim Fetullah GÜLEN örgütlenmesi ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Komutanlarım da bu konuda konuşma yaptıklarını duymadım. Bu örgütle herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık G.B. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesinde askerlik yapıyordum. Askerlik sürem tahmini 3 ay olmuştu. Ben o gün öncelikle ilk ifadem de sayın başkanım bana konuşma izni vermedi ben o gün telefonda babamla konuşuyordum. Babam dedi oğlum dedi konuşuyoruz nasılsın iyi misin dedi iyiyim dedim, o anda arkamdan bir ses geldi sayın başkan dedi ki ne yapıyorsun orada gel buraya tatbikat var diye bir ses geldi arkamdan ben halı saha içerisindeydim. Bizim Kuleli Askeri Lisesinin içerisinde hali saha var oradaydım. Arkamı döndüm gördüm onu kim olduğunu bilmiyorum, baba tatbikat varmış dedim telefonu kapattım. Yani babamda onu duymuş zaten şu anda kendisi de salonda. Daha sonra öyle olduktan sonra saat koştum içeriye doğru (anlaşılmalı) bizim koşullar var koşulların girişinde silahlık var bizim oraya doğru koşunca koştum aldım silahımı, kapının önünde genç bir astsubay vardı göreve yeni başlamış ismini falan da bilmiyorum. İşte babam tatbikat var dedim telefonu kapattım içeriye doğru koştum kapının önünde genç bir astsubay vardı elinde bir silah vardı bana git üzerini deyiş gel dedi. Üzerimde çünkü spor kıyafetler vardı gittim üzerime kamuflajımı giydim geri geldim o komutan orada. Dedi ki sen silah aldın mı dedi, yok komutanım benim zimmetli silahım yok dedim üzerime zimmetli bir silah yoktur yoktu yani. Ondan sonra dedi ki bana komutanım o zaman ne yapacağım dedim lan Suriye'yi mi fethedeceksin gideceksin iki sağ sol yapıp geleceksin, yeni okul komutanı gelmiş dedi herhalde onun için öyle çağırıyorlar al bir silah dedi. Silahın seri numarasını falan bilmiyorum. Aldım iç bahçeye doğru koştum iç bahçede yeni okul komutanımız vardı. Ben kendim kantinci olduğum için tamamını tanıyordum hemen hemen çoğunun ismini biliyorum. M.Ç. vardı onu eğitim kıyafeti ile gör-

düm onunda bizim gibi kafasında kompozit başlığı, elinde G3 diye bildiğimiz piyade silahı vardı. O gün farklı giyinmişti, içeride iç bahçenin içerisinde bir tane kıdemli Başçavuş vardı kendisi benim kantin başkanlığındaki M. U., kendisi benim sosyal tesislerde Astsubayımdı. Kendisi onu da gördüm ona bir soru sordu ona dedi ki M.Ç. askerlerimizin üzerinde mühimmat var mı dedi? O da dedi ki yok dedi mühimmatlar nizamiye bölüğü vardı bizim orada emniyetle muhafız bölüğü vardı orada dedi. O zaman dedi askerleri al götür oradan mühimmat alsınlar dedi. Yolda giderken askerliğin ve gençliğinde şeyde gülüyorduk yani yolda giderken yani. Kendi aramızda gülüşüyorduk. Dedi ki biraz bizi durdurdu yolda bize dedi ki biz bu ülkenin kaderini belirleyeceğiz biraz ciddi olun dedi bize. Bunu şey söyledi Astsubay Kıdemli Başçavuş M. U.. Evet ben sayın hâkim şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki orada şöyle anladım, acaba dedim çok büyük bir olay mı oldu ki böyle dedi dedim. Yüzünde ciddi bir ifade vardı ben orada onu anladım. O zaman içerimde bir sıkıntı oldu yani. Ondan sonra yukarıya doğru emniyet ilçeye çıktık. Muhafız bölüğüne çıktık rastgele bize şarjör veriyorlardı. Ben aldım 4 tane hücum yeleşime taktım silahıma takmadım. Daha sonra aşağıya doğru indik aşağıya doğru inince UNIMOG'lara binmeye başladık. Ben geriye arkada kaldım biraz UNIMOG'un gerisine düştüm arka kısmına hani tabiri caizse kış kısmı dediğimiz kısma düştüm aracımdan sonra yeni okul komutanı ile eski okul komutanı yan yana geldiler. M.Ç. ile M.A.. İkisi bir arada geldiler. M.A. da eğitim kıyafetleri giymişti hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam. Yanılmıyorumdur umarım çünkü kimseyi yapmadığı bir şeyi yaptı demek istemiyorum. Geldi, M.A. hiç susuyordu konuşmuyordu yere bakıyordu bize bakmıyordu. o arada tam anlamıyla hatırlayamadım kadarıyla böyle çok önemli bir olay olmuştaki biz sanki onu bertaraf edebilecek kişiymişiz gibi bize bir konuşma yaptı. M.Ç. dedi ki ananız babanız sizi bu günler için yetiştirdi bugün size düşen görev erkek gibi davranmaktadır, durmaktadır sizlere güveniyorum kazanın mübarek olsun dedi. Bana tatbikat demişlerdi ama ben şüphelendim yalan söylemeye gerek yok hâkim bey ben 26 yaşında... Bunu bir kişi ile paylaştım o da öbür köprüde ki arkadaşımı adını hatırlamıyorum. Biz birlikteydik köprüye giderken araçlar ayrıldı. Onlar bilmiyorum, öbür köprüye gitmişler biz sonra hapisten çıktıktan sonra baktık oradan öğrendik öbür köprüye gitmişler. Şimdi biz İstanbul'dayız, orada herhangi bir tatbikat olacağını ben düşünmemiştim yani tatbikat olduğunu. Daha önce hiç tatbikata gitmedim. İç bahçede telefonlar toplandı, telefonların üzerimizden çıkması durumunda ileride başımıza çok büyük işler sıkıntılar olabileceğini söylediler. Birlikten çıktıktan sonra Beykoz yönü sağa tarafına döndük bizim şeyden çıktıktan sonra. Araç biraz hızlı gidiyordu biraz ben (anlaşılmadı) bayağı önemli bir şey var galiba dedim kendi içinden kimseyle de paylaşmadım herkeste bir tedirginlik vardı. Bir tane arkadaşımızın ağladığına şahit oldum ona dedim işte korkma yaşı daha 20 yaşındaydı herhalde genç arkadaşlar. Dedim korkma bir şey olmaz bir yere gittiğimiz yok dedim bilmiyorum sen korkma dedim. Gittik öyle köprüye gittik, köprüye geldiğimizi nasıl anladım araçtan inince anladım köprüye geldiğimizi ben İstanbul'da daha yeni gittiğim için daha çarşı iznine bile çıkmamıştım pek fazla bilmiyordum İstanbul'u. Geldik işte herkes biz nereye geldik ya falan gibi burada ne işimiz var gibisinden böyle birbirimize bakıyorduk hemen A.U. Kurmay Yarbay kendisi o bizi sıraya dizdi ve bizim üç manga olmamızı emretti. Üç manga olduk, mangalardan bir tanesini sağ tarafına bir tanesini sol tarafına gönderdi ben ortadaydım, sizde benimle içeriye geleceksiniz dedi ön taraf

ta H. Binbaşı soyadını bilmiyorum ve A.U. ile beraber bende arkalarındaydım içeriye girdiler oradan karşılarımızda 2 tane resmi kıyafetli polis çıktı karşımıza birisi zayıf birisi benim gibi biraz kilolu bir insandı. Onlara direk söylediği şey siz TSK (anlaşılmalı) bizimle beraber olursanız başınız ağrımaz. Siz artık TSK'nin emrindesiniz dedi, bu saatten sonra bizimle beraber olursanız başınız ağrımaz dedi. Öyle deyince sayın başkan ben bunun bir darbe girişimi olduğunu anlamadım ama buna benzer bir olayın olduğunu hissettim yani çünkü 27 yaşındayım ben size darbe ne demek bilmiyorum desem doğru söylemiş olur muyum biraz komik olur yani. Ondan öyle olunca sayın başkan gitti, tamam dedi polisler silahlarımızı bırakalım mı dedi A. Yarbay'a o da gerek yok silahlarınız üzerinizde kalsın dedi, almadık yani silahlarını onlarda almadı kimse polislerin silahını almadı. O polisler silahlarını bırakmak istedi O gerek yok sizde kalsın dedi, sıkıntı çıkartmadığınız sürece sorun olmaz dedi. Daha sonra o polisler ile beraber yola çıktı bizde geride kaldık, bizde o polisler ile beraber polis aracı ile yolu kestiklerini gördüm. Yolu kestiklerini görünce yolu kestiler yaklaşık bir sayın başkanım geçmiş gün yanlış olmasın 20-25 ya da yarım saat boyunca hiçbir araca açıklama yapılmadı bize de açıklama yapılmadı öylece bekledik ama bir yerden haber bekliyor gibilerdi yani. Çünkü sürekli cep telefonu ile bakıyorlardı bende onları takip ediyordum çünkü içimde bir şüphe düştü onları takip ediyordum gözümle yani o tarafa doğru bakıyordu. Sonra geldi bize dedi ki o tarafta duruyorduk araçlara sırasıyla sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin, evinizden çıkmayın gibisinden diyeceksiniz dedi ben orada darbe olduğunu anladım. Bunu A.U.. Kurmay Yarbay. Ben orada darbe olduğunu anladım ama hani bir şeyleri bilmek bir şeyleri engelleyebileceğiniz gücünüz olduğu anlamına gelmez orada o çaresizliği gördüm yani. Daha sonra biz bu araçlara geçiş izni vermeye başladık geçtiler öyle yani geçiş izni vermeye başladık derken bize verilen emirleri bunu yapın yani içimiz kan ağladı ama öyle konuştuk geçtiler araçlar tamamen yol boşaldı. Yol boşalınca karşımızdan 50 metre ilerde mi 100 metre mi desem tam ölçü birimi olarak net söyleyemem siyah bir aracın bize doğru ateş ederek havaya doğru yani araba camından yani araçtan silah ateş edildiği belli bize doğru geliyordu araç, yol boş köprüünün vatandaşlarının yanından geçerken havaya ateş ettiğini gördüm bir aracın. Tam o esnada komutan dikkat edin bu araca dedi araç geliyor dikkatli olun dedi, araç geliyordu benim olduğum tarafa geldi ben hemen silahın kırma kolunu çektim bıraktım emniyetini açtım seriye almışım acele ile açarken silahımdan 3 adet mermi havaya doğru gitti. Benden önce silah sadece nasıl diyeyim ondan önce ateş eden hiç olmadı çünkü daha. Benden önce H. Binbaşı mı ateş etti ama yere doğru ateş ettiğini gördüm araca ateş etmedi. Ben havaya ateş ettikten sonra araç durdu, içerisinden eğitim kıyafetli askerler çıktı. Eğitim kıyafetli rütbeli komutanlar çıktı geçmiş gün rütbelerini hatırlamıyorum. Rütbeleri karacıydı. Rütbelerini hatırlamıyorum görmedim onu tanıımıyordum. Ondan sonra A. Yarbay geldi yanımıza. Durun sakın olun biziz biziz dediler. Sonra A. Yarbay dedi ki o zaman neden ateş ediyorsunuz lan dedi, o da komutanım işte bir ateş orada ne konuştular ileriye doğru gittiler tam duymadım komutanım falan dedi öyle dediğine göre ondan düşük rütbelidir diye düşünüyorum yani. Sonrasında ateş etmedim. Hiçbir şekilde silahını kullanmadım sonrasında. Ben herhangi bir silah kullanmışsam ben bu suçlamaların hepsini kabul ediyorum. Şimdi olayın şurasına gelelim öncelikle halk üzerimize gelince biz geriye doğru kaçarken başımızda olan net bize

emirleri veren 2 komutanın yere ve havaya doğru ateş ettiklerini gördüm. Bunlar A. Yarbay ve H. Binbaşı yı ateş ederken gördüm, başka hiçbir kimseyi ateş ederken görmedim. Halk çok kalabalık bir şekilde üzerine doğru biz geriye doğru çekildik onlar önde kaldı. Halk ile olan mesafeleri mi? 5 veya 10 metre. 1 kişiyi yaralı olarak gördüm oda arkadaşlarla yardım ettik o kişiye. Kim bilmiyoruz, orada çok kötü bir kaos ortamı vardı sıkıntılı bir zaman geçirdik orada. Oradan özür dileyerek başkanım bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce ki O. Y. arkadaş ateş ederken ben onun bir 15 metre yakınıdayım havaya ateş ettiğini gördüm bir kere. O. Y. bir defa ateş etti Tanklar geldi, şimdi ben ilk ifademde dedim ki darbenin olduğunu tanklar gelince anladım dedim hatırlıyorum yani öyle dediğimi hatırlıyorum. Şimdi ben daha sonra insan oturunca bilinçaltında olan bir şeyler gelince orada hissettiklerini ben daha öncesinde bir yarım saat 25 dakika öncesinden hissetmişim yani öyle bir şey olduğunu. Peki, ben diyeceksiniz ki bunun için ne yaptın? Hiçbir şey yapamadım, elimden hiçbir şey gelmedi gelemem de yapamam da. Tek yaptığım bir şey var onu daha sonra söyleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Tanktan ateş eden rütbeli veya rütbesiz birisini görmedim sayın başkan ben sadece bu 2 dediğim şahsı sadece gördüm çünkü onları sadece gördüm onları tanıyoruz onları biliyoruz. Karakola silahımı kendi rızamla diğer arkadaşlardan 5 dakika geç teslim ettim. Ben aynı o esnada silahımı kompozit başlığımı çıkarttım orada ki arkadaşlarda bunu size söyler eğer azıcık O.u varsa oradaki komutanlar da söyler. Bizim komutanımız dediğimiz insanlar, bizi bu yola düşüren, bizi vatan haini kendimizi savunmak zorunda bırakan insanlarda da azıcık O. varsa orada ne olduğunu söyler. Üzerimdeki bütün mühimmatları çıkarttım şarjörümü çıkarttım silahımın ağzına bir tane mermi verdim, şarjörümü çıkarttım bir tane vatandaş bana sen vatan hainisin dediği için bir mermi bana yeter dedim, hiç kimseye ben ateş edemem, hiçbir polisi vuramam sizleri vuramam ikinize de güvenmiyorum ne polislere güveniyorum nede size güveniyorum dedim bu 1 mermi bana yeter dedim. Ben vatan haini değilim sizde bu O. cesaret var mı dedim, silahımı boğA.ın altına dayadım tetiğe basacakken ailem aklıma geldi babam buradaydı keşke babamın yanında bunu anlatmak istemezdim daha sonra bir tane arkadaşım geldi bana sarıldı dedi yok hani bunu burada yapmamalısın dedi çünkü bazı şeyleri daha önceden bildiğim için bu kürsüye çıkacağımı bile orada biliyordum yani. İntihar etmek istedim yani orada. Bunu engelleyen H. diye bir arkadaşım var soyadını hatırlamıyorum. O gördü az önce dedim ya sayın başkanım özür dilerim azıcık O.u varsa orada ki komutanlarda söyler yani. H. da benimle er. Bu kişi gelip gördü benim bu durumunu. Ben intihar edeceğim ve o da sen ne yapıyorsun tarzda bir konuşma oldu. Ben dedi bana bir tane mermi yeter hiçbirinize de güvenmiyorum ben bu durumun içinde olmak istemiyorum dedim yani. O da komutanlarda dedi bir şeyler ama onlara da artık... H. dedi ki bunu burada yapmamalısın dostum dedi işte arkadaşım yapma dedi, silahı elimden tuttu. Benim bu durumumu gören A. Yarbay, H. Binbaşı bir de Yüzbaşı vardı hatırlamıyorum rütbesini. Galiba rütbelilerden bir tanesinde yapma etme diyordu ama kim olduğunu bilmiyorum. Onları duymuyordum sayın başkan yani onlardan, bizi oraya getirmişler bir ateşin içine atmışlar yani. H.'dan başka bu olayı gören er var mı kapı ağzında çocuklar vardı bilmiyorum görmüşler midir görmemişler mi dir. Beni bu olaydan H. diye bir arkadaşım vazgeçirdi. Sonra gidip teslim ettim ama yine de polis arkadaşlar sabah kadar bizi bir güzel okşadı.

A.U.'un silahını teslim etmeyin şeklinde talimatları oldu. Silahlarını teslim etmeyin dedi ben ona uymadım o esnada telefonla görüşme yapıyordu, telefonla sürekli mesaj yazdığını gördüm yani orada içeride mesaj yazdığını gördüm helikopter meselesi vardı sonra. Bir şeyler konuşuyordu ama tam net olarak duymadım sayın başkan. Helikopteri duydum, bende orada silahı işte o sebepten dolayı teslim ettim hiç içeride polis abilere dedim ki yani orada da öyle konuştum kendileriyle ben bu silahı ne bu insanlara ne size doğrultam bana bir kurşun yeter dedim yani. Ben o gün eğer köprüde bir tane bile vatandaşa fiziki olarak elimle dokunmuşsam bütün suçlamaları kabul ederim ama ben buna dokunmadığımı biliyorum ve kendimden de eminim o gün bütün suçlamaları kabul etmiyorum ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, vatanını milletini seven bir ailenin çocuğuyum, söylediklerimin arkasındayım. Bizim arkadaşlardan Sadece biraz önce izin alıp söylemişim O. Y. diye bir arkadaş gördüm sadece er olarak silah ateş eden. Diyeceğin, bu ülkenin her yeri bizim hapishanesi de bizim, özgürlük başka yerde başka yabancı bir ülkede özgür olacağına kendi ülkemde tutsak olmayı tercih ederim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık G.B. hakkında; “Olay gecesi saat 22:00 sıralarında 34 GV 0513 plaka sayılı aracıyla FSM Köprüsü’nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru, yanında o dönem sevgilisi olan Ş.T. ile birlikte seyreden S.T. tarafından, köprünün trafiğe kapatılması üzerine cep telefonu ile video kaydı yapıldığı görülmüş ve bu kayıt dosya kapsamına alınmıştır. Bu delil incelenmiş ve kayıtlarda köprünün trafiğe kapatılması yönünde faaliyet gösteren bir asker şahsın araca yaklaşarak “Sıkıyönetim var, evinize gidin, çıkmayın, sıkıyönetim var, darbe var, evinize gidin, çıkmayın, sıkıyönetim oldu, Ordu yönetime el koydu, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ı kastederek) Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor, iyi geceler.” şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir. Görüntü analizi ve bu olaya tanık şahısların dinlenmiş olması, bahse konu asker şahsın kimliğinin tespitine imkân tanımamıştır.

S.T.’den edinilen video kaydının ardından, o mahalde köprünün trafiğe kapatılması eylemine iştirak eden erlerin ses kayıtları, yine bahse konu video kaydıyla karşılaştırılmıştır. 07/02/2018 tarihli adli bilişim uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, ses ve fonetik analizi ile konuşma alışkanlıkları yönünden analiz yapılarak, “Sıkıyönetim var, evinize gidin, çıkmayın, sıkıyönetim var, darbe var, evinize gidin, çıkmayın, sıkıyönetim oldu, Ordu yönetime el koydu, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ı kastederek) Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor, iyi geceler.” şeklindeki sözlerin sanık G.B. tarafından söylendiğinin tespit edildiği belirtilmiştir. Video kaydı Adli Tıp Kurumu tarafından da incelenmiş ve bahse konu sözleri içeren ses; cinsiyet, yaş, ses tınısı, şive, ağız, tonlama, otomatik konuşmacı tanıma yazılım skorları yönünden sanık G.B.’nin ses örnekleriyle kısmen benzer nitelikte görülmüştür. Aynı sonuca bahse konu sözlerin sahibinin kuvvetle muhtemel sanık G.B. olduğu yönünde görüş veren ve 15 parametre ile ses analizi yaparak 11 parametre açısından video kaydındaki ses ile sanık G.B.’nin sesi arasında benzerlik

yakalayan Jandarma Kriminal Laboratuvarı da ulaşmıştır. Bununla birlikte gerek Adli Tıp Kurumu gerekse Jandarma Kriminal Laboratuvarı video kaydındaki sesin, kime ait olduğu noktasında inceleme ve analiz için yetersiz nitelikte olduğunu belirtmiştir.

Olay gecesı FSM Köprüsü'nün trafiğe kapatılması sırasında bu faaliyette görev alan sanıklardan sadece G.B.'nin sesi ile video kaydındaki ses arasında bilirkişi raporlarıyla aynıyet ve benzerlik tespit edilmiş olması ve yine ses kaydının, bizzat incelenmesi ile birlikte de, raporlardaki tespitler gibi kanaat hasıl olması hususları hep birlikte nazara alındığında, "Sıkıyönetim var, evinize gidin, çıkmayın, sıkıyönetim var, darbe var, evinize gidin, çıkmayın, sıkıyönetim oldu, Ordu yönetime el koydu, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ı kastederek) Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor, iyi geceler." şeklindeki sözlerin sanık G.B. tarafından sarf edildiği kabul edilmelidir. Bu kabul karşısında, sanık G.B.'nin faaliyetin bir darbe teşebbüsü olduğuna ve dolayısıyla komutanlarınca kendisine verilen emrin suç oluşturduğuna vakıf olmasına rağmen, FETÖ/PDY tarafından icra edilen bu faaliyete bizzat katılarak, elinde silahla köprü trafiğinin kapatılması ve orada bulunan araçların darbeci komutanların emrine istinaden yönlendirilmesi fiillerini icra ettiği anlaşılmıştır. Bu tespit Kuleli Askeri Lisesinden FSM Köprüsü'ne intikalinin sağlanmasının ardından köprü trafiğinin kapatılması ve oradaki vatandaşlara ait araçların yönlendirilmesi faaliyetinden önce, komutanlarınca sıkıyönetim ilan edildiğinden bahisle köprüdeki araçların geri çevrilmesi yönündeki talimatla birlikte, faaliyetin bir darbe girişimi olduğunu anladığına yönelik sanık G.B.'nin beyanlarıyla da ayrıca desteklenmektedir. Dolayısıyla darbe teşebbüsü faaliyetine müşterek fail sıfatıyla bizzat iştirak ettiği anlaşılan sanığın, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme suçundan cezalandırılmasına karar verilmelidir.

Sanık G.B.'nin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarını işlediği de anlaşılmıştır. Fakat bu fiillerin, geçitli suç kuralları gereği, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme suçu içerisinde eridiğinden, cezalandırılması mümkün değildir.

Yerleşik Yargıtay uygulaması, TCK'nın 220/6 maddesindeki atından kaynaklanan aynı yasanın 314/2 maddesi kapsamındaki silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ceza verilmesinin, somut olaydaki gibi cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme suçu söz konusu olduğunda, mümkün olmadığına işaret ediyor ise de; TCK'nın 309/2 maddesi kapsamında işlenen suçun yanında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca o suçlardan dolayı da cezalandırılmasını öngören düzenleme gereği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya te-

şebbüs etme suçu ile birlikte işlenen silahlı terör örgütüne üye olma suçu açısından somut olayda gerçek içtima kurallarının uygulaması gerektiği değerlendirilmiştir. Keza cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme suçu açısından, geçitli suça vücut veren eylemlerde olduğu gibi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun işlenmesi zorunluluk arz etmemektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1-Sanık G.B.'nin üzerine atılı Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 309/1 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına,

2-Sanık G.B.'nin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 maddesi atfıyla aynı yasanın 314/2 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına,

3-Sanık G.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 uyarınca güvenlik tedbiri uygulanmasına,

4-Sanık G.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 58/9 maddesi kapsamında tekerür hükümlerinin uygulanmasına,

5-Sanık G.B.'nin gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin göz önünde bulundurulması hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 63. maddesi kapsamında mahsup hükümlerinin uygulanmasına,

6-Her ne kadar sanık G.B. hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme suçu içerisinde bu iki fiilin "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşılacakla, sanık G.B. hakkında her iki suçtan ayrı ayrı olmak üzere karar verilmesine yer olmadığına,

7-Sanık G.B.'nin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, darbe teşebbüsüne muhtelif yerlerde karışan kimi askeri personelin kaçak olmaları ile verilen hürriyeti bağla-

yıcı muhtemel cezanın süresi göz önüne alındığında tahliye edilmesi halinde kaçabileceğine ilişkin somut olgunun varlığının kabul edilmesi gerektiği hususları hep birlikte nazara alınarak tutukluluk halinin hükmen devamına,

8-Her ne kadar sanıklardan G.B. ve O. Y.'ın bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçunu, üzerilerine ateş açılması nedeniyle çeşitli şekillerde yaralanan A.S., A.Ö., B.D. ,D.Ü.Y., F.O., F.Ş., H.A., H.K., H.Ç., H.O., H.S.B., İ.A., K.A., K.U., K.D., L.Ç., M.B., M.B., M. A., M. T., M.A., M.K., M.Ş., M.U., N.T., Ü.S., Ü.P., V.K., V.G., Z.M.B. ve E.M. adlı mağdurlara karşı olacak şekilde ayrı ayrı toplamda 31 kez işledikleri iddia olunarak kamu davası açılmış ise de; adı geçen sanıkların iddia edildiği gibi hedef gözeterek mağdurlara ateş etmesinin söz konusu olmaması ve sanıkların havaya doğru öldürme veya yaralama kastı olmaksızın ateş ettiklerinin tespit edilmiş olması nedeniyle haklarında bu suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekmektedir.” şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.V.G. savcılık ifadesinde; “... Benim bulunduğum yerden ateş edeni görmedim ancak önümüzde bulunan G.B. ve ulaştırmada O. isimli askerler havaya ateş ettiklerini söyledi...” şeklinde beyanda bulunmuştur

Sanık C.T.; “H. Binbaşı silahımı havaya doğru ateşledi daha sonra olaylar karıştı ve kalabalıklaştı G.B.’ lu isimi asker arkadaşımın üzerine hızla bir araba gelince havaya doğru ateş etti O. isimli bir arkadaşta havaya ateş etti. Bu ateş etmeler kargaşa sırasında oldu.” şeklinde beyanda bulunmuştur

Sanık M.G. savcılık ifadesinde; “Asker arkadaşım Gaziantep’li G.B. isimli erde kendisine doğru çok süratli gelen siyah renkli aracı korkutmak için havaya ateş etti.” şeklinde beyanda bulunmuştur

Sanık S.Ç. savcılık ifadesinde; “Er G.B.’ nun silah kullandığını gördüm. Havaya sıktı.” şeklinde beyanda bulunmuştur

Sanık H.G. savcılık ifadesinde; “...yani A. yarbay, telefonla devamlı birilerini arıyordu ve biz çok korkmuştuk yani, G. arkadaşım da artık sinir krizi geçirmeye başladı. Artık ben dedi napacağımı bilmiyorum dedi ve silahı çekti kendisine sıkıya çalıştı. Biz konuştuk teselli ettik” şeklinde beyanda bulunmuştur

6. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları

06.02.2018 tarihli Uzman Bilirkişi Raporu

Raporda; “Ses ve fonetik (konuşulan dili oluşturan sözcüklerin, ses yapısı bakımından incelenmesi) analizi, Konuşma alışkanlıkları, yönünden karşılaştırılarak ses yapısından şahıs kıyaslama yapılmış, “VID-20171204- WA0001.mp4” isimli video dosyası içerisinde 33. Saniye itibarıyla “Sıkıyönetim oldu abi ordu devle el koydu Tayyip yok güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler” cümlesini söyleyen askerin, sanık G.B. isimli şahıs olduğu SONUÇ VE KANAATİNE varılmıştır.” şeklinde tespitte bulunulmuştur.

12.11.2018 Tarihli Adli Tıp Kurumu Raporu

Raporda; “ses kaydının kısa süreli olması sebebiyle yeterli kelime sesletilmediği anlaşılacakla, cinsiyet, yaş, ses tınısı, şive, ağız, tonlama, otomatik konuşmacı tanıma yazılım skorları yönlerinden benzerlikler görülmekle” videodaki ses örnekleri ile G.B.’ya ait ses örneklerinin kısmi benzerlikler göstermekle birlikte karar vermek için yetersizdir (0+)” şeklinde değerlendirilmiştir.

31.01.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Görüntü Analizi Uzmanlık Raporu

Raporda; “Tetkik konusu görüntülerin ortamdaki ışığın yetersiz olduğu, şahısların ve çekim yapan kameranın hareketinden kaynaklı görüntü bozuklukları olduğu, çözümlülüklerin düşük olduğundan ve görüntülerde yer alan şahıslardan yüz karşılaştırmasına yönelik detay elde edilemediğinden, mukayese görüntüleri gönderilerek “G.B.” olduğu belirtilen şahsın görüntülerde yer alan şahıslardan biri olup olmadığına yönelik bir tespit yapılamamıştır.” Şeklinde değerlendirmede bulunulmuştur.

01.02.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Konuşmacı Tanıma Analizi Uzmanlık Raporu

Raporda; “İnceleme (suç) konusu kayıt içerisinde “Efendim abi? Sıkıyönetim oldu abi, ordu devle... el koydu. Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler.” söylemlerini kullanan konuşmacı ile mukayese konusu SEGBİS kaydı içerisinde G.B. ismiyle tanıtılan konuşmacının KUVVETLE MUHTEMEL AYNI kişi olduğu kanaatine varılmıştır.” şeklinde tespitte bulunulmuştur.

7. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Olay gecesi saat 22:00 sıralarında 34 GV 0513 plaka sayılı aracıyla FSM Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru, yanında o dönem kız arkadaşı olan Ş.T. ile birlikte seyreden S.T. tarafından, köprü'nün trafiğe kapatılması üzerine cep telefonuyla video kaydı yaptığı görülmüş ve bu kayıt dosya kapsamına alınmıştır. Bu delil incelenmiş ve kayıtlarda köprü'nün trafiğe kapatılması yönünde faaliyet gösteren bir asker şahsın araca yaklaşarak « Efendim abi? Sıkıyönetim oldu abi, ordu devlete el koydu. Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler.» şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.

Olay gecesi FSM Köprüsü'nün trafiğe kapatılması şeklinde gerçekleşen darbe teşebbüsünün icra hareketlerini ifa eden sanıklardan sadece G.B.'nin sesi ile video kaydındaki ses arasında Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Laboratuvarı ve Uzman bilirkişi raporlarıyla ayniyet ve benzerlik tespit edilmiş olması ve yine ses kaydının, bizzat incelenmesi ile birlikte de raporlardaki tespitler gibi kanaat hasıl olması hususları hep birlikte nazara alındığında, “ Efendim abi? Sıkıyönetim oldu abi, ordu devle... el koydu. Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler.” şeklindeki sözlerin sanık G.B. tarafından sarf edildiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle sanık G.B.'nin fiillerinin darbe teşebbüsünün icra hareketleri niteliğinde olduğu yukarıya alıntılanan beyanları da suçun manevi unsurunun var olduğunu göstermektedir.

Dolayısıyla komutanlarınca kendisine verilen emrin suç oluşturduğuna vakıf olmasına rağmen, FETÖ/PDY tarafından icra edilen bu faaliyete bizzat katılarak, elinde silahla köprü trafiğinin kapatılması ve orada bulunan araçların darbeci komutanların emrine istinaden yönlendirilmesi fiillerini icra ettiği anlaşılmıştır. Ancak sanığın er olması verilen emirleri icra etmesi yaptığı fiiller ve beyanları birlikte değerlendirildiğinde eyleminin TCK 309/1 maddesinde tarif edilen suçta yardım niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle sanık G.B.'nin; Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 39. maddeleri uyarınca tecziyesine karar verilmesi gerekir.

SANIK H.K.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık H.K., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık H.K. savcılık ifadesinde; *“Ben 15 Temmuz günü ve öncesinde herhangi bir hareketlilik yaşadığını görmedim ancak, okul komutanı olan Kurmay Albay M.A.’ in yerine 14/07/2016 tarihinde Albay M.Ç. atandı, yine lojistik destek komutanı olan piyade Yarbay B.A.’ in yerine, piyade Yarbay T.Ö. atandı... Saat: 19.00 - 20.00 sıralarında tatbikat olduğu söylenince herkes sahayı boşalttı, koşullara gittik, burada soyadını bilmediğim yeni atanan G. Astsubay acele kamuflaj giysilerimizi giyip silahlığa geçip silahlarımızı teslim almamızı istedi, sonra bize Ç. yelek ve kompozit başlık verip iç bahçeye geçmemizi söylediler, orada soyadını bilmediğim itfaiyeci olan M. Uzman çavuş askerlerden telefonlarını teslim etmesini istedi, biz başımızda M.U. başçavuş ile birlikte muhafız bölüğünü gittik, ben mühimmat kalmadığından] arkadaşşımdan 1 adet şarjör aldım ve araçlara bindik, biz Çekmeköy’ e gittiğimizi zannediyorduk, oysaki bize tatbikat olduğu Saat: 19.00 - 20.00 sıralarında tatbikat olduğu söylenince herkes sahayı boşalttı, koşullara gittik, burada soyadını bilmediğim yeni atanan G. Astsubay acele kamuflaj giysilerimizi giyip silahlığa geçip silahlarımızı teslim almamızı istedi, sonra bize Ç. yelek ve kompozit başlık verip iç bahçeye geçmemizi söylediler, orada soyadını bilmediğim itfaiyeci olan M. Uzman çavuş askerlerden telefonlarını teslim etmesini istedi, biz başımızda M.U. başçavuş ile birlikte muhafız bölüğünü gittik, ben mühimmat kalmadığından] arkadaşşımdan 1 adet şarjör aldım ve araçlara bindik, biz Çekmeköy’ e gittiğimizi zannediyorduk, oysaki bize tatbikat oldu”* söylenmişti. Bizim arabanın şoför mahallinde A.U. yarbay ile soyadını bilmediğim H. binbaşını gördüm. Yaklaşık yarım saat sonra bizi indirdiklerinde FSM'nin köprüsünün yakınında köprü karakolunun yanında olduğumuzu gördüm, A. yarbay bizden çevre güvenliğini sağlamamızı istedi, diğer arkadaşlarımız ise köprüye gittiler, ben karakola girip çıkıyordum, burada bulunan televizyondan jandarmanın köprüyü kestiği yazıyordu, 1 saat sonra başbakanın

darbe girişimiyle ilgili sözlerini duyunca ve aynı sırada silah sesleri de gelmeye başlayınca dışarıdaki arkadaşlarımı çağırdım, daha sonrasında ise halk karakola yaklaşmaya başlayınca oradaki polisler bizi yukarıya çıkardılar. Bir süre sonra A. yarbay, H. binbaşı ve diğer askerler de karakola geldiler, burada biz silahlarımızı verip teslim olduk, zaten ben karakol koruma görevindeydim, köprü civarındaki olayları görmedim kimseye de silahla ateş etmedim, darbe olduğunu öğrenince arkadaşlarımı içeriye alıp içeride bekledim... Benim yaşanan sürecin darbe girişimi olduğu konusunda herhangi bir bilgim yoktu, ancak FSM köprüsü karakolunda bulunan televizyonda başbakanın bu konuda verdiği demeci duyunca durumdan haberim oldu ve arkadaşlarımı içeriye çağırarak karakolun içinde beklemeye başladım... Hiçbir şekilde ben silah kullanmadım, benim zimmetli G-3 marka tüfeğimin seri numarası 264779'dur... Bizim birlikteki okul komutanı Albay M.Ç.'dir, Lojistik destek komutanı piyade yarbay T.Ö.' tir, bölük komutanı istihkam yüzbaşı S.Ö., Hizmet bölük astsubayı piyade astsubay başçavuş İ.Ö.' tir. İ.Ö. ve diğer astsubayların hepsi okuldan saat: 19.30-20.00 arası ayrıldılar, keza M.Ç.'yi da olay günü okulda görmedim... Benim Fetullah GÜLEN örgütlenmesi ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Komutanlarım da bu konuda konuşma yaptıklarını duymadım. Bu örgütle herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık H.K. Mahkeme Huzurundaki Savunmasında; "Olay tarihinde Kuleli Asker Lisesinde Ulaştırma birliğinde şoför olarak görevliydim. Şafağıma 100 gün falan kalmıştı. Olay günü saat 6 civarında falan tatbikat olacak diye bize bilgi verildi, üstünüzü falan değiştirin tatbikat olacak hazırda bekleyin dediler ,biz de pek şey yapmadık bizim orası pek sıkı değildi, sonra geçtikten sonra saat 8:30 civarında bir anda hareketlendi biz halı sahada top oynuyorduk, halı sahamız vardı.Bir anda sahadan çıkartıp üstümüzü değiştirmeye geldiler üstümüz falan değiştik, ondan sonra Ç. yelek falan verdiler, sonrasında bizi acele ile okulun iş bahçesine götürdüler orada okul komutanı askerlerine (anlaşılmadı) oraya gideceğiz orada vatan hainleri varmış filan diyip ben orada duymadım da arkadaşların söylediği kadarıyla sonra bizi oradan çıkartıp muhafız birliğine götürdüler. Oradan şey verdiler bize cephaneye verdiler, cephaneye verdikten sonra aşağı indik, aşağıda 4 tane araba bekliyordu. Silah benim zimmetindeki kendi silahımdı. Bana normalde şarjör kalmamıştı ama ben komutanlardan söz yemiyim diye arkadaşşımdan 1 tane şarjör aldım ben. Ben normalde buralarda bir yerde tatbikat olacağını zannediyordum. Çekmeköyde biz atış yaptık. Orada yine tatbikat yapacağımızı zannettim. 2. Köprüye gittik oradan. Rütbelilerden bir tek A. ı hatırlıyorum bir Yüzbaşı vardı bir de Binbaşı vardı. B. Yüzbaşı, A. Yarbay, bir tane de Binbaşı vardı onun ismi aklımda değil şu anda. Önceki ifademde H. Binbaşı dediğim doğrudur. Köprüye gittiğimizde ilk önce arabadan indik, bizim komutanlar bu işte darbeciler şeye indiler, polislerin yanına indiler, polisler ile beraber konuştular sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım köprüyü kesmeye gittiler. Biz ilk önce şeye götürdüler karakolun bahçesine, ben karakolun bahçesinde durdum karakolun güvenliğini verdiler bize. Orada durduk biz.

MAHKEME BAŞKANI: Peki karakolda durdun. Önceki ifadende hatırlamak anlamda söylüyorum.27.07.2016 tarihli savcılık ifadende ‘Önce televizyonda jandarmanın köprüyü kestiği yazıyordu 1 saat sonra darbe girişimiyle ilgili olarak Başbakan sözlerini duyunca ve aynı anda silah sesleri de gelmeye başlayınca dışarıdaki arkadaşlarımı çağırdım’. Ne söyledin gittin dışarıda ki arkadaşlarına?

Sanık H.K.: Darbeyi pek bilmediğim için dedim ki kötü bişey yapıyoruz dedim, Başbakan böyle bir açıklama yapmış dedim yani silahlarınızı falan sakın ama sakın dedim birisine sıkmayın silahlarını indirin dedim zaten onlarda arkadaşlarım sağolsun sözümü dinlediler şarjörlerini çıkardılar Ç. yeleklerini koydular, karakola geldiler benimle.

Ben ateş etmedim. Ateş eden rütbeli ya da rütbesiz herhangi birisini görmedim ben karakolda olduğum için hiç kimseyi görmedim. Rütbelilerden sıkıyönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu darbe oldu v.b. Söylem ben karakolda hiç duymadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. FETÖ silahlı terör örgütü ile herhangi bir Hiç bir ilgim yok.Hiç bir ilgim yok.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık H.K. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.I. Mahkeme huzurundaki savunmasında; “H.K. er arkadaşım kendim arkadaşım içeri gitti bir su içip geleyim dedi, gitti bir yaklaşık 5-10 dakika sonra geri geldi arkadaşlar bu tatbikat değil farklı olaylar dönüyor bir şeyler dönüyor fakat ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz dedi geldi bizimle kendi aramızda konuşuyorduk öyle rütbeli yoktu yanımızda zaten biz 5 arkadaş orada kendi aramızda konuşuyorduk.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK H.G.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık C.T., A.U. ve M.H.E'un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

2. Savcılık İfadesi

Sanık H.G. savcılık ifadesinde; “Ben 15 Temmuz günü ve öncesinde herhangi bir hareketlilik yaşandığını görmedim ancak, okul komutanı olan Kurmay Albay M.A.’ın yerine 14/07/2016 tarihinde Albay M.Ç. atandı, yine lojistik destek komutanı olan piyade Yarbay B.A.’ın yerine, piyade Yarbay T.Ö. atandı...”

Saat: 20.00 sıralarında benim banyoda olduğum bir esnada arkadaşlar tatbikat olduğunu, acilen koğuşa gitmemiz gerektiği söylendi, koğušta bölük komutanımız olan istihkam yüzbaşı S. Ö., bize kamuflajları giyinmemizi, hücum yeleğimizi ve silahlarımızı almamızı söyledi, ben bulaşıkçı olduğum için üzerimde zimmetli silah yoktu ve ben toplanmamız istenen okulun iç bahçesine geçtim, orada okul komutanı M.Ç. ve itfaiyede görevli soyadını bilmediğim M. uzman çavuş vardı, M. bizden cep telefonlarını teslim etmemizi istedi, M.Ç. bize gün erkeklik günüdür kancıklık yapanın kafasına ben sıkarım diye konuşma yaptı. Daha sonra M. başçavuş bizi muhafız bölüğüne götürdü burada mühimmat dağıttı, biz E.Ö. ile silahımız olmadığını söylediğimizde herkes gelecek mühimmat alıp sıraya girin dedi, daha sonra bizi araçlara bindirdiler, saat: 08.30 civarında okul nizamiyesinden ayrıldık, bu sırada okulun içerisinde üzerinde kamuflaj kıyafetleri olan eski okul komutanı M.A.’ı da okul içerisinde gördüm, biz askerlerle Çekmeköy’deki atış alanına gittiğimizi sanıyorduk, araçlar bizi indirdiğinde, FSM köprüsündeki karakolun yanında olduğumuzu gördük, başımızda kurmay yarbay A.U., soyadını bilmediğim H. Binbaşı ve soyadını bilmediğim B. Yüzbaşı vardı, A.U. polislin bizimle olduğunu ve köprünün kesileceğini söyledi. Yolu kestikten 10-15 dakika sonra araçta bulunanlar şikayet etmeye başladılar, Anadolu yakası tarafından 15-20 kişilik grup yaklaşıncı, H. binbaşı yanma 3-5 kişi alıp havaya 1 el ateş etti, bize de verdiği emirleri yerine getirmemizi söyledi, o sırada sol tarafta ormanlık alandan 2-3 el ateş sesi gelince ben aracın arkasına saklandım. Tanklar gelmeden 5 dakika önce yanımda bulunan er arkadaşım İ.V. yorulduğunu söyleyerek, G-3 marka silahını bana teslim etti ve bana silahı kurma kolunun çekik olduğunu, ağızında mermi olduğunu kesinlikle ateş etmememi söyledi, sonra 3 tane tank geldi, önümüze durdu, içinden tanımadığım bir üsteğmen çıktı, onlar A. yarbay ve H. binbaşı ile tankların önüne geçti biz geride durduk, daha sonra silah sesleri duydum ancak ben geride durduğum için ateş edenini görmedim, yaralanan bir kişi olmuş ancak ben bunun kimin vurduğunu görmedim, yaralanan şahsı karakolda gördüm, daha sonra halk bağırarak üzerimize doğru gelince biz karakola sığındık, daha sonra da A.U. yarbay, H. yüzbaşı, B. yüzbaşı ve bir tankçı üsteğmen de karakola geldi, A.U. bizim olduğumuz yere gelerek silahımızı bırakırsanız sonuçları kötü olur diyerek bizim teslim olmamıza izin vermedi, kendisi de helikopter beklediğini teslim olmamamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine soyadını bilmediğim G. isimli arkadaşım kendi kafasına silah dayayarak ben hain değilim, suçlu değilim diye bağırmaya başladı, biz kendisini sakinleştirdik, bunun üzerine komutan bizim çıkmamıza izin verdi, biz oradan ayrıldık...

Benim yaşanan sürecin darbe girişimi olduğu konusunda herhangi bir bilğim yoktu, ancak karakol polisinden yapılanların bir darbe girişimi olduğunu öğrendim, zaten ben silahımı da teslim edip, teslim olmuşum...

Hiçbir şekilde ben silah kullanmadım, benim zimmetli tüfeğim yoktur, olay sırasında arkadaşım İ.V.' tan aldığım G-3 marka tüfeğin seri numarasını bilmiyorum, bu tüfeği karakola teslim ettim...

Bizim birlikteki okul komutam Albay M.Ç.'dir, Lojistik destek komutam piyade Yarbay T.Ö.'tir, bölük komutanı istihkâm Yüzbaşı S. Ö., Hizmet bölük astsubayı piyade astsubay başçavuş İ.Ö.'tir. İ.Ö. ve diğer astsubayların hepsi okuldan saat: 19.30-20.00 arası ayrıldılar, keza M.Ç.'yi da olay günü okulda görmedim...

Benim Fetullah GÜLEN örgütlenmesi ile ilgili herhangi bir bilğim yoktur. Komutanlarım da bu konuda konuşma yaptıklarını duymadım. Bu örgütle herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık H.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde kuleli askeri lisesinde erdim. Görev süremi bitirmeme 4 ay vardı işte. Olay tarihinde hayır gene gün içerisinde gene her zamanki gibi, mezun olan öğrencilerin boşalttıkları sınıfları ve odaları temizliyorduk biz. Saat 5 de gene mesai bitti. Tek bir şey yani o gün akşam içtima alınmamıştı yani. Akşamına noldu işte içtima olmayınca biz saat 6 buçukta yemekten geldik. Saat 7 buçuk gibi E.Ö. arkadaşım ile birlikte yorgunluğumuzu atmak için duşa girmiştik biz. Saat 7 buçuk civarıydı. Ondan sonra bize tatbikat olacağını herkesin hazır olacağını söylediler. Biz de yani net rutin bir tatbikat olacağını düşünerek pek bir önemsemedik yani. Ondan sonra saat 8 gibi felan bizi banyodan çıkardılar. Herkesin geleceğini söylediler tatbikata. Biz de yani normal bir tatbikat olduğu için eşofmanla iç bahçede toplanacağımızı söylediler bize. Biz de normal bir tatbikat diye düşündüğümüzden eşofmanla gidiyorduk. S. yüzbaşımız vardı bizim bölük komutanımız o bize tam teçhizat giyinmemizi söyledi yani. Biz de yani bizim üstümüze zimmetli bir silah olmadığını filan söyledik. E. arkadaşımızla. Siz dedi yine giyinin dedi. Biz üstümüzü giyindik. Bizi silahlığa soktu tekrar. Silah almamızı söyledi bize. Biz dedik yani kesinlikle üstümüze zimmetli silah yok biz almayacağız dedik. O şekilde biz iç bahçeye gittik. Okulun iç bahçesine, okulun iç bahçesine gittiğimizde orada okul komutanı ve M. diye bir tane uzman çavuş vardı. Soyadını hatırlamıyorum. İki işte bizi sıraya soktu. Yaklaşık 30 40 kişi vardık orada. Okulun iç bahçesinde ve bizim telefonlarımızı falan topladı M. komutan. Daha sonra mahpup başçavuşla birlikte bizi, muhafız bölüğüne götürdüler. Bu esnada bizden tatbikata gideceğimizi o yüzden cep telefonları toplayacağımızı söylediler. Ve bu esnada da okul komutanı bize şöyle bir cümle kullanmıştı. Yani bize bağırıp çağırıyordu. Erkek olun gün gancıklık günü gibisinden bize bağırıp çağırıyordu yani. Okul komutanı M.Ç.'dan yani. Biz de yani, bize gaz verdiğini felan bizi cesaretlendirdiğini filan düşünerek kendi aramızda güldük yani. Biz dedik burada hizmet bölüğüyüz.

Ne bize gaz vermesinden felan gibisinden kendi aramızda konuştuk. Daha sonra mahpup baş çavuş bizi muhafız bölüğüne götürdü. Orada yani herkesi sıraya soktular gene. Gördük ki herkese şarjör veriliyor ve şarjörlerin dolu olduğunu gördük. Bizim elimiz biz 4 kişiydik silahı olmayan. Ben E.Ö. arkadaşım, F.O.Y. ve Ü.A. bizim elimizde silah yoktu. Biz dedik yani M. başçavuşu sorduk komutanım dedik bizim elimizde silah yok. Biz de mi almak zorundayız ve gelmek zorundayız dedik. Evet dedi siz de almak ve gelmek zorundasınız dedi. Bizi okulun girişine kadar götürdüler sırayla, herkesi unımoğlara bindirdiler. Unımoğa bindik. Unımoğa bindiğimizde biz dedik yani çekmek İstanbul da çekmeköyde bizim atış alanımız var. Dedik galiba tatbikatı orada bizi oraya götürecekler. Biz de bindik gözümüzü açtığımızda yani köprüdeydik.: Fsm köprüsüne geldiğimizde saat 9 buçuk 10 9 buçuk gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Köprüde rütbelilerden bizim başımızda A. yarbay vardı, H. binbaşı vardı. M. yüzbaşı mı ne vardı tam olarak adını hatırlamıyorum ama. B. yüzbaşı vardı başımızda. Bunun 3 ü vardı başımızda rütbeli komutan. Köprüye gittiğimizde biz ilk başta köprü karakoluna götürdüler. Dediler yani, köprü karakolu artık bizde yani polisler biz ne derse o filan olacak dediler. Biz dedik yani. Bunları A. Yarbayımız söyledi. Köprü yol kesildi ondan sonra A. yarbay içeri birkaç arkadaşımızla birlikte girdi ve iki tane polisle birlikte dışarı çıktılar ve köprüyü iki tane birlikte biz kestik. Trafiği kestik. Trafik kesildiği zaman vatandaşlara onları biz söylemiyorduk ama yol tek şerit halinde devam ediyordu. Şeridin birinin geçişini veriyorlardı. Ve söylediklerine göre şey bu kontrollü bir geçiş miydi öyle bir şeydi yani şu an tam olarak hatırlamıyorum ama. Bulduğun süreç içerisinde sıkı yönetim ilan edildi. Silahlı kuvvetler yönetime el koydu buna benzer söylem duydum. Bunu zaten komutanlarımız yolu yoldan araçlar gönderin arkadaşlarımıza devletin sıkı yönetim uyguladığını o şekilde yolu kestiklerini söylemişlerdi bize. Bunu A. yarbayımız söyledi bize. A. yarbayımız bize tam olarak hatırlayamadım da yolu kesmemizi söyledi ve kestiğimizde de kontrollü olarak askerın el koyulduğunu, onun manasına getiren deminki söylediğiniz şekilde cümleleri kullandı bize. Diğer arkadaşlar da o şekilde yolda kestiği arkadaşlar araçlara da bunu söyleyerek düzenli bir şekilde yolladılar. Yönetime el koyduğunu felan söylemişti yani. Bunu bizzat A. yarbaydan duydum. Bu söylemi duyduğumda saat 10 gibi felandı biz köprüyü kestiğimizde. Daha sonra halk doğal olarak köprü bayağı bir kalabalıklaşmıştı. Ve halkında bize tepkiler bayağı bir yoğunlaşmıştı ve halktan bazı kişiler siz napıyorsunuz gibisinden felan bize bağırmağa felan başladılar. Ve saat 10 buçuk 11'e doğru tanklar geldi köprüye ve biz o anda neyin ne olduğunu anladık yani. Bir darbe girişiminin olduğunu, o şekilde biz tankların bütün arkadaşlarımızla sözlenip, tankların arkasına geçtik. Tanklar gelene kadar ki süreçte ateş eden bi tek H. binbaşımı görmüştüm. O da halk üstüne geliyordu. 2 el havaya ateş ettiğini gördüm yani. Bizi herkesi sıraya dizdiler. İlk başta ondan sonra dediler ki bir grup eylem gerçekleşecek. Kesinlikle ateş emri verdiler bize. Lakin bize hiçbir şekilde ateş etmedik. Ateş emrini şu an onu tam hatırlayamıyorum. Ama muhtemelen bize konuşmayı A. yarbay yapmıştı o anda. Ateş edeceğiniz karşınızdaki kişiler kimlerdi işte biz bilmiyorduk. Daha sonra karşımızdan halkın geldiğini görünce biz zaten çok olduk zaten o anda. Ben kesinlikle ateş etmedim. Tanklar geldikten sonra zaten tankın içerisinde bir tane benim gördüğüm kadarıyla bir tane uzman çavuş vardı. Elinde biksi şey biksi vardı yani şeritli biksi vardı. Biz onları falan gördükten sonra iyice beynimiz

yerinden gitti. Biz iyice geri çekildik. Onlar ön tarafa gittiler. Ön tarafta yani bayağı bir silah sesleri felan duyuldu ama. Biz kimin ben kimin naptığını bilmiyorum. Biz o esnada zaten tüm arkadaşlarımla birlikte unumogların oradaydık. Tanklarla aramızda bayağı bir mesafe de vardı zaten. Yaralanan birisini gördüm. Biz karakola doğru geçiyorduk. Yaralanan birisini gördüm. Bacağından yaralanmıştı. Karakola doğru biz kaçarken, o adamı da böyle getiriliyorlardı. Yerden seken mermiyle yaralandığını söylediler. Ama kimin söylediklerini hatırlamıyorum şimdi. Kimin yaraladığını şu an hatırlayamıyorum yani. Tankların üzerine çıkan vatandaşlar ilk başta yoktu ama daha sonra karakolun önüne doğru geldiklerine, halkların tankların üzerine filan çıktıklarını gördük yani. Tank manevra yapmıyordu üzerinde vatandaşlar varken. Manevra yapan bir tank görmedim. Ya böyle tanklarla birlikte işte biz zaten karakolun önüne geldiğimizde tanklar da onlar da yani karakolun oraya doğru geldiler yani. Tanklardan havaya ya da vatandaşa ateş eden görmedim. Olayı anladıktan sonra karakola gidip silahımı teslim ettim. Evet yani biz zaten bütün arkadaşlarla birlikte karakola sığındık. Erlerle birlikte hepimiz yani karakola sığındık.

Karakola bu şekilde bir eyleme katılmak istemediğimizden yani biz hem can korkumuz vardı. Halk üstümüze geliyordu. Hem de başka sığınacak bir tarafımız yoktu. Karakola girdik ve biz karakola girdiğimizde ben Muhammet arkadaşım aman M. Ç. arkadaşım, G. arkadaşım ve C. arkadaşımınla birlikte üst kata çıktık. Girdiğimiz odada kamera odasıymış ve daha sonra diğer rütbeli komutanlar da oraya geldi. İsimlerini A. yarbay, H. binbaşı, B. yüzbaşı ve orada tankçı bir tane komutan da geldi. Tankçı komutan Rütbesi neydi onu hatırlamıyorum şimdi yani ama, üstteğmen M.C. mış. A. yarbay, telefonla devamlı birilerini arıyordu ve biz çok korkmuştuk yani, G. arkadaşım da artık sinir krizi geçirmeye başladı. Artık ben dedi napacağımı bilmiyorum dedi ve silahı çekti kendisine sıkmaya çalıştı. Biz konuştuk teselli ettik. Kendisine sıkmasını şey yaptık. O şekilde bizi sonunda A. yarbay bu esnada bize silahı bırakmamızı felan söylediler. A.U. silahı bırakmayın gibisinden bize cümleler kullandı bize. Ama biz G. arkadaşımızın psikolojisinin çok bozulduğunu gördük ve biz de çok kötü durumdaydık. Diğer rütbeliler de H. binbaşı birkaç birşey söyledi ama hatırlamıyorum ne söylediğini. Rütbelilerin silahları kesinlikle ellerindeydi ikisi de zaten silahlarını bırakmadılar. Ve en sonunda G. arkadaşım kendisine silahı dayayınca yani ben dedi kendimi öldürmek istiyorum dedi. Ben dedi napacağımı bilmiyorum dedi. Sinir krizi geçirmeye başladı. Biz de artık onu o şekilde gördükten sonra bizim de artık son noktaya geldi bütün her şeyimizin bitti yani. Dedik komutanım napacağız artık ağlama derecesindeydik. Komutan A. yarbay en sonunda da artık bize silahları bırakıp teslim olmamızı söyledi yani. Biz de o şekilde En sonunda biz içeri girmiştik yani teslim etmemiştik daha. Biz içeri teslim olmak için girdik. Lakin işte arkamızda A. yarbay ve komutanlarda gelince, bize kesinlikle silahları bıraktırmadılar. Bize yani tehdit ediyorlardı. Bırakırsanız çok kötü olar felan diye. Biz de korktuk. Ama daha sonra bi 15- 20 dakika sonra dediğim gibi, G. arkadaşımızda silahı kafasına dayayınca, biz dedik ne olursa olsun bıraktık silahları yani komutana dedik yani komutanım nolacak artık biz bırakacağız silahları dedik. Kendi rızamızla verdik ve A. yarbay da tamam bırakın silahlarınızı dedi. Helikopter muhabbeti sadece konuşukları, telefonda konuştuğu muhabbette şu geçiyordu. Artık karşıdaki kimle

konusuyordu bilmiyordum ama, komutanım biz burada çöktük, bizi buradan alın, artık helikopter gelecek gibisinden kendi aralarında konuştuk. Kendi aralarında konuştuklarını duydum yani. Bunu A. yarbay telefonda konuşurken duydum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum, ben yani ateş etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Yani böyle bir şey olacağını bilseydim zaten kesinlikle, böyle ben zaten vatansever bir insanım, beni tanıyan ailem ve çevremdeki tüm arkadaşlarım bilir, ben bu şekilde hiç atmaları kabul etmiyorum yani. FETÖ terör örgütüyle herhangi bir ilgim ya da iltisak yoktur. Zaten halk bize, siz darbe yapıyorsunuz napıyorsunuz diye, bize oradan bağırp, küfür ediyorlardı zaten. Bize oradan tankların gelmesiyle zaten o anda zaten herşeyi anladık. Biz halk zaten bunu zaten bize dile getiriyordu ama biz kesinlikle halkı dinlemiyorduk, niye dinlemiyorduk, böyle birşey olacağına imkân vermiyorduk. Çünkü ortada bir darbe yapılacak, bir söz konusu olay felan olmadığından ötürü biz böyle birşey düşünmüyorduk. Ama en sonra tankların da geldiğini görünce dedik yani bu gerçekten doğruymuş ve o anda (...) duruma geldik yani. Tanklar geldikten sonra, kendi arkadaşlarımızla anlaştık ve unımoğlarla arasında yaklaşık 200 250 metre vardı. Biz unımoğlarla oraya kendimizi zor attık yani, yani oraya unımoğların oradan ileriye kesinlikle çıkmadık. Bütün er arkadaşlarımızla birlikte, Anadolu yakası tarafından 15-20 kişilik grup yaklaşınca H. binbaşı yanına 3-5 kişi alıp, havaya 1 el ateş etti. Bize de verdiği emirleri yerine getirmemizi söyledi. O anda size ne emirler veriyordu. Bu esnada kesinlikle halkı karşıya geçirmeyeceğimizi, gerekirse ateş edeceğimizi söyledi. Polis merkezine teslim olduğumda takriben saat saat 11 11 buçuk arası felandı yani. Çünkü tanklar 10 buçuk civarı geldi. Biz de tanklardan bir 15-20 dakika sonra karakola sığındık. Tankçılar geldikten sonra biz zaten karakola sığındık. Saat 22 sularında A.U.'un TSK'nın yönetime el koyduğunu. Yani bana A. yarbay onu söylediğinde o zaman bizim darbe ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Evet, bunu söyledi ama biz o anda darbe olduğunu bilmiyorduk ki biz. Ya sonuçta ortada kritik bir durum var. Devamlı terör örgütlerinin yaptığı birşeyle var. Biz gene öyle bir şeyler sanıyorduk yani. Ama daha sonra işte dediğim gibi, halkların bize onları söylemesi ve tankların gelmesi ile biz zaten darbe olduğunu anladık. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadık yani.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık H.G. hakkında; H.G. hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından,

adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

FSM gazisi B.D. mahkeme huzurunda; "Az önce başkanım dediniz ki ilk 9 buçuk sıralarında bir grup 15-20 kişi vatandaş geliyor demiştiniz H.a bu şeyi anlatmasını istedikler. Benim orada şu düşüncem, bir sorum olacak H.'a orada bir komut verildi çok komutu verildi. Çok komutunu duymuş mu acaba arkadaşımız" şeklindeki sorusu üzerine; Sanık H.G.: evet duydum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.V.G. savcılık ifadesinde; "...arkadaşlar da gelenlere sıkıyönetim ilan edilmiş, evlerinize geçin demeye başladı, biz en arkada araçların bulunduğu yerdeydik, bu arada 5-6 el ateş edildi, biz hemen sol tarafta çukur bir yer vardı, oraya yattık, daha sonra komutan barikatların olduğu yere geçin, silahlarınızla mevzi alın, bizde oraya geçtik, beklemeye başladık, burada vatandaşlar gelmeye başladığında komutanlardan biri ateş etti, benim iyice psikolojim bozuldu, karşıdan gelen vatandaşları görünce elimde bulunan silah arkadaşım H.G.'e verdim, H.G.'ün elinde silah yoktu." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık E.Ö. savcılık ifadesinde; "Telefonlarımızı teslim ettik. Daha sonra içtima alanına M. Başçavuş geldi oradan bizleri alarak muhafız birliğine götürdü herkesin mühimmat almasını emretti. Piyade Er arkadaşım H.G. ile birlikte silahımız olmadığı için M. Başçavuş'a silahımız olmadığını bize şimdiye kadar silah verilmediğini bildirdik. Mühimmat alıp almayacağımızı sorduk oda silahınız olmasa bile mühimmat alıp dediği için üzerimize üç şarjör mermi aldık. Arkadaşım ile birlikte tekrardan sıraya geçtik. Toplamda 20-25 kişi iki araçla bizi FSM köprüsüne götürdüler saat 21:00 sıralarıydı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık E.Ö. mahkeme huzurundaki savunmasında; ". Daha sonra herkesin silah almasını söylemiş o esnada biz o arada iki arkadaşlık yanında H.G. de vardı. O esnada biz lavobaya girdik. Yani yaklaşık 15-20 dakika kadar lavobada bekledik. Sırf hani biz yemekhanedeyiz bizim silah zimmetimiz yok. Bunu astsubaya da belirtmemize rağmen silah alıp seri numarasını oraya yazıp o şekilde imza atmamızı istedi. Biz lavobada bekledik uzun bir süre 15-20 dakika bir süre kaçtık yani açıkçası. O şekilde orada bekledik. Çıktığımızda zaten silah kalmamıştı

..... Tam ne olduğunu daha önce görmediğim için bilmiyorum. Herkesin mühimmat almasını söyledi. Kasaların içinde ne olduğunu da bilmiyordum. Görmemiştim. Sıra herkes sırayla mühimmat alıyor. Gördüğüm de şarjördü. Herkesin elinde 2 tane 3 er tane şarjör vardı. H.G. de yanımdaydı o esnada bizde de silah yoktu arkadaşşıma dedim ki yani

H. komutana belirtelim. Bizde silah yok bizim mermi almamıza gerek yok dedim yani...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık G.B. mahkeme huzurundaki savunmasında; “*H. dedi ki bunu burada yapmamalısın dostum dedi işte arkadaşım yapma dedi, silahı elimden tuttu.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

7. Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nin 23.07.2019 tarih ve İST-SES-19-36 sayılı Konuşmacı Tanıma İncelemesi Uzmanlık Raporu

Raporda; “K.S., H.G. ve F. O. Y.'na ait Mahkeme SEGBIS kayıtları ile mukayese ederek “inceleme konusu kayıt içerisinde tespit edilen ses örneklerinin yetersiz olduğu ve konuşmacı tanıma incelemesine yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

İST-SES-19-352 numaralı ve 23.07.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Konuşmacı Tanıma Uzmanlık Raporu

Raporda; “ERKEK-1 rumuzuyla (“-ABİ SIKI DENETİM VAR. LÜTFEN EVİNİZE GİDİN ÇIKMAYIN. -SIKI DENETİM VAR, DARBE VAR, NE OLUR EVİNİZE GİDİN ÇIKMAYIN.

-..... DENETİM VAR, DARBE VAR.” söylemlerini kullanan kişi) tanımlana konuşmacının işitsel ve görsel ses parametrelerinin belirlenmesinde inceleme (suç) konusu kayıt içerisinde tespit edilen ses örneklerinin yetersiz olduğu ve konuşmacı tanıma incelemesine elverişli olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Şeklinde rapor tanzim edilerek bu konuşmacının yukarıda ismi sayılan sanıklardan herhangi biri olup olmadığı konusunda bir tespit yapılamamıştır.

İST-GÖR-19-352 numaralı ve 12.07.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Görüntü Analizi Uzmanlık Raporu

Raporda; “Tetkik konusu görüntüde ortamdaki ışığın yetersiz olduğu, şahısların ve çekim yapan kameranın hareketinden kaynaklı görüntü bozuklukları olduğu, çözünürlüklerin düşük olduğundan ve görüntülerde yer alan şahıslardan yüz karşılaştırmasına yönelik detay elde etmek teknik olarak mümkün olmadığından , mukayese görüntüleri gönderilerek “F. O. Y., K.S., ve H.G.” olduğu belirtilen şahısların görüntüde yer alan şahıslardan biri olup olmadığına yönelik bir tespit yapılamamıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin 06.03.2020 tarihli Raporu

Bu rapor sanıkla ilgili olarak; *“Konuşma Ritmi, Ses Tınısı, Şive Ağız, Vurgu, yönlerinden farklılıklar görülmekle; “15 TEMMUZ SES KAYDI.mp4 isimli ses kaydında konuşmaya “sıkı yönetim oldu abi ordu devlete el koydu” cümlesi ile başlayan şahsa ait” ses örnekleri ile H.G.’e ait ses örneklerinin mukayeselerinin “inceleme konusu medyalardaki analizi yapılan ses örnekleri, mukayese konusu ses örnekleriyle kısmi farklılıklar göstermekle birlikte karar vermek için yetersizdir (0-)” şeklinde değerlendirilmiştir.*

8. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık H.G. hakkında ses analizi bakımından bilirkişi incelemeleri yapılmıştır. Bilirkişi incelemelerinde seslerin kısa ve denetime elverişli olmadığı dolayısıyla mezkûr seslerin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceği bildirilmektedir. Sanık G.B. dışındaki konuşan askerlerin seslerinin “sıkı denetim var evlerinize gidin” şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu beyanda bulunan sanık veya sanıkların bu beyanları kendilerine söylenenin halka bildirilmesinden ibaret olduğu, hatta sıkı yönetim ibaresinin sıkı denetim şeklinde anlaşılıp ve ifade edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bilirkişi incelemelerinde sanıklara ait olup olmadığı tespit edilememiştir. Bu bakımdan sanık H.G.’ün tecziye durumunu da mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK H. A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık H.A., B.K.’nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 Mercedes Ünimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa’ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu

istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık H.A. savcılık ifadesinde; *“İzmir Gaziemir ulaştırma ve personel er eğitim alayında acemi birliğini tamamladıktan sonra 20/06/2016 tarihinde Kuleli Askeri Lisesi ulaştırma bölüğü ulaştırma kısmına ulaştırma er olarak katıldım, astsubay K.V. komutanımdır, yeni geldiğim için diğerlerinin adını bilmiyorum, K. astsubayın yazıcısı olarak görev yapıyordum... 15 Temmuz öncesi herhangi bir şey hissetmedim ancak okula dört tane ünimog araç geldi, bu araçlar daha önce okulda yoktu, bize arkadaşlar eşya taşımak amacıyla gönderildiğini söylediler... 15 Temmuz akşamı tatbikat olacağını saat 18:00 civarında öğrendim, K. astsubay ve M. uzman tatbikat olacağını, üzerlerimizi giyinmemizi söylediler, bize üzerimizi giyinerek iç bahçeye içtima alanına geldik, M. uzman burada üzerimizdeki telefonları topladı, bizim silahımız yoktu, bize “sizin neden silahınız yok” dedi, biz “yeni geldiğimiz için silahımız yok” dedik, bizi silah almaya gönderdi, gittiğimizde S. yüzbaşı ve astsubay G.C. vardı, yeni olduğumuz için silahımız olmadığını söyledik, “bize herhangi bir silah alın” dedi, biz oradan bir silah aldık, sadece oraya dipçik numarasını yazdılar, 99 numaralı silahı aldım, sonra bahçeye koştuk, bahçede kimse yoktu, oradan bize nizamiyeye koşmamızı söylediler, bizde nizamiyeye koştuk, nizamiyeye geldiğimizde “muhafız alayına çıkın, mühimmat alın gelin” dediler, bize ve diğer askerlere dörder şarjör mühimmat verdiler, biz yeni asker olduğumuz için atışa gideceğimizi sanıyorduk, bizi ünimog araçlara bindirdiler, araçlarla dışarı çıkardılar, bizi köprünün başına getirdiler, burada indirip A. yarbay tarafından sıraya sokulduk, bizi dört mangaya ayırdı, iki mangasını karakolun önüne götürdü, ben karakolun önündeki mangadaydım, A. yarbay “polisler de bizden, bir sıkıntı yok” dedi, burada polisler de tepki göstermediler, A. yarbay yukarı çıktı, bizi de yolun sağına soluna yerleştirdi, ben bir ara su içmek için polisten izin alıp yukarı çıktım, televizyonda “jandarma FSM köprüsünü kapattı, trafiği durdurdu” şeklinde haberler gördüm, daha sonra durumu arkadaşlara söyledim, polisler de tepki vermiyorlardı, onlar bize bizde onlara ne olduğunu sorup durumu anlamaya çalışıyorduk, A. yarbay aşağıya inerek “iki kişi benimle birlikte gelsin” dedi, biz A. yarbayla yolun kesildiği yere gidiyorduk, silah sesleri geldi, arkadaşlar “yere yatın” şeklinde bağırdılar, bizde yere yattık, silah sesi kesilince A. yarbay ile H. binbaşı kalk emri verdi ve herkesi saf düzenine soktu, yolu kapattı, daha sonra tankların geldiğini gördük, kamyonların arkasına geçtik, daha sonra yol kenarında bulunan vatandaşlar bizlere doğru bağırp çağırılmaya başladılar, tanklar gelince vatandaş da bayraklarla birlikte üzerimize doğru gelmeye başladı, bu arada yanımda bulunan A. yarbay 2-3 metreden yakında bulunan vatandaşın ayağına doğru ateş etmeye başladı, vatandaşın yere düştüğünü gördüm, vatandaş yanımıza yanaşarak “yavrum yapmayın” şeklinde*

sözler söylüyordu, bende “amca ne olduğunu bende bilmiyorum” dedim, koşarak karakola doğru geldim, bu arada vatandaşın birisi “yaralı var” dedi, bende kepimi verdim, “başka bir şey yok” dedim, vatandaşların üzerimize doğru geldiğini gördüğümüzde korkarak karakola gidip silahlarımızı polis memuruna teslim ettik, “bizi kurtarın” dedik, benimle birlikte otuz kadar asker karakola sığındı, A. yarbay bu arada bizden silahları teslim etmememizi, teslim edersek sonuçlarına katlanırsınız şeklinde sözler söyledi... Biz yaşanan sürecin darbe girişimi olduğunu halkın bize doğru gelip siz bizim evlatlarımızızsınız, yapmayın, etmeyin şeklindeki sözlerinden yanlış bir şeylerin olduğunu anladık, halka karşı silah kullanma niyetimiz olmadığı için silahları da teslim ettik... Bana verilen silahın seri numarasını bilmiyorum, dipçik numarası 99’du, silahı teslim ederken oraya ismimizi not almışlardı... F. Gülen yapılanmasıyla ilgili herhangi bir okul ve yurtta kalmadım, bir bağlantım yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık H.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli askeri lisesinde er görevliydim. Asker olalı 1 ay olmamıştı. İlk önce söyledikleri tatbikat olacağı söyledi bize. Bunu M. uzman söylemişti bize. Tatbikat var dedi bekledik. Herhangi bir Oşey olmadı. Daha sonra 4-5 civarlarında bir kaç tane unımog geldi. bu UNIMOGLAR ordan gelen arkadaşlara sorduk ne için geldi diye bunlar dediler eşya taşınacak dediler. Daha sonra mesai bitiminde üniformamı çıkardım. Sivil eşyalarımı giydim. Dışarı çıktığımda tatbikat var dendi. Herkes üzerini giysin dendi. Ve bunun üzerine üzerimizi giydik. Daha sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda kulenin iç bahçesinde toplanmamızı söylediler. Sürekli bağırıp çağırıyorlardı. İç bahçede telefonlarımız toplandı. Niye toplandığı herhangi bir bilgin yok. Telefonlar herkes versin. Üzerinde kimsenin telefon bulunmasın dedi. Telefon bulunursa ceza uygulayın diye bir not geçti. Bunu Tam olarak bilmiyorum. Bi tane rütbeli söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum. Yeni asker olduğum için rütbelileri de tanımıyorum. Bi tane astsubayım vardı. Bi tek Onu tanıyorum. İçtima alanında Yeni asker olduğumuz için üzerimizde zimmetli silahımız yoktu. Komutanlar dedi. Gidin silah alın dediler. Üzerimize zimmetli silahımız olmadığını söylememize rağmen. Evet emniyet muhafız bölümüne çıktığımızda herkes dedi mühimmat alsın dediler. Orda bize mühimmat verdiler. Bunu diyeni hatırlamıyorum. Yeni olduğum için komutanların çoğunu tanımıyordum. Mühimmat 2-3 şarjör mermi verdiler. Aynı şekilde bizi aşağıya indirdiler. Emniyet muhafız birliğinden aşağı indik oraya gelen araçlara paldır küldür hepimizi bindirdiler arkadaşlarla beraber. Bu esnada çabuk olun acele ettiriyorlar herhangi bir şey söylemiyor. Nereye gideceğinizi bilmiyoruz. Herhangi bilgimiz yok gideceğimiz yerle ilgili sürekli acele ettiriyorlar. Bizi kamyonu bindirdiler. Ondan sonra yola çıktık Birbirimize soruyoruz arkadaşlar diyen son gelip durduğumuzda araçta çok hızlı gidiyor en son durduğumuz yer FSM köprüsüydü. Bir köprü vardı köprünün orda durduk. Orda indirdiler bizi. Bizim araçtaki komutan tam hatırlamıyorum. A. yarbay diyorlardı arkadaşlar ben tanımıyordum ama. A.U. dediğim kişi bize söyledi karakolun emniyetini alacağız, karakolun etrafında duracaksınız dedi. Orada ki polis karakolun emniyetini alacağımızı söyledi. Biz emniyetini almak için bizi sağa sola

karakolun etrafında doğru yönlendirdi. Herhangi bir şey yoktu. Oraya götürdü bizi sadece karakolun emniyetini alacağımızı söyledi herhangi bir şey konuştuğuyca da duymadım emniyeti alacağımızı söyledi. Sadece bizi yolun kenarına, köşesine, sağına soluna burada bekleyin dedi. Biz orada bekledik bir süre ondan sonra orda su içmek için karakola girdik. Orda polislere su içebilir miyiz diye içeriye girdik çıktık herhangi bir şey yoktu. Karakola girdiğim zaman televizyon açıldı. Televizyonda tatbikat haberi vardı onu gördüm. Tam hatırlamıyorum ama fsm köprüsünde askerler vardı gibi bir yazı vardı tam da anımsayamıyorum hatırlamıyorum. Daha sonra dışarı çıkıp orada bir polis memuruna sorduk o da bir şey söylemedi bize daha sonra gelen polislerde siz niye geldiniz niçin buradasınız diye sorular sordu bizde tatbikat için geldiğimizi söyledik. Vatandaşlardan kimse yoktu ilk başta sonra kalabalık bir topluluk halinde geldiler. En son olayın yaşanmaya başladığında ellerinde bayraklı insanlar vardı. 2 tane tank da geldi. Biz oradayken tanklar geldi. Sonra tankların üzerinde insanlar çıkmaya başladı. Hatta orada adamlar bize söyledi oğlum siz niye buradasınız napiyorsunuz diye sorular sormaya başladı. Biz de dedik böyle böyle tatbikat sizi kandırıyorlar size yalan söylüyorlar darbe yapıyorlar. Hatta biri geldi koluma girdi oğlum yapmayın dedi. Dedim amca noluyor biz bir şey değil tatbikat yapmaya geldik bize öyle söylediler dedik. Yok dedi sizi kandırıyorlar bunlar darbe yapıyorlar dedi. Kesinlikle ben kimseye ateş etmedin. Ateş eden birini kaçarken karakola gidip teslim olmaya gidiyorduk. Olay başladı vatandaşlar tankın üzerine çıkmaya başlayınca ben kaçarken bir tane biri bayraklı birine ateş ettiğini gördüm. Ateş edin diye talimat veren onları duydum biz uzakta olduğumuz içinpek duyamadık zaten sürekli kamyonlar vardı yolun ortasında biz hep kamyonların arkasına saklandık hâkim bey. Halk bize doğru geldi ve az önce bahsettiğim söylemleri duyunca darbe teşebbüsü olduğunu anladım. Ondan sonra geriye doğru kaçmaya başladım. Karakola doğru kaçmaya başladım. Yanımda arkadaşım vardı yürü gidelim kaçalım dedim. Polis karakoluna doğru kaçmaya başladı. Karakola kaçtım içeriye girdim. Orada polis memuru vardı bizi kurtarın dedim. Ne oluyor dedim anlayamıyorsunuz. Dedim. Lütfen bizi kurtarın dedim. Elimdeki silahı uzattım polis memuruna. Polis memuru aldı siz direk yukarı çıkın dedi. Sonra silahı tekrar geri verdi. Dedi yukarı çıkın yukarı aldılar bizi. Daha önce savcılıkta vermiş olduğum ifade doğrudur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık H.A. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk

Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık S. Ö.; *"Ben sadece A. Yarbayımız yukarı görüntü izlemedeydi karakoldu yanına asker gelmesini söyledi bende H. arkadaşımız çıktık ben sadece televizyondan gördüm efendim. TSK yönetime el koydu falan diye ama bilmediğim için darbe falan görmediğim için anlamadım."* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Avukat Cemile ÜNLÜ'nün *"H.K. ifadeniz de jandarmanın televizyonda gördükten sonrasında arkadaşlarımı kötü şeyler oluyor silahlarını bırakıp teslim etmeye davet ettiniz dediniz. Bu arkadaşlarınız hangileriydi hatırlıyorsanız isimlerini sayabilir misin?"* şeklindeki sorusu üzerine;

Sanık H.K.: *İ.L., H.A. isimlerini hatırladığım bunlar şimdilik."* Şeklinde cevap vermiştir.

Sanık Ü.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; *"Ben milliyetçi adamım, gerçekten dondum kaldım yanımda da (...) arkadaşım vardı, H.A. arkadaşım vardı donduk kaldık ben elimde kompozit başlığım vardı kenara attım polis amiri sakın olun dedi sizin hiçbirinizin suçu yok dedi daha sonradan polisler buradan dışarı çıkmaya başladı işte ondan sonra (..) bir tane abi (..) taşıyorlardı."* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntılıdığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK İ.Ç.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık İ.Ç., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 Mercedes Ünimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık İ.Ç. Savcılık İfadesinde; *“Samsun Esentepe kışlasında piyade er eğitimini tamamlayarak İstanbul Kuleli Askeri Lisesine piyade er olarak hizmet bölümünde askerlik hizmetini yapmak üzere 03/06/2016 tarihinde katıldım, bölük komutanımız yüzbaşı S.Ö., takım komutanımız U. kıdemli başçavuş' tur...Ben hizmet bölümünde olduğum için öğrencilere ait koşulların temizliğini yapıyordum, okullar tatil olmuştu ancak devir teslim töreni için bir miktar öğrenci vardı, herhangi bir hareketlilik hissetmedim...Ben akşam nöbetini tutuyordum, saat 20:00'de devriyeye çıktım, 20:45'te telefon çaldı, telefonu açtım, bana «acele aşağıya in, bütün bölük tatbikata gidiyor» dediler, bende aşağıya indim, uzman çavuş M. Ç. bana “git kompozit başlığı giy, iç bahçeye git, orada okul komutanı var” dedi, S. yüzbaşı acele etmemizi söyledi, daha sonra iç bahçede toplandık, burada telefonlarımızı topladılar, buradan muhafız bölümüne çıkıp mühimmat aldık, aşağıya nizamiyenin önüne geldik, burada dört tane araç vardı, bir tane de itfaiye aracı vardı, bizim araca binmemizi istediler, bizde 15'er 20'Ger kişi araçlara bindik, biz Çekmeköy' deki atış alanına gittiğimizi*

saniyorduk ancak FSM köprüsünde araçlar durdu, bizi indirdiler, başımızda A. yarbay, H. binbaşı ve B. yüzbaşı vardı, bizi 8'er kişilik dört mangaya ayırdılar, A. yarbay bize "şimdi emniyete gideceğiz, emniyette polisler bizlerle olacak fakat bizim emrimiz altında olacak" dedi, A. yarbay bir grup askerle beraber emniyete girdi, emniyetten polislerle çıktılar, köprüye doğru gittiler, daha sonra polis aracı buldukları yere gitti, bizi oraya çağırdılar, gittiğimizde yol kesilmişti, diğer askerlerle birlikte yola kenarına sıralı şekilde dizildik, bir ara tek şerit yol verdiler, daha sonra tersten olduğu için trafik tıkanı, araçları tek şerit halinde boşalttılar, yol tamamen boşaldıktan sonra dört tane tank geldi, A. yarbay birileriyle konuşuyordu, "üzerimizde bir helikopter olsa iyi olur" diyordu, bizi tekrar topladı, bize hitaben "işin ciddiyetini anlamayan var mı? diye sordu, bizde birbirimizin yüzüne baktık, hiçbir şey anlamadık, bize tekrardan emir verdi, "sıraya dizilip diz çökmemizi" istedi, emre uymayanın kafasına sıkırım dedi, biz korkmaya başladık, sonra ellerinde bayraklarla halk gelmeye başladı, rütbeliler tankların ön kısmındaydılar, silah sesleri gelmeye başladı, diğer şeritteki halk bizim yanımıza geldi, bize sarıldılar, "sizleri kullanıyorlar, bunlara uymayın" dediler, biz halka zaten tatbikat için gelmiştik dedik ve yoldan çekildik, halkla birlikte FSM köprüsündeki emniyete sığındık, bir tane yaralı vatandaş vardı, onu da arkadaşlarımız emniyete taşıdılar, burada pansuman yapıldı, silahımı polise verdim, yukarıya çıktık... Halkın bize sarılarak "sizi kullanıyorlar" demelerinden girişimin darbe girişimi olduğunu, tatbikat olmadığını anladık...264845 seri numaralı, 98 mazgal numaralı zimmetime ait silah olay anında yanımdaydı ancak kesinlikle ateş etmedim, kurma kolunu dahi çekmedim, bize silah kullanmamız için emir veren olmadı ancak bir uzman çavuş gelerek bize "burada beklemeyin, ileriye doğru çıkın" dedi ancak biz arkadaşlarla birlikte yerimizden ayrılmadık...A. yarbay, H. binbaşı, B. yüzbaşı yere ve havaya doğru ateş ediyorlardı...Ortaokul mezunuyum, F. Gülen'in liderliğini yaptığı yapılanma ile ilgili bir bağlantım yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık İ.Ç. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Kuleli asker lisesinde piyade er olarak görev yapmaktayım. Olay günü ben (...) Telefonu çalındı saat 8 civarıydı oraya devre almaya gitmiştik. Ondan sonra (...). Bende telefonu açtım o da çabuk aşağı in dedi (anlaşılmadı) falan mı verilecek ne dedi. Koşarak aşağı indim bende yanımda diğer arkadaşım vardı. Bu sırada saat 8'di. Aşağı indik tüm herkese postal giydireyorlardı bizim hazırlıklı olduğumuz için, (anlaşılmadı). İç bahçede bir toplanmalarımız var orada Kuleli Askeri Lisesinde, bizi oraya yönlendirdiler komutanlar vardı orada. Bu yönlendirenler arasında; Yüzbaşı S. bir tane de itfaiye vardı. İç bahçede toplandık okul komutanı geldi ismi M.Ç.. O geldi. Efendim. Oraya topladı bizi. Şimdi tatbikata çıkacağız dedi, (anlaşılmadı)dedi. Ondan sonra hepimizi acele mühimmat almaya gönderdi bizi taa muhafız bölüğüne. Orada aşağı indirdi UMIMOG'lara bindirdi. Yola çıktık FSM'ye o zamana şey vardı başımızda A. Yarbay, B. Yüzbaşı bir de Halisi Binbaşı vardı. Yola çıkmadan önce saat Saat 08:30 9:00'a yakındı. Silahımı aldım, bende silah zimmetli silahım vardı zaten. 4 tane Şarjör ve mermi aldım. Tatbikat var dediler. Yerini söylemediler. (...) indirdiler bizi. FSM'de toplam 35 as-

kerdik. 4 tane UNUMOG çıktı. 2 tane FSM'ye gönderilmişti. 2 Tane de Boğaziçi'ne. Aracı bir asker kullanıyordu da hatırlamıyorum valla. Aracın arka tarafındaydım. A. Yarbay vardı araçta. Araç hızlı gidiyordu önüne gelene korna çalıyordu yolu açın diye. Köprüden girdiler bizi orada karakol var. Trafik ihlali yapıyordu. Şaşırdık niye hızlı gidiyor da bir şey diyen olmadı. Ben zaten 2 aylık askerim. Daha önce hiç tatbikata çıkmadık sadece atış yaparken. Bizim atış alanımız kışlanın taa dışındaydı hemen hemen İstanbula (anlaşılmadı) yani FSM yi geçiyordu. Köprüye geldiğimde yol üzerinde herhangi başka bir araç veya kalabalık yoktu sonradan kalabalıklaştı. Köprüye kaç 9 gibi geldik. Köprüden indirdi bizi A. Yarbay vardı başımızda, şimdi karakola gideceğiz dedi. Karakola girdik polislerde oradaydı, polisler (...) dedi bize. Tatbikat yapıyormuşuz dedi haa iyi iyi dedi polisler onlarda anlamamış galiba. Ondan sonra polislerle A. Yarbay karakolu bize verin dedi. Sonra polislerle öyle dedi. Beraber yolu keseceğiz dedi polislerle A. Yarbay. Karakolu bize verin dediğini duydum. Ondandan sonra o orada ben kapının önündeydim. Bir telaşe oldu içeride (anlaşılmadı) çektiler komutanlar. Ne oluyor dedim bende dışarı kaçtım hemen dışarı çıktık. Ondandan sonra polisle beraber A. yarbay ile B. yüzbaşı polisle beraber köprüye (anlaşılmadı) gittiler oradan yolu kestiler köprüyü. Gelen araçları bir müddet durdurduk. Ondandan sonra tek tek askerlerin hepsini çağırdı A. Yarbay (anlaşılmadı) dizdi ip gibi. Ondandan sonra araçları tek tek salmaya başlayın dedi. Araçlara da sıkıyönetim ilan edildi evlerinize gidin dememizi istedi. Bunu A. Yarbay mı söyledi. Ondandan sonra, yol tamamen boşaldığı zaman araç hiç gelmeyecek şekilde köprü bombuştı. Birkaç insan geldi, halkımız geldi. Sonra H. binbaşı ile B. yüzbaşı onlara dağılmalarını söyledi ileri gittiler bizden bayağı uzaktaydılar. Uzaktılar duymadım ama sadece havaya. H. Binbaşı ile B. Yüzbaşı ateş ettiler. Olay günü ben ateş etmedim. Ateş eden komutanlar vardı. Bizim askerlerden kimse yoktu. A. Yarbay, H. Binbaşı bir de B. Yüzbaşı ateş etmişti. Yoktu orada üsteğmen yoktu sadece tankçı uzman gelmişti tanklarla beraber. Erlenlerden ateş eden yoktu. A. Yarbaydı. Havaya ve yere sıkıyordu. Yere de sıkıyordu vatandaşımız ayağı vurulmuştu onu da biz aldık karakola gittik karakolda pansuman yaptık. Tank vardı 3 tane tank geldi sonradan. Bir kişi şeyden düştü tankın üzerine çıkmıştı, oradan düştü onu gördüm. Onun üstünde uzun namlusu var ya. Onu çevirince üstündeki adamın düştüğünü gördüm sadece. Başka zaten o tanklar gelmişti. Tanklar geldiğinde biz iyice korkmaya başladık. Üzerimizdeki tüm telefonları toplamışlardı UNIMOGLARA binmeden önce. Kimseyi arayamıyoruz, ondan sonra tanklar geldi halk çoğalmaya başladı diğer şeritteki halk oğlum napıyorsunuz dedi dayı napıyoruz yok. (...) dedi bize ondan sonra biz geri çekilmeye başladık. Gittik polise teslim olduk. Vatandaş biz ne yaptığımızı bilmiyorduk sadece bizi uyardılar siz napıyorsunuz, siz bu vatanın evlatlarısınız ondan sonra bizde (...) dedik geri kaçtık. Gelirken giderken halkta bizim yanımızdaydı. Komutanları ayrı tutmuşlardı onları dövüyorlardı bizim kolumuza girmişlerdi. Biz karakola girdik komutanlar dışarı da kaldı o anda. Komutanlar dediğim kişiler az önce saydığım kişiler direnmeye devam ettiler. Direnmeye. Ondandan sonra biz yukarı çıktık. Onlarda nasıl girmişlerse onlarda gelmişler karakola biz polislerle silahımızı verdik. Rütbeliler, direndiler önce vermediler, bize de vermeyin dedik biz dinlemedik polislerle verdik polisler bizi ayrı odaya aldılar. Ondandan sonra şey yaptılar. A. Yarbay vardı birileriyle konuşuyordu sürekli. Bize yardım gelecek, bize yardım gelecek polislerle öyle diyordu. Helikopter gelecek demişti. A. Yarbay telefonda konuşuyordu polislerle bize yardım gelecek dedi." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık İ.Ç. hakkında “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.*

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK İ.İ.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık İ.İ., A.U. ve M.H.E’ un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa’ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek

araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık İ.I. savcılık ifadesinde; “*Burdur 58. piyade eğitim alayında piyade er olarak acemi eğitimini tamamladım, daha sonra Kuleli Askeri Lisesine ulaştırma er olarak 04/12/2015 tarihinde katıldım, terhisime 90 gün kalmıştı, takım ve bölük komutanımız ast-subay kıdemli üstçavuş K.V.’du... Ben herhangi bir hareketlilik, farklılık hissetmedim, sadece dört tane ünimog araç gelmişti, bu araçların niçin geldiğini sorduğumuzda şoförlerin bilgisi yoktu, eşya ısınacak şeklinde bilgilendirilmişlerdi... 15 Temmuz günü rutin olarak okulun çöpleri ile sağa sola götürülecek eşyalar konusunda gerekeni yaptım, öğleden sonra komutan arayarak kompozit başlık ve hücum yeleklerini yukarı depodan aşağı silahlığa taşınmasını emretmiş, ben sadece şoförlük yaptım, yanımda bulunan askerlerle yaklaşık 4-5 kişi kompozit başlık ve hücum yeleklerini aşağı silahlığa yerleştirdik, biz sahada top oynamaktayken bir arkadaşımız gelerek komutanın emriyle herkesin hazır olmasını, tatbikat yapılacağını, herkesin kamuflajlı hazır olmasını söyledi, akşamüzeri gidip koşullara çıkarak üzerimize kamuflajlarımızı giydik, silahlık bölümüne giderken komutanlardan S. yüzbaşı «herkes silahını, kompozit başlığını alsın, iç bahçeye gelsin, tatbikat var» dedi, bütün askerler iç bahçeye gittik, burada okul komutanı albay M.Ç. bize hitaben “tatbikata gideceksiniz, herkes gözü açık davranın, kız gibi davrananı kafasından vururum” dedive bizi mühimmat almaya gönderdi, daha sonra araçlara bindirdiler, giderken nereye gideceğimizi bilmiyorduk, bizi FSM köprüsüne getirdiler, başımızda komutanlar A. yarbay, H. binbaşı vardı, A. yarbay aşağıya indiğimizde bizleri köprünün değişik kısımlarına yerleştirdi, benimle birlikte beş arkadaşımı koruma şube müdürünün önüne bıraktı, uzunca bir süre burada bekledik, polislerle birlikte yolu kestiler, bizde bariyerlerin arkasında beş arkadaş bekliyorduk, arkadaşlarımızdan birisi su içmeye içeriye girdi, içeride televizyonda haberlere bakmış, geldiğinde bize “değişik, karışık bir durum var, tatbikat değil” dedi, bu arada*

silah atılmaya başladı, biz korkup emniyetin içine girdik, burada polis abiler vardı, oturup televizyona baktık, polislerde bize bir şey söylemedi, oturduğumuz sırada bayağı bir insan sesi gelmeye başladı, ortalık kalabalıklaştı, halkın bağrıışmaları geldi, bir polis içeri girdi, “siz üst kata çıkın, halk sizi görmesin” dedi, biz koşarak üst kata çıktık, biz alt kattayken komutanlar ve arkadaşlarımız üst kata çıkmışlar, biz askerler olarak hemen silahlarımızı ve şarjörlerimizi teslim ettik, bizi başka geniş bir odaya aldılar, silahlarımızda şarjörler takılı değildi, hücum yeleklerindeydi... Yaşanan sürecin darbe girişimi olup olmadığını polislere teslim olduğumuzda polisler bize anlattı, polisler bize “komutanlarınız polisi esir alıyor, halka ateş ediyor, bunun farkında değil misiniz” şeklinde sorular sordu, bizde buraya tatbikat için getirildik, hiçbir şeyden haberimiz olmadığını söyledik, gerçekten de hiçbir şeyden haberimiz yoktur... 264780 seri numaralı, mazgal numarası 94 olan zimmetime ait silah olay günü üzerimdeydi, kesinlikle ateş etmedim... Bulduğum yerden silahla ateş eden olmadı ancak yolun kesildiği yerden silahla ateş edildiğini sesinden anladım ancak kimin ateş ettiğini görmedim... Ortaokul mezunuyum,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık İ.I. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Asker Lisesinde, er olarak görevliydim. Olay günü birlik içerisinde bir kargaşa falan yoğunluk falan vardı bir okul komutanı değişikliğinden dolayı devir teslim gibisinden değişikliğinden dolayı yoğundu biraz. Bize akşam üzeri biz halı sahada top oynarken tatbikat olacağına hazırlıklı olun yani kamufrajlarınızı falan giyin hazırlıklı olun haber verilecek denildi diğer arkadaşlarımız tarafından. Hazırlı bir şekilde bekledik sonra bize dediler ki herkes iç bahçede toplansın silahını kompozit başlığı herkes silahlıktan alsın iç bahçeden toplansın biz gittik silahlıktan şahsi zimmetli silahımı aldım 264780 seri numaralı kendi zimmetli silahım. Aldık arkadaşlarla birlikte iç bahçeye gittik orada toplandıktan sonra orada biraz bekledikten sonra bizi yukarı muhafız bölüğünün oraya mühimmat almak için gönderdiler toplu bir şekilde herkes kalabalık bir şekilde oraya gittiğimizde mühimmat dağıtılıyordu herkes böyle alan gidiyordu alan gidiyordu bir tane komutan muhimamat dağıtıyordu şarjörleri, biz gittik kalmamış bize yanındaki arkadaşlardan komutan alıp bir tane verdi, herkes toplu bir şekilde aşağı insin nizamiye tarafına insin, oraya indiğimizde 4 tane unımog araç vardı. Bunların 2 tanesi dolmuş onlar çıkış yapıyordu bizi 3. Araca bindirdiler, biz 3. Araca bindik nizamiyeden çıktık sağ taraftan devam etti FSM köprüsüne doğru ilerledik. FSM köprüsüne geldiğimizde yaklaşık köprü koruma karakoluna bir 600-700 metre kala indirdiler bizi unımoglardan. Yanımızdan rütbelilerden A.U. Yarbay vardı tanıdığım başkaları diğerleri hakkında bilmiyorum yani tanımiyorum onları isimlerini falan bilmiyorum. Bizim araçta rütbeli olarak A.U. Yarbay vardı araç komutanı olarak ondan sonra köprü koruma karakoluna gittiğimizde dağılım yaptılar 10 kişi burada kalsın 5 kişi benimle gelsin. A.U. Yarbay, o dağılım yaptıktan sonra bizi köprü koruma karakolunun önünde bizi burada bekleyin dedi, karakolun emniyetini sağlayın gelen giden olmasın kimseyi yaklaştırmayın dedi. Diğer arkadaşlarımızı alıp polislerle bir şeyler konuştuğuktan sonra gittiler köprüyü trafiğe kapattılar bize uzak mesafede kalıyor unımoglar, biz baktığımızda sadece unımog-

lar gözükmüyor kimse gözükmüyor, trafikler kapandı trafiğe kesildi yol. Dediğim gibi hâkim bey bize unımoğlar çok uzak kalıyordu çünkü biz karakolun önünde kaldık ondan dolayı biz askerleri rütbelileri kimseyi göremedik çünkü onlar unımoğların diğer tarafında bize de unımoğlar bayağı bir uzaktaydı. Biz köprü koruma karakolunun önündeydik. H.K. er arkadaşım kendim arkadaşım içeri gitti bir su içip geleyim dedi, gitti bir yaklaşık 5-10 dakika sonra geri geldi arkadaşlar bu tatbikat değil farklı olaylar dönüyor bir şeyler dönüyor fakat ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz dedi geldi bizimle kendi aramızda konuşuyorduk öyle rütbeli yoktu yanımızda zaten biz 5 arkadaş orada kendi aramızda konuşuyorduk. Herhangi bir şekilde ateş etmedik, şarjör üzerimizde vardı biz silahların şarjörlerini takmadık boş silahlar, şarjörler hücum yeleşimizin cebinde duruyordu. Trafiği o köprüyü trafiğe kestikten sonra çift yönlü olarak gelen giden hiçbir şey yoktu, öyle bayağı bekledik 5 arkadaş öyle karakolun önünde bekledik gelen giden hiç kimse yok. Sonradan biz içeriye doğru bizde içeriye gittik su içmek için gittik orada biraz oturduk sigara falan içtik oturduk bir ses geldi silah sesleri gelmeye başladı karakolun içindeyken, halktan ses falan ses çoğaldı biraz daha zaman geçtikten sonra baktım diğer asker arkadaşlarımız da karakolun içine girmeye başladı ses çoğaldı bir kargaşa falan ortalık karıştı sonra komutanlar geldi komutanlar içeri geldi onlar silahlarını teslim etmemek için biraz direliyorlardı onları gördüm sadece. Komutanlar Yarbay A.U. ve Binbaşı vardı bir tane tanımıyorum ismini bilmiyorum onun haricinde biz farklı bir odaya aldılar biz orada bekledik sabaha kadar. Biz silahlarımızı orada teslim ettik, zaten arkadaşlarım içeriye gelince polis bize silahlarınızı verin arkadaşlar, orada çıkarttık kompozit başlıklarımızı silahlarımızı hep polis karakoluna bıraktık bizi farklı bir odaya aldılar biz sabaha kadar orada bekledik.

Bize tatbikat var diye, gece atışı yapılacak, eğitim var denilmiş arkadaşlarımıza bizde halı sahada top oynuyorduk, arkadaşlar geldi bize dedi tatbikat varmış herkes hazırlıklı olsun komutan bağırdığında herkes nizami şekilde kamuflajlı herkes hazır olacakmış dedi bize gelip arkadaşımız söyledi. Bütün erler tatbikat olduğunu zannediyor. Rütbeli orada o gün mesaiye kalan birçok rütbeli vardı, onları ne için kaldılar bilerek mi kaldılar yoksa mesaiye mi bırakıldı. Rütbelilerde herhangi bir şaşkınlık görmedim. Olay esnasında zaten bu köprü kapatılma esnasında falan zaten hiçbir rütbelileri görmedik, onlar bizden uzakta olduğu için onlarla biz hiç konuşmamız falan gibisinden hiçbir şekilde cevap. Polis karakoluna geldiği zaman polislere ya biz tatbikat olduğunu sanmıştık işte. Buna benzer birşey söylemleri olmadı. Aksine silahlarını vermedi direktler teslim etmediler polislere. İlk bizi odaya aldıklarında A.A. bizim yanımızdaydı yalnız daha sorna onu bizim yanımıza aldı farklı bir odaya götürdüler. Karakol içerisinde bize bir konuşma yaptı mı hatırlamıyorum hâkim bey. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum hâkim bey. Kimseye ateş etmedim. Ateş edenleri görmedim. Tankları görmedim. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilğim iltisakım yoktur.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık İ.I. hakkında; “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına” şeklinde beyanda bulunulmuştur.*

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanığın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK İ.V.G.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık İ.V.G., B.K.’nin emir komutasında 2. Zırhlı Tuğay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa’ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek

araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık İ.V.G. savcılık ifadesinde; *“B.K. “İstanbul Maltepe Kenan Evren kışlasında piyade er olarak acemi birliğini tamamladım, daha sonra Kuleli Askeri Lisesine 29/05/2016 tarihinde gelerek usta er olarak askerlik görevimi yapmaya başladım, önce 11. sınıfların yemekhanesinde görevlendirildim, daha sonra da okul revirinde görevlendirildim, komutanlarım astsubay İ.Ö., bölük komutanı yüzbaşı S.’ti... Herhangi bir hareketlilik hissetmedim, 14 Temmuz’da 11 ve 12. sınıfların devir teslim töreni olmuştu, okul tatil olduğu için ben öğrenci görmedim, 11 ve 12. sınıflara Pazar gününe kadar burada oldukları söylenmiş, ben öğrencileri görmedim, ulaştırmanın orada araçlar vardı ancak ben normal bizim ulaştırmanın araçları olduğunu sanıyordum... 15 Temmuz günü saat 15:30 sıralarında yukarıdaki revire ilaç almak için gidiyordum, astsubay İ.Ö.’ in yazıcısı Yunus E. arkadaşımız bana “sen nereye gidiyorsun, muhafızdan kompozit başlık taşınacak” dedi, birlikte depo sorumlusu M.Y. ile birlikte silah deposuna kompozit başlıklarını taşıdık, tam işimiz bitti dedimizde hücum yeleklerinin de taşınacağı söylendi, depodan yeni hücum yeleklerini silah deposuna taşıdık, “bunları neden taşıyoruz, hayırdır” dedim, M.Y. bana “yeni okul komutanının yalakalığını yapacaklar” dedi, normalde saat 17:00’de işim biterken saat 19:30’a kadar bekledim, normalde komutanların da saat 17:00’de işleri bitiyordu, ancak onlarda bir yere gitmediler, saat 18:00’de içtima alınması gerekiyordu, içtima da alınmadı, bu duruma bir anlam veremedim, bizden sorumlu olan komutan astsubay İ.Ö. duştan sonra kot pantolonunu istedi, verdim, komutan dışarı çıktı, bende arkadaşlarla beraber yazlık bahçeye çay içmeye gittik, burada kantinci M.B. geldi, kendisine “nerdesin” diye sordum, o da bize hitaben “sabahtan beri bize şarjörlere mermi taktırdıklarını” söyledi, kimin emir verdiğini bilmiyorum, daha sonra gidiyordu, bana “kantine gel sigara vereyim” dedi, arkadaşım “bekle, birer çay daha içelim, daha sonra gidersin” dedi, ben çay parası ödeme-*

ye gittiğimde okul komutanı daha yeni gelen ismini bilmediğim şahıs birden bağıarak tüm rütbeliler, öğrenciler, askerler hemen buraya toplansın şeklinde yüksek sesle bağırdı, ben çayı bile almadan hemen sıraya geçtim, rütbeli askerlere hemen bölüklerinize başına geçin, iç bahçede toplayın, bize de teçhizatlarınızı giyinin, iç bahçede toplanan şekilde emir verdi, bizde tatbikat olduğunu bildiğimiz için koğuşa geçerek eşyalarımızı giyindik, S. yüzbaşı ve uzman G.C. aceleme etmemizi söyledi, iç bahçede toplandık, burada herkesin telefonları toplandı, burada bizi mühimmat almaya gönderdiler, mühimmatları aldık, direkt araçlara gönderdiler, araçlara bindik, dışarı çıktığımızda araç emniyet şeridinden tabelalara çarparak hızlı bir şekilde gidiyordu, nereye gittiğimizi bilmiyorduk, indiğimizde FSM köprüsünün oradaydık, burada indiğimizde biz tatbikat olduğunu sanıyorduk, direkt polislerin oraya gittik, biz içeri girmedik, komutan polislere yolun kapatılacağını söylüyordu, dışarıda polislerle normal şekilde konuşuyorlardı, ne şekilde hareket edeceklerini aralarında görüşüyorlardı, sonra yol kapandı, biz normal şekilde bekliyorduk, sonra halk birikmeye başladı, bize ne olduğunu soruyorlardı, bizde bir şeyden haberimiz olmadığını söyledik, sadece tatbikat olduğunu söyledik, ondan sonra millet iyice komaya basmaya başladı, ben yan tarafta solda bulunan polise gülererek "bende polis çocuğuyum, bu tatbikat ne zaman bitecek" diye sordum, hatta bizi çekmesi için kameranın gelmesini bekliyordum, bu arada yan tarafta bulunan arkadaşlara komutanlar sıkıyönetim olduğunu vatan-daşa, araçlara tek tek söyleyerek evlerine gitmeleri gerektiğini bildirmelerini söylediler, arkadaşlar da gelenlere sıkıyönetim ilan edilmiş, evlerinize geçin demeye başladı, biz en arkada araçların bulunduğu yerdeydik, bu arada 5-6 el ateş edildi, biz hemen sol tarafta çukur bir yer vardı, oraya yattık, daha sonra komutan barikatların olduğu yere geçin, silah-larınızla mevzi alın, bizde oraya geçtik, beklemeye başladık, burada vatandaşlar gelmeye başladığında komutanlardan biri ateş etti, benim iyice psikolojim bozuldu, karşıdan gelen vatandaşları görünce elimde bulunan silahı arkadaşım H.G.'e verdim, H.G.'ün elinde silah yoktu, bu sırada tanklar da gelmişti, ben arkaya geçerek dua etmeye başladım, bu arada tanklar olduğu yerde sürekli manevra yapıyordu, bir vatandaşın ayağını ezdiğini gördüm, kaçmaya çalıştım ancak arkamda rütbeli olduğu için hiçbir yere gidemedim, sağ tarafta vatandaşlarla konuşmaya başladık, bizim hiçbir şeyden haberimiz olmadığını söyledim, bir tane yaralı çocuk vardı, unu hep beraber emniyete götürdük, iki tane hacı amca /sizlik hiçbir şey yok" dedi, onlarla birlikte emniyete teslim olduk... Yaşanan sürecin darbe süreci olduğunu teslim olduktan sonra polisler bize söyledi, biz tatbikat yapıldığım, daha sonrada köprüde bombalı saldırı olduğunu sanıyorduk... Olaylar sırasında kesinlikle silah kullanmadım, silahla ateş etmedim, okulda okul komutanı ismini bilemiyorum bize "size zorluk çıkartan, engel olan olursa sıkın" dedi, olay yerinde ben hep en arkada olduğum için olay yerinde verilen emirleri duymadım, 257199 seri numaralı, 61 mazgal numaralı silah bana zimmetli ve olay yerinde üzerimdeydi, daha sonra bu silahı yukarıda anlattığım gibi ateş etmeden arkadaşım H.'a teslim ettim ve ateş etmemesini söyledim... Benim bulunduğum yerden ateş edeni görmedim ancak önümüzde bulunan G.B. ve ulaştırmada O. isimli askerler havaya ateş ettiklerini söyledi... F. Gülen yapılanmasıyla bir irtibatım yoktur, okullarında ve yurtlarında kalmadım..." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık İ.V.G., mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Asker Lisesinde kısa dönemli 2,5 aylık askerdim sayın hakim. Sayın hakim olay sırasında saat 3.30 civarında ben askerlerin ilaçlarını almakla görevliydim revirci olduğum için daha sonra almaya giderken ilaçları yazıcımız Y.E.K. beni durdurarak kendisi muhafız bölüğünden kompozit başlıkların taşınacağını söyledi kendisi depo sorumlumuz M.Y. ile beraber kompozit başlıklarını depoya taşıdık daha sonra tam görevimiz bitti derken hücum yeleklerin de taşınacağını söyledi M. abi depo sorumlumuz o da kısa dönem erdi. Taşıdıktan sonra M. abiye durumu sordum abi dedim biz bunları neden taşıyoruz dedim. Kardeşim dedi yeni okul komutanının yalakalığını yapacaklarmış her şeyi tam görmek istiyormuş adam dedi daha sonra bölüğe görev yerime tekrar geçtim ben saat 5.30 da normalde komutanların gitmesi gerekirken 7.30’a kadar hepsi orada bekledi bizde görev yerimizi terk edemedik kapının önünde bekliyorduk bizde orada. Saat 6 da askerlerin içtiması alınması gerekirdi içtimada alınmadı hiçbir duruma bu duruma anlam verememiştik. Saat 7.30 da bölük komutanımız bölük astsubayımız İ.Ö. duştan çıkıp benden kot pantolonunu istedi, kotumu getiricen dedi kot pantolonunu götürdüm o birlikten çıkınca bende arkasından arkadaşlarla beraber yazlık bahçeye geçtim çay içmek için. Çay içerken herkes kantinci arkadaşı arıyordu nerede bu çocuk diye o sırada yanımıza geldi M.B. dedim M. neredesin dedim herkes sigara almak için seni bekliyor kantinde yoksun dedim kardeşim dedi ayık olun dedi tatbikat var siren çalacak dedi oğlum dedik biz daha eğitim falan görmüyoruz elimizi silah falan hiçbir şey verilmedi ne tatbikatı? Abi sorma dedi sabahtan beri bize mermi dizdirdiler dedi siren çalacak dedi öylece kalakaldık dedik sen git o zaman biz sonra yanına sigara almaya geliriz dedik. Orada otururken bir çay daha içiyorduk arkadaşlarla 3 arkadaş vardır. A.A.Ş., M.E. ve ben üçümüz oturuyorduk er olarak orada. Yeni okul komutanı M.Ç. birden bağırarak çıktı oraya yazlık bahçede rütbeli rütbesiz herkes burada toplansın dedi o sırada 2 tane astsubay vardı birde 3 rütbesiz olarak biz vardık beşimiz o sıraya geçtik ilk önce rütbelerini sordu diğer 2 astsubaya onlar tekmil verdikten sonra hemen dedi bölükleriniz başına geçiyorsunuz dedi askerleri iç bahçede toplayacaksınız bize dönerek rütbeniz ne ? dedi, dedik er’iz komutanım hemen dedi kamuflajlarınızı giyiyorsunuz bölükte iç bahçede siz de toplanacaksınız emredersiniz diyip bizde rahat hareketlerle bölüğün başına geçmeye başladık. Tatbikat olacağını bildiğimiz için aramızda şakalaşıyorduk tatbikat varmış diye şakalaşırken orada bölük komutanı S.Ö. vardı silah deposunun orada bir de G.C. vardı. Lan ülkede savaş çıksa siz iki saatte anca hazırlanacaksınız demek ki diye bize bağırıyordu orada askerlere hemen kamuflajlarımızı giyinip iç bahçede toplandık iç bahçede M. uzman vardı elinde kutuyla askerleri dolaşıyordu oğlum bak yolda arama falan olur dedi cep telefonlarınız yanınızdaysa bu kutuya koyun yoksa askerliğiniz bitmez başınız belaya girer yanımda telefon olmadığı için sayın hakim hemen ben diğer arkadaşları takip ederek muhafız bölüğüne geçtim, muhafız bölüğünde er arkadaşlarım orada silah şarjör alıyorlardı daha başta sayın hakim söylemeyi unuttum S.Ö. askerlere silahlarını veriyordu o sırada ben de depodan kendi seri numaralı silahımı almıştım 257799 seri numaralı silahımı almıştım ama diğer arkadaşlara silahlar rastgele dağıtılıyordu daha sonra

muhafız bölüğüne geçtikten sonra elimize şarjörleri verdiler dediler ki hemen UNIMOGLara biniyorsunuz UNIMOGLara bindiğimiz zaman arkada N.B.'i kısa dönem er olan arkadaşım. K.S. vardı E.Y. vardı o da erlerden biri daha sonra UNIMOGLa kulenin dışına çıkarken araç sağ şeritten emniyet şeridinden çok hızlı bir şekilde tabelalara çarparak gidiyordu abi dedim bu nasıl bir tatbikat dedim tabelalara çarparak sanki ölüme gider gibi bir halimiz var dedim. Aracın ön tarafında rütbeli birisi varmış ama hiç görmedim sayın hâkim. Komutan ön tarafta oturuyordu. Onlar da bilmiyordu zaten hepimiz aynı anda bindik hiç biri cevap veremedi biz de anlamadık dediler N. abi falan oğlum dedi bu nasıl tatbikat hepimiz aramızda bunu konuşuyorduk daha sonra indiğimizde sayın hakim köprüünün ayağına gelmiştik, köprüden indik Yarbay olan A.U. birkaç asker ile beraber rütbelerini görmedim, rütbelilerle mi girdiler rütbesizlerle mi bilmiyorum karakolun içine girip polislerle beraber çıktılar polislerle kendi aralarında konuşmaya başladılar yolu buradan kapatalım yok biraz daha ön taraftan kapatılsın gibi cümlelerle kendi aralarında ne yapacaklarını konuşuyorlardı biz de arka tarafta UNIMOGLarın orada bekliyorduk öylece daha sonra yol kapatıldı sayın hakim millet kornaya basmaya başladı vatandaşlar yanımıza geliyordu oğlum dedi hayırdır abi dedim valla tatbikata geldik bizde tatbikat varmış dedik sonra sol tarafta polis memuru vardı hakim bey aracın yanında, yanına gülerek gittim abi dedim bende polis çocuğuyum benim babamda polis dedim bu tatbikat ne tatbikatı dedim ne zaman bitecek kameralar falan neden yok dedim oğlum dedi ne tatbikatı, tatbikat falan yokki dedi dedim biz buraya tatbikata gelmedik mi dedim şaşırđım o an direk polise ordum. Sağa tarafa baktığım zaman cevap alamadım tahminimce polislerde o da bilmiyordu sayın hâkim o an darbe yapılmaya çalışıldığını. Sağ taraftaki arkadaşlarım araçlara sıkıyönetim ilan edildi evlerinize gidin diye talimatlar veriyordu bazıları güvenlik gerekçesiyle abi kapattık diyordu. Daha sonra o sırada 5-6 el ateş edildi sayın hâkim. Ordu yönetime el koydu lafını duymadım sayın hâkim sadece benim duyduğum er arkadaşlarım sıkıyönetim ilan edildi evlerinize gidin abi. Erler araçlara söylüyordu. Yol açıldı bir ara dediler ki yolu geri açacaksınız yol açıldıktan sonra araçlara bu söyleniyordu. Bu aşamada Sayın hâkim yanımda saatim vardı ama saate bile bakmadım. Tanklar daha gelmemişti bu esnada. Erlere bu talimatı H. E. vardı Binbaşı o veriyordu arkadaşlara talimatı. Talimatı bizzat duymadım ben en arkada UNIMOG'un... Polisin yanından ayrıldıktan sonra arkadaşlarımın yanına gittim sağ tarafta bulunan. Onlar söyledi H. E. talimat verdi diye. Ondan sonra 5-6 el ateş edildi sayın hâkim. Biz de kendimizi sol tarafta bir yer vardı çukura kendimizi oraya attık Y.E.K. ile beraber abi dedim tam silahı arkama dayamıştı Y.E.K., kardeşim dedim sakın bana ateş etme dedim yok dedi ateş etmiyorum dikkat ediyorum kardeşim dedi. Orada öylece dururken sanırım yüzbaşı B.K. çabuk dedi mevzi alın dedi. Mevziye geçtik oraya elimde silah yere doğru tutarken yanıma geldi hatta kendisi silah öyle tutulmaz bu şekilde tutacaksın gibi talimat verdi o şekilde dururken sayın hâkim ön tarafta Yarbay olan A.U. vatandaşlara ateş ediyor aynı zamanda H. E. da ön tarafta bulunurken sinir krizi geçirdim o an vatandaşımızı vurduğunu görünce. Vatandaş kimi A.U. vurduğunu gördüm. En başta yere doğrultarak ateş ediyordu fakat yere doğru doğrultuktan sonra seken kurşun vatandaşın direk ayağına gelmişti bunu bizzat gördüm. Seri bir şekilde mi ateş ediyordu veya birkaç kez mi ateş etti onu hiç hatırlamıyorum sayın hâkim. Vatandaşın elinde silah kesinlikle yoktu. Türk

bayrağı daha sonradan vatandaşlar gelirken vatandaşlar açmıştı ama kendisinde Türk bayrağını görmemişim sayın hâkim. H. E. O da havaya ateş açıyordu sürekli. Hedef gözeterek mi ateş ediyordu onu da görmedim sayın hâkim. Ben kesinlikle ateş etmedim sayın hâkim. Rütbesiz askerlerden bulunduğum yerde O. Lübeburgazda G.B. bizzat korkudan ateş açtıklarını bizzat kendileri söylediler daha sonra bize ama ateş ederken görmedim onları da. G.B. ve O. Lübeburgaz olması İA. sayın hâkim kendileri. Korkudan ateş açtıklarını söylediler sadece buydu sayın hâkim. Havaya ateş açmışlar. Ateş edin şeklinde bir talimat veren oldu mu ben duymadım sayın hâkim en arkada olduğum için öyle bir talimat duymadım ben sinir krizi geçirmeye başladım vatandaşımızın yaralandığını görünce hemen silahımı H.G.'e teslim ettim H. dedim ben çok kötü oldum dedim galiba kriz geçiyorum dedim silahımı tutar mısın? Tamam dedi ama dedim sakın ateş etme dedim bak başına bela alırsın karşında düşman falan yok kesinlikle ateş etme dedim aracın arkasına geçtim dua etmeye başladım sayın hâkim gözlerimi açıp kapatıyordum Allahım bu kabustan uyanıcam şimdi uyandığım zaman bölüğümde uyanıcam dedim gözümü açtım N. abi dedim bu yaşadıklarımız gerçek mi? gerçekten oluyor mu böyle bir şey dedim kardeşim dedi sakın ol geçecek dedi birdaha gözümü kapattım bu sefer kesin uyanıcam dedim rüyamdan kabustan kesin uyanıcam dedim gözümü tekrar açtım başka asker arkadaşına sordum C. vardı sanırım, C. dedim gerçekten bu olaylar oluyor mu dedim biz burada mıyız kardeşim bir şey yok sakın ol dedi geçecek vatandaşların yanına gittim sağ tarafta abi diyorum ne olur yardım edin edin bende polis çocuğuyum dedim öğretmenim kısa dönem askerim ne olur bize yardım edin dedim yardım istedim onlardan oğlum dedi siz sakın olun dedi ateş etmeyin. Abi dedim ne ateş etmesi siz bizim annemiz babamızsınız ne ateş etmesi dedim kime ateş edeceğiz karşında düşman yok o sırada halk iyice gelmeye başlamıştı Türk bayraklarıyla gelen vardı istiklal marşını okuyan vardı onların gelmesi bize zaten güç verdi sayın hâkim. Biz geri geri polis karakoluna giderken rütbeli olan A. Yarbay da hala elinde telefonla sürekli talimatta bulunuyordu sürekli polisle konuşuyordu. Polis bizzat söylediğini duydum sayın hâkim komutan bak bu iş burada bitti başarısız oldun dedi silahını teslim et. Hayır silahımı teslim etmem dedi. Helikopter gelip bizi götürecekti dedi bak dedi komutan bu halk seni linç eder dedi ben baş edemem senin dedi çabuk silahını teslim et. Kesinlikle ölürüm de silahımı teslim etmem dedi. Helikopterin geleceğini söyledi ve elinde telefonla sürekli irtibata geçmeye çalışıyordu birileriyle o sırada bizde yaralı vatandaş vardı arkadaşlarla beraber o yaralı vatandaşı aldık karakolun içine girdik karakolda bizzat polise sordum abi dedim ne oldu biz ne yapmaya çalışıyorduk orada dedim biz neyiz ne oluyor. Polis memuru oğlum darbe yapıyordunuz az kalsın dedi onların hırsının kurbanı oluyordunuz sizi kullanmaya çalışıyorlardı dedi abi dedim vallahi bizim haberimizi yok ben de polis çocuğuyum dedim ne olur yardımcı olun sağ olsun polis memuru babamı aradı babamla konuştum o sırada baba darbe oluyormuş galiba dedim biz köprüye geldik teslim olduk dedim tamam oğlum teslim olduysanız hiç bir sıkıntı yok dedi rahat olun o şekilde polisler sağolsun yardımcı oldu bizi kardeşimizsiniz dedi size zarar gelmesini istemeyiz halk sardı bizi yaşadıklarım bundan ibaret sayın hakim 3 saat hayatımın en kötü 3 saatiydi. Sayın hâkim tankları da gördüm ben arkada dua ederken tanklar sürekli dolanıyordu bir tanesi, birinin bağırışını duydum o kadar şiddetli bağırdı ki en arkada olmama rağmen o

bağırışı duyabildim zaten ondan sonra vatandaşların yanına koşmuştum ben. Bağırın kişi büyük ihtimal yaralı bir vatandaştı sayın hâkim. Sanırım tank yaralamıştı ayağını da böyle tankın ezdiğini mi gördüm biri mi yaraladı ama tahminimce tank ayağının üzerinden geçmiş diye gördüm sanki.: Sayın hâkim ondan sonra zaten kendimden geçtim. Tanklardan bir tanesini hareket ederken gördüm çeviriyordu sayın hâkim. Namlusunu ve kendisi manevra yapıyordu. Üstünde insanlar var mıydı o esnada hiç hatırlamıyorum. Diğer tanklar ön taraftaydı ama hareket ettiğini görmedim sadece o vatandaşın yaralandığını görünce manevra yaptığını görmüştüm o tankında. Kimseye kesinlikle ateş etmedim sayın hâkim. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum ben bu ülkenin vatandaşıyım, vatani görevimi yerine getirmeye gitmiştim ailemden eşimden vazgeçtim görevimden vazgeçtim askerliğimi yapmaya gitmiştim ben vatan haini değilim sayın hâkim ben bu ülkenin vatandaşıyım. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilgilim iltisakım yoktur. Kesinlikle hiçbir bağlantım yok terör örgütü olduğunu biliyordum ama hiçbir şekilde bağlantım olmadı.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık İ.V.G. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık İ.V.G.’ün er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK İ.Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık İ.Y., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık İ.Y. savcılık ifadesinde; *"İzmir Gaziemir ulaştırma birliğinde acemi er eğitimini tamamladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesi ulaştırma eri olarak 24/03/2016 tarihinde askerlik görevimi yapmak üzere birliğime katıldım, bizimle burada ilgilenen sadece astsubay üstçavuş K.V. komutanımız vardı, terhisime altı ay kalmıştı... Ben şoför olarak görev yapmaktayım, sürekli olarak dışarı görevi verilmekteydi, sabah çıkıp akşam tekrar Kuleli Askeri Lisesine dönüyordum, normalde okul tatil olduğu için yatılı kalan öğrenci yoktu ancak 15 Temmuz günü öğrencileri kokteyl gerekçesiyle davet ettiklerini duydum ancak kimin davet ettiğini bilmiyorum, başka bir farklılık hissetmedim... 15 Temmuz günü aracın lastikleri patladığı için dış görev verilmemişti, okulun içerisinde lastiklerin tamiri için gerekli emirleri bekliyordum, K. astsubay "akşamüzeri herkes kamuflajlarını hazırlasın, tat-*

bikat yapılacak” dedi, benimde kamuflajım olmadığı için kamuflaj ayarladım, akşamüzeri S. yüzbaşı kompozit, hücum yeleşgi giydirdikten sonra silah almamı söyledi, şoför olduğum için zimmetli silahımın olmadığını söyledim, o da bana mazgaldan herhangi bir silah almamı söyledi, ben silah dağıtan görevliye gittiğimde bana silah vermedi, tekrar S. yüzbaşıya gittim, o da bana kızarak «mazgaldan bir silah al gel» dedi, bende gidip bir silah aldım ve oradaki görevliye numarasını yazdırdım, daha sonra iç bahçeye gittik, iç bahçede hiç kimse yoktu, koşarak bizi üst tarafta bulunan muhafız birliğine götürdüler, burada üç şarjör dolu mühimmat aldım, daha sonra koşarak nizamiyenin önüne geldim, burada dört adet ünimog kamyonet, bir tane de itfaiye kamyonet bekliyordu, burada bizi araçlara böldüler, en son dördüncü araca da ben bindim, daha sonra araçlar hareket ederek nizamiyeden dışarıya çıktık, ben gece tatbikatı ve eğitimi olduğunu düşünüyordum, Fatih Sultan Mehmet köprüsüne doğru gittik, burada köprü koruma karakolu varmış, burada durduk, orada bizi indirdiler, dört kol olarak sıraya dizdiler, burada sıraya dizen yarbay A.U.’du, burada şarjörlerin silahlara takılması emrini verdi, ben yanımda bulunan arkadaşlara “silahlarınız hep emniyette dursun, bir kaza çıkmasın” dedim, bunu yarbay A.U. duydu, o da bana “zaten kaza çıksın diye buraya getirdim, şarjörleri taktırdım” dedi, ön tarafa geçti, kol kol bizleri ayırdılar, bizi ön cepheye asfaltın kenarına dizdi, bize “polisler bizim emrimize girecek” dedi ve bir grup askerle karakola girdi, karakoldan bir süre sonra iki asker, yarbay ve polis çıktı, polis aracını köprüünün girişine yolu kapatacak şekilde çektiler, daha sonra askeri araçları da yolun ortasına çekerek yolu kapattılar, yolun kenarında 30-45 dakika kadar bekledik, A. yarbay “benimle iki kişi gelsin” dedi, yukarıya polis kameralarının olduğu yere gittik, burada S. Ö. isimli arkadaşla bekliyorduk, yarbay polislerle oturup sohbet ediyordu, sürekli bir yerlerden telefonla emir alıyordu, daha sonra aradan yarım saat kadar geçtikten sonra G3 silah sesi duyduk, sesin olduğu yere yolun kesildiği yere doğru gittik, vatandaşlardan 2-3 kişi vardı, H. binbaşı burada vatandaşla zıtlıyordu, burada H. binbaşının havaya ateş ettiğini duydum, burada A. yarbay vatandaşlarla tartışmaya başladı, vatandaşlara “ben H. gibi havaya değil üstünüze sikarım” dedi, vatandaşlardan 3-5 kişi vardı, bunlar geriye doğru gitti, sonra A. yarbay bizleri yola, kenara ve arka tarafa doğru mevzilendirdi, daha sonra tanklar geldi, daha sonra insanlar bağırarak gelmeye başladı, burada komutanlar militle zıtlılamaya başladı, havaya ateş etmeye başladılar, daha sonra A. yarbay “üzerinize gelen olursa havaya ve gelenlere doğru ateş serbest” dedi ve ön tarafa doğru gitti, biz arka tarafta kaldık, insanlar bizim tarafa doğru geldiler, biz insanlara ateş etmedik ve yolu açtık, vatandaşlar sıkıştırdığında A. yarbay yere doğru ateş etti, daha sonra polis karakoluna sığındı, diğer rütbeliler de karakola girdiler, daha sonra nereden geldiklerini bilmiyorum, polis sayısı arttı, biz polislerle silahlarımızı teslim ettik, bizi başka odaya aldılar, H. binbaşı, A. yarbay, B. yüzbaşı, ismini bilmediğim tankçı üstöğmen aynı odada kaldılar, olay yerinde H. binbaşı ve A. yarbay ateş etti, A. yarbay vatandaşı bacağından vurdu, iki erin de havaya ateş ettiğini gördüm, başkaca ateş eden görmedim... Bize tatbikat yapacağımızı söylediler, biz bu amaçla gelmiştik, köprü başına geldiğimizde yapabileceğimiz sadece ateş etmemektir, bizde ateş etmedik... Bana zimmetlenen silah olmadığı için olay anında verilen silahın da seri numarasını bilmiyorum... F. Gülen’in yapılanması ile ilgili bir irtibatım yoktur, okullarında okumadım ve yurtlarında kalmadım.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık İ.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesi Ulaştırma birliğinde ulaştırma eriydim. 4 aylık mı 3,5 aylık asker olmam lazımdı. Askeri birlik içerisinde birşey sıcak gelişme yoktu öyle anlaşılacak bir şey de yoktu yani biz ulaştırma bölümünde oturuyorduk biz. Ondan sonra akşamüzerine doğru bizim takım kısım komutanı K.V. kıdemli astsubay, bize kamuflajlarını giyin tatbikat olacak dedi. Ondan sonra benim kamuflajım yoktu gittim bi yerlerden kamuflaj buldum giyindim tam dışarı çıkarken S. Yüzbaşı vardı bölük komutanı, o kolkozit başlığı ile hücum yeleği de giyin dedi. Kolkozit başlığı ile hücum yeleği de giydim dışarı çıkıyordum, tüfeğini de al dedi. Tam S. yüzbaşı dışarı çıkarken tüfeğini de al dedi, bende dedim zimmetli tüfeğim yok dedim, olsun dedi git mazgaldan bir silah al yazdır dedi. Gittim silahhaneye orada görevliye söyledim, görevli dedi ben silah veremem dedi tekrar S. yüzbaşının yanına gittim o da sert bir ifadeyle git dedi silah al gel dedi bana bağırarak, ben de gittim oradan mazgaldan bir silah aldım, oraya yazdırdım kitaba. Şarjörleri, iç bahçe diye biryer var iç bahçeye gittik orda toplanacak herkes dedi, oraya gittim orada kimse yoktu ondan sonra üst tarafta muhafız birliği var oradan şarjör almaya çıktık yukarı. Neyin hazırlığıydı bu hiç bilmiyorum tatbikat diye söylediler bize ama şarjörleri verince işin rengi değişti ne olduğunu anlayamadım ben. Dışarı çıkıp FSM köprüsüne nereye gittik. Rütbelilerden A. Yarbay vardı H. Binbaşı vardı birde B. yüzbaşı. Şarjörleri silahı takım dedi A. Yarbay. Peki köprüye 8-8.30 gibi vardık. Şimdi köprüye gittiğimiz zaman A. Yarbay bizi 4 kola ayırdı yol kenarına dizdi bir kısım askerler de A. Yarbay polis karakolunun içerisine girdi. Ondan sonra H. Binbaşydı galiba 2 tane polisle 2 tane askerle yol kesmeye gitti polis arabasıyla. Ben hiçbir şey anlamadım zaten, dondum kaldım orada, ben terörist sızması falan olacak bomba sokacaklar falan sandım o anda. A. Yarbay o H. Binbaşı ile 2 giden askerin yerine 2 asker istedi o sıra İsmail Yiğit, ben S. Ö. ile içeri gittim televizyonda sıkıyönetim ilan edildi yazıyordu onu gördüm yani. Ama anlamadım. A. Yarbay söyledi polisler bizim emrimize girecek diye. Askerler söyledi, oraya götürdüğü bütün askerlere söyledi bunu. Bunu bizzat duydum. Komutanlardan ateş eden A. Yarbay oldu H. Binbaşı oldu. Yere bir de havaya sonradan A. Yarbay bir tane sivilin üstüne de ateş etmiş, bacağından vurmuş. Vurduğunu görmedim de havaya ve yere ateş ederken saçmalar bacağına geldiğini gördüm A. Yarbayın. Biz gerideydik vatandaşlar ne tartışıyordu tam olarak net olarak duymadım ne söylediklerini ama itişip kakışıyordu rütbelilerle halk. Halkın elinde silah yoktu. Türk bayrağı sonradan, 3-4 adamla tartışıyorlardı sonradan zaten toplu halde geldiler. Tartıştıklarını geride olduğum için duymadım efendim. Bize ateş edin talimatını bir tek A. Yarbay verdi. Sonrasında bizi zaten geri doğru mevzilendirdiler onlar ileri gittiler halkı durdurmak için öyle diyip onları halk çevirdiği zaman zaten halk bir kısmı da bizim yanımıza geldi sizi kandırıyorlar falan filan ondan sonra işte bizde köprü koruma karakoluna polislere teslim olduk. Polislere direnen silahını teslim etmeyen askerler de olmadı. Rütbelilerden hiç birisi vermedi, A. Yarbay tehdit etti hiç birisine verdirtmedi. Yarbay Tam olarak hatırlamıyorum onu ne diye tehdit ettiğini. Niye vermiyolardı silahlarını bilmiyorum. Konuşmalarını hatırlamıyorum. A. Yarbaya devamlı birileri arıyordu, emir veriyordu birileri, onu biliyorum. Konuşulanları bilmiyorum, arıyordu emredersiniz emredersiniz kapatıyordu.

H. Binbaşı havaya ateş etti o. A. Yarbay tam o yere doğru sıkarken saçmaları geldi, halkın bacağına. Yaralandığını gördüm. Havaya ateş eden diğer 2 eri tanımıyorum. İsimlerini bilmiyorum

Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben silah sıkmadım. Emniyetini bile açmadım silahın. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bi ilgim alakam ve hiçbir bağlantım yoktur.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık İ.Y. hakkında; *cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.*

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Av. M. YAREN'in; *“İfadenizin başında demiştiniz ağlayan birini gördüm diye daha sonra silah ettiğin söylediniz bu ağlayan kişinin ismini hatırlıyor musunuz O. A. mıdır acaba?”* sorusu üzerine

Sanık G.B.; *“Galiba İ.Y. olması İA..”* Şeklinde cevap vermiştir.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık İ.Y.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK K. S.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık K.S., A.U. ve M.H.E'un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık K.S. savcılık ifadesinde; *“Ben Kuleli Askeri Lisesi Hizmet bölümü komutanlığında görevli 362. dönem kısa dönem piyade er olarak görev yaptım. 5 aya aşkın süredir oradayım. Revirden sorumluydum. Bölük komutanım Yüzbaşı S.Ö.' dir. Tabur komutanım ayın 15'inde değişti. İsmi T.Ö.' tir. Ancak o akşam olay yerinde yoktu. Okul komutanım da*

bir önceki gün değişmişti. Eski komutan M.A., yeni komutan M. Ç. okuldaydı. Olay gün günlük rutin faaliyet dışında bölük astsubayımız İ.Ö. ve ikmal assubay Ö.A. eşliğinde emniyet ve muhafız bölüğüne gittik. Burada bizi bir odaya aldılar. Bize mühimmatları şarjörlere doldurmamızı istediler. Daha sonra iki arkadaş daha yolladılar. Yanımdakiler M.Ö., M.B., B.K. vardı. Başımızda bize nezaret eden G.C. isimli astsubay vardı. 500 kadar şarjör dolduk. Akşam 20:30 a kadar ancak bitirdik. Şarjörleri niye doldurduğumuz sorduğumuzda, okul komutanının denetlenmesi kapsamında doldurulduğunu söylendi. Bölüğe geçtiğimde duş aldım. Bölük komutanım S. Ö. ne bekliyorsun. Giyinip iç bahçeye git dedi. Bende giyinip iç bahçeye geçtim. Hatta kendi silahımı bile alamadım. Seri numarasını bilmediğim bir silah aldım. Hatta epilepsi olan E.Y. isimli bir arkadaşımın mühimmatlarından 1 şarjör kendime aldım. Ben çekmeköy kışlasına doğru gidiyoruz sanıyordum. Ancak FSM köprüsünde avrupa'ya geçiş tarafında durduk. A.U. şarjörü takın diye emir verdi. Karakolun yanına gittik. Komutanlar içeri girdi. İçeride ne olduğunu duymadım görmedim. Daha sonra içeriden 2 polis çıktı. A. yarbay polislerle yolu kesmemiz gerektiğini söyledi. Polisler bizde sizinleyiz diyerek polislerle beraber yolu kesmeye gittik. Yolu kestik. Karakolun 50 metre kadar gerisinde araç trafiği kesildi. Bir süre sonra araçları geri istikamette göndermeye başladılar. Daha sonra tek şeritten de karşıya geçişlere izin verdiler. H. binbaşının talimatıyla sıkı yönetim ilan edildi, Evinize gidin ve evinizden çıkmayın diye uyarıda bulunmaya başladık. Hatta bir ara biz araçlara bir şey söylemeden hızlıca yönlendirmeye çalıştığımızı görünce, niye emrimi söylemiyorsunuz, her araç bu sözü duyacak yoksa sizi cezalandırırım şeklinde bizi tehdit etti. Bir süre sonra zaten gelen araçlar da bitti. A. yarbay tüm askerleri dinlendirmek için trafiği kesildiği yerde topladı. Bir süre sonra ateş edildiğini duyunca herkes siper aldı. Atış yapılan yere doğru, H. binbaşı ve M.Ö. birlikte gidip, kimsenin olmadığını görünce geri geldik. Daha sonra tanklar geldi. Tankların önüne A. yarbay, H. binbaşı, B. yüzbaşı ve tanklarla gelen M. C. isimli komutanlar geçti. Tankların önüne olay yerine sonradan gelen Zpt den inen 4 askerde vatandaşlarla rütbeliler arasında bulunuyordu. Bu arada halk da kalabalıklaşmıştı. Biz tankların 100-150 metre arkasında kamyonların yanında bekliyorduk. A. yarbay geldi. Tankların önüne geçin vatandaşları durdurun yoksa sizi vururum diyerek tehdit etti. Ancak biz onu dinlemedik ve A. yarbay tekrar tankların önüne geçti. Halk rütbelilere karşı tepki göstermeye başladı. Bu arada geri çekilirken A. yarbay yine bir el yere ateş ettiğini gördüm. Ateş sonucu bir sivil yaralandı. Ben ve O. isimli arkadaşım o şahsı karakola götürdük. Ben ve arkadaşım O. pansuman yaptık. Polisler silahlarınızı teslim edin deyince, A. yarbay silahlarınızı teslim etmeyin demesine rağmen biz silahlarımızı teslim ettik. Herhangi bir terör örgütüne üyeliğim yoktur. Bodrum Turgut Reis Hayırlı Sabancı lisesinde okudum. İlkokulu Samsun Merkez İlköğretim okulunda ve orta öğretimimi Bodrum Gülümser Mehmet Danacı ortaokulunda okulunda okudum. Afyon Kocatepe Üniversitesinde işletme bölümünü okudum. 2015 yılında mezun oldum. Olay tarihi itibariyle 9 gün sonra terhis olacaktım. Mağdur oldum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık K.S. Mahkeme Huzurundaki Savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesi, Hizmet bölümündeydim kısa dönem er olarak görevliydim. Olay günü öğle saatlerinde ben ve benimle birlikte 4-5 arkadaşım olması lazım hatırladığım kadarıyla anlatıyorum, bizi muhafız bölümüne götürdüler orada şarjörlere mermi dizdirdiler bunu İ.Ö. vardı bizim bölük Astsubayımız o götürdü bizi. Sonrada zaten akşam 5 gibi mermiler dizildi 5-5:30 gibi geldik 6’ya yakın bir saatti, yemek yedik. 4-5 saat sürdü şarjörlere mermi dizme. Daha önce birlik içerisinde böyle bir şey hiç olmamıştı daha önce bizim silah ya da mermi sadece tatbikatta görmüştük bu şeyde tatbikat diyorum atış eğitiminde daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Bize hiçbir şey söylemediler bize sadece gelin dediler götürdüler orada dizdirler şarjörleri. Kim bunları yapanlar, talimatları veren arasında; İ.Ö. vardı bölük Astsubayı, bizim bölük Astsubayımızdı o, sonra oraya gittiğimizde de adı Ş.G. orada muhafızın bölük komutanıydı kendisi vardı onlar işte bize sandıklar falan açtırdılar mermiler falan çıkardılar, tek tek onları dizdiler. Sonra biz duşa girdik duştan çıktığımda da zaten M.Ö. vardı o da benimle birlikte mermi dizen arkadaşımınla, bizi apar topar üzerimizi giydirdilerken de S.Ö. bölük komutanı oluyor Yüzbaşı bize üstümüzü hemen giydirdi kafamıza şeyi taktik işte o koruma ekipmanını taktik, elimize silah verdi, tüfek verdi ondan sonra bize dediler ki çıkış kapısına doğru gidin dediler bizde zaten onun şeyi ile hemen üzerimizi giydik bu koruma yeleğini kapıya gittik, orada da bizi kamyona bindirdiler acele acele sonrasında da zaten köprüye gittik. FSM köprüsüne gittik. Silah vardı bende. Üzerimdeki silah zimmetli silah değildi. Orada bize silahı verdiler hatta o silahın numarasını biri yazıyordu orada. Şarjörü ben kamyona bindim kamyona bindiğimde bir Sarah hastası vardı bir arkadaşımız. E.Y.dan. Biz o hasta diye onun elindeki mühimmatını falan aldı bir şey olur ona diye, biz de ondan birer birer mermi aldık hatta birkaç arkadaşımızda ondan aldı şarjör. Köprüye gittiğimiz esnada şarjörler silahlara takılı değildi cebimizdeydi. Köprüde taktik. Takmanız konusunda talimatı A. Yarbay ve bir Binbaşı vardı H. Binbaşı mıydı evet. Şöyle efendim köprüde zaten en önde rütbeliler vardı o zaman halk yoktu o kadar çok biz gittiğimiz zaman ufak tefek az sayıda insanlar vardı, öncesinde şunu da hatırladım şimdi biz karakola gittik A. Yarbay ile birlikte karakola girdiğimizde o sağda bir karakol vardı karakola girdik oradan biri çıktı karakolun içindeki polis çıktı, biz şimdi yolu keseceğiz dedi bizde sizdeniz dedi onlara, sonra hep birlikte yolu kesti polislerdi. Orada polisler vardı hatta şişko bir polis vardı bayağı kilolu bir polis vardı hatta A. Yarbay’a biz birlikteyiz dedi, sonra p polis arabasını bindi yolu kesti yolun önüne gitti. Yol kesilen araçlara yönelik herhangi bir rütbeli sıkıyönetim ilan edildi ordu yönetime el koyu benzeri bir söylem şöyle duydum efendim, önce biz yolu kestik ya böyle karşıdan geliyorlar insanlar bağırılmaya başladı hatta sol taraftan bir ateş geldi bunlardan sonra bir zaman sonra arabalar gelmeye başlayınca H. Binbaşı sıkıyönetim ilan edildi gibi cümleler kurdurdu insanlara karşı. H. Binbaşı söyledi. Bu sırada saat hatırlayamıyorum ama 10-10:30 gibiydi. Çünkü 9-9.30 gibi gittiğimizi hesap ediyorum 1 saat sonra, 1 saat gibi bir zaman geçmiştir o arada tanklar geldi çünkü.

H. binbaşı her araca illa bunu duyuracaksınız biz sıkıyönetim ilan ettik geri dönün diye birşeyi illa söyleyeceksiniz dedi. Çünkü biz araçlar tek sıra geçeceği için hızlıca geçsinler dedik, o sıra onu duymadan geçilmeyecek dedi H. Binbaşı tarafından. Bu tanklar geldikten sonra H. Binbaşı insanlar ile tartışmaya başladı tankların önündeydi biz bayağı bir gerideydik ama görüyorduk insanları itiyordu, o sırada yere ateş ettiğini gördüm, A. Yarbay'ın yere ateş ettiğini gördüm. Biz oradaki konuşmayı duyamadık sadece tartıştığını yani eli ile itiyor insanlar ona bir şeyler demeye çalışıyor o itiyordu biz sadece o alanı gördük yani insanlarla tartıştı dediğim böyle itiş (...). İnsanlarda silah yoktu. Herhangi bir kesici delici alet vardı. Şöyle bir sopalarla gelen insanlar vardı karşıdan böyle bayrağın yanında sopa sallıyordu. Ön tarafta çıktı bir arbeye kavga çıktı. Şöyle gördüm, hatta orada kimin nereye ateş ettiğini göremedim ateş sesi geliyordu en önce çünkü biz bayağı gerideydik birisinin ayağından vurulmuş bir halk vardı biz ona hatta pansuman yapmaya çalışmıştık yan taraftan sıyrılıp gelmişti. Ben o esnada komutanlar önde, tank ortamında biz en arkadayız. 100-150 metre gibi bir mesafe vardı. Ateş edenler yere ateş ettiğini gördüm. Çünkü tankın yanından görüyorum böyle arada. H. Binbaşı ve A. Yarbay yere ateş ediyordu. Yere ateş ediyordu çünkü asfalta değiyordu o mermiler. Karşıdaki insanlar yakındı. Ne kadar ya tahmini bir şey. Şimdi ben metre ile bilemiyorum da ben. 5-10 metre vardı yine çünkü yakındı. H. Binbaşı ve A. Yarbay ateş ediyordu.: Başka bir tane daha komutan vardı rütbeli vardı onun böyle dönen tuhaf bir silahı vardı, havaya ateş ediyordu ama. Böyle bir sürü mermi havaya atabiliyordu silah, bir anda bir sürü mermi atmıştı. Yani uzun namlulu bir silahtı. Şeritliydi. Böyle yanında mermiler gidiyordu ateş ediyordu o da tankın üzerinde diye hatırlıyorum ama tankın üzerindeki diye hatırlıyorum ama tankın üzerindekiydi. Seri bir şekilde havaya ateş ediyordu. Bu kişiyi bilmiyorum kim olduğunu. Rütbesini göremedim o böyle arkası sırtı dönüktü biz zaten halk ile birlikte halk bizi alıp karakola doğru gitmeye başlarken orada görmüştüm yani. Ateş etmedim. Bize ateş edin olmadı efendim. Öyle hatırlıyorum.

MAHKEME BAŞKANI: Önceki ifaden ve huzurdaki ifaden arasında bu anlamda çelişki oldu, bu çelişkiyi gidermek anlamında 27.07.2016 tarihinde müdafî huzurunda cumhuriyet savcısına vermiş olduğun ifadende biz tankların 100-150 metre arkasında kamyonların yanında bekliyorduk, A. Yarbay geldi, tankların önüne geçin vatandaşları durdurun yoksa sizi vururum diyerek tehdit etti ancak biz onu dinlemedik A. Yarbay tekrar tankların önüne geçti, bu betanın doğru mu hangisi doğru yâda?

Sanık K.S.: Doğru efendim, hatırladım bunu. Çünkü biz geride duruyorduk.

MAHKEME BAŞKANI: Yani A. Yarbay, bu şekilde bir talimat verdi mi?

Sanık K.S.: Evet, bize ileri gidin gelenleri durdurun burada beklemeyin gerekirse silahlarını kullanın dedi bize, onu hatırlıyorum.

MAHKEME BAŞKANI: Dinlediniz mi?

Sanık K.S.: Hayır efendim dinlemedik.

MAHKEME BAŞKANI: Peki normalde sen er'sin bir Yarbay bu şekilde talimat veriyor. Niye dinlemedin?

Sanık K.S.: Çünkü karşıda insanlar geliyor ama Türk bayrağı ile, insan teröristte olsa Türk bayrağı ile gelmez ya da başka bir şey olsa gelmez ama insanlar Türk bayrağı ile geliyor bir de sağ tarafta yol tıkandığı için araçlardan inen insanlar bize ağlayarak bırakın bunu yapmayın dediği için zaten o süreçte ne olduğunu anlayamadık ama o insanların zarar veren bir insan olduğunu anlamıştık.

Ben o an inanın olayın şokunu zaten anlatamadım ama o insanlara hiçbir şey yapmamam gerektiğine adım kadar eminim çünkü o insanlar Türk bayrağı ile geliyor bu insanlar ağlıyor ortada yanlış bir şey var hiçbir şekilde gitmedik olduğumuz yerde bekledik, sonrada bu konuşmadan sonra halk bize sarıldı bizi karakola götürdü.

Yaralanan birisini gördüm, ona hatta pansuman yaptık. Kim yaraladı Onu görmedim efendim, oradan sol taraftan geldi hemen ayakları yaralı o da bize yapmayın bunlara uymayın dedi biz zaten orada bir hüznünlendik onu da öyle görünce, pansuman yapmaya başladık.

MAHKEME BAŞKANI: Şimdi önceki huzurdaki ifadende yine bu anlamda bir çelişki olduğu için tekrar hatırlatmak anlamda soracağım. İfadende devamında halk rütbelilere karşı tepki göstermeye başladı bu arada geri çekilirken A. Yarbay yine bir el yere ateş ettiğini gördüm ateş sonucu bir sivil yaralandı bende O. isimli arkadaşım bu şahsı karakola götürdük.

Sanık K.S.: Ben şimdi şöyle söyleyeyim efendim, A. Yarbay ve H. Binbaşının ateş ettiğini gördüm ama o adamın hangisinin vurduğunu görmedim. Az öncede demiştim ya o önceki yere ateş edilenleri gördüm ama onun kimi yaraladığını görmedim ama başka bir yerde de yoktu bir tek rütbeliler ateş ediyordu orada. Yaralanan kişide silah falan yoktu, zaten o canının derdine düşüp, zavallı adam da bizi uymamamız için gelip uyardı gelmişti, bizde ona üzüldük gelip ona pansuman yapıyorduk.

Herhangi bir terör örgütüne üyeliğim yoktur, daha sonra okuduğum okulları saymışsın, suçlamaları kabul etmiyorum. Karakol içerisinde teslim olduk. Karakol içerisinde biz orada bize polisler teslim olun dediğinde komutan A. Yarbay, bize teslim olmayın demişti, bizde teslim olmuştuk zaten o anda silahımızı verdik bizi başka bir odaya aldılar, onlar teslim olmadı bir uçak mı bekliyordu onlar orada direndiler bayağı ama biz teslim olmuştuk. Çünkü orada bizi bir yere alırken telefon açıyordu A. Yarbay, diyordu ki bizi şimdi almaya gelirler falan filan, onun beklediği bir helikopter vardı ama böyle bir cümle

duyuyorduk biz. Helikopter diyordu. Helikopter bizleri almayacaktı. Biz zaten teslim olmuştuk, polisin yanındaydık, onlar direniyordu öyle deniliyor herhalde.” **Şeklinde beyanda bulunmuştur.**

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık K.S. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına” **şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.**

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.Ö. savcılık ifadesinde; “Olay günü günlük rutin faaliyet dışında bölük astsubayımız İ.Ö. ve ikmal astsubay Ö.A. eşliğinde emniyet ve muhafız bölüğüne gittik. Burada bizi bir odaya aldılar. Bize mühimmatları şarjörlere doldurmamızı dediler. Daha sonra iki arkadaş daha yolladılar. Yanımdakiler K.S., M.B., B.K. vardı. Başımızda bize nezaret eden G.C. isimli astsubay vardı. 500 kadar şarjör dolduk. Akşam 20:30 a kadar ancak bitirdik. Şarjörleri niye doldurduğumuz sorduğumuzda, okul komutanının denetlenmesi kapsamında doldurulduğunu söylendi.” **şeklinde beyanda bulunmuştur.**

Sanık M.G. savcılık ifadesinde; “Vatandaşlar tepki göstermeye başladı. Arkadaşım K.S. bize ileri gitmeyin gelin dedi. Halk üzerimize gelmeye başlayınca gidip karakola teslim olmaya başladık.” **şeklinde beyanda bulunmuştur.**

Sanık E.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Takip edebildiğim şu şekil yani bize hep yani komutan A. yarbay ileri çıkın demesine rağmen Fetih O. Y. ve K.S. diye bir abi ikisi kesinlikle ileri çıkmayın hani ileri çıkmayacakmışsınız diye emirler verdi bize bizde komutanın söylediklerini fazla duyamadığımız için başımızda çavuş abi olarak gördüğümüz için onları dinledik. Onlar zaten elinde silahlarla köprüde beklediler. Ortalık çok karışınca biz karakola girdik.” **şeklinde beyanda bulunmuştur.**

Sanık İ.V.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“UNIMOGLara bindiğimiz zaman arkada N.B.’i kısa dönem er olan arkadaşım. K.S. vardı E.Y. vardı o da erlerden biri daha sonra UNIMOGLa kulenin dışına çıkarken araç sağ şeritten emniyet şeridinden çok hızlı bir şekilde tabelalara çarparak gidiyordu abi dedim bu nasıl bir tatbikat dedim tabelalara çarparak sanki ölüme gider gibi bir halimiz var dedim”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık F. O. Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin evinizden çıkmayın. Bunu vatandaşlara hatırladığım kadarıyla ilk etapta K.S. arkadaşım vardı. G.B. ve hepsini tam çıkaramıyorum onu da söyleyeyim. Hatırladığım isimler bunlardı.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ü.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Ben () trafik kontrol merkezi geri plandaydım ileriye dönüktü () tankların olduğu yerde hiçbir şey görmedim, yaralanan gördüm o da O. arkadaşımızla K.S. arkadaşımız onu omuzlayıp trafik kontrol merkezi içrisine getirdiler.”* Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6 .Sanık Hakkındaki Bilirkişi Raporları

İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği’nin 23.07.2019 tarih ve İST-SES-19-36 sayılı Konuşmacı Tanıma İncelemesi Uzmanlık Raporu

Raporda; *“K.S., H.G. ve F. O. Y.’na ait Mahkeme SEGBIS kayıtları ile mukayese ederek “inceleme konusu kayıt içerisinde tespit edilen ses örneklerinin yetersiz olduğu ve konuşmacı tanıma incelemesine yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.”* şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

İST-SES-19-352 numaralı ve 23.07.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Konuşmacı Tanıma Uzmanlık Raporu

Raporda; *“ERKEK-1 rumuzuyla (“-ABİ SIKI DENETİM VAR. LÜTFEN EVİNİZE GİDİN ÇIKMAYIN. -SIKI DENETİM VAR, DARBE VAR, NE OLUR EVİNİZE GİDİN ÇIKMAYIN.*

-..... DENETİM VAR, DARBE VAR.” söylemlerini kullanan kişi) tanımlana konuşmacının işitsel ve görsel ses parametrelerinin belirlenmesinde inceleme (suç) konusu kayıt içerisinde tespit edilen ses örneklerinin yetersiz olduğu ve konuşmacı tanıma incelemesine elverişli olmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Şeklinde rapor tanzim edilerek bu konuşmacının yukarıda ismi sayılan sanıklardan herhangi biri olup olmadığı konusunda bir tespit yapılamamıştır.

İST-GÖR-19-352 numaralı ve 12.07.2019 tarihli İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği Görüntü Analizi Uzmanlık Raporu

Raporda; *“Tetkik konusu görüntüde ortamdaki ışığın yetersiz olduğu, şahısların ve çekim yapan kameranın hareketinden kaynaklı görüntü bozuklukları olduğu, çözünürlüklerin düşük olduğundan ve görüntülerde yer alan şahıslardan yüz karşılaştırmasına yönelik detay elde etmek teknik olarak mümkün olmadığından , mukayese görüntüleri gönderilerek “F. O. Y., K.S., ve H.G.” olduğu belirtilen şahısların görüntüde yer alan şahıslardan biri olup olmadığına yönelik bir tespit yapılamamıştır.”* şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin 06.03.2020 tarihli Raporu

Bu rapor sanıkla ilgili olarak; *“6.4. Konuşma Ritmi, Ses Tınısı, Şive Ağız, Vurgu, yönlerinden farklılıklar görülmekle; “15 TEMMUZ SES KAYDI.mp4 isimli ses kaydında konuşmaya “sıkı yönetim oldu abi ordu devlete el koydu” cümlesi ile başlayan şahsa ait” ses örnekleri ile K.S.’a ait ses örneklerinin mukayeselerinin “inceleme konusu medyalardaki analizi yapılan ses örnekleri, mukayese konusu ses örnekleriyle kısmi farklılıklar göstermekle birlikte karar vermek için yetersizdir (0-)”* şeklinde değerlendirilmiştir.

7. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık K.S. hakkında ses analizi bakımından bilirkişi incelemeleri yapılmıştır. Bilirkişi incelemesinde seslerin kısa ve denetime elverişli olmadığı dolayısıyla mezkûr seslerin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceği bildirilmektedir. Sanık G.B. dışındaki konuşan askerlerin seslerinin “sıkı denetim var evlerinize gidin” şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu beyanda bulunan sanık veya sanıkların bu beyanları kendilerine söylenenin halka bildirilmesinden ibaret olduğu, hatta sıkı yönetim ibaresinin sıkı denetim şeklinde anlaşılıp ve ifade edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu beyanların hangi sanıklara ait olup olmadığı da bilirkişi raporlarında da tespit edilememiştir. Bu bakımdan sanık K.S.’in tecziye durumunu da mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M.Ö.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık M.Ö., A.U. ve M.H.E’ un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M.Ö. savcılık ifadesinde; *“Ben Kuleli Askerî Lisesi Hizmet bölümü komutanlığında görevli 362. dönem kısa dönem piyade er olarak görev yaparım. 4 aya aşkın süredir oradayım. Hizmet takım yazıcısıyım. Bölük komutanım Yüzbaşı S.Ö.' dir. Tabur komutanım ayn 15'inde değişti. İsmi T.Ö.' tir. Ancak o akşam olay yerinde yoktu. Okul komutanım da bir önceki gün değişmişti. Eski komutan M.A., yeni komutan M. Ç. okuldaydı. Olay gün günlük rutin faaliyet dışında bölük astsubayımız İ.Ö. ve ikmal assubay Ö.A. eşliğinde emniyet ve muhafız bölümüne gittik. Burada bizi bir odaya aldılar. Bize mühimmatları şarjörlere doldurmamızı dediler. Daha sonra iki arkadaş daha yolladılar. Yanımdakiler K.S., M.B., B.K. vardı. Başımızda bize nezaret eden G.C. isimli astsubay vardı. 500 kadar şarjör dolduk. Akşam 20:30 a kadar ancak bitirdik. Şarjörleri niye doldurduğumuz sordüğümüzde, okul komutanının denetlenmesi kapsamında doldurulduğunu söyledi. Bölüğe geçtiğimde düş aldım. Bölük komutanım S. Ö. ne bekliyorsun. Giyinip iç bahçeye git dedi. Bende giyinip iç bahçeye/geçtim. Hatta kendi silahımı bile alamadım. Seri numarasını bilmediğim bir silah aldım. Hatta epilepsi olan bir arkadaşımın mühimmatlarından 1 şarjör kendime aldım. Ben çekmeköy kışlasına doğru gidiyoruz sanıyordum. Ancak FSM köprüsünde avrupa' ya geçiş tarafında durduk. A.U. şarjörü takın diye emir verdi. Karakolun yanına gittik. Komutanlar içeri girdi. İçeride ne olduğunu duymadım görmedim. Karakolun 50 metre kadar gerisinde araç trafiği kesildi. Hatta dışarıda bulunan 1 polis memuru gülerek içeri girdi. A. yarbay bizi yanına alarak yaya şekilde yolun kesildiği yere götürdü. Emniyet şeridinden hızlı bir aracın gelmesi üzerine H. binbaşı araçlara taraf yere doğru ateş etti. Bir süre sonra araçları*

geri istikamette göndermeye başladılar. Daha sonra tek şeritten de karşıya geçişlere izin verdiler. H. binbaşının talimatıyla sıkı yönetim ilan edildi, Evinize gidin ve evinizden çıkmayın diye emir ettik. Bir süre sonra zaten gelen araçlar da bitti. A. yarbay tüm askerleri dinlendirmek için trafiği kesildiği yerde topladı. Bir süre sonra havaya doğru ateş edildiğini duyunca herkes siper aldı. Atış yapılan yere doğru, H. binbaşı ve bir arkadaşıyla birlikte gidip, kimsenin olmadığını görünce geri geldik. Daha sonra tanklar geldi. Tankların önüne komutanlar geçti. Bu arada halk da kalabalıklaşmıştı. Biz tankların 100-150 metre arkasında kamyonların yanında bekliyorduk. Halk rütbelilere karşı tepki göstermeye başladı. Bu arada geri çekilirken A. yarbay yine bir el yere ateş ettiğini gördüm. Erler benle birlikte karakola sığındı. Polisler silahlarınızı teslim edin deyince, A. yarbay silahlarınızı teslim etmeyin demesine rağmen biz silahlarımızı teslim ettik. Herhangi bir terör örgütüne üyeliğim yoktur. Milas Menteşe Anadolu lisesinde okudum. İlk ve orta öğretimimi Gümüşlük ilköğretim okulunda okudum. KTÜ de üniversite okudum. 2016 yılında mezun oldum. Olay tarihi itibarıyla 9 gün sonra terhis olacaktım. Mağdur oldum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.Ö. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesi, hizmet emir komutanlığında erdim. Askerliğime izin kullandığım için bir hafta kaldıydı. Olay gününde saat 2-3 suları gibi bölük ast subayı İ.E. emriyle muhafız bölüğüne gittik, muhafız bölüğünde mermiler vardı, bunlara şarjör basmamızı emredilmişti, sebep olarak sorduğumuzda okul komutanı yeni değiştiği için bütün ritüelleri geziyor ve denetleme yaptığı için şarjörleri dizmemizi istediler, daha sonra bunları dizdikten sonra. Bir dakika kaç tane şarjöre mermi doldurduk şu an için hatırlamıyorum kesin değil. Normalde bu olayın muhafız bölüğü inceliyordu, sadece muhafız ve asker azdı o zaman için, bu yüzden bize bölük komutanlığa. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Daha öncesinde bununla ilgilenmiyordu, hizmet bölüğü olduğumuz için, muhafızların bölüğünde ne iş yapıyordu bilmiyorum. Okul komutanı yeni değişti için herhangi bir garipseme olmadı açıkçası. Daha sonra duşa girmiştim, duştan çıktığımda Yüzbaşı Sait yüzbaşı, hemen hemen elbiseleri giymemi emretti, silahımı almamı emretti, ben silahımı alırken tekrar geldi, herhangi bir silah alıp, numarasını yazıp çıkmamı emretti, daha sonra çıktıktan sonra unımog bekliyordu, unımoga bindim. Kimin silahını aldım bilmiyorum. Kendi silahım değildi. Kendi silahım ararken S. yüzbaşı herhangi bir silahı almamı emretti. Sadece numarası yazıyordu, başka hiçbir şey yazmıyordu, kâğıda bunu yazdı silahtan sonra arkadaş kâğıda tüfeğin numarasını yazdı sadece. Daha sonra unımoga bindik, unımoga bindikten sonra yanımda şarjör yoktu, hiç bir şey yoktu, daha sonra epilepsi bir arkadaşımız var E.Y. yanımda duruyordu, dedim ki abi dedi bana dedi 3 şarjör verdiler falan filan dedi, ya sen hastasın dedim yani herhangi bir şey olur dedim, 1 tanesini aldım ben cebime koydum, daha sonra gittiğimiz güzergah Çekmeköy kırsalı güzergahı tatbikatı orada da yapıyorduk, daha önceki bir tatbikat olmuştu oraya gidilmişti, daha sonra bir baktık FSM köprüsünde kendimizi bulduk, indikten sonra A. yarbay başımızda (anlaşılmadı) bize sıraları geç, sıraya

soktu ve komutanlar emirlerini arkaya yerine getirmemizi emretti, daha sonra oradaki polis karakolu kontrol noktası varmış oraya doğru ilerledik, polisler gayet güler şekilde siz niye geldiniz noluyor falan filan tarzında bir muhabbet geçti, daha sonra binanın yanında ben bekliyorduk, o merkez şeyin yanında bekliyorduk, belli bir süre geçtikten sonra yolun kesildiğini gördüm. Araçların gelmemeye başladığını gördüm. Bir tek şey olmamaları tam hatırlamıyorum daha sonra yolun kesildiği yere gittik, burada beklemeye başladık, bu sırada yolun kenarında 2-3 el ateş edildi, daha sonra A. yarbay silah almamızı söyledi, kendinizi korumak amacıyla mı artık bilmiyorum. Yolun diğer (anlaşamadı). H. binbaşı ateş edenleri dağıtmaya gitti ve A. yarbay (anlaşamadı) bir arkadaşı da onunla beraber yolladı, gittik baktık ve hiçbir şey yoktu geri geldik, daha sonra yolu tek şerit açmaya başladılar, H. binbaşı(anlaşamadı) sıkıyönetim ilan edildi evinize gidin ve çıkmayın ibaresini kullandı. Bu ibareyi kullandığı zaman saati hatırlamıyorum, saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Bunu direk H. binbaşından duydum. Daha sonrasında zaten, orada beni çağırdı yanına ve birkaç arkadaşımın aynı şekilde çağırarak her aracı sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi bu şekilde talimat verdi biz birkaç gün söylemiyorduk emri uygulamıyorduk ve bunun şeyinde H. binbaşı tekrar emri yeniledi bize, her araca söyleyeceksiniz tarzında daha sonra. Bu esnada tanklar daha tanklar yoktu, bundan sonra araç kesildi ve Anadolu'dan Avrupa'ya değil, Anadolu'dan gelen araçlar tekrar Anadolu'ya yönlendirildi, belli bir süre sonra başları kesildikten sonra bir kaç halk toplanmaya başlamıştı, aynı şeyi H. binbaşı bu halkla diyalog halindeydi ön tarafta daha sonrasında tankların geldiğini gördüm, tanklar geldikten sonra biz sürekli unımoğların yaklaşık tanklardan 150 metre geriye geçtik, ön tarafta ne oldu ne bitti herhangi bir bilgim yok, daha sonra halk toplanmaya başladı, işte şekilde halka veya havaya karşı bir ateş etmeden, silahı herhangi bir ateş çıkmadı, daha sonra halktan birisi uyarıda bulundu, arkadaşlar dedi Cumhurbaşkanı başkanlık bu olayı tasdik etmiyor dedi, bu olayı desteklemiyorlar dedi Genel kurmay Başkanlığı da dahil, hiç bir şey yapmayın diye bize ikazda bulundu, zaten ondan sonra unımog gelmedin hiç bir şekilde hiç bir şey yapmadan bekledim. Daha sonra halk toplanmaya başladı, Türk bayrağı (anlaşamadı) karşıda, onu görünce zaten geri doğru kontrol noktasına arkadaşlar diğer erlerle birlikte kontrol noktasına gittik, bu esnada ateş sesleri geliyordu, güvenlik sesleri geliyordu, kontrol noktasında üç (anlaşamadı) odada beklerken polis memurlarına komutanları silahlarımızı teslim edin falan filan telkinde bulundu, komutanlar hiç bir şekilde silahlarımızı teslim etmeyeceğiz, hiç bir şekilde teslim etmiyoruz deyip, hatta bize de teslim etmemizi söylediler, ancak 1-2 dakika sonra silahlarımızı teslim ettik, polise polis memurlarına teslim ettik, daha sonra biz hep başta bir olayı anladık zaten, o noktada beklemeye başladık, o esnada dışarıdan bir gürültü sesi geldi, biz bomba patladı falan filan diye düşünürken karşıdan bir polis memuru geldi f16 alçak geçiş yapmış, daha sonrasında başka diyeceğim yok zaten. Hiç kimse silahını teslim etmeyecek tarzında bir ses duydum sadece sesinden anladığım kadarıyla H. binbaşı söylemişti, çünkü o aralarda bir yerde A. yarbay telefonla bir yerleri arıyordu

MAHKEME BAŐKANI: *önceki ifadenle Őimdiki ifaden arasında bu anlamda bir çeliŐki var ben önceki ifadeni okuyayım. 27/07/2016 tarihinde polisler silahlarınızı teslim edin deyince, A. yarbay silahlarınızı teslim etmeyin demesine raĐmen, biz silahlarımızı teslim ettik demiŐsin. Bu söylemi kim söyledi, hangi ifaden doĐru mu*

Sanık M.Ö.: *Őöyle söyleyeyim geçmiŐ gün olduĐu için o an ki sesi daha iyi hatırladıĐım için daha önceki ifadem doĐrudur.*

MAHKEME BAŐKANI: *önceki ifaden daha taze olduĐu için o doĐrudur diyorsun,*

Sanık M.Ö.: *evet daha taze olduĐu için o ifadem doĐrudur.*

Halkın üzerine ateŐ eden birisi görmedim çünkü o esnada arkamda birisi polis noktasına geri dönüyordu. Tanklar geldiĐi zaman tankların üzerine vatandaşların çıktıĐını galiba gördüm. Tanklar manevra yapıyor muydu onu tam görmedim. Sadece halkın üstünde olduĐunu gördüm. Pardon pardon aynı zamanda da Őey yukarıdaki Őeyi dönüyordu, bir iki tur atmıŐtı ben gördüĐümde, halk üzerindeyken. Namlusunu çeviriyordu. Düşen düşüyordu açıkçası (...) halk düşüyordu aŐaĐıya ve ondan sonrasını görmedim zaten polis noktasına dönmüŐtük. Ben kimseye etmedim. FETÖ terör örgütü ile herhangi bir ilgim iktisadım yoktur hâkim bey.” şeklinde beyanda bulunmuŐtur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

Iddia makamınca sanık M.Ö. hakkında; “Cebir ve Őiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüĐü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teŐebbüs etme, cebir ve Őiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teŐebbüs etme, cebir ve Őiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teŐebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldıĐından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuŐtur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.Ş.P. savcılık ifadesinde; *“Telefonumuzu ve tüm şahsi eşyalarımızı aldılar. Aynı araçta arkadaşları E.Y., H.G., C.K., M.Ö. vardı. Diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. İki araçta toplam 25 kişiye yakın kişi vardı. Sonra FSM köprüsüne gittik.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık K.S. savcılık ifadesinde; *“Olay gün günlük rutin faaliyet dışında bölük ast-subayımız İ.Ö. ve ikmal assubay Ö.A. eşliğinde emniyet ve muhafız bölüğüne gittik. Burada bizi bir odaya aldılar. Bize mühimmatları şarjörlere doldurmamızı istediler. Daha sonra iki arkadaş daha yolladılar. Yanımdakiler M.Ö., M.B., B.K. vardı.*

.... Sonra biz duşa girdik duştan çıktığımda da zaten M.Ö. vardı o da benimle birlikte mermi dizen arkadaşım, bizi apar topar üzerimizi giydirdilerken de S.Ö. bölük komutanı oluyor Yüzbaşı bize üstümüzü hemen giydirdi kafamıza şeyi taktık işte o koruma ekipmanını taktık, elimize silah verdi, tüfek verdi ondan sonra bize dediler ki çıkış kapısına doğru gidin dediler bizde zaten onun şeyi ile hemen üzerimizi giydik bu koruma yeleşini kapıya gittik,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.Ö.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M.Ş.P.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık M.Ş.P. sanık A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M.Ş.P. savcılık ifadesinde; *"Ben Kuleli Askerî Lisesi Hizmet bölümü komutanlığında görevli 95/4 piyade er olarak görev yaparım. Aralık 17'den beri oradayım. Biz askeri öğrencilere hizmet ediyoruz. Sınıf ve okulda temizlik faaliyetlerini yaparız. Bölük komutanım S. yüzbaşidir. Tabur komutanım ayın 15'inde değiştiği için adını bilmiyorum. Okul komutanım da bir önceki gün atanmıştır. Onun da adını bilmiyorum olay günü 17:00 sıralarında yemek yedim ve sonrasında televizyon izlemek için gazinoya geçtim. Saat 21:00 sıralarında eşimle telefon ile konuşuyordum. Arkadaşım C.K. gidelim tatbikat var dedi. Koğuşa gittim. Üstümü değiştirdim. Koğuşun önünde S. yüzbaşını gördüm. S. yüzbaşı silahını da al iç bahçeye geç dedi. Bende silah zimmetim olmadığını dedim. Bunun üzerine git içeride bir silah al dedi. Bende numarasını bilmediğim bir silah aldım. İç bahçeye toplandık. Yeni okul komutamız bize hitaben muhafız bölümüne gidin dedi. Oraya gidince sıraya girdik ve bize mühimmat verdiler. Uzman çavuşun talimatıyla nizamiye kapısına geçtik. Orada okul komutanı da vardı. Tatbikat yapıp geleceksiniz deyip, bizi zırhlı Zpt ye bindirdiler. Telefonumuzu ve tüm şahsi eşyalarımızı aldılar. Aynı araçta arkadaşları E.Y., H.G., C.K., M.Ö. vardı. Diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. İki araçta toplam 25 kişiye yakın kişi vardı. Sonra FSM köprüsüne gittik Okulda 12. Sınıfın tabur komutanı olan A. yarbay vardı. Ayrıca H. binbaşı ve tanımadığım bir yüzbaşı vardı. A. yarbay bizi timlere ayırdı. Beni birinci timde görevlendirdi. Köprüdeki karakolun etrafını saracağız, polislerle birlikte*

çalışacağız, onlar bizim emrimizde olacak dedi. 3 ve 4 tim karakol çevresini emniyete almakla görevlendirildi. A. yarbay ve 2-3 asker karakolun içine girdi. A. yarbay tatbikat var deyip yolu keseceğiz diyerek polislerin silahlarını aldı. Zpt yolu kesti. 40-45 dakika kadar yol kesintisi oldu. Yaklaşık 40-45 dakika sonra araçları tek şeritten bırakmaya başladılar. Arabaların geçici bittikten sonra çevreye 15-20 kişilik sivil vatandaş geldi. H. binbaşıyla tartışmaya başladılar. Sonrada A. yarbay tartışmaya başladı. A. yarbay elindeki G3 piyade tüfeğiyle havaya doğru birkaç el ateş etti. Vatandaşlar geri çekildi. 4 tane tank bizim bulunduğumuz yere geldi. Yukarıdan evlerin ordan 8-9 el havaya doğru ateş edildi. Kendimi yere atarak kırma kolunu çektim. A. yarbay bizi biraz daha geriye çekerek siper almamızı istedi. Silah namlularını havaya tutun insanlara nişan almayın dedi. Vatandaşlar tepki göstermeye başladı. Halk üzerimize gelmeye başlayınca gidip karakola teslim olaya başladık. Daha sonra A. yarbay da yanımıza gelip teslim olmayın yoksa askerliğinizi yakarım Şeklinde ifadeler kullandı. Bu arada telefon ile konuşurken de helikopter istedi. Helikopter gelmedi biz silahlarımızı polislere teslim ettik. A. yarbay ve yanındakiler ne şekilde teslim olduklarını ben görmedim. Ben kimseye ateş etmedim. Halka ateş etmedim. Bizde sadece A. yarbay ve H. binbaşının ateş ettiğini gördüm. Onlarda havaya ve yere ateş ettiler. Bir sivil vatandaşın yere açılan ateş sonucu yaralandığını gördüm. Yaralıyı karakola götürdük. Benim darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Emir komuta zincirinde her şey gerçekleşti. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.Ş.P. Mahkeme Huzurundaki Savunmasında; “Olay zamanı kuleli askeri lisesinde görevliydim. Saat 8 civarıydı dedi tatbikat var. S. yüzbaşı dedi tatbikat var. Dedim komutanım dedim hiçbir elbisem yok hani, şeyde çalışıyordum, mutfakta kasap olarak çalışıyordum. Dedi gidin elbiselerinizi giyin, sivilde (anlaşılamadı) eşyalarımı çıkarttım, giydim, bağcıklarımı bile izin vermedi bağlamaya, ondan sonra silah nerde dedim komutanım ben dedim 9 aydır askerim hiç ateş etmemişim falan filan, dedi tabur komutanın emri var. Herkes silah alacak çıkacak tatbikata, silahları aldık, iç bahçeye gittik, iç bahçede yeni tabur okul komutanı vardı. Oradan zırhlı araçlara bindirdiler. En son ben bir de C.K. arkadaşım vardı, en son biz gittik. Araçlar bir indik FSM köprüsünde, ondan sonra H. binbaşı bir de A. yarbay bizim başımızın üstündeydi, dedi emniyete gireceğiz, polis arkadaşlarda bizimle olacak, onların yani onlar biz zorluk çıkartıklarında sıkın emri verdi, dedik hani dedik tatbikat, böyle bir tatbikat hiç görmedik yani, tatbikat zaten ne olduğunu biz de bilmiyorum. Gittik onlar (anlaşılamadı) içine girdiler, iki dakika geçmedi çıkmadılar, çıktılar dedi emniyet abiler polis abiler yolu kesecekler polis abiler geldi yolu bir yarım bir saat bir yarım saat arabalar epey dolu dedi arabaları bırakınsıki yönetim, arkadaşlarınıza söyledi dedi sıkı yönetim var ilan edilmiş herkes evine gitsin, evinden çıkmasın. Bunu A. yarbay bir de H. binbaşı söyledi. ikisi de dedi sıkı yönetim var, herkes evine gitsinler, kimse evden çıkmasınlar, ondan sonra aralar gitti, orada yeşil alan vardı, hepsi ağaç falandı, oradan sonra silah sesi geldi hepimiz yere attık, ne olduğunu bilmedik, (anlaşılamadı) arkadaşlarımız yukarı çıktı, ağaçları kontrol etmeye gittiler, geldiler dedi bir şey yok, ondan sonra bir

tane arkadaşımız vardı, az önce zaten kendisi kendini ifade etti, dedi bir tane araba geldi, arabanın önüne sıktılar, 3 el havaya sıktı, adını unuttum, G.B.. O havaya ateş etti, bir de diğerk arkadaşım bir tane vardı, motosiklet üstümüze geldi o bir el ateş etti.: G.B. havaya ateş etti, aynen şahidim orada. Üzerine doğru gelen hızlı bir araç vardı içinden indiler, rütbeli vardı içinde ondan sonra A. yarbay dedi napıyorsun sen napıyorsun ne havaya sıkıyorsun diye şeye söyledi, G.B. dedi, araba üstümüze geliyordu hani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu araba gelirken, arabadan silah sesleri geldi mi onu görmedim, sadece ağaçların arasından silah sesi geldi. Araçta rütbeliler vardı, plakasını tutmadım, plakası siyah boyanmıştı, plakası gözüküyordu, makam aracıydı askeri makam aracıydı aracı siyah bir passattı. Bir de ondan sonra 4 tane tank geldi, korktuk hani sesleri var gürültüsü var ama hiç bir şey gözüküyor, korktuk ne olduğunu bilmiyoruz hani, bir beş dakika geçtik tanklar geldi, bir tane üst teğmen geldi, üst teğmen geldi dedi, işte konuştu onunla A. yarbay, bir de H. binbaşı konuştular biz onların en az bir 100 m, 70-100 m uzaklıktaydık, hani ne olacağını bilmiyorduk, ondan sonra epey bir orada bir üst geçit vardı, A. yarbay diyordu siz gidin napıyorsunuz falan filan ondan sonra 5-6 tane indiler, aşağı indiler, yolun üstüne indiler, dedi siz burada yani bu nedir, ne için gelmişsiniz buraya falan filan, ondan sonra A. yarbay, H. binbaşı dedi siz gidin buradan, A. yarbay gelir şimdi çok kötü olur, falan filan öylesine konuştu, A. yarbay gitti oradan iki kere havaya ateş etti, ondan sonra yere ateş ettiler, bir tane vatandaş ayağından yaralandı, bir de ben bir de bir arkadaşım vardı orada onu aldık emniyete götürdük, belki kendisi oradadır şimdi. Kim yaraladı işte onu görmedim hani 70 metre falan uzaktaydık, o abimiz yaralanan abi ondan sonra yürüyerek geliyordu, diyordu ayağım, benle bir tane arkadaşımız vardı onu emniyete götürdük, pansuman yaptık falan yani, şey yaptık. Bu yaralandığı zaman A. yarbay bir de H. binbaşı sadece ateş ediyordu, onlarda 3-4 kere ateş ettiğini gördüm hani. Kimse hani darbenin ne olduğunu bilmiyordu, bir de bir tane arkadaşım yani, hiç bir şekilde, hiç bir şeyde hani hiç O. kendini koruma amaçlı, motorbisiklet üstüne geldi, o da ateş etti bir de bizim birde diğerk bir O. abimiz vardı, bizim en üst devrimiz, dedi siz niye ateş ediyorsunuz yani ne olduğunu bilmiyoruz, neden ateş ediyorsunuz falan filan bize kızdı hani geri çekilin, biz bilmiyoruz ne olduğunu falan filan geri çekildi biz O. abi o şimdi bizden büyüktü yani, kısa dönem yapıyordu o kendisi uzun dönem yok uzun dönem. F. O. Y. kızdı dedi niye ateş ediyorsun, motorbisiklet dedi ne olduğunu bilmiyor ki niye ateş ediyorsunuz, biz geri çekildik, ondan sonra 4-5 tane vatandaş geldi, üstlerimize ben oradaydım, dedi diğeri dedi siz napıyorsunuz burada, dedik abi bilmiyoruz ne için gelmişiz, ne yapıyoruz biz de bilmiyoruz hani, dedi yol versek geçebilir miyiz dedik tabi ne demek yol sizin yani biz de ne için geldiğimizi bilmiyoruz, dedi tamam bizi dedi en büyük asker bizim asker, bizi emniyete götürdüler, bir de abimin yaralı olan var ya abi hani onu da benle O. F. Y. onu emniyetin içine götürdük, (anlaşamadı) yarasını sardık falan şey yaptık, silahları zaten ilk önce benle o teslim ettik, silahları teslim ettikten sonra bizi ayrı bir odaya koydular, dedi burada bekleyeyim, ondan sonra vatandaş hepsi, taşla şeyle pencerelere atıyordu, pencereleri kırıyordu, dedi yatın yere, kimse bir yere kimildamasın, saat 2 oldu, 2 :40 2 ye yakın geliyordu, bir tane polis abi geldi, dedi siz ne yaptığınızı biliyor musunuz, dedik bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz, tatbikat diye çıkarttılar, biz ne olduğunu biz de bilmiyoruz, dedi darbe yapıyordunuz, darbenin ne olduğunu bilmiyorum. 3. Sınıftan il-

kokul 3. Sınıfa kadar okudum. Darbenin ne olduğunu bilmiyorum ilkokul 3. Sınıfa okudum. Savcılık huzurundaki ifadem doğrudur.

F16 geçti üzerimizden camlar kırıldı, polis abiler, hepsi kendini camdan attılar, ondan sonra polis abiler geldi, dedi korkmayın kimse korkmasın f16 alçak uçuş yapmış kimse korkmasın öyle yani bir de başka bir şey yok. H. binbaşı bir de A. yarbay, bizi tim tim ayırdı, 4 kişi tim tim yaptı, iki tane tim bir tane iki tane emniyetin çevresini topladılar, iki tane tim de karakolun içine girdi, dedim hani dedi. Şöyle dedi dedi işte tatbikat yapacağız, tabur komutanı yeni değiştirildiği için tatbikat yapacağız, Türk askeri nasıl bir şey olduğunu öyle yani kendini izah etti, gittik emniyete emniyette polis abilere dedi tatbikat var, tatbikat dedi tamam tatbikat onlar silahlarını verdiler, arabaya bindiler, geldi yoldu kestiler, bildiğim sadece bu. Tatbikat diye var, dedi tatbikat var, siz bizimle kalacaksınız, silahlarınızı alacağız, bilginiz olsun, polis abilerde bir şekilde bir şey söylemeden silahlarını verdiler.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca Sanık M.Ş.P. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.Ş.P.’in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M.F.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında piyade onbaşı olarak görev yapan sanık M.F. sanık tutuklu Üsteğmen C.O.'ın emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 27. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu tank aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine *istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.*

2. Savcılık İfadesi

Sanık M.F. savcılık ifadesinde; *"Ben 2. Zırhlı tugay 1. Mekanize piyade taburu 1 bölükte görevli 95/4 tertip piyade onbaşıyım. Yaklaşık 7 aydır aynı birlikteyim. Birlik komutanımız Üsteğmen C.A., tabur komutanım F.K.'dir. Olay günü sabah silah bakım günü olmasından dolayı silah bakımı yaptık. Daha sonra istirahat ettik. Öğlenden sonra 16:00 civarında bölük komutanı C.A. acil sizi çağırıyor denildi. Asteğmen N.K. isim okuyordu. İsimleri okunan silahlarını alıp geldiler. Bizim bölükten 4 ayrı tim oluşturdular. Ben 4. Timde görevlendirildim. Nişancı yardımcısı olarak görev verdiler. Kurmay Yarbay F.K. bölüğümüze gelerek listeleri kontrol etti. Bölük komutanıyla birlikte konuşuyorlardı. Saat 19:00'da yemeğe gittik. Yemekten sonra herkes bölükte toplanmasını dediler. Garajda toplandık. Kıdemli Uzman N.K. birlik içerisinde tatbikat yapacağımızı dedi. Bizi 2. Tank taburunun 2 bölüğün garajına götürdüler. Beklerken leopar tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar çıkıyordu.*

Bu sırada tugay komutanı geldi. Herkes sırayla araca bindi. Bende Zpt ye bindim. 4. Timde ben, A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A., araç komutanı C.O. ve araç şoförü tanımadığım bir askerdi. Ayrıca araçta tanımadığım bir asker vardı. Aracın içerisinde mühimmat olup olmadığını bilmiyorum. HK33 88150 seri numaralı piyade tüfeğim yanımdaydı. 4 tane de boş şarjör verdiler. Üzerimde dolu mühimmat yoktu. Timde hiç kimse de mühimmat yoktu. Biz araç durunca çevreye baktığımızda FSM köprüsünde olduğumuzu fark ettik. Biz tim olarak araçtan aşağı indik. 4 kişi tekrar Zpt ye bindi. Bu kişiler tekrar bir süre sonra geri geldiler. Bizim bulunduğum yerde en yüksek rütbeli A. yarbay vardı. Tanklardan birini köprünün girişine doğru gönderdi. Üsteğmen M. C. bizi burada bekleyin, terör saldırısı var, terör yandaşları gelebilir, mermi mühimmatınız var mı dedi. Daha sonra da 4 mermi bana 4 mermi F.A. ve 3 adet de S.A. 'a verdi. Biz oraya geldiğimizde kuleliden gelen askerler yola menzillenmiş ve yolu kesmişlerdi. 10-15 dakika sonra elinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar gelmeye başladı. A. yarbay, üsteğmen M. C. vatandaşlara doğru ateş etmeye başladılar. 2-3 kişinin de vurulduğunu gördüm. Buna rağmen vatandaşlar üzerimize gelmeye devam etti. Geri geri kaçmaya başladık. Daha sonra yaralı vatandaş yanıma geldi. Arkamıza geçti. Geri geri karakola giderek teslim olduk. Bu arada A. yarbay ve M. üsteğmen ateş etmeye devam ediyorlardı. C. uzman da mg3 ile havaya ateş etti. Başka ateş edeni görmedim. Ben kesinlikle ateş etmedim. Tüfeğimi de görevli polislere kendi rızam ile teslim etti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.F. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde 2. Zırhlı tugayında er olarak askerlik yapıyordum. Normalde biz akşam 7’den sabah 7 ye kadar cephanelikte nöbet tutuyorduk. Sabah istirahate daldık uyuyorduk. Ahmet Uzman geldi bizi uyukundan uyandırdı. Bölük komutanı sizi çağırıyor dedi. Bizde bindik araca bölüğe 4-5 gibi falan bölükteydik bölükte bir karmaşa vardı. Bir tane astteğmen var Nazif ast teğmen önünde bir liste vardı listeyi okuyordu herkesin ismini okuyordu. Git kompazit ve silahını al gel diyordu. 4 tane tim oluşturdu her timde 8 bir de komutan 9 kişi vardı. Benim timimde komutan C.O.’dı. Ondan sonra hiçbir şey söylenmedi. Ondan sonra Kurmay Yarbay F.K. geldi listeleri kontrol etti. Artık aralarında konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlardı uzak duruyorlardı. Hatta yemeğe gidecektik saat 7 gibi. Ondan sonra yemekten çıktık eğitim veriyorlardı yat kalk çok kalk. Bizde normalde cephaneye nöbete çıkacaktık bekleyin çıkarsınız dedi bize. İnşaat alanı vardı orda git oraya bak komutan mı girmiş dedi. Bende girdim baktım Necmettin uzman vardı. O da arkamdan asker yollamış. Beni çağırılmış gelsin demiş. Geri geldim herkes toplanıyordu. Tank taburuna koşu koşu herkes gitmeye başladı. Silahlarımız vardı, boştu. Şarjör vardı, onlar boştu. Sonra köprüye gittiğimizde mermi verildi Yarbay A.U. verdi. 3 er tane mermi verdi adam başı. 3 er tane tek mermi 3 tane bana 3 tane O.S.’a verdi. Şoför kimdi onu tanımiyorum o tank taburundaydı. Daha önce tatbikat yapmadık. Ramazan’da çıkacaktık ramazandan sonraya kaldı. Üst devrelerinden tatbikata çıkanlar vardı. Onlar çıkıyorlardı çıkmışlardı. Samandıra tarafına doğru çadır filan kurmuşlar o zamanlar. Herhalde Kırsal alana gidiyorlardı. Bize nereye gideceğimiz ile ilgili bir şey söyle-

mediler. Bize ondan 2-3 gün önce. Tatbikat diye biliniyordu. Hani biz bindik araca hani zbt olduğu için periskop falan yok içinde dışarıyı görünmüyordu.7 de yemeğe gittik yemekten çıktık. Eğitim veriyorlardı 9 buçuk 10 buçuk arası öyle birşey olması lazımdı. Rütbelilerde telaşlı bir görüntü yoktu normaldi. Hani biraz acele ediyorlardı. Listelere bakıyorlardı oraya gidiyorlardı. Şöyle söyleyim liste falan herşeyi hızlı hızlı yapımaya çalışıyorlardı. Daha önce askeriyedeyken böyle bir şeye şahitlik etmedim. Bizim araçta Emir komuta C.O.'daydı. Başka Köprüye gittiğimizde 3 tane leopar vardı bizimle birlikte araç çıkış yaptı. 3 tane leopar tank vardı. Köprüye 9 buçuk 10 buçuk arası gibi geldik. Köprüye gittiğimizde C. uzmanımız aracı açtı kapağı biz araçtan indik. Üst geçit vardı köprüde üst geçiti geçtik karakol vardı oraya yakındık. Dışarıyı göremiyorduk. Araçtan İndik 4 kişi indik. Ben F.A., S.A. bi de O.S. indik araçtan. Biz 4 ümüz indik C. uzman sinirliydi diğerleri kendi gittiler. Sonra yarbay geldi. Her halde Yarbay A.U. du gelen. Ondan sonra merminiz var mı dedi sonra üsteğmen vardı bi tane merminiz filan var mı dediler 3 tane mermi verdiler. Ondan sonra o yarbay buradan yaya araçla motorla kimse geçmeyecek dedi. İlk başta havaya sonra yere ateş edeceksiniz dedi emir verdi. Ondan sonra baktık ellerinde türk bayrağıyla en büyük asker bizim asker ya Allah bismillah Allah-u Ekber diye bağıra bağıra geliyorlar hani bizde kendi halkımız olduğunu gördük. Sonra biz de geri geri çıktık zaten kamera kayıtlarından görünüyor. Ben ateş etmedim. Sanık A. ateş etti. İnsanların üstüne ilk havaya doğru sonra üzerine doğru ateş ediyordu. Bir tane yaralanan oldu onu biz götürdük. Ateş ediyordu. Hatta o üsteğmen vardı M. Seri halde ateş ediyordu. Elinde g3 vardı ondan sonra M. üsteğmen vardı. Onun da mermisi bitti en son bir tanesi gördüm adamın suratına vurdu. O tank taburunun komutanı Üsteğmen M.C. vurdu. Dipçikle vurdu. Mermisi bitti herhalde ondan vurdu. Ne dedi vurdu O kadar yakın değildik uzattık. Hani biz geri geri çıktığımız Ne konuştuklarını fark edemiyorduk. Bu olayı gördüğüm Bir şey anlamadık bu neyin nesi anlayamadık donduk kaldık. Biz uzmanın yanında şu baş parmağımızı bile oynatamıyoruz kaldı ki birşey soralım şu bibaş parmağımızı bilene senin için zarar. Artık zarar düşünenecek zaman mıydı o zaman yani soramıyorduk bir şey. O ilk gittiğimizde araçtan indiğimizde o yarbay bi tane tankı köprünün orda üstgeçitin o tarafa doğru yolladı. Ne diye yolladı Onu duymadım o tarafa doğru yolladı. Tankın üzerine çıkan insanlar gördüm, hatta hatta birine vurduğunu da gördüm. Dönüyordu 360 derece döner ya. Birinin düştüğünü gördüm. Normal geçti o arka taraf hani dönüyor sanki altına alıp ezecek gibi oldu ama düştüğünü gördüm. Başka bir tankta karşı şeride geçerek bir aracı ezmiş o görüntüyü görmedim hani periskop falan olsaydı dışarıyı görürdük. Dışarıdaydık da onu görmedim. Sonra dışarı çıktım. Bu olaylara dışarıdayken tanık oldum. Başka ateş eden rütbeli veya rütbesiz kişilerden Binbaşı vardı o ateş etti. H. E. Havaya ateş ediyordu. Millete ateş ediyor. Ayağına doğru ateş etmeye çalışıyordu. Mesafe sanırım bu kadar vardı. Yaralanan var mıydı onu görmedim. Başka ateş eden aklıma gelmiyor tankın üzerinden ateş ediyorlardı. Tankın plakasını hatırlamıyorum. Sürücüsünü ya da ateş edeni hatırlamıyorum. Bizle birlikte çıktı sanırım öyle ama bilmiyorum sadece bizim uzmanı bindiğimiz aracın plakasını bile bilmiyorum. Gördüğüm başka var mı ateş eden ya da ateş edin talimatı veren yoktu. TSK yönetime el koydu sıkı yönetim ilan edildi darbe oldu şeklinde bir söylem ya yarbaydan duydum ya da binbaşidan duydum. Ya sanık A.dan duydum diyorsun ya da binbaşı M. H. E.'dan herhalde.

TSK sıkıyönetim ilan etti öyle birşeyler söyledi tam olarak. Yaya araçlı böyle motorlu böyle söyleyin yollayın dediler. Yarbay direnen olduysa sıkın dedi. Diğer rütbelilerden buna benzer bir söylem yoktu da geri geri çekilirken yaralanan biri vardı onu aldık zaten biz gittiğimizde köprü kapanmıştı bariyerler falan çekilmişti biz en sona gittik orda askerler vardı askeri birliğin sonra vatandaş vardı onlarla birlikte zaten karakola gittik orda komiser vardı bi tane komiser polis mi tam bilmiyorum şu şeyden binbaşından silahını vermesini istedi o da oradaki polise silahımı versem ben vatan haini olurum dedi. Oradaki polis teslim olun diyorlardı. Biz teslim olduk. Olay yerindeki rütbeliler A. H. E. herhalde helikopter bekliyorlardı. Helikopter istediler mi birinden öyle bir söylenti vardı tam olarak aklımda değil. Ordaki polis diyordu silahlarınızı verin teslim olun diyordu O da helikopter alıp bizi götürecekti dedi. Nereye götürecekmış bilmiyorum artık orasını. F16 uçakları geçti süper sonik geçiş yaptı hatta camlar titriyordu. Hatta bir sandım füze falan atıldı oraya Hepimiz masanın altına falan yattık. Yüz başı rütbesi olan B.K. orda mıydı onu tam olarak köprüde hatırlamıyorum ama karakolda gördüm. Karakolda birliktelerdi yanyanalardı polise silah vermek istemiyorlardı. Polise silah vermek istemeyenlerin isimleri; A. yarbay rütbesi olan, Binbaşı rütbesi olan H. E., Yüzbaşı rütbesi ile olan B.K., bi de M.C.'di. O mermiden sonra fazla şey yapamadık ama M.C. adama vurduğunu gördüm işte. Dipçikle adamın kafasına vurdu hatta adamın ayağını yerden kesti adam kafa üstü geri düştü. Mermi bittiği için vurdu hatta bizim silahlarımıza bakar gibi oldu bizde korktuk silahımızı isteyecek diye. M.C.'in vatandaşlara ateş ettiğini gördüm. İlk başta havaya sonra insanların üzerine ayaklarına ateş ediyordu. Yani çok yakınındaki insanlara hani ilk başta gittik 5 10 dk durduk sonra fazla kimse yoktu üst geçitin orda insanlar vardı ondan sonra kalabalık gelmeye başlayınca iç içe girmeye başladık halkla. M.C.'in bu eyleminde yaralanan bir kişi vardı biz götürdük de onu tam olarak hatırlamıyorum hangisi herhalde o yarbay yaralamıştı onu. Bahse ateş edenini görmedim ben kesinlikle ateş etmedim. Tüfeğimi görevli polislere kendi rızamla teslim ettim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. FETÖ Silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgim irtibatım yoktur” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M.F. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; “*O arada FSM köprüsündeydim. Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç içerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı.*” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.F.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntılıdığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M.G.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık M.G., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur

2. Savcılık İfadesi

Sanık M.G. savcılık ifadesinde; *“Ben Kuleli Askeri Lisesi Hizmet bölümü komutanlığında görevli 95/4 piyade er olarak görev yaparım. Aralık 18’den beri oradayım. Biz askeri öğrencilere hizmet ediyoruz bulaşık sorumlusu olduğun son bir yılda koğuş sorumlusu olduğunu belirtmişsin. Bölük komutanı S. yüzbaşısıdır. Tabur komutanı ayın 15’inde değiştiği için adını bilmiyorum. S. yüzbaşı ile koğuşun içerisinde olay günü karşılaştığını, koğuşun orda S. yüzbaşı bana g3 piyade tüfeği verdi. Üzerinde engin astsubay diye bir komutanın adı yazıyordu. Herkes silah alsın hucüm yeleği ve başlık alsın iç bahçeye gidicez tatbikat var dedi. İç bahçeye gittiğimizde muhafız bölümüne gidiyor dedi. Muhafız bölümünde mühimmat aldık nizamiye kapısına geçtik. Komutan kurbay yarbay A. idi. Orada okul komutanı da vardı. Tatbikat yapıp geleceksiniz diyip bizi askeri kamyonu bindirdiler. Yaklaşık 12-14’e yakın kişi vardı. Hepsini ismen hatırlayamıyorum. Araç nizamiyeden çıktıktan sonra aracın brandası olduğundan etrafı göremiyorduk. Araç çok süratli gidiyordu. Sonra fsm köprüsüne geldiğimizi anladım. Tabur komutanı olan A. yarbay vardı. Ayrıca H. binbaşı B. yüzbaşı ve tanımadığım bir binbaşı daha vardı. A. yarbay ve yanındakiler karakola gitti karakoldan çıkan polisler bizde sizinleyiz dedi. A. yarbay bizi timlere ayırdı. 5-6 kişiyi karakol civarında bıraktı. Diğerleri yolu kesmek için gitti. H. binbaşı ve B. yüzbaşı yoldan geçen araçlardaki vatandaşa sıkı yönetim ilan edildi. Evinize dönün çıkmayın diyordu 4 tane tank bizim bulunduğumuz yere geldi. Yukarıdan evlerin ordan 8-9 el silah sesi duydum. Kendimi yere atarak siper aldık. Daha sonra kalktık. Vatandaşlar tepki göstermeye başladı. Arkadaşım K.S. bize ileri gitmeyin gelin dedi. Halk üzerimize gelmeye başlayınca gidip karakola teslim olmaya başladık. Daha sonra A. yarbayda yanımıza gelip teslim olmayın yoksa askerliğinizi yakarım şeklinde ifadeler kullandı. Bu arada telefonla konuşurken de helikopter istedi helikopter gelmedi. Biz silahlarımızı polislere teslim ettik. A. yarbay ve yanındakiler ne şekilde teslim olduklarını ben görmedim. Ben kimseye ateş etmedim. Halka ateş etmedim. Bizde sadece A. yarbay H. binbaşının ateş ettiğini gördüm. Asker arkadaşım Gaziantep’li G.B. isimli er de kendisine doğru çok süratli gelen siyah renkli bir aracı korkutmak amacıyla havaya ateş etti. A. yarbayın silahından çıkan atış sonucu bir sivil vatandaşın yaralandığını gördüm. Yaralıyı karakola taşıdılar. Benim darbe teşebbüsünden haberim yoktu. Emir komuta zincirinde herşey gerçekleşti. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem kimseye ateş etmem havaya da ateş etmedim. Silahımın emniyetini bile açmadım. Fetö terör örgütü ile herhangi bir ilgim yoktur” şeklinde beyanda bulunmuştur.*

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay günü Kuleli askeri lisesi hizmet bölüğünde erdim. İki aylık askerdim öncesinde Eğirdir'deydim. Eğirdir den Kuleli askeri lisesine geldi toplamda hemen hemen 260- 240günlük askerdim. Biz kuleli de bulaşık yıkıyorduk. 6 Ay boyunca bulaşık yıkadım. Herhangi eğitim, bilgim yoktu benim. Silahım son güne kadar yoktu. Olay günü bulaşıklardan sonra 1 aylıkta koğuşa geçtim. Koğuş hizmetinde koğuş sorumlusuyduk. Ondan sonra akşam oldu saat 8 gibiydi. Bir tane nöbetçi geldi üstünü giydi. Nöbete gitti. Arada yarım saat geçti. Yarım saat sonra tekrar geri geldi. Ondan sonra bölük komutanı var S. diye biri soy ismini bilmiyorum. Rütbesi yüzbaşı idi. Koğuşlara geldiler silahları aldılar, dediler bölük komutanı var yeni tabur komutanı okul komutanı, devir teslim töreni oldu cuma günüydü o zaman ondan sonra akşam oldu saat 20:45 gibi herkes topladılar okulun bahçesine herkes hazırlansın giyinsin silahı olan olmayan hiç kimse bölükte kalmayacak. Benim normalde silahım yok o gece bana engin astsubayın silahını verdiler üzerinde ismi vardı. Bahçede muhafız bölüğünden mühimmat alıyorlarmış. Herkes ordan mühimmat aldı bana sıra geldiğinde mühimmat kalmadı. Mühimmat olarak G3 mermi alınıyordu. Ondan sonra arabalara bindik. Yanda M. M. başçavuş vardı. A. yarbay vardı. Mühimmatı olmayan erlere mühimmat verin dedi. Yani birbirinizle paylaşın. Bizim arkadaşlardan biri söyledi. Arkadan ses geldi kim olduğunu görmedim. Komutanım ne yapıyoruz dedi. Sadece verilen emri dinleyin hiçbir sorun sorulmayacak. Mühimmatı olmayan kişilerde fazla mühimmat olanlar verdi. Kişi başı mesela 1 tane 2 tane. Ondan sonra UNIMOG 'a bindirdiler nereye doğru gideceğimizi söylemediler. Saat 21.00 gibi çıktık. UNIMOGLardan 3 tane vardı bizim araç en arkadaydı. FSM köprüsüne çıkana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Biz oraya gittik, dediler köprü kapatılacak. Köprüye geldiğimizde köprüde A. yarbay, H. binbaşı bir de B. yüzbaşı vardı Orda bir tane karakola girdiler. Ondan sonra baktım polis karakolundan polis geldi dubalarla filan yolu kapattılar. Hani polis kendi şahsıyla yardım etti. Ondan sonra 4 tank 1 zbt direk köprüye yanımıza geldi. Tanktaki uzmanlar indi uzmanların ellerinde silahlar vardı. Tank gelmeden önce bi 50 ye yakın vatandaş vardı. Sonra gelenlerin ellerinde Türk bayrakları vardı. H. binbaşı millet gelince gelme diye bağıırıyordu. İlk başta bir tane adam geldi bırak geçeyim dedi. Dün gibi hatırlıyorum öldürüyorsan öldür dedi. Baktım aralarında konuşma oldu H. binbaşına hainsin falan dedi tartışma oldu. Bir şey düşünemiyordum, korkuyordum ilk defa silah elimize almışız. Eğitimde almamışız çekiniyorduk. Sonra yolu tek şerit yaptı. H. binbaşı havaya doğru sıktı ondan sonra A. yarbay geldi. Dedi sen sıkmasını bilmiyorsun falan diye bağırması oldu. A. Yarbay bayağı sıkıyordu ilk başta havaya sıktı ondan sonra namluyu hafif yere doğrultarak sıktı. Bize ateş edin talimatı verilip verildiğini duymadım. Erlerden G.B.nun ateş ettiğini gördüm. Bir tane siyah araç vardı üstüne bayağı süratli geliyordu. Yani bu kadar süratli ki zaten dedik bizi ezecek. G.B. 2-3 el havaya sıktı baktım durdu içinde rütbeli vardı. Onların içinde de rütbeli çıktı. Ondan sonra bağırdı sıkma biz komutanız falan G.'a söyledi birde O. Y. tek el havaya sıktı. O ikisinin açtığı ateşten yaralanan olmadı net gördüm havaya doğru ateş açtılar. Geri çekildiğimizde karakola doğru giriyoruz ya bir tane vatandaşımız bacağundan yaralandı onu da biz aldık. Ben ateş etmedim 2-3 tane şarjörüm vardı 3 ünü de polis abiye teslim ettim. Darbe nedir bilmiyorum ilk defa hâkim karşısına çıkınca öğrendim.

Köprü ortasında duran bir polisin telsizini aldı. Silahını aldı. Üstündeki Ç.. İlk başta zorladı ondan sonra arkadaydı araba biz arkadaydık o bizden önce indi. Kalktı dedi silahı ver vermemişti artık bilmiyorum. Bu da bağırdı. Er diye asker diye vardı. Takviye istiyordu. Baktık geldi Ç. yeleşti arabaya. Arabanın arkasına attı. Ondan sonra geri döndü çıktı köprüye gittiler trafiği tuttukları yere ondan sonra zaten millet geldi halk geldi. Yavaş yavaş halkın içine biz zaten karıştık. Halkın elinde türk bayrağını gördüm. Herhangi bir tezahürat ettiklerini görmedim. Tankın etrafında bir kalabalıklaşma vardı. Hepsini kontak kapatmış mıydı onu görmedim sayın hâkim. Tanklar yeni geldiklerinde dönüş yaptığında bir tanesi dönüş yaptı. Öyle süratli dönüş yaptı. Vatandaşların tankın üzerinde değildi. Şimdi sayın hakimim orda araba vardı hani çok şeyi nasıl diyeyim. Arkadaşlarla birlikte aramızda onlarla mesafe vardı ilk başta rütbelilerle mesafemiz vardı. Olay oldu mesafe açıldı. Biz korktuk yalan değil. Ben kendi şahsıma uzaklaştım. Yani açık söyleyeyim. Ben korktum uzaklaştım. İlk defa böyle birşey görüyorum hani olay yaşamamışım. Normalde eğitim bile almamışım. Ben normalde acemi birliğinde bile eğitim almadım. Ben sadece ayağımdan rahatsız olduğum için direk beni amasyaya gönderdiler. Amasyadan da eğirdire gönderdiler. Eğirdirde beni istanbula gönderdi. Hani benim herhangi eğitimle ne bileyim tankla hiçbir şekil bağlantım. 3 tane şehit var bu dosyada iddianameki anlatım bir tanesinin tankla aracının ezilmesi bir tanesinin tankın üzerinden düşmesi bir tanesinin ateşli silahla vurularak şehit olduğu yazılıyor ama ben onları görmedim. Görmüşsem derim görmüşüm derim gördüm. Ben tankı görmedim. Sayın hakimim yani desem görmüşüm yalan olur yani. Öyle üstünde düşenleri falan görmedim. Tanklar 3 tanesi duruyordu. 4.cüsü geri gelip gidiyordu en son geri geldi. Geri geldi durdu ondan sonra ama bayağı hızlı döndü namlusunu çevirdi. Orda düşen yaralanan kimse yoktu ilk başlarda o aracı öyle çevirdiğinde kimse yoktu. Birileri geldikten sonra oldu mu böyle bir şey onu görmedim sayın hâkim şimdi desem görmüşüm yalan olur. Ben kimseye ateş etmedim. Kimse bana ateş et diye talimat verdiğini duymadım. A. bi de H.yi gördüm 2 si ateş etti. A.'ın zaten ilk başta havaya sığığını ondan sonra yere sığığını gördüm. Ama H.nin de havaya sığığını gördüm. Darbe teşebbüsü olduğunu mahkemeye çıkarken öğrendim. Darbe ne o zaman öğrendim. Hayır valla darbenin ne olduğunu bilmiyordum sayın hâkim. Olay yerinde iken rütbelilerden sıkı yönetim ilan edildi. Asker yönetime el koydu. Kontrol bizde buna benzer herhangi bir söylem duydum. Halka söylüyordu trafik. A.'la H. söylüyordu. A.U. dedi ki sıkı yönetim söylemlere arkadaşlara söylemişti. Arkadaşlarda yolun kenarında durarken millete söylüyordu halka söylüyordu. Halka söylüyordu. Araba tek tek geçerken sıkı yönetim var kimse evinden çıkmasın dedi. Talimatı H. binbaşından aldılar. A.U. H. E.a söyledi o da erlere söyledi. A.U. H. E.'a söyledi o da erlere söyledi aralarında bayağı konuşma geçiyordu. Sıkı yönetim ilan edildiği kelimesini bizzat A.U.un H. E.a söylediğini duydum. Sıkı yönetimin ne olduğunu vallah bilmiyorum sayın hakim ben sana açık söyleyeyim. H. E. da erlere bunu söyledi. Başka buna benzer bir söylem duydun mu polisler silahınızı bırakın kontrol bizde vs bir şey ben onları duymadım. Duysam her şeyi söylerim. Halk gelince halk bayağı yaklaştı bize, halk yarklaşınca bizi içlerine aldılar ondan sonra A.'la H. rütbelilere yöneldiler. Ondan sonra karakola soktular. Halk bize silahı bırakın yapmayın etmeyin benzeri bir şey söylüyordu. Kardeşiz abiyiz falan söylüyordu. Ateş falan etmeyin. Zaten biz erlerde ateş falan

etmedi. 2 arkadaştan haricinde. Sayın hakimim normalde askeri psikolojiyi sen biliyorsun belki ben sana açık söyleyeyim normalde rütbeliye bir soru sorduğunda mesela araçta da geldim. Ne yapıyoruz de diyor sadece emri dinleyin ha A. yarbay biz silahları bıraktığında sakın silahları bırakmayın diyordu. Biz teslim olduğumuzda silahları bırakmayın diyordu. Teslim olduğunuzda silahları bırakmayın diyordu silahlarınızı bırakmayın askerliğiniz bitmez bir tane polis. A.U. teslim olmayın silahlarınızı bırakmayın şeklinde emrine riayet eden emre uyup da silahlarını bırakmayıp teslim olmayan yok hiç kimse kalmadı. Onun emrini dinlemediler. Diğer rütbeliler 3 ü de yanyanıydı sadece A. yarbay bir defa söyledi. Diğerleri onla beraber teslim içeri biz çıktuktan. Karakoldalardı bunlar. Yanlarında polisler vardı. Polisler A.'a söylüyordu silahları verin vermiyordular. Biz çıktık bize dedi erler versin. Polisler söyledi erler versin. Biz silahları verdik. Kaç gibi verdin silahını valla bilmiyorum sayın hâkimim tam olarak hatırlamıyorum. Polis karakolunda silahları verdik. Köprü içerisindeki polis karakolunda verdik.

Sayın hakimim şu an o gün hatırladıklarımı söyledim. Adaletinize sığınıyoruz sayın hâkim biliyorsam söylerim hiç çekinmem. O zaman bunların hain olduğunu bilseydim. Emin olun ki Allaha sıkardım. Ama bilmiyordum sayın hakimim normalde bir askerin komutanla konuşması bile yasak bize yasak ediyorlar. Telefon desen. Sıkmadım, hayır sayın hakimim yani sıkacak gibi durmadım yani elimi kırma kola bile götürmedim ondan sonra yani bildiğim bunlar sayın hakimim yani doğudayım vanlıyım ben askere gelmedim. Askerimi bayağı arada 1-2 yıl ertelendi. Askere gitmiyorsun diye terörist dediler sayın hakimim bu sefer de geldim. Bu damgayı yedim. Ne yapacağımı bilmiyorum sayın hâkim." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M.G. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.G.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M.K.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında tankçı er olarak görev yapan sanık tutuklu Üsteğmen M.C.'in emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195745 plaka nolu tank aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M.K. savcılık ifadesinde “Ben 2. Zırhlı tugayı 2. Bölükte tank Er olarak askerlik görevimi yapıyorum, acemi birliğim Ankara Eti Mesut Zırhlı Birlik Komutanlığında yaptım. Şu an görev yaptığım bu birliğe 04 Mart 2016 tarihinde geldim. Benim üzerime zimetli 112726 seri nolu tüfek vardı. Ancak olay sırasında tüfeğim tank içerisindeydi. Üzerimde yakalanma sırasında yoktu ve yakalandığımda şarjörsüz ve mühimmatsızdım bölük komutanımız Üsteğmen V.Y. bize tatbikat olacağını söyledi, herkes hazırlıklı olsun dedi, Cuma günü akşamı veya Cumartesi tatbikata çıkabiliriz dedi, yemekten sonra da kimse ayrılmamasın dendi ve herkes bakım tulumu giysin dedi, herkes giydi, saat: 21:00 civarı tatbikat haberi geldi, alarm verildi, V. Üsteğmen herkes tankların başına geçsin dedi, herkes mühimmat yükledi, Tank üsteğmen M.C. tankın içinde otur dışarı çıkma dedi, tankın üstüne oturdum, o esnada uzman çavuş O. Ü. benden MG3 tüfeği istedi, bende ona verdim, tankın içinden çıkma dedi, sonrasında halk gelince de çık dedi, o esnada halk üstümüze yürümeye başladı, ateş etmedik, herhangi bir karşılık vermedik, halk bize çıkın dışarı sizin suçunuz yok dedi, polis geldi isimlerimizi aldı, bize suçsuz olduğunuzu biliyoruz dedi, çıktık, halk çember oluşturdu ve bizi karakola götürdüler, ayrıca terhisime 6,5 var. Ben dediğim gibi tatbikat var diye gelmiştim. Komutanlarımızdan askerler sıkı yönetim ilan etti diye bir şey duymadım. FETÖ terör örgütü ismini duymadım. Herhangi bir ilgim yoktur. Suçsuzum tahliyemi istiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.K. mahkeme huzurundaki savunmasında: “Olay tarihinde 2. Zırhlı tugayda askerlik vazifemi yapıyordum. 5 aylık askerdim. Olay günü Öğlen yemeğinden geldik, öğlen içtimasında kim hangi tanklara görev alacağını isim isim saydı efendim. Sonra rutin görevlerimize devam ettik bakım günüydü, bakımlarımızı yapıyorduk yani bir hareketlilik görmedim yani. Akşam üzere saat 7 de alarm verileceğini söylediler.7 de saat 7 de herkesin burada olacağını kimse bir yere gitmeyeceğini söylediler, sonra saat 7 de bir alarm çalındı tanklar hepsi öne çekilip hazırlandı antenleri takıldı sonra komutanlarımız bayrak getirdi tankların antenlerine bayrak taktık sonra bütün komutanlarımız geldikten sonra mühimmat geldi mühimmatları tankları yükledikten sonra V.Y. emir verdi çıkın dediler sonra 4 tank önden gitti biz tatbikata gidiyorduk sanıyorduk yani. Ben 745 numaralı tanktaydım tank komutanımız M.C. şoför S.A.G. nişancı O. Ü. ben de doldurucuydum. Nizamiye çıkışına geldik ondan sonra normal sonra ben hiç tatbikata katılmadığım için ne olduğunu bile anlamadım yani biz nereye gittiğimizi bilmiyordum yani gittik öyle nereye gidiyorduk halk bize selamliyordu el sallıyordu hiçbir şey fark etmedim yani. Köprüye giderken M.C.’ in talimatıyla ters şeride geçtik, ilk önce arkamızdaki tank bariyeri ezerek önden gittik ondan sonra arkasından biz devam ettik. Geçtiğimiz an karşı taraftan arabalar Az az geliyordu yavaş yavaş. O. Ü. üst taraftaydı, sadece bi kafamı hava almak için dışarı çıkardım o arada kaçtığım bir araba öndeki aracı solladı ve bizi görmedi galiba bizi görmedi altımıza sol paletin altına girdi sonra üstüme cam kırıntıları geldi kafamı çıkar-

dım dışarı sol tarafıma baktığımda adamın kafasının kanadığını gördüm sadece sonra bir O. Uzman'ın kaşının patladığını gördüm bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum, tankın içine girdim oturdum. Olaydan sonra tank devam etti. Sonra köprüye geldik. Köprüde sadece silahlı askerlerin UNIMOGLarla yolu kestiğini gördüm. Vatandaşları daha görmemiştik biz tek gittik tankları emniyete aldık hepsini 4 tank 2 ZBT'yi park ettik bir yere. Tanktan dışarı çıktım bir ara yere hava almak için dışarı çıktım. Ağaçlık bölgeye doğru hava almaya gitmişim O. uzmanımız dedi sen tankın içine git çıkma dedi. Silahımı M.C. benden aldı. Halk gelmeye başladı işte efendim o da sonra biz 2 tane sivil araç geldi. Orada bir kargaşa oldu halk ondan silahını elinden aldı halk M.C.'in silahını elinden aldı. Sonra tekrar yanına geldi silahı ver dedi bende dedim tek silah kaldı dedi onu ver dedi bende onu verdim uzattım efendim. Silahımda şarjör takılı değildi sonra şarjör istedi onu da verdim. M.C.'in ateş ettiğini görmedim. Sadece birinin yere ateş ettiğini ve sekip birinin ayağına isabet ettiğini gördüm Rütbesi Binbaşydı ismini bilmiyorum sadece rütbesini gördüm Binbaşı. Vatandaşlardan herkes bağırıyordu en büyük asker bizim asker erlere bir şey olmaz diyorlardı ellerinde Türk bayrakları vardı. Bizi öyle diyerek çıkararak karakola götürdüler zaten. Sıkıyönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu, darbe oldu gibi bir şey duymadım. Sonra halk geldi tankların üzerine çıkmaya başladılar sonra biri O. Ü. dedi tankın içine gir kapağı kapat kitle dedi. İkimiz tankın içine girdik oturduk bekledik sonra halk kapağı açmaya çalışıyordu sonra bizde kapağı açtık ne oldu ki dedik yani ben darbe olduğunu bile haberim yok. Kapağı açtığım zaman vatandaşlardan biri kulağımı ısırıldı. Sonra bir yunus polisi geldi sarıl bana dedi seni buradan çıkaracağım dedi sonra yunus polisine sarıldım beni ağaçlık bölgeye götürdü. 5-6 tane sivil polisin eline verdi oradan sivil polislerde beni o köprünün üzerine çıkararak götürdüler devam ettiler sonra bir araca bindik beraber araçtan karakola gittik. Tankta Bir de O. Ü. vardı efendim, ikimiz beraber teslim olduk çıktık dışarı halk bizi tuttu götürdü karakola ilk karakola giden bendim zaten. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. FETÖ terör örgütüyle herhangi bir ilgin iltisakım yok." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M.K. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.C. savcılık ifadesinde; “Ben, komutanı olduğum takımdaki tankların eksiklerini kontrol ettim. Hangi personel olduklarını bilmediğim için onlara baktım. 195745 nolu tanka bindim. Tankta Şoför S.A.G., nişancı O. U. ile doldurucu asker M.K. vardı.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık O. Ü. savcılık ifadesinde; “Kavacık- Şile yol ayrımında trafik yoğunlaştı, tank hareket edememeye başladı. M.C. tankın ters istikamete girmesini istedi. Etrafta araç çok olduğu için ben olduğum yerden fırladım ve aşağı inip yolu açayım dedim. Doldurucu Er M.K. la aşağıya indik. Araçları tanka yol verecek şekilde ayarladık.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.K.'un er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M. B.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında piyade er olarak görev yapan sanık tutuklu Üsteğmen H.E. ve M.C. emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye doldurucu olarak intikal ettiği araç 195746 plaka nolu tank aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters

şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M. B. savcılık ifadesinde; *“Ben 2. Zırhlı tugayı 2. Bölükte piyade Er olarak askerlik görevimi yapıyorum, acemi birliğim Burdur da yapmıştım. 07 Nisan 2016 tarihinde bu birliğe gelmişim. 15/07/2016 günü bize bölük komutanımız V.Y. Üsteğmen bize tatbikat olacağını söyledi, herkes hazırlıklı olsun dedi, Cuma günü akşamı veya Cumartesi tatbikata çıkabiliriz dedi, yemekten sonra da kimse ayrılmasın dendi, saat: 21:00 civarı tatbikat haberi geldi, alarm verildi, V. Üsteğmen herkes tankların başına geçsin dedi, herkes silahını almış mühimmatını koymuş benim haberim yoktu, ben tanka girdim, oradan nereye gittiğimizi tam olarak göremedim, komutanımdan hava almak için izin istedim, dışarı çıktığımda nizamiyeden çıktığımızı gördüm, sonrasında FSM köprüsüne geldik, o esnada halk üstümüze yürümeye başladı, onu görünce tankı kenara çektik, ateş etmedik, herhangi bir karşılık vermedik, halk bize çıkın dışarı sizin suçunuz yok dedi, polis geldi isimlerimizi aldı, bize suçsuz olduğunuzu biliyoruz dedi, çıktık, halk çember oluşturdu ve bizi karakola götürdüler, ayrıca terhisime 9 ay var. Üzerimde bir silah yoktu. Dolayısıyla bir silaha ele geçmedi. Ayrıca FETÖ terör örgütü ile bir ilgim yoktur. Suça karışmadım. Tahliyemi istiyorum.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M. B. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Olay tarihinde: 2. Zırhlı tugayında piyade er olarak görevliydim. 3 aylık askerim. Olay günü tankların bakımı vardı. Cuma günü biz tankların bakımını yapardık. O gün o cumada bölük komutanı V.Y.LI öğlen bizi toplantı yaptı. Askerler dedi bütün rütbeliler dahi bile dedi önünde içtima alacaklar. Ondan sonra içtimayı aldıktan sonra yazaneye gitti. Yazane de bir kağıt getirdi. Akşama tatbikat olacaktı. Bütün askerler dahil dedi. Bütün rütbeliler akşam saat 6 buçukta kışlada olsun dedi. Askerler dahil koğuşa bile çıkmasın dedi. Ondan sonra saat 6 buçukta gidip tatbikat gerçekleştirilebilir bütün askerler dedi. Dahil ve rütbeliler dahil tulumunu giysin. Hazır tipte beklesin. Askerler dahil bile dedi bir tarafa gitmesin dedi. Saat 6 buçuk oldu. Yemeğimizi yedik akşam kışlada. Saat 6 buçuk oldu haber yok. 7 buçuk oldu haber yok. 8*

buçuk oldu haber yok. Tam yatsı okunduktan sonra haber geldi. Alarm verildi. Tanklar hazırlansın Tanklar dışarı çıkacak dedi. Bana kışladan çıkmadan önce mühimmat silah hiçbir şey verilmedi dedi sen tankta duracaksın ama diğer askerlerde mühimmat vardı. Tankın içinde ede mühimmat vardı ama tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bizim birlikten tahminime göre 9 veya 10 tank çıktı. Benim bindiğim tank FSM köprüsüne gitti. Araç komutanının adını tam hatırlamıyorum rütbesi ast subaydı, sürücü kıdemli baş çavuştu 3 aylık askerdim fazla isimlerini bilmiyordum. Köprüye yaklaşacağımız zaman komutan dedi ki sen tankın içine gir ne olur ne olmaz. Sen içinde dur dedi ben dışına çıkayım dedim. Ondan sonra başkanım ben tankın içine girdim fazlasını göremedim sadece fsm köprüsüne vardığında tanklar sağa çekilsin dedi. Herkes bekleyecek vaziyete geçsin dedi. Halk tankın üzerindeyken ben aşağı indim korkudan, napacağımı da bilemedim. Ondan sonra bir sivil polis geldi bana adının M. olduğunu söyledi ben polisim çık dışarı dedi. Seni kurtarmaya geldik bunlara inanma dedi. Ağabey senin polis olduğunu ben nasıl bileceğim hani vatan-daşsan beni kandırıp vatandaşların önüne atarsan halkın önünde beni öldürürsen ben napayım dedim. Kuzum ben polisim bana inan dedi. Bende inandım başkanım tanktan çıkartılar beni. Omuzuma bayrak attılar. Beni direk karakola götürdüler. Köprüye geldiğimizde başkanım bayağı bir bekledik. Tank üstünüze geldikten sonra, ben tanktan koptum zaten halkın üstünden, halkın üstüneyken, başkanım. İsmi ney senin asker dedi. M. ağabeyi dedim. Sonra başkanım dedi ki. Ateş eden rütbeli ya da rütbesiz göremedim başkanım. Oradaydım da başkanım. Tam olarak göremedim. Ben ona ateş edeceğim sırasında ben korkudan hemen tankın içine girdim. Bizim tankın üzerine vatandaşlar çıktıydı başkanım. Tankın namlusu 360 derece dönen veya hareket eden, üzerindeki kişileri atmaya çalışan tank biz değildik o. Başka tanktı başkanım. Onu görmedim o dönderen başkanım o başkanım. O boğaziçi köprüsündeydi. Biz fsm köprüsündeydik. Fsm köprüsünde sadece olay olmadı fazla. En geç saat 3 de karakola teslim olduk biz. Başkanım o bizim tankta olmadı benim için. Başka tankta ben öyle bir şey görmedim başkanım. Rütbelilerden vatandaşlarla ya da polisle konuşurken ya da askerlerle konuşurken, sıkı yönetim ilan edildi. Ordu yönetime el koydu. Darbe oldu buna benzer bir söz ben duymadım başkanım. Karakola gittiğim zaman bütün askerler oradaydı teslim olanlar. Bizim birlikten çıkan askerler. Erlerden bahsediyorum. Rütbeliler vardı başkanım. 5-6 tane rütbelimiz vardı. Biri ast subay komutanım. Bir tane uzman çavuş vardı kıdemli, biri daha vardı kıdemli mi kıdemsiz mi onu bilmiyorum başkanım. Onlar zaten biri sağ tarafındaydı halkla konuşuyorlardı. Bizi tatbikat diye kandırdılar dedi. Çıktık biz dışarı dedi. Onlar öğrenince başkanım teslim oldular zaten. Bizle beraber teslim oldular. Suçlamaları kabul etmiyorum. Fetö silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgim iltisakım yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M. B. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye

teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Av. Hüseyin ÖZCAN'ın "Bunu kendi rızası ile mi yaptı polisler H. Astsubayın üzerinde bir baskı mı oluşturdular, tanklardaki mühimmatları geri alabilmek için" şeklindeki sorusu üzerine; Sanık E.K.; "Polislere biz orada bulunan yanında bulunan M. E. daha sonra H. Astsubay ben ve M. B. vardık yanlış hatırlamıyorsam dördümüz vardık tankın içindeki mühimmatları almak için." şeklinde cevap vermiştir

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M. B.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M. Ç.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık M. Ç., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve

vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M. Ç. savcılık ifadesinde; *“İzmir Gaziemir de acemi eğitimimi tamamladıktan sonra yaklaşık bir buçuk ay önce İstanbul'daki birliğime teslim oldum. Sivilde muhasebeci olduğum için tabur yazıcısı görevini verdiler. Cuma günü de görevliydim. Ben komutanların olduğu bölümde çalışıyordum. Benim bulunduğum süre içerisinde komutanlar genellikle toplantı yapıyorlardı. Ancak ne konuda toplantı yaptıklarını ben bilmiyorum. 15/07/2016 tarihinde de rutin toplantı yapılmıştı. O gün tabur komutanı da değişmişti. Akşam mesai bitti. Biz istirahat halindeydik. Saat 17:00'den sonra 4-5 kamyon Mercedes unimog marka araçlarla sivil giyimli erler ve başlarında yine sivil giyimli rütbeliler geldiler. Araçlardan indiler. Konuşmalardan ben asker olduklarını anladım. Geldiklerinde birlikteki komutanlarımızdan K.V. isimli komutanımız kendilerini karşılamıştı. K. astsubay bir süre sonra gelerek tüm askerlere hitaben “hazırlıklı olun, her an tatbikata çıkabiliriz” dedi. Saat 20:30 sıralarında M. uzman acil bir şekilde kıyafetlerimizi giymemizi, silahlı içtima olduğunu söyledi, “bütün askerlere kompozit başlık, hücum yeleği verildi. S. yüzbaşı başımızdaydı. Bir astsubay daha vardı. İsmi bilmediğim bir astsubay daha vardı. Benim silah zimmetim olmamasına rağmen S. yüzbaşı G3 marka bir silahı elime tutuşturdu. Dışarı iç bahçeye çıktığımızda diğer askerlerin de telaşla koşuşturduğunu görmüştük. Muhafız bölüğünde toplandık. Orada mühimmatta dağıtmaya başladılar. Bana da 4 şarjör mühimmat verildi. Muhafız bölüğüne gittiğimizde Ş. Yüzbaşı, yeni ve eski okul komutanlarının da orada olduğunu gördüm. Nizamiyenin önünde araçlarda hazır. Sonradan bölüğe gelen sivil kıyafetli askerlerin nereye gittiklerini görmedim. Onları da komutanları toplanırken ilk içtima verildiğinde çağırılmıştı. Hızlı bir şekilde araçlara bin emri verildi. Benim bindiğim araca 16-17 er binmişti. Okulda görevli A. Yarbay ve H. Binbaşı da benim bulunduğum*

aracın şoför mahalline bindiler. Hareket edildi. Araçlar hızla hareket ediyordu. Diğer arkadaşlar Çekmeköy'e atış talimine gittiğimizi söylüyorlardı. Bir süre sonra araçlar durdu. İndiğimizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde olduğumuzu fark ettim. Saat 21:00- 22:00 sıralarıydı. Araçtan inince köprüde bulunan polis karakoluna doğru hareket Soruşturma no: 2016/84114 [510] ettik. A. Yarbay birkaç askerle içeri girdi. Kalan askerler H. Binbaşı ile birlikte dışarıda bekledik. Sonra polisle birlikte A. yarbay dışarı çıktı. Polis aracının yardımı ile barikatlar köprü yolunu trafiğe kapattılar. Sadece bir şeritten geçiş için izin verdiler. Trafik yoğunlaşmaya başladı. Araç sahipleri ne olduğunu soruyorlardı. A. yarbay soranlara güvenlik amaçlı yolun kapatıldığını söylüyordu. Bir süre sonra trafik tamamen kesildi. O şekilde beklerken yukarıdaki yeşil alandan iki üç el silah sesi geldi. A. yarbayla binbaşı o yöne doğru gidip geldiler. Biz bir bomba ihbarı ya da terör olayı olduğu şeklinde yorum yapıp konuşuyorduk. Birkaç vatandaş yaya olarak geldiler. Yarbay onlarla konuşup geri gönderdi. Yaklaşık bir saat kadar sonra 4-5 tane tank gelerek yaklaşık 100 metre kadar ileride yolu kapatacak şekilde durdular. Hemen sonrasında büyük bir halk kalabalığının toplanıp bize doğru geldiğini gördüm. Tanklardan da rütbeli ve erler inmişlerdi. İleride vatandaşların bulunduğu kısımda silahla ateş etme sesleri gelince biz hepimiz yere yatarak siper aldık. 5-6 el silah sesi duydum. Ama ateş edeni gördüm. Sonradan arkadaşlardan A. Yarbayın çok silah sıkıttığını duydum. Biz siper halindeyken bizim bulunduğumuz taraftan 5-6 tane siyah askeri araçlarla gelip giden rütbeli komutanlar vardı. Köprüde bizimle birlikte gelen komutanlara da bir şeyler konuşup geriye dönüyorlardı. Yaklaşık 5-6 defa gelip gittiler. Halk tankların bulunduğu noktaya kadar gelmişti. Bir kısmı tanların üzerine çıkmıştı. Tekbir sesleri de geliyordu. Bu nedenle yanlış bir şeyler olduğunu fark ettik. Bizim yanımıza kadar yoğun bir şekilde vatandaş topluluğu geldi. Elllerinde bayraklar vardı. Onlar gelince biz barikatları kaldırdık. Yolları açtık. Bunun üzerine kahraman Mehmetçikler, en büyük asker gibi bizi destekler şekilde tezahüratlar attılar. Bizi karakola yönlendirdiler. Halk bizim yanımıza gelince siyah arabalarla gelip giden komutanlar Avrupa yakasına doğru araçlarla kaçarak gittiler. Biz gelen kalabalıkla birlikte polis noktasına kadar gittik. Silahlarımızla birlikte polislere teslim olduk. Kısa bir süre sonra komutanlarımızda gelerek onlarda teslim oldular. Ancak silahlarını teslim etmediler. Ve polisler silahlarını teslim etmeleri konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştılar. A. yarbay telefonla birilerini aradı. Helikopter geleceğini, kendilerini kurtaracağını söylüyordu. Daha sonra erleri başka bir odaya aldılar. Daha sonra bizi Üsküdar Çevik Kuvvete götürdüler. Komutanlarımız da bizimle birlikte götürdüler. Komutanların silahlarının ne şekilde teslim alındığını ben görmedim. Ben silahımla hiç ateş etmedim. Silahımı hiç kullanmadım. Hiç kimseye zarar vermedim. Tanklar geldiğinde bir darbe olacağından şüphelendim. Kaçıp kurtulmak istedim. Ancak hainlik yapıp beni öldürebilirler diye yerde yatıp bekledim. Darbe girişimi olduğunu karakola teslim olduğumda polislerden öğrendim. Fetullah GÜLEN ismini televizyonda örgüt üyesi olarak duydum. Başka bir ilgilim ve bilgim yoktur. Ben suçsuz olduğuma inanıyorum. Kimseye zarar vermedim. Allah'ta şahidimdir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M. Ç. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde 2. Zırhlı tu-
gayda askerlik vazifemi yapıyordum. 5 aylık askerdim. Olay günü Öğlen yemeğinden geldik,
öğlen içtimasında kim hangi tanklara görev alacağını isim isim saydı efendim. Sonra rutin
görevlerimize devam ettik bakım günüydü, bakımlarımızı yapıyorduk yani bir hareketlilik
görmedim yani. Akşam üzere saat 7 de alarm verileceğini söylediler.7 de saat 7 de herkesin
burada olacağını kimse bir yere gitmeyeceğini söylediler, sonra saat 7 de bir alarm çalındı
tanklar hepsi öne çekilip hazırlandı antenleri takıldı sonra komutanlarımız bayrak getirdi
tankların antenlerine bayrak taktık sonra bütün komutanlarımız geldikten sonra mühimmat
geldi mühimmatları tankları yükledikten sonra V.Y. emir verdi çıkın dediler sonra 4 tank
önden gitti biz tatbikata gidiyorduk sanıyorduk yani. Ben 745 numaralı tanktaydım tank
komutanımız M.C. şoför S.A.G. nişancı O. Ü. ben de doldurucuydum. Nizamiye çıkışına geldik
ondan sonra normal sonra ben hiç tatbikata katılmadığım için ne olduğunu bile anlamadım
yani biz nereye gittiğimizi bilmiyordum yani gittik öyle nereye gidiyorduk halk bize selamlı-
yordu el sallıyordu hiçbir şey fark etmedim yani. Köprüye giderken M.C.' in talimatıyla ters
şeride geçtik, ilk önce arkamızdaki tank bariyeri ezerek önden gittik ondan sonra arkasın-
dan biz devam ettik. Geçtiğimiz an karşı taraftan arabalar Az az geliyordu yavaş yavaş. O. Ü.
üst taraftaydı, sadece bi kafamı hava almak için dışarı çıkardım o arada kaçtığım bir araba
öndeki aracı solladı ve bizi görmedi galiba bizi görmedi altımıza sol paletin altına girdi sonra
üstüme cam kırıntısını geldi kafamı çıkardım dışarı sol tarafıma baktığımda adamın kafa-
sının kanadığını gördüm sadece sonra bir O. Uzman'ın kaşının patladığını gördüm bundan
sonra hiçbir şey hatırlamıyorum, tankın içine girdim oturdum. Olaydan sonra tank devam
etti. Sonra köprüye geldik. Köprüde sadece silahlı askerlerin UNIMOGLarla yolu kestiğini
gördüm. Vatandaşları daha görmemiştik biz tek gittik tankları emniyete aldık hepsini 4
tank 2 ZBT'yi park ettik bir yere. Tanktan dışarı çıktım bir ara yere hava almak için dışarı
çıkтым. Ağaçlık bölgeye doğru hava almaya gitmişim O. uzmanımız dedi sen tankın içine
git çıkma dedi. Silahımı M.C. benden aldı. Halk gelmeye başladı işte efendim o da sonra biz
2 tane sivil araç geldi. Orada bir kargaşa oldu halk ondan silahını elinden aldı halk M.C.'in
silahını elinden aldı. Sonra tekrar yanıma geldi silahı ver dedi bende dedim tek silah kaldı
dedi onu ver dedi bende onu verdim uzattım efendim. Silahımda şarjör takılı değildi sonra
şarjör istedi onu da verdim. M.C.'in ateş ettiğini görmedim. Sadece birinin yere ateş ettiğini
ve sekip birinin ayağına isabet ettiğini gördüm Rütbesi Binbaşydı ismini bilmiyorum sadece
rütbesini gördüm Binbaşı. Vatandaşlardan herkes bağıryordu en büyük asker bizim asker
erlere bir şey olmaz diyorlardı ellerinde Türk bayrakları vardı. Bizi öyle diyerek çıkararak ka-
rakola götürdüler zaten. Sıkıyönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu, darbe oldu gibi bir
şey duymadım. Sonra halk geldi tankların üzerine çıkmaya başladılar sonra biri O. Ü. dedi
tankın içine gir kapağı kapat kitle dedi. İkimiz tankın içine girdik oturduk bekledik sonra
halk kapağı açmaya çalışıyordu sonra bizde kapağı açtık ne oldu ki dedik yani ben darbe
olduğunu bile haberim yok. Kapağı açtığım zaman vatandaşlardan biri kulağımı ısırırdı. Sonra
bir yunus polisi geldi sarıl bana dedi seni buradan çıkaracağım dedi sonra yunus polisine
sarıldım beni ağaçlık bölgeye götürdü. 5-6 tane sivil polisin eline verdi oradan sivil polislerde

beni o köprünün üzerine çıkararak götürdüler devam ettiler sonra bir araca bindik beraber araçtan karakola gittik. Tankta Bir de O. Ü. vardı efendim, ikimiz beraber teslim olduk çıktık dışarı halk bizi tuttu götürdü karakola ilk karakola giden bendim zaten. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. FETÖ terör örgütüyle herhangi bir ilgin iltisakım yok.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M. Ç. hakkında; “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.*

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M. Ç.'nin er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M. G.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık M. G., A.U. ve M.H.E' un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M. G. savcılık ifadesinde; *“İzmir Gaziemir de acemi eğitimimi tamamladıktan sonra yaklaşık bir buçuk ay önce İstanbul'daki birliğime teslim oldum. Sivilde muhasebeci olduğum için tabur yazıcısı görevini verdiler. Cuma günü de görevliydim. Ben komutanların olduğu bölümde çalışıyordum. Benim bulunduğum süre içerisinde komutanlar genellikle toplantı yapıyorlardı. Ancak ne konuda toplantı yaptıklarını ben bilmiyorum. 15/07/2016 tarihinde de rutin toplantı yapılmıştı. O gün tabur komutanı da değişmişti. Akşam mesai bitti. Biz istirahat halindeydik. Saat 17:00'den sonra 4-5 kamyon Mercedes UNİMOG marka araçlarla sivil giyimli erler ve başlarında yine sivil giyimli rütbeliler geldiler. Araçlardan indiler. Konuşmalardan ben asker olduklarını anladım. Geldiklerinde birlikteki komutanlarımızdan K.V. isimli komutanımız kendilerini karşılamıştı. K. astsubay bir süre sonra gelerek tüm askerlere hitaben “hazırlıklı olun, her an tatbikata çıkabiliriz” dedi. Saat 20:30 sıralarında M. uzman acil bir şekilde kıyafetlerimizi giymemizi, silahlı içtima olduğunu söyledi, “bütün askerlere kompozit başlık, hücum yeleği verildi. S. yüzbaşı başımızdaydı. Bir astsubay daha vardı. İsmi bilmediğim bir astsubay daha vardı. Benim silah zimmetim olmamasına rağmen S. yüzbaşı G3 marka bir silahı elime tutuşturdu. Dışarı iç bahçeye çıktığımızda diğer askerlerin de telaşla koşuşturduğunu görmüştük. Muhafız bölümünde toplandık. Orada mühimmatta dağıtmaya başladılar. Bana da 4 şarjör mühimmat verildi. Muhafız bölümüne gittiğimizde Ş. Yüzbaşı, yeni ve eski okul komutanlarının da orada olduğunu gördüm. Nizamiyenin önünde araçlarda hazır. Sonradan bölüğe gelen*

sivil kıyafetli askerlerin nereye gittiklerini görmedim. Onları da komutanları toplanırken ilk içtima verildiğinde çağırılmıştı. Hızlı bir şekilde araçlara bin emri verildi. Benim bindiğim araca 16-17 er binmişti. Okulda görevli A. Yarbay ve H. Binbaşı da benim bulunduğum aracın şoför mahalline bindiler. Hareket edildi. Araçlar hızla hareket ediyordu. Diğer arkadaşlar Çekmeköy'e atış talimine gittiğimizi söylüyorlardı. Bir süre sonra araçlar durdu. İndiğimizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde olduğumuzu fark ettim. Saat 21:00- 22:00 sıralarıydı. Araçtan inince köprüde bulunan polis karakoluna doğru hareket ettik. A. Yarbay birkaç askerle içeri girdi. Kalan askerler H. Binbaşı ile birlikte dışarıda bekledik. Sonra polisle birlikte A. yarbay dışarı çıktı. Polis aracının yardımı ile barikatlar köprü yolunu trafiğe kapattılar. Sadece bir şeritten geçiş için izin verdiler. Trafik yoğunlaşmaya başladı. Araç sahipleri ne olduğunu soruyorlardı. A. yarbay soranlara güvenlik amaçlı yolun kapatıldığını söylüyordu. Bir süre sonra trafik tamamen kesildi. O şekilde beklerken yukarıdaki yeşil alandan iki üç el silah sesi geldi. A. yarbayla binbaşı o yöne doğru gidip geldiler. Biz bir bomba ihbarı ya da terör olayı olduğu şeklinde yorum yapıp konuşuyorduk. Birkaç vatandaş yaya olarak geldiler. Yarbay onlarla konuşup geri gönderdi. Yaklaşık bir saat kadar sonra 4-5 tane tank gelerek yaklaşık 100 metre kadar ileride yolu kapatacak şekilde durdular. Hemen sonrasında büyük bir halk kalabalığının toplanıp bize doğru geldiğini gördüm. Tanklardan da rütbeli ve erler inmişlerdi. İleride vatandaşların bulunduğu kısımda silahla ateş etme sesleri gelince biz hepimiz yere yatarak siper aldık. 5-6 el silah sesi duydum. Ama ateş edeni gördüm. Sonradan arkadaşlardan A. Yarbayın çok silah sıkıldığını duydum. Biz siper halindeyken bizim bulunduğumuz taraftan 5-6 tane siyah askeri araçlarla gelip giden rütbeli komutanlar vardı. Köprüde bizimle birlikte gelen komutanlara da bir şeyler konuşup geriye dönüyorlardı. Yaklaşık 5-6 defa gelip gittiler. Halk tankların bulunduğu noktaya kadar gelmişti. Bir kısmı tanların üzerine çıkmıştı. Tekbir sesleri de geliyordu. Bu nedenle yanlış bir şeyler olduğunu fark ettik. Bizim yanımıza kadar yoğun bir şekilde vatandaş topluluğu geldi. Ellerinde bayraklar vardı. Onlar gelince biz barikatları kaldırdık. Yolları açtık. Bunun üzerine kahraman Mehmetçikler, en büyük asker gibi bizi destekler şekilde tezahüratlar attılar. Bizi karakola yönlendirdiler. Halk bizim yanımıza gelince siyah arabalarla gelip giden komutanlar Avrupa yakasına doğru araçlarla kaçarak gittiler. Biz gelen kalabalıkla birlikte polis noktasına kadar gittik. Silahlarımızla birlikte polislere teslim olduk. Kısa bir süre sonra komutanlarımızda gelerek onlarda teslim oldular. Ancak silahlarını teslim etmediler. Ve polisler silahlarını teslim etmeleri konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştılar. A. yarbay telefonla birilerini aradı. Helikopter geleceğini, kendilerini kurtaracağını söylüyordu. Daha sonra erleri başka bir odaya aldılar. Daha sonra bizi Üsküdar Çevik Kuvvete götürdüler. Komutanlarımız da bizimle birlikte götürdüler. Komutanların silahlarının ne şekilde teslim alındığını ben görmedim. Ben silahımla hiç ateş etmedim. Silahımı hiç kullanmadım. Hiç kimseye zarar vermedim. Tanklar geldiğinde bir darbe olacağından şüphelendim. Kaçıp kurtulmak istedim. Ancak hainlik yapıp beni öldürebilirler diye yerde yatıp bekledim. Darbe girişimi olduğunu karakola teslim olduğumda polislerden öğrendim. Fetullah GÜLEN ismini televizyonda örgüt üyesi olarak duydum. Başka bir ilgim ve bilgim yoktur. Ben suçsuz olduğuma inanıyorum. Kimseye zarar vermedim. Allah'ta şahidimdir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M. G. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde kuleli askeri lisesinde er olarak görevliydim. Yaklaşık 35 gün acemi birliğim, kuleli askeri lisesinde de 20 günlük görevdeydim. Benim görevim tabur komutanlığında yazıcılıktı, o gün tabur komutanı değişikliğimiz oldu. Ondan sonra sürekli yani tabur komutanlığı olunca tabur komutanlığında toplantılar oluyordu. Normal şekilde yine toplantılar oldu. Daha sonra akşam saatlerinde unı-moglu araçlar geldi. Tatbikat olacağını komutanlarımız S. yüzbaşı bir de astsubay K.V. vardı onlar söyledi tatbikata diye çıktık biz. Hazırlığımız biz saat 5 ten sonra mesai bittiği için eşof-manlı vaziyetlerde çay içiyorduk arkadaşlarla. Daha sonra bize haber gelince bizde kamuflej-lar giydik. Bize silah verdi. Benim zimmetli silahım olmadığı halde elime S. yüzbaşı zorla silah verildi. İç bahçede toplanılacak denildi. Orada toplandık. Daha sonra okul komutanı burda bir açıklama yaptı ve UNIMOG araçlara bindirildik. Nereye gittiğimizle alakalı bir açıklama yapılmadı. Kuleli askeri lisesine 4 tane unımog geldi. 4 tane UNIMOGLA birlikte çıkıldı. Her-hangi bir telaşe normal vaziyetten daha fazla telaşeydi yani çok aşırı telaşeydi. Herkes bütün komutanlar çok telaşe bir vaziyette bize hazır olmamızı söylüyordu. 4 şarjör mühimmat alma-mızı söylendi. Araçla çıktık ben aracın arka kısmındaydım ön kısımda tamamen bilmiyorum ama A. yarbay ve H. binbaşı olması lazım, evet H. binbaşı vardı, araç çok hızlı bir vaziyette ilerliyordu. Daha sonra araçlar durdu. Durunca biz köprü ayağında olduğumuzu öğrendik. Son-ra araçtan indik, A. yarbay bize bir açıklama yaptı. Dedi ki burada karakol var dedi. Polisler arkadaşlarımızla bizle birlikte dedi. A. Yarbay, H. binbaşı ile birlikte girdi içeri, birkaç asker aldı yanına, birkaç askerle birlikte içeri girdi. Girdi, bize dışarıda durmamızı söyledi biz de dı-şarıda bekledik. Daha sonra polislerle birlikte dışarı çıktılar. Polislerle birlikte yolu kesmemizi söylediler. Polislerle birlikte yolu tamamen kestik. Saat gece 10 civarlarıydı. Araçlar birikince A. yarbay açıklama yaptı, bir terör olayı olduğunu söyledi. Sonra sonraki süreç, araçlar çok fazla yığılınca, tek şeritten araçları salmaya başladık. Yarım saat 45 dakika bir zaman sonra H. binbaşı ve A. yarbay birkaç arkadaşına sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi. Ben şüphelendim açıkçası, ama bizde arkadaşlar arasında konuşuyorduk, noluyor ne bitiyor diye, ben 20 günlük asker olduğum için pek fazla anlayamamıştım, daha sonra arkadaş benden üst arkadaşlar şey diyor, tatbikat amaçlıdır merak etme diyorlardı. Sonradan 4 tane tank geldi. Tanklardan 500 metre uzakta kuluçlandım, bir tanesi sürekli döndüğünü gördüm, buna şahidim yani. Ben ateş etmedim. Bana ateş edin talimatı veren olmadı. Tankın arka tarafından silah sesleri duydum. Silah sesleri gelince yere yattık, ama sper alma gibi bir şey yok. Sadece korunmak amaçlı yere yattık. Daha sonra fazla bir zaman gelmeden halk geldi, halk gelince bize karakola gitmemizi emretti, komutanlar karakola gidin dedi. Halkın elinde bayraklardan başka bir şey görmedim. Sizin burada ne işiniz var napıyorsunuz, biz de bilmiyoruz dedik yani, biz napıyoruz burada niye varız biz de bilmiyoruz dedik. Karakola halk gelince sığınma amaçlı gittik, polisler siz naptığınızı biliyor musunuz dedi, hayır bilmiyoruz dedik, daha sonra işte siz darbe yapmaya kalkıştınız, silahlarınızı bırakın dedi biz de bıraktık. O zaman kesin kaniya vardım. Karakolda rütbelilerden hatırladığım iki isim var, H. binbaşı ve A. yarbay. Biz hemen teslim olduk, onlar biraz direndi Teslim olmanız esnasında A.U.’un bize askerliğiniz yanar, ya da teslim olursanız sonuçları çok kötü olur dedi. A. yarbay bizim yanımızda birkaç kere telefonla konuştu, ama ne konuştuğunu hatırlamıyorum.

Savcılık ifadem doğrudur. Fetö silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgin iktisadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M. G. hakkında; *“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.*

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.G.’nin er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK M.Ç.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında piyade er olarak görev yapan sanık, tutuklu Üsteğmen C.O.’ın emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık M.Ç. savcılık ifadesinde; *“Olay sırasında benim üzerime de bulunan tüfeğin numarası T0624-06V0086835 dir. Bu tüfek benim üzerime zimmetlidir. İçinde mermi yoktu. Zaten mermi almadan çıkmıştık. Ben 2. Zırhlı tugayında 1. Mekanize piyade bölüğünde piyade er olarak askerlik görevimi yapıyorum, 15.07.2016 günü akşamı bölük komutanımız Üsteğmen C.A. bize silahlarınızı alıp bekleyin dedi, sonrasında saat 18:00- 18:30 sıralarında Kurmay Yarbay F.K. geldi. Bölük komutanımız olan Üsteğmen C.A. ' a bir kâğıt verdi, akşam yemeğinden sonra bize 2 tank garajlar bölgesine intikal edin dedi, biz de intikal ettik, saat: 22:30-23:00 civarında Tugay Komutanımız tuğgeneral Ö.A. geldi, rütbelilerle konuştu, ne konuştuklarını bilmiyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra araç bin dendi ve tatbikata gideceğimiz bildirildi, bizi ZPT'lere bindirdiler, biz komutanımıza nereye gideceğimizi sorduk, tatbikat dediler, sonra komutan 4 arkadaşımızla dışarı çıktı, biz fazla dışarıyı göremiyorduk, bir ara baktığımızda FSM köprüsüne olduğumuzu gördük, halk vardı ve halk bize siz bizim askerimizsiniz deyip terhisime 3 ay var dedi. Devamla araç içerisindeyken hiç silah sıkmadık. Zaten hiç mermimiz yoktu. İnsanların üzerine ZPT yi süre olmadı. Zaten aracı oraya götürüp bıraktık. Park halinde bekledik. Başkaca bir şey yapmadık. Uzman Çavuş C.O. m havaya 3 el ateş ettiğini gördüm. Onunda niye havaya ateş ettiğini bilmiyorum. Bir ara C. komutan bize aşağı inin safa geçin dedi. Sonra araca tekrar bindirdi. Araçta toplam 6 kişiydik. Şu an hatırladığıma göre gece bir saatte sivil araç içerisinde Albay olduğunu tahmin ettiğim bizim bölükte olmayan birisi havaya 4 el ateş etti. Sonra aracına binip gitti. Başkaca bir şey olmadı. Allah onları kahretsin. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Tatbikat için geldiğimi düşünüyordum. Soruşturma evrakında FETÖ/PDY adlı terör örgütü yapılan-*

masının darbeye kalkışma suçunu sizden öğreniyorum. Ben FETÖ/PDY adlı terör örgütü nün ne olduğunu bilmiyordum. Haberlerden darbe yapıldığını duydum. Ben tatbikat yapacağımız için geldiğimizi zannediyordum. Başka bir diyeceğim yoktur. Serbest bırakılmama talep ediyorum şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.Ç. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde 2. Tank garajı 2. Zırhlı tugayında Piyade er olarak askerlik görev ni yapıyordum. Öğlen 12 de, 15 Temmuz günü koğuştta yatıyorduk. Koğuştta biz yatarken Bölük komutanı sizi çağırıyor diyerek kaldırdılar bizde bölük komutanın yanına gittik. Üsteğmen C.A. bize dedi ki silah, hucüm yeleşinizi giyin tatbikata çıkıyoruz dedik işte dedi. Ondan sonra saat 3-4’e kadar bekledik. Ondan sonra kurmay Yarbay F.K. geldi. F.K. ile bi konuşma yaptı görüşme yaptı ondan sonra yemeğe geçtik yemekten sonra ise 2. Zırhlı tank garajlar bölgesine gittik. İntikal edin dedi. Biz de intikal ettik işte. Saat 7-8 civarıydı. Tugay komutanı Tümgeneral D.A. geldi. Rütbelilerle ne konuştu bilmiyoruz, rütbelileri topladı konuşma yaptı. Ondan sonra bizi aracın içine alarak götürdüler. Zbt nin içi kapkaranlıktı. Benim silahım vardı zimmetliydi, şarjörümde vardı ama boştu. Araçtan indiğimizde kendimizi FSM köprüsünde gördük. Bizi araçtan indirdiler saf düzenine geçtik saf düzeninden sivil bir yarbay vardı işte yarbay vur emri verdi bize. Kaşımızda halk vardı halkı vurun diye emir verdi. Bizden ateş eden olmadı. Rütbelilerden bizim uzman Çavuş C.O. havaya sıktı. Yarbayın söyleminden sonra ateş etti niye ateş etti bilmiyoruz. Vatandaşa ateş ettiğini görmedim. Ben ateş etmedim başka ateş edende görmedim. Darbe teşebbüsü olduğunu halk bize söyledi işte millet bize söyledi o zamanlar anladık teslim olduk işte millete teslim olduk işte bizi emniyete götürdüler. Birlikten çıkarken telefonlar toplanmadı polisler bizden aldı. Rütbelileri halk aldı. Fetö silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgin iltisakım yok.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık M.Ç. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; *“Ben uyuklu bir vaziyetteyken komutanımız beni indirdi. O arada FSM köprüsüneydim. Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç içerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı.”* Şeklinde mütalaada bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık M.Ç.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK N. B.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık N.B., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Mercedes Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 maddeleri delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık N.B. savcılık ifadesinde; “Maltepe’de acemi eğitimimi tamamladıktan sonra 28/05/2016 tarihinde Kulelideki birliğime teslim oldum. Okul karargâhı çay ocağında çalışıyordum. 14/07/2016 tarihinde okul komutanı değişmişti. 15/07/2016 tarihinde de tabur komutanı değişti. Ben 17:00’ye kadar çağ ocağında kaldıktan sonra hazır kıtaya geçiyordum. Cuma günü de hazır kıtama geçtim. Saat 21:00’den sonra olağanüstü bir hareketlenme oldu. Tatbikat olduğu söylendi. Gündüz saatlerinde dört tane de unimog araç gelmişti. Biz ne olduğunu anlayamamıştık. Herkesin silahlı bir şekilde içtima alanında toplanması söylendi. Ben mühimmatsız şekilde hazır kıtada bulunuyordum. Diğer arkadaşlarda da mühimmat yoktu. Diğer askerler hücum yeleği giyip kompozit başlıklarıyla birlikte toplandılar. Yeni okul komutanı M.Ç. tatbikat olacağını, mühimmatta almamız gerektiğini söyledi. Mühimmattan sorumlu muhafız bölüğü başçavuşunun refakati ile cephaneliğe giderek 4’er şarjör aldık. Bende G3 marka 233707 seri numaralı zimmetli silahımda vardı, ben boş şarjör aldım. Tatbikat olduğunu sanıyordum. Diğer arkadaşlar dolu şarjör almışlardı. Bizi unimog araçlara bindirdiler. Rütbeliler şoför mahalline bindi. Kışla dışına çıktık. Bir yerde durduk. İndiğimizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde olduğumuz anladık. Orada kurmay Yarbay A.U., Binbaşı H. E. ve B. üsteğmen vardı. 32 er vardı. 8’erli dört manga oluşturuldu. Yarbayla H. binbaşı polis noktasına iki mangayla gitti. Döndüklerinde ünimork araçları yola dik gelecek şekilde yolu kapattılar. Sadece bir şeritten geçiş izni vermişlerdi. Görevli polislerden bir tanesi de yol kapatılırken yardımcı olmuştu. Bir süre sonra araç sahipleri şikayetlenmeye başladı. H. E. taşıt sahiplerine “sıkıyönetim olduğunu, evlerine dönmeleri gerektiğini ve evlerinden çıkmamaları gerektiğini” araç sahiplerine söylüyordu. Diğer arkadaşlara da aynı şekilde hareket edecekleri söylendi. Bu arada trafik kesildi. Araç gelmemeye başladı. O ara zırhlı araç ile 3 tane tank bize doğru geldi. Bize 100 metre kadar bir mesafede durdular. Onlarda da askerler vardı. Ancak ben rütbelelerini görmedim. Tanklar gelince Avrupadan Anadoluya geçiş yönündeki araçlar yoğunlaştı. Trafik durdu. Vatandaşlar araçlardan çıkarak tepki göstermeye başladılar. Anadolu tarafından yoğun bir halk topluluğu da tanklara doğru gelmeye başladılar. Tankların önünde bulunan komutanlara 3-5 metre kadar yaklaştıklarında A. yarbayın havaya doğru, H. binbaşının da yere doğru çapraz ateş ettiğini gördüm. O anda yaralanan olup olmadığını görmedim. Halk topluluğu bizim yanımıza kadar geldiler. Çevremizi sardılar. Komutanlar daha ileride topluluk içerisinde kalmışlardı. Bir ara ayağından yaralı bir şahısta bizim yanımıza geldi. Gelen vatandaşlardan bazıları komutanlarınız darbe yapıyor, ancak başaramadılar, bu iş bitti, sizin suçunuz günahınız yok, bir şeyden haberiniz yok, bir çılgınlık yapmayın

dediler. Bizim yanımıza gelen polislerde olmuştu. Karakola gitmemizi söylediler. Yanımıza gelen vatandaşlarla birlikte karakola kadar gittik. Karakola gittiğimizde kendiliğimizden silahlarımızı teslim ettik. Bir süre sonra yukarıda saydığım rütbeli komutanlarda gelmişlerdi. Silahlarını teslim etmemek için bir süre direndiler. Polisler kendilerini ikna etmeye çalıştı. Silahları alma sırasında komutanlar biraz da hırpalanmıştı. Bunu sabah farkettiler. Erleri daha sonra Üsküdar Çevik Kuvvete götürdüler. Komutanlarda bizden sonra karakola gelmişlerdi. Komutanların silah teslim ederken ya da teslim alınırken görmedim. Ben silahımı herhangi bir şekilde kullanmadım. Diğer er arkadaşlarım da kullanmadılar. Darbe olduğunu öğrenince de zaten vazgeçip karakola teslim olduk. Herhangi bir kimseye zarar vermedim. Bu aşamaya kadar tatbikat olduğunu düşünüyorduk. Fetullah GÜLEN ismini cemaat lideri olarak duydum. Son olanlardan sonra ise terör örgütü lideri olduğunu öğrendim. Cemaatle ilgim, alakam yoktur. Bu olayın en büyük mağduru biziz. Komutanlarımız bizleri kandırdı. Darbe olduğunu öğrendiğimiz aşamaya kadar emir komuta zinciri içinde hareket ettiğimizi düşünüyorduk. Benim ve diğer er arkadaşlarımızın hiçbir suçu yoktur. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık N.B. mahkeme huzurundaki savunmasında; ‘Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesinde askerlik yapıyordum. Ben karargâh çay ocağında görev yapıyorum mesai sonrasında hazır kıta ekibinde görevli olduğum için, hazır kıtadaki yerime geçiyorum. Hazır kıta ekibinde de o gün gün içinde gündüz öğlen yemeğinde 4 tane UNIMOG kamyon gelmişti birliğimize biz onları getiren askerimize sormuştuk bunlar ne diye, onlar bize komutanlarımız buraya getirmemizi söyledi biz getirdik bizde bilmiyoruz dediler. Bir gün öncede bizim öğrencilerin mezuniyet töreni vardı ayın 14’ünde o gün okul komutanı devir teslim töreni vardı okul komutanı değişti, bir gün sonrada o zırlı kamyonlar gelmeden öncede tabur komutanımız değişmişti yani 2 gün içinde bir tane 1. ve 2. komutanımız değişmişti. O günde biz hazır kıtada biz biraz diken üzerinde bekliyorduk yani şöyle durum verebilirler diye hazır kıtada olduğumuzdan bizim hazır olup olmadığımızı anlamak için nöbetçi komutanlarımız bize durum veriyorlar, bizde okul komutanları değiştiği için tetikte bekliyorduk yani diken üzerindeydik o gün okul komutanı saat böyle akşam üstü 6-7 civarı böyle kendi makam aracıyla böyle okulun içinde geziyordu, camında da sürekli sağa sola talimat veriyordu. Daha sonra bizim o gün ki nöbetçi baş çavuşumuz gelip bize tatbikat olduğunu söyledi bizde iç bahçeye iştimate gittik, şöyle bir durum oldu ben hazır kıta ekibinde olduğum için benim üzerime zimmetli tüfeğim, hücum yeleşim sürekli benim üzerimde ama hazır kıta çavuşu beni uyardı N. abi dedi senin kompozit başlığın yok dedi tatbikata gidecekmışiz başlık almazdan sıkıntı olur dedi ben tekrar birliğime silahlığıma geri döndüm kompozit başlığı almaya. O sırada önden 2 tane kamyon birlikten çıkmış daha sonrada ben son kamyona yetiştim son kamyona yetişmeden öncede tatbikat olduğu içinde şarjör almamız gerektiğini söyledi oradaki çocuklar yani diğer asker arkadaşlar bende nasıl olsa tatbikat diye cephaneye gidip 4 tane boş şarjör aldım. 4 tane olmasının sebebi şu bizim hücum yeleşiminde 4 tane şarjörlük yer var o yüzden 4 tane aldım, boş şarjör aldım.

Daha sonra son arabanın en sonuna bindim ben biz arabadan indikten sonra indiğimizde kendimizi FSM köprüsünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş tarafında bulduk. İndiğimizde karşımızda başımızda 3 tane rütbeli asker vardı işte Kurmay Yarbay A.U., H. Binbaşı ve B. Yüzbaşı vardı. Onlar bize sekizerli 4 tane manga yapmamızı söylediler. 2 tane manga kontrol noktasının oraya gitti. Oradaki ben o mangada değildim ben diğer mangalardaydım. Daha sonra oradaki mangalardaki arkadaşlar geldiğinde ne olduğunu sorduğumuzda polislere bize yardımcı olmalarını söylediler abi trafiği kesecekmiz onlarda bize yardımcı olacaklarmış, dubaları falan yerleştirecekmişiz şeklinde söylediler bana kontrol noktasında olup bitenleri bu şekilde anlattılar ben orada değildim çünkü, daha sonra biz dubalarda trafiği tek şeride düşürdük ve başımızdaki rütbeli komutanlar A. Yarbay ve H. Binbaşı araçları durduruyorlar camları indirtiyorlar sıkıyönetim ilan edildi, evlerinize geri dönün, evlerinizden geri çıkmayın şeklinde talimatlarda bulunuyorlardı. Ben sıkıyönetim kelimesini duyduğum andan itibaren ben yanımda biz böyle bir atıyorum birkaç arkadaş var yanımda ben çocuklara sıkı sıkı tembih ettim abim dedim bak bunlar bir haltlar karıştırıyorlar bu hiç tatbikata benzemiyor sakın silahlarınızı emniyetten dahi düşürmeyin dedim, o bizim silahlarımızın emniyeti var telkinde bulunduk sürekli çocuklara. Benim yaşım biraz onlardan büyük olduğu için onlar sürekli bana abi derler benim yaşım 33, 33 yaşında gittim askere onlar hep 20 yaşında çocuklar böyle. O sırada yanımdaki erleri net hatırlamıyorum sayın hakimim ya gerçekten net hatırlamıyorum birde olayın şoku ile yaşıyoruz. Çünkü biz sıkıyönetim kelimesini duyduk bizim hepimizin elleri ayakları titremeye başladı sınırlarımızı boşaldı yani gerçekten çok şey bir ortamdı. Bunlar olurken saat tahmin ediyorum 21:00 falan civarı olması akşam 21:00-22:00 civarı falan olması lazım herhalde tam emin değilim ama akşam saatleriydi. Daha sonra biz trafiği tek şeride indirdik bir ara hiç araç gelmemeye başladı, münferit birkaç tane sivil halk geldi rütbeli komutanlar onlara doğru gittiler onları karşıladılar bu tarafa gelmemelerini söylediler, orada sanırım biraz sözlü arbede oldu daha sonra ben H. Binbaşının havaya ateş açtığını gördüm halk kendi üzerine doğru geliyordu onları korkutmak maksatlı havaya ateş açtığını gördüm üzerime gelmesinler diye. Bu konuyla alakalı olay gününe daha yakın olduğu için savcılık ifadem daha doğrudur. Daha sonra o arada da şey geldi ZMA geldi 2 tane sanırım veya 3 tane 1 tanede tankın geldiğini gördüm tabi orada. Daha sonra işte tanklar falan geldi biraz ortam bayağı alevlendi, karşı şeritten giden karşı yönden giden araçlarda artık durmaya başlıyordu ne oluyor ne bitiyor gibisinden daha sonra sivil vatandaşlar bizim üzerimize doğru geldiler hatta ellerinde telefonları göstererek geldiler sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını gördük açıklama yapılmış sanırım o an, sürekli arkadaşlar çocuklar bakın bu iş bitti başarısız oldular siz sakın bir şey yapmayın dediler bizde o an anladık neyin ne olduğunu hemen gittik polis noktasında polislere teslim olduk ve silahlarımızı onlara teslim ettik.

G.B.'yu tanıyorum. G.B. biz silahları teslim ettikten sonra bizi sıraya dizmişlerdi o silahını teslim eden askerler arasında en son gelenlerden birisiydi. Hatta neden geç kaldın diye sorduk polislerle biraz tartıştık dedi bana. Yanımda ateş edip etmediğini inanın hatırlamıyorum şimdi hatırlıyorum desem yalan olur. Yani doğrudur açmıştır ama gerçekten hatırlamıyorum yani. Bize ateş edin diye bir talimat veren olmadı.

Savcı Bey'e ifade verirken tüfeğimin seri numarasını hatırladığım için o an o olay esnasında verdim. Zaten benim silahımdan hiçbir şekilde bir şey ateş açılması imkânsız çünkü ben boş şarjör aldım. Zaten bu kriminal şeylerden balistik raporlardan belli olur. Biz polis kontrol merkezindeki polislere teslim olduktan sonra biz erler hemen hızlı bir şekilde kesin silahlarımızı hemen teslim ettik onlar bizi bir köşeye dizdiler. Sadece A. Yarbay ile Başkomiserin komiser demeyimde oradaki polis beyin diyoloğunu hatırlıyorum. A. Yarbay silah bizim için namustur biz silahımızı teslim etmeyiz dediğini duydum ondan sonra A. Yarbay'ı başka odaya aldılar sabah kalktığımızda bizi Üsküdar Çevik Kuvvet'e gözaltına götürürlerken A. Yarbay'ın silahının teslim alındığını gördüm. Ben kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum, masumum hatta bu olaydan en çok mağdurun biz suçsuz erlerin olduğunu düşünüyorum. Bizi tatbikat diye çıkardılar yani dışarıya biz olayın ne olduğunu neyin içine karıştığımızı köprünün başına çıktığımızda anladık yani ben sıkıyönetim kelimesini duyduğumuzda anladım anca" şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık N.B. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.V.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Onlar da bilmiyordu zaten hepimiz aynı anda bindik hiçbiri cevap veremedi biz de anlamadık dediler N. abi falan oğlum dedi bu nasıl tatbikat hepimiz aramızda bunu konuşuyorduk daha sonra indiğimizde sayın hâkim köprünün ayağına gelmiştik, köprüden indik... Allah'ım bu kâbustan uyanıcam şimdi uyandığım zaman bölüğümde uyanıcam dedim gözümü açtım N. abi dedim bu yaşadıklarımız gerçek mi? gerçekten oluyor mu böyle bir şey dedim kardeşim dedi sakın ol geçecek dedi." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Av. Yasin ŞAMLI'nın "Şimdi ilhan ifaden de bu arada diyorsun yan tarafta bulunan arkadaşlara komutanlar sıkıyönetim olduğunu vatandaşlara araçlara tek tek söyle-

yerek evlerine gitmeleri gerektiğini bildirerek söylediler. Arkadaşlar da gelenlere sıkıyönetim ilan edilmiş evlerinize geçin demeye başladı biz de en arkada araçların bulunduğu yerdedik bu arada 5-6 el ateş edildi. Şimdi mahkeme başkanı sana bu emri kimin verdiği sordu. Ben de şunu soracağım bu emri yerine getiren askerler kimdi? vatandaşlara araçların içinde olan vatandaşlara ya da orada olan vatandaşlara sıkıyönetim ilan edildi evlerinize gidin diyen askerler kimlerdi?” sorusu üzerine;

Sanık İ.V.G.; “Sayın avukat orada gördüklerim K.S. vardı daha sonra N.B.’i gördüm oradaki hatırladıklarım bunlar ama dışarıda kilerlerdi sayın avukat” şeklinde cevap vermiştir.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık N.B.’in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK N.A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında piyade onbaşı olarak görev yapan sanık, tutuklu Üsteğmen C.O.’ın emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa’ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; "Olayda teslim tutanağında belirtilen T0624-06L0088460 numaralı tüfek bana askerde zimmetlenmiş tüfektir. Piyade onbaşı olarak askerliğimi yapmaktayım. Acemi birliğim Amasya ili idi. Ocak 2016 da İstanbul 2. Zırhlı Tugaylı 1. Piyade Mekanize Bölüğüne geldim. Yaklaşık 7 aydır bu birlikte askerlik görevini yapmaktayım. 15.07.2016 günü ben 15:00 - 17:00 nöbetindeydim, ismim okundu, Komutanımız N.K. beni çağırdı ve sıraya soktu, nöbetçiyim dedim, olsun tek kiği nöbet tutsun dedi, sırada beklerken Tabur komutanımız Kurmay Yarbay F.K. geldi, bölükleri kontrol ediyordu, akşam yemeğinden sonra bize 2 tank garajlar bölgesine intikal edin dedi, biz de intikal ettik, saat: 22:30 - 23:00 civarında Tugay Komutanımız tuğgeneral Ö.A. geldi, rütbelilerle konuştu, yaklaşık 15 dakika sonra araç bin dendi ve tatbikata gideceğimiz bildirildi, bizi ZPT' lere bindirdiler, normalde araçların içinde periskoplar olur dışarıyı görmemiz için o araçta yoktu, nereye gittiğimizi göremiyorduk, biz komutanımıza nereye gideceğimizi sorduk, tatbikat dediler, biz fazla dışarıyı göremiyorduk, bir ara baktığımızda FSM köprüsüne yakın bir üst geçidin orada olduğumuzu gördük, komutanımız darbe olmuşt dedi. Bu sözü söyleyen komutanımızın ismi Piyade Uzman Çavuş C.O. idi. Zbt içerisinde uyurken bizi araçtan çıkardı, yola dizdi. Ben aracın içerisine 22:00 sıralarında binmiştim. Saat 03:00 e kadar araç içerisinde kalmıştım. Ben uyuklu bir vaziyetteyken komutanımız beni indirdi. O arada FSM köprüsünde idim. Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç içerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı. Ancak hatırlayamıyorum. Bizim üzerimizdeki silahlarda mermi yoktu. Mermi almamıştık. Üzerimize halktan kişiler geliyordu ancak ben ne amaçla geldiklerini bilmiyorum. Halk zbt nin üzerine çıktı. Zbt nin üzerindeki kişiler bize araçtan çıkın diye bağırdılar, küftrettiler, bazıları da sen bizim askerimizsiniz çıkın diye sürekli bağırdılar. Araçtan çıktım. Zannedersen sivil bi polis beni aldı, beni öldüreceklerini sandım. O arada da halktan birkaç kişi bana yumruk attı. Etraftaki insanlar bizi linç edecekti. Ancak polis olduğunu düşündüğüm kişi bizi güvenli bir yere götürdü. Sonuçta bizi karakola getirdiler. Yukarı da bahsettiğim N.K. Piyade Asteğmendir. O gün nöbetçi subaydı. O gün nöbetçiydim ancak Nazif asteğmen beni göreve yazdı. Asteğmenin elindeki listeye baktığımda tatbikata gidecekler listesi vardı. Yukarıda bahsettiğim Tuğgeneral Ö.A.'nın rütbelilerle ne konuştuğunu duyamadım. Şu anda anlıyorum ki bazı kendini bilmez insanlar yönetimi ele geçirmek istemişler. Bizi de piyon olarak kullandılar. Bizi tatbikat diye götürdüler. Olay gecesi yani saat 03:00 sıralarında ben araç içerisindeyken dışarıda olan

komutanımız Piyade Uzman Çavuş C.O. havaya birkaç el ateş etti. Daha doğrusu ben havaya ateş ettiğini gördüm. Erlerden ateş edeni görmedim. Bende ateş etmedim. Kaldı ki benim mermim yoktu. Ben Fethullah Gülen in ismini duydum ama nasıl bir kişi olduğunu ya da nasıl bir örgüt bağlantısı olduğunu bilmiyorum. Bu örgüte bağlı birilerini de tanımıyorum. Ben evliyim. 6 aylık bir çocuğum vardır. Eşimde Bilecik'te 6 aylık çocuğumla eşim ilgilenmektedir. Mağdur oldu. Ben olay yerine neden gittiğimizi anlamış değilim. Tatbikat olduğunu düşünüyordum. Uzman Çavuş C.O. TSK'nın yönetime il koyduğu şekilde bir söz sarf ettiğini duydum. Bu sözü bizi sıraya dizdikten sonra söyledi. Bildiğim bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık N.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Bana iddianame gelmedi, ancak ben sorular sorulara cevap verebilirim, Ben olay tarihinde İstanbul Zırhlı Tugaydaydım, piyade er olarak askerliğimi yapmaktaydım, askerliğimin bitmesine ortalama 100 gün kalmıştı, 15 Temmuz 2016 gündüz saatlerinde askeri birlik içerisinde ben o gün 01-03 nöbetindeydim, manga toplamaya başladılar ondan sonra beni nöbetten çıkarıp mangaya soktular, o gün hazır kıta nöbeti bizde değildi, dolayısıyla rutin birşey değildi, birden bire ortaya çıktı, bunu tabur komutanımız yaptı, ismini tam hatırlamıyorum, rütbesi Yarbaydı, soyadı Karakaya idi, sonrasında akşama kadar bekledik, yemek yedik, yemekten sonra tekrar manga dışarıya girdik, hava karardı, Tank Taburuna gittik, Tugay komutanı geldi, tank taburuna, ondan sonra araçlara bindik, bize takbikat dendi baştan, bizim araçta rütbeli C.O. vardı, silahımız yanımızdaydı, akşam 22:00 araçlara bindik, baya bir araç içerisinde bekledik, ortalık biraz karışıktı, tam çözemedik ne olduğunu, sonra hareket ettik, biz Tugay içerisinde tatbikat yapacağımızı sanıyorduk, bizim ZPT'de cam yoktu, dışarıyı göremiyorduk, aracın kapısını açtıklarında FSM Köprüsünde idik, askerlik yaptığım dönem içerisinde iki defa tatbikata gitmiştim, benim yaptığım tatbikarlardan birisi Edirne Süloğlu'ndaki askeri birlik içerisindeydi, diğeri tugay içerisindeydi.

Köprüye geldiğimizde ilk araçtan indik, bizi yol hizasında sıraya soktular, bizi C.O. sıraya soktu, biz iner inmez sıraya girdik, sesli bir ortam vardı, C.O. sıraya dizerken ne dediğini duyamadım, başka benim bölüğümdeki askerlik vardı, tank taburundan askerler vardı, ben doğru hatırlıyorsam iki tane tank gördüm, bizim mangada sekiz kişi vardı, dört kişiyi aracın içerisine geri soktu C.O., aracın içine girenlerden biri bendim, aracın içine girdiğimizde bir şey söylemedi, araç hareket etti, tam nereye gittiğini göremedim, tekrar köprüde idik, çok az hareket etti, ondan sonra biz aracın içinden çıkmadık, C.O. çıktı, biz aracın içinde bekledik, bize çık diyen olmadı, silah sesleri duyuyordum, genellikle silah sesleri geliyordu, ben içeride olduğum için ateş edeni görmedim, sonrasında kalabalık geldi, araçların etrafını sardılar, gelen kalabalığın etrafında Türk bayrakları vardı, darbe olduğunu ben köprü karakolunda anladım, ben kimseye ateş etmedim, silahım boştu, darbe olduğunu bilmiyordum, biz kule kapısından insanlarla konuşuyordum, o zaman darbe olduğunu bilmiyordum, komutanım emir vermedi, dışarı çıkamam dedim, dışarı baktığımda

bizden başka asker yoktu, etrafta, dışarı çıktım ondan sonra kimi insanlar bizi linç etmeye çalıştı, kimi insanlarda bizi korudu, bir sivil polis vardı, birlikte karakola gittik, karakolun içerisinde bizim araç içindekiler vardı, karakolun içinde başka rütbelilerde vardı ben direnen görmedim, suçlamaları kabul etmiyorum, dedi.

Katılan vekili Av. Yasin Şamlı tarafından doğrudan sanıktan soruldu:

Sanık N.A. beyanında: Halk ben araç içerisindeyken araçtan çık ve benzeri sözler söylüyorlardı, dedi.

Bir kısım müştekiler vekili Av. Yavuz Öncü tarafından doğrudan sanıktan soruldu.

Sanık N.A. beyanında: *Ben Garaj nöbetindeydim o zaman mangada kişi sayısı eksikti, eksiklikten beni mangaya soktular, isim listesi sürekli değişiyordu, rast gele bir liste hazırlıyorlardı, liste o anda yazılıyordu, ben bölük komutanının yardımcısının habercisiydim, önceden liste olsa anlardım listeleri biz görmüyorduk, komutanların elindeydi, sürekli mangadaki isimler değişiyordu, tatbıkata gittiğimizde normalde bir ay öncesinden hazırlığa başlıyorduk, dedi.*

Sanığın 25/07/2016 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesi okundu. Sanıktan çelişki nedeniyle soruldu : *biz tank taburuna gittiğimizde hava kararıştı, Tuğgeneral Ö.A. biz hareket etmeden önce tank taburuna geldi, ne konuştuğunu ve kimlerle konuştuğunu görmedim, ben C.O.'dan önceki ifademde belirtmiş olduğum FSM köprüsüne yakın bir üst geçidin orada bulunduğumuz esnada “darbe olmuş” dediğini duymuş isem de şu an hatırlamıyorum, zaten o günü unutmaya çalışıyorum, savcılıkta vermiş olduğum ifadem de ne dediysem doğrudur, olayın üzerinden uzun zaman geçti, bende unutkanlıkta var,” Şeklinde beyanda bulunmuştur.*

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık N.A. hakkında; *“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından,*

adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına” şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.F. savcılık ifadesinde; *“Beklerken leopar tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar çıkıyordu. Bu sırada tugay komutanı geldi. Herkes sırayla araca bindi. Bende Zpt ye bindim. 4. Timde ben, A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A., araç komutanı C.O. ve araç şoförü tanımadığım bir askerdi. Ayrıca araçta tanımadığım bir asker vardı. Aracın içerisinde mühimmat olup olmadığını bilmiyorum.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık A.Ş. *“Evet aynı araçtaydık”* şeklinde cevap vermiştir.

Sanık B.T. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Bir kenarda durduk, C. uzman aracın içinden indirdi önce bizi, 4 kişi binsin aracın içinde beklesin dedi, 4 kişi biz aracın içinde beklemeye başladık. Aracın içindeki 4 kişiden biri bendim. Diğer üç kişi N.A., biri A.Y. olması lazım hâkim bey, bir tanesi de Diyarbakırlı bir çocuktü ismi aklıma gelmiyor.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık N.A.’ın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK O.S.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında piyade er olarak görev yapan sanık, tutuklu Üsteğmen C.O.’ın emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık O.S. savcılık ifadesinde; *“Ben Amasya’da acemi eğitimimi tamamladıktan sonra 8 ay kadar önce İstanbul’daki birliğime teslim oldum. 15/07/2016 tarihinde cuma günü istirahatliydim. İstirahatim bitmeden bir saat önce saat 16:00’da tatbikat olduğunu söyleyerek kaldırdılar. 4 tane personel taşıyıcı zırhlı araç vardı. Alanda toplandık. 8’er kişilik dört grup oluşturuldu. Hücum yeleği, kompozit başlıklarını teslim ettiler. Bana seri numarasını hatırlamadığım başka bir silah verdiler. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yemeğimizi yedik. Hazırlıklar sırasında bölük komutanımız C.A. listelerden timleri kontrol etti. Bizim gurubun başında Uzman C.O. vardı. 2. Tank bölüğüne başka araçlarla götürdüler. Orada zırhlı araçlarda hazır. Tugay komutanı Ö.A. da gelmişti. Kontrol yapıp gitti. Araç bin emri verildi. Sabahki planlamaya göre zırhlı araca bindik. Yarım saat sonra 20:00 sıralarında hareket ettiğimizi düşünüyorum. Tatbikat için gittiğimiz söylenmişti. Nereye gittiğimizi görmedim. Sadece uzman çavuş dışarıyı görebiliyordu. Araç durduğunda boğazda köprüdeydik. Önce araçtan indirdiler. Tank bölümünde görevli M. C. dört askerini tekrar araca binmesini söyledi. Dört kişi dışarıda kaldık. Köprüde başka askeri araçlarda vardı. Köprü trafiğe kapatılmıştı. Köprü üzerinde halk toplanmıştı sonradan kalabalıklaştı. Üzerimize gelmeye başladılar. Köprüde A. Yarbay isimli bir rütbeli ile ismini bilmediğim sadece o gün gördüğüm rütbeliler de vardı. Toplanan halk üzerimize gelmeye başlayınca Uzman C.O. havaya birkaç el ateş etti. Halk iyice yaklaşınca A. isimli Yarbay önce havaya ateş etti. Halka doğru ancak halkın önüne yere ayaklarına doğru ateş etmeye başladı. Sivillerden birinin ayağından yaralandığını gördüm. Biz geri çekilmeye başladık. Bunun üzerine yarbay “geri çekilmeyin, size de sıkırım” dedi. Diğer tarafta binbaşının da yere doğru ateş ederken*

gördüm. Bir ara halktan birkaç kişi M. C.' in silahını almaya kalktı. Ancak M. C. silahım vermedi. Hatta silahın dipçığıyle almaya çalışanlardan birinin yüzüne vurdu. O sırada ateş etme bitmişti. Halk iyice yaklaşıncaya bizimle birlikte rütbelilerde geri çekilmeye başladı. Halktan bazı şahıslar siz askersiniz, yapmayın, etmeyin, ateş etmeyin, bu vatanın evladısınız şeklinde bağırıyorlardı. Halk yanımıza gelince biz halkın içine karıştık. Yaralanan şahsı da bir arkadaşıyla yardım ettik. Erler halkla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki koruma karakoluna giderek kendiliğimizden silahlarımızla birlikte teslim olduk. Yaralıyı da karakola kadar götürmüştük. Bizden sonra rütbelileri de polisler karakola getirdiler. Köprünün üzerindeyken halktan küfür edenler oldu. Biz önce anlayamadık. Terörist yandaş olabilir diye düşündük. Ancak karakola gittikten sonra darbe girişimi olduğu söylendi. Ben darbenin ne olduğunu bilmiyorum. Karakolda duydum. Ben silah kullanmadım. Bizim gruptaki erlerden kullanılanı da görmedim. Yukarıda ismini verdiğim rütbelileri ateş ederken gördüm. Onların dışında ateş eden görmedim. Fetullah GÜLEN ismini daha önceden hoca olarak biliyordum. Onun dışında bir ilgim ve bilgim yoktur. Örgütçü olduğunu bu olaydan sonra öğrendim. Biz ne olduğunu bilmeden köprüye kadar gittik. Oraya gittiğimizde olanlar karşısında şaşırдық. Sonradan halka sığındık. Hiçbir şeyden haberimiz yoktur. Ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım. Serbest bırakılmak istiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık O.S. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

4. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.F. savcılık ifadesinde; “Beklerken leopar tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar çıkıyordu. Bu sırada tugay komutanı geldi. Herkes sırayla araca bindi. Bende Zpt ye bindim. 4. Timde ben, A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A., araç komutanı C.O. ve araç şoförü tanımadığım bir askerdi. Ayrıca araçta tanımadığım bir asker vardı. Aracın içerisinde mühimmat olup olmadığını bilmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık N.A. savcılık ifadesinde; “Uzman Çavuş C.O. ile birlikte 9 kişiydik. Başka bir araçta bir şoför bir er daha vardı. Araç içerisindeki arkadaşım sırayla B.T., A.Y., M.Ç., A.Ş., A.T., O.S., M.F. ile 2 kişi daha vardı. Ancak hatırlayamıyorum. Bizim üzerimizdeki silahlarda mermi yoktu. Mermi almamıştık.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Y. Y. savcılık ifadesinde; “Olay günü öğlen içtiması sonrası bölük komutanı Üsteğmen V.Y. bizi topladı, elinde bir liste vardı, okumaya başladı. Bize” 147.Tank; tank komutanı A. Uzman, doldurucu Y. Y., şoför O., nişancı B.” şeklinde talimat verdi. “Akşam tatbikat var ona göre hazır olun” dedi, akşama doğru alt devre olduğumuz için muntika temizliği yapıyorduk, akşam 20:30 gibi alarm geldi, herkes tulumlarını giysin denildi, hazırlandık, görevlendirildiğimiz tanklara geçtik, telsiz başlıklarımızı taktık.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık M.F. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Üst geçit vardı köprüde üst geçiti geçtik karakol vardı oraya yakındık. Dışarıyı göremiyorduk. Araçtan İndik 4 kişi indik. Ben F.A., S.A. bi de O.S. indik araçtan. Biz 4 ümüz indik C. uzman sinirliydi diğerleri kendi gittiler.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık O.S.’ın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK O.A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık O.A., A.U. ve M.H.E’ un emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195711 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık O.A. savcılık ifadesinde; *“Amasya’da acemi eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 8 ay Önce İstanbul’daki birliğime katıldım.15/07/2016 tarihinde cuma günü gece 20:00- 22:00 sıralarında şeref kapısında nöbetçiydim. Görev yaptığım bölük normalde hizmet bölüğüdür. Çok fazla askeri hareketlilik olmaz. Öğrenciler vardır. Ancak söz konusu saatler arasında o gün iç bahçede olağanüstü bir hareketlilik vardı. Görev yapan erlere kompozit başlık, silah ve Ç. yeleklerde dağıtıldı. Daha önceden böyle bir şey yapılmadığı için ben şaşırımdı, herkes iç bahçede toplandı. Yeni atanan okul komutanı kurmay albay da gelmişti. Başka rütbelilerde vardı. Ancak kendilerini seçemedik. Komutan habercisi beni de tatbikat için çağırdıklarını söyledi. Bölük komutanı S.Ö. benimde aynı şekilde hazır olmamı istedi. Ben dönünceye kadar toplanan erler araçlarla çıkış yapmıştı. Son arabaya ben yetişip bindim. Arabanın önünde bir rütbeli de vardı. Benim bindiğim araçta 12-13 er vardı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar gittik. Gidinceye kadar ilk defa silahla gittiğimiz için arkadaşlar arasında ne sebeple gittiğimiz konusunda konuşmalar oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde köprü karakolunun önünde durduk. Araçlardan indik. A. yarbay ve Hanini binbaşı polislerle bir şeyler konuştular. Dışarı çıktığında bize manga manga köprüye dizilmemizi ve köprüyü trafiğe kapatmamız şeklinde emir verdi. Köprüye dizilip trafiğe kapattık. A. Yarbay vatandaşlara “sıkıyönetim var, evinize gidin çıkmayın” şeklinde İfade kullanıp evlerine göndermemizi emretti. Emredildiği şekilde söylemeye vatandaşları geri çevirmeye çalıştık. Kısa süre sonra yakındaki üst geçitte vatandaşlar toplanmaya başla-*

dılar. Yolun açılması şeklinde bağrıışmalar, sızlanmalar oluyordu. Saat 23:00 sıralarıydı. Yan taraftaki şeritteki trafikte durmuştu. Vatandaşlar araçlardan inip bizimle konuşmaya çalışıyorlardı. Siz askersiniz, neden yolları kapatıyorsunuz şeklinde sızlanıyorlardı. Yolu açmamızı istiyorlardı. Ancak biz emir aldığımız için herhangi bir şey yapamıyorduk. Cevapta veremiyorduk. Halk kalabalıklaşmaya başladı. Köprüye askeri zırhlı araçlarda geldi. Tanklar gelince biz korkmaya başladık. Biz şaşırđık. Bende dahil ağlayan arkadaşlarımız oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Zırhlı araçlardaki askerler de indiler. Onların başlarında da uzman rütbeliler vardı. Toplanan halk yol üzerinde ve kenarından bizim bulunduğumuz yere doğru ilerlemeye başladı. 150 metre kala A. yarbay ve H. yüzbaşı halka doğru ilerlemeye başladı. Bir süre konuştular. Ancak hal bize doğru ilerlemeye devam ediyordu. A. Yarbay ve H. Binbaşının havaya doğru ateş ettiklerini gördüm. Sonradan halk bize kadar ulaştı. Çevremizde toplanmaya başladılar. Bizim yanlış yaptığımızı söylediler. Biz halen ne olduğunu anlayamamıştır. Teslim olmamızı istediler. Halkla birlikte karakola kadar gittik. Silahlarımızla birlikte teslim olduk. Bir süre sonra rütbeliler de bizim bulunduğumuz odaya geldiler. Bende G3 marka 84 numaralı, 257272 seri numaralı silah vardı. Ben söz konusu silahı hiçbir şekilde kullanmadım. Diğer asker arkadaşlarımda herhangi bir şekilde silah kullanmadılar. Darbe girişimi olduğunu karakolda polislerin söylemesiyle öğrendim. O zamanda kadar tatbikat olduğunu düşünüyordum. Emir kulu olduğumuz için komutanlarımız bize herhangi bir açıklama yapmadılar. Fetullah GÜLEN İsmi imam, hoca gibi hatırlıyorum. Onun dışında bir bilğim ve ilgim yoktur. Ben suçsuzum. Ben vatani hizmetimi yaptığımı düşünerek hareket ettim. Yaptığımız şeyin darbe olduğunu anlayamadım. Vatan borcumuzu ödemek isterken komutanlarımız tarafından kandırıldık. Serbest bırakılmayı istiyorum.” **şeklinde beyanda bulunmuştur.**

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık O.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesinde askerlik yapıyordum. Olay gecesi 8-10 nöbetçiydim ben, nöbet yerindeyken etrafımda bayağı bir karmaşa ses duydum herkes oraya buraya koşuşturuyordu bende baktım arkadaşın bir tanesini durdurdum nedir bu dedim, bilmiyorum tatbikat dediler dedi, hemen orada zaten bizim bölük vardı bölüğe girdim kamuflejimi şeyimi giydim silahımı aldım herkesi götürdüler kışlanın önünde kapının önünde askeri araçlara UNIMOGLara bindirdiler ben araçta arka taraftaydım. Sonra çıkardılar bizi dışarıya köprüye götürdüler, köprüde bizi indirdiler aşağıya. Köprüye bizi götürenlerden ben sadece A.U. ve H. Binbaşını gördüm. O zaman hepimizin silahı mühimmatları vs. vardı. Köprüye geldikten sonra araçtan bizi indirdiler sekizerli manga oluşturdular bize ondan sonra A. Yarbay ile H. Binbaşı içeriye girdiler polis koruma karakoluna bir 5 dakika falan sürdü içeri girdiler sonra çıktılar sonra arabalarla polis arabaları yolu kestiler Unimogları köprünün oraya koydular ikisini de polis arabasına yolu kestirdiler, arabaları durdurttular işte. Niye yolu kestiklerini söylemediler biz emir altında olduğumuzdan soramıyorduk hepimiz olayın şokundaydık. İşte yolu kestirdikten sonra arkadaşlar durdurttular bizi hepsine sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin çıkmayın emri söylendi biz arabaları durdurduk bir müddet sonra aynen bunları

söyledik. Bunları söylememizi bize A. Yarbay ile H. Binbaşı söyledi. Bu sırada saat 21.00-22:00 gibi olması la.. Bu sırada olay yerinde tanklar yok ondan sonra kısa bir süre sonra bir 30-45 dakika herhalde tahminim 45 dakika sonra zaten araçların hepsi gitti komple köprü boş kaldı gelen araçların oradan hiç kimse gelmedi araç falan gelmedi sonra tanklar geldi 4 tane, tanklar gelince zaten biz hepimiz bayağı korktuk hepimiz ağladık ne olduğunı bilmediğimiz için hep insanlar yan tarafta, yan taraftan giden öbür yoldan da insanlar bize bağıyor çağırıyor bize diyorlar siz askerlerimizsiniz sizlik bir şey yok gibisinden bizde soramıyoruz tam konuşacağız komutan geliyor yanımıza geri çekilme zorunda kalıyoruz eee biz öyle olunca insanlar toplandı bize bağıyor çağırıyor tankları görünce zaten hatta ben yanımda ki arkadaşşıma özellikle söyledim savaş çıktı dedim, bilmediğim için savaş çıktı galiba dedim Allah yardımcımız olsun kardeşim dedim ondan sonra ağlamaya başladı o ağlayınca bende tutamadım kendimi, biraz ağladık ondan sonra tanklar geldi durdular sonra kısa bir süre sonra bizden 100 metre ilerde üst geçit vardı, üst geçitin altında bayağı kalabalık insan bayağı bir oldu sayısını bilmiyorum bayağı kalabalıktı yani bizden 100-150 metre uzaklıkta. Biz hepimiz UNIMOG'ların önünde sıralı bir şekilde bekliyorduk, sonra bayağı bir çoğalmaya başladı insanlar yukarıda köprüden falan köprünün üstünden falan bağırma çağırma sesleri oldu hepimiz şok oldu inanamadık. Bizden hiç kimse ateş etmedi efendim. Ben çok şükür silah kullanmadım. Biz 150 metre rütbelilere uzaktık, rütbeliler insanların önünde ateş ettiler ama hangisinin ettiğini göremiyorduk uzak oldukları için ama ateş ettiler, ama havaya mı ateş ettiler yere mi ateş ettiler onu görmedim. Ondan sonra işte insanlar yavaş yavaş bizim üzerimize geldi komutanları da geçtiler artık bize doğru koşmaya başlayınca biz hepimiz tüm askerler korktuk koruma karakoluna kaçtı içeriye girdik sonra kısa bir süre sonra polis abiler geldi, polis abiler dedi ki silahlarınızı teslim edin gibisinden dışarıda halk hep sizi bekliyor gibi hani silahlarınızı teslim edin kurtulacaksınız biz hepimiz baktık birbirimize silahlarımızı teslim ettik. A. Yarbay geldi sonra, dedi ki silahlarınızı kesinlikle teslim etmeyin dedi bu bir suçtur bunun büyük ağır cezası var dedi ama askerlerden hiçbiri kimse dinlemedi herkes hücum yeleşini mühimmatlarını silahlarını hepsini polislere teslim etti polis abiler de hepsi bizi alkışladı çok iyi yaptınız kurtuldunuz gibisinden. Karakol içerisinden rütbelilerden sadece A. Yarbay silahlarınızı teslim etmeyin dedi başka bir konuşma yapmadılar. O gece A. Yarbay'ın telefonla konuşup konuşmadığını görmedim. İçeriye girerken de zaten A. Yarbay ile komutanlar ayrı bir odadaydı sadece rütbeliler ayrı bir odadaydı biz ayrı bir yerdedik. Biz olayın şoku ile içeri kaçınca hiçbir şey görmedik, hiç kimse ile bir diyalogumuz olmadı. Şimdi hatırladım tanklardan bir tanesi namıyusu insanlara doğru çevirdi hatırladığım kadarıyla, sonra hemen bir dakika geçmeden 50-60 saniye sonra geri çevirdi sonra namıyusu. Tankın üzerinde hiç kimse yoktu o zaman. Halk hepsi bize yakınlaşmaya çalışıyordu, biz yakınlaşamıyorduk işte komutanlar var diye hiçbir şey yapamıyorduk. Ama halkın hepsi sağolsun Allah razı olsun hepsi bize iyi yakınlaşmaya çalışıyorlardı. Siz bizim kardeşlerimizsiniz diyerek. Olay yerinde darp edilen ya da saldırıya uğrayan bir askeri personel görmedim. Savcılıkta verdiğim ifade çok kısa ifadeydi, ama savcılıkta verdiğim ifadeyi şu an verdiğimi düşünüyorum birebir olmasa da illaki kaçırdığımız olabilir birebir olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık O.A. hakkında; “*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına,” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.*

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık O.A.’ın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK O. Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık O. Y., B.K.’nin emir komutasında 2. Zırhlı Tuğay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Dosyadaki bilgi belgeler ile güvenlik kamera görüntüleri ve teşhis tutanaklarına göre olaylar sırasında sanık O. Y., A.U., B.K., M.H.E, M.C., F.K., A.A., C.O., M.B., E.Y., E.K., ve S.A.G. ile birlikte havaya, yere ve olay yerinde bulunan tankların üzerine çıkan vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri, bir yandan da ateş ederek Köprü Koruma Binasına doğru çekilmeye çalıştıkları,

Sanık O. Y.; A.U., B.K., M.H.E, M.C., F.K., A.A., C.O., M.B., E.Y., E.K. ve S.A.G. ile birlikte uzun namlulu silahlarla, yakın mesafeden, hedef gözeterek ve öldürme kastı ile ateş açmaları sonucu;

Sanık O. Y.'ın, üzerlerine ateş açılması nedeniyle çeşitli şekillerde yaralanan A.S., A.Ö., B.D. ,D.Ü.Y., F.O., F.Ş., H.A., H.K., H.Ç., H.O., H.S.B., İ.A., K.A., K.U., K.D., L.Ç., M.B., M.B., M. A., M. T., M.A., M.K., M.Ş., M.U., N.T., Ü.S., Ü.P., V.K., V.G., Z.M.B. ve E.M. adlı mağdurların yaralandıkları iddia edilmiştir.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Saydı Yasanın 5. Maddesi, TCK 82/1, h, 35/l-2,266/l 37/1 (31 kez), 309/1,311/1,312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53,58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olunmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık O. Y. savcılık ifadesinde; *“Ben 1996/2 tertip piyade er olarak askerlik görevimi yapmaktayım. Sivilde Bayındır İlçesi Hasköy Köyü’nde Ç.lık yapıyorum. Üsküdar’da bulunan Kuleli Askerî Lisesi’nde 17/06/2016 tarihinde askerlik görevime başladım. Acemi birliğimi Manisa’da yaptım. Askeri lise de ulaştırma bölümünde şoför olarak görev yaptım. Bölük komutanımız astsubay K. V’ dur. Okul komutanı da M.Ç.’dir. Ben okula yeni geldiğim için tam olarak bilemiyorum. Terhisime 2 Mayıs 2017 de terhis olacağım. Birlik içerisinde 15 Temmuz öncesi hiçbir hareketlilik görmedim. Akşam saat 20: 30 gibi bizim bölük komutanı K.V. geldi. Herkes kamuflaj ile hazır olsun dedi. Sonra G. astsubay geldi. Çabuk olun dedi. S. yüzbaşı herkes kompozit başlık ve hücum yeleğini alsın dedi. İç bahçeye geçtik. Orada M. Ç. uzman çavuş vardı. Herkesin telefonunu topladı vermeyen olursa sıkıntı çıkar dedi. Bende silah yoktu. Gidin silah alın dedi. Biz yeni geldiğimiz için silahımız yok dedik. S. yüzbaşı gidin herhangi bir silah alın dedi. Bende 64 numaralı silahı aldım. Bizim isimlerimizi kâğıda yazdılar. İç bahçeye çıktığımızda topluluk yoktu kimse kalmamıştı. Bizde nizamiyeye doğru koştuk. Muhafız bölümünün orada herkes toplanmıştı. Bir kasanın içinden bize herkes 4 er tane şarjör alsın dedi. Ben UNİMOG aracın kisasına oturdum. Araçlara bindik orada birisi konuşma yaptı. Ama ben yeni olduğum için kim olduğunu bilmiyorum. Bize kazanız mübarek olsun kan ve göz yaşı istemiyoruz dediler. Karı gibi hareket etmeyin komutanlarınızın dediklerine uyun dediler. Nizamiyeden saat 22: 00 sıralarında çıktık biz iki araç hareket ederek FSM köprüsüne gittik. Başımızda A. yarbay vardı. FSM’ nin başındaki karakolun başını sardık. A. yarbay bize polis görürseniz teslim olunlar diye söyleyin dedi. Lise de tatbikat var diye söylemişlerdi. A. yarbay bir polis ile konuştu. A. yarbay ile H. binbaşı yolu kesmeye gittiler. Sonra A. yarbay bizi alıp yola getirdi. O sırada halk üzerimize doğru gelmeye başlamıştı. Tanklarda gelmişti sıralanmıştı. Biz yolu kapattık. A. yarbay gelen bir motosiklet için yolu kapatın vurun onu dedi. Motosikletli şahıs durdu. Benim üzerime doğru yolu açın diye yürüdü bende kendi can güvenliğimi korumak için havaya doğru bir el ateş ettim. Halk gelerek siz bizim kardeşimizsiniz dediler. Üzerimize doğru gelmeye başladılar. Bunun üzerine askerler geriye doğru çekilmeye*

başladı. Karakola doğru kaçmaya başladık. Polis karakoluna girdik teçhizatımı polise teslim ettik. Polis bizi korumak için ayrı bir odaya aldı. Biz sabaha kadar ellerimiz kelepçeli orada bekledik. Ben köy çocuğuyum orta okul okudum. Darbe nedir bilmem. Daha yeni haberim oldu. Halk üzerimize doğru gelmeye başlayınca biz karakola kaçtık. Polise teslim olduk. FSM köprüsünün başlangıcında yol kesilen yerde motosikletli gelince bir el kendimi savunmak için havaya ateş ettim. Silah kullanın talimatını A. yarbay verdi. Ben A. yarbayı o gece ilk defa gördüm. A. Yarbay Kuleli Askeri Lisesi 'nde görev yapıyormuş. Ben G3 piyade tüfeği taşıdım. Onu kullandım. Numarası 64 dür. Başka askerlerde silah kullandı. Ben lisede yeni olduğum için isimlerini bilmiyorum. A. yarbay ve H. binbaşı silah kullandılar. Halka ateş ettiler yerlere de ateş ettiler. Ben namaz dahi kılmam. Fethullah GÜLEN terör örgütü ile bir alakam yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık O. Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde Kuleli askeri lisesinde askerlik yapıyordum. Biz akşam mesai bitimindeydi işte bir komutanımız geldi K.V. bizim ast subayımız bölük ast subayımız herkes hazır olsun dediğim de kamuflajlı hazır olmamızı söyledi. Sonra biz bölüğün içerisine gittiğimizde kıyafetlerimizi giymek için hazırlanıyorduk, herkes hazır olsun gibisinden bir şeyler söylediler, sonra ayakkabılarımızı botlarımızı giydik, silahlarımızı verdiler benim zimmetli silahım değildi herhangi bir silah, sarjör verdiler, kasket verdiler. Hücum yeleşti filan verdiler, iç bahçede toplanmamızı söylediler. İç bahçede toplanmamızı söylediler, iç bahçede sıra olduğumuzda adını bilmiyorum ama uzman çavuşun bir tanesi telefonlarımızı topladı, tatbikat olacağını söylediler, eğer üzerimizde telefon çıkarsa, çok büyük sorun yaşayacağımızı söylediler.

Daha önce hiçbir şekilde tatbikat olmamıştı. Ben 1 aylık askerdim. Bir ay içerisinde ben orada bulunduğum sürece hiç tatbikat olmadı. Verdiler UNIMOG'lara bindirdiler, ben UNIMOG'un ön kısmındaydım, kasasının ön kısmındaydım. Sonra annelerimizin babalarımızın bugünler için doğurduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğini, yanlış bir şey yapmayacağımızı, eğer yanlış yaparsak, anlımızdan vuracağını söylemişti komutanın bir tanesi gazanız mübarek olsun. Anneleriniz babalarınız bugünler için doğurdu, sizi askeriye emanet etti, Allah yardımcınız olsun dediler. Bu konuşmayı yapan kişiyi hatırlamıyorum rütbesini kalabalık olduğu için göremedim okul komutanı olabilir. Orda benden daha tecrübeli askerler vardı. Onların arasında da bu sözlere şaşırın olmadı sadece dışarıda tatbikat mı olunur gibisinden askerler söylenip duruyordu. FSM köprüsüne vardığımızda UNIMOG'lardan indirildiler, 8 erli sıra halinde bizi mango sırasına soktular efendim. Sonra A. yarbay komutanım konuşma yaptı işte polis karakolun etrafını saracağımızı, polisler gelirse silahlarımızı teslim olmalarını, silahlarımızı ellerinden almamızı söylediler efendim. Bunu söylediği sırada saat 21.00 civarı filandı. Biz etrafta polis görmedik biz sadece polis karakolunun etrafındaydık, ağaçların arkasına filan saklandık, sonra komutan geldi, gençler dedi yol kenarında durabilirsiniz bekleyebilirsiniz dedi. Biz yol kenarına sıralandığımızda kimse ateş etmedi. Sonra A. yarbay bir 8-10 kişi kadar çağırdı içlerinde bende vardım,

yolu kesmemizi söyledi. Sonra UNİMORGLARLA falan yolları kestiler, çapraz bir şekilde efendim. Sonra birkaç A. yarbay arkadaşımızı yönlendirip, hani nasıl diyeyim, arabaları durdurup, sıkı yönetim ilan edildiğini, söylemeleri söyledi efendim ben onu gördüm. Biz UNİMOGLARIN önündeydik. Sonra arabaları tek tek geçirdiler efendim, sonra hiç araba kalmadı, sonra bir 4 tane tank geldi efendim. Tanklar geldi, sonra efendim nasıl söyleyeyim, bir tane beyaz motor bisikletli geçiyordu, ortalık kalabalıklaşmıştı, işte halk nasıl söyleyeyim hani siz askersiniz, birliğinize gidin, dışarıya çıkın siz ne yapıyorsunuz burada gibisinden bir şeyler söylediler efendim. Sonra yolu kestik efendim, bir tane beyaz motor bisikletli geçti, arkasında siyah bir tane daha motor bisiklet geliyordu efendim. A. yarbay, geçirmeyin onu vurun emrini verdi efendim. Yolu kapattık, sonra motor bisikletli geldi yolu neden kapattığınızı sordu, karşıya geçeceğini, geçmek istediğini, işi olduğunu söyledi, bende motor bisikletliye yaklaşık, abi buradan gidin dedi, sizi de bizi de vuracaklar dedim, çünkü çok fena şey olmuştu, ortalık kalabalıklaşmıştı, biz kötü bir şey olduğunu fark ettik, sonra motor bisikletli motor bisikletinden inip, benim üzerime doğru yürüdü, ellerini kollarını kaldırarak, karşıya geçeceğini söyledi, bende kendimi koruma amaçlı yukarıya bir el ateş ettim. Kimse yaralanmadı. Başka ateş eden kimseyi görmedim efendim. Ben sadece hani havaya ateş ettim, karşıdaki nasıl söyleyeyim, annemiz mi babamız mı ablamız mı kim olduğunu bilmediğimiz için hani halka doğru tüfek doğrultmadık yani, ben sadece havaya doğru bir el ateş ettim. Sonra A. yarbay geldi, motor bisikletli ile kavga etti, motor bisiklete tekme atıp düşürdü, motor bisikleti alıp gitmesini söyledi. Tanklar geldiği zaman halk, nasıl söyleyeyim yaşlılar sarılıp, siz bizim oğlumuzsunuz, evladımızsınız, siz çok kötü bir şey yapıyorsunuz, gidin polis karakoluna silahlarınızı verin dediler, hani nasıl bir abilerimiz geldiğimizde aynı şeyi söylediler, halk etrafımızı çevirdi, bizim silahlarımızı mühimmatlarımızı polislere teslim etmemizi söyledi, biz de polis karakoluna girip, silahlarımızı yeleklerimizi mühimmatlarımızı polise verip, teslim ettik. A. yarbay silahlarımızı teslim etmemiz gerektiğini, çok büyük suç olduğunu söyledi.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık O. Y. hakkında; “Sanık G.B. gibi her bir mağdura karşı ayrı ayrı olmak üzere 31 kez bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği iddia edilen O. Y. özetle; Kuleli Askeri Lisesinden tatbikat yapılacağından bahisle FSM Köprüsü’ne intikallerinin ardından köprü’nün trafiğe kapatılmak istendiğini, bu yönde faaliyet yürüttükleri sırada motosikletle bir şahsın köprüden karşıya geçmek istediğini, komutanının bu şahsın vurulması noktasında kendisine emir verdiğini, motosikletli şahsın üzerine doğru gelmesi üzerine korktuğu için bir kez havaya doğru ateş ettiğini beyan etmiştir. Sanık O. Y.’ın öldürmek kastıyla ateş açılması neticesi muhtelif yerlerden yaralanan 31 mağdur vatandaşa karşı hedef gözetererek ateş ettiğine dair herhangi bir delil elde edilememiş ve yine sanık O. Y.’ın beyanı, sanıklar M.G., M. Ç., F. O. Y. ve M.Ş.T.’in beyanlarıyla da ayrıca teyit edilmiştir. Açıklananlardan hareketle, sanık O. Y.’ın öldürme kastı olmaksızın havaya doğru silahını bir kez ateşlediği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu hu-

susta hakkında beraat kararı verilmelidir. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına. Her ne kadar sanıklardan G.B. ve O. Y.'ın bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçunu, üzerilerine ateş açılması nedeniyle çeşitli şekillerde yaralanan A.S., A.Ö., B.D., D.Ü.Y., F.O., F.Ş., H.A., H.K., H.Ç., H.O., H.S.B., İ.A., K.A., K.U., K.D., L.Ç., M.B., M.B., M. A., M. T., M.A., M.K., M.Ş., M.U., N.T., Ü.S., Ü.P., V.K., V.G., Z.M.B. ve E.M. adlı mağdurlara karşı olacak şekilde ayrı ayrı toplamda 31 kez işledikleri iddia olunarak kamu davası açılmış ise de; adı geçen sanıkların iddia edildiği gibi hedef gözeterek mağdurlara ateş etmesinin söz konusu olmaması ve sanıkların havaya doğru öldürme veya yaralama kastı olmaksızın ateş etiklerinin tespit edilmiş olması nedeniyle haklarında bu suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekmektedir." şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık F. O. Y. savcılık ifadesinde; "Hiçbir şekilde ben silah kullanmadım, diğer er arkadaşarımdan sadece O. Y. isimli ulaştırma er bir arkadaşarımla sırtı bana dönük olan kim olduğunu göremediğim bir er havaya ateş etti, başka ateş eden olmadı." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık F. O. Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Daha sonra biz ileri çıkmadık bu süre zarfında da bir tane motosikletli arkadaş bizim bulunduğumuz yere gelmiş O. Y. ile G.B. arkadaşım bu kişi ile tartışıyorlardı. Daha sonra akabinde de ileride ki komutanlar A. Yarbay yere doğru ateş etmeye başladı diğer kişilerin sırtı dönük olduğu için görmedim yani simasını. Bu süre zarfında da bir kişi vuruldum diye bağırılmaya başladı. Şimdi silahtan direk kişilere doğrultularak ateş edilmediğinden dolayı kişinin kimi vurduğunu net bilmiyorum. O süre zarfında da motosikletli ile tartışırken O. Y.'ın elindeki silahın patladığını gördüm. O. Y.'ın elinde patladı yani bilerek kasten ateş ettiğini düşünmüyorum. Bu esnada herhangi bir yaralanan olmadı. Bir el ateş ettiğini gördüm." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık M.G. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Bizim orda 2 er sıktı biri G.B. diğeri O. Y. tek el havaya sıktılar. Bu kurşunlardan yaralanan olmadı net bir şekilde gördüm havaya sıktılar çünkü.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık G.B. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Orada çok kötü bir kaos ortamı vardı sıkıntılı bir zaman geçirdik orada. Oradan özür dileyerek başkanım bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce ki O. Y. arkadaş ateş ederken ben onun bir 15 metre yakınıdayım havaya bir kere ateş ettiğini gördüm.*

Sanık M.Ş.P. mahkeme huzurundaki savunmasında; *“Kimse hani darbenin ne olduğunu bilmiyordu, bir de bir tane arkadaşım yani, hiçbir şekilde, hiçbir şeyde hani hiç O. kendini koruma amaçlı, motosiklet üstüne geldi, o da ateş etti.”* şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Kuleli Askerî Lisesinden er olan sanık O. Y. tatbikat yapılacağından bahisle FSM Köprüsü'ne intikallerinin ardından köprünün trafiğe kapatıldığını bu yönde fiillerde buldukları sırada motosikletle bir şahsın köprüden karşıya geçmek istediğini, komutanının bu şahsın vurulması noktasında kendisine emir verdiğini, motosikletli şahsın üzerine doğru gelmesi üzerine korktuğu için ve kendisini korumak amacıyla bir kez havaya doğru ateş ettiğini beyan etmiştir.

Dosya münceratından sanık O. Y.'ın havaya doğru silahı ile ateş ettiği anlaşılmaktadır. Sanığın ikrarı ile yalnızca elini kolunu sallayarak geçmek isteyen vatandaş korkutmak için ateş ettiği sabittir. Sanığın FSM köprüsünde darbe olduğunu öğrendikten sonra vatandaş korkutmak için de olsa havaya ateş etmesi TCK madde 309'da tarif edilen suçun icra hareketi niteliğindedir. Ancak yardım aşamasında kalmıştır.

İzah edilen nedenlerle sanık O. Y.'ın TCK 309/1 ve 39. maddeleri hükmü uyarınca cezalandırılması gerekir.

SANIK S. Ö.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık S. Ö., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık S. Ö. savcılık ifadesinde; *“Ben 1996/1 tertip piyade er askerlik görevimi yapmaktayım. Ankara Sincan’ da asansör İşlerinde çalışmaktayım. 08/04/2016 tarihinde Kuleli Askerî Lisesi’ ne askerlik görevimi yapmaya geldim. Acemi eğitimini Isparta’ da yaptım. Ben ulaştırma bölümünde şoför olarak askerlik yapıyorum. Bölük komutanımız Yüzbaşı S. Ü. olması la.. Bizim ulaştırma kısmı ile K. astsubay ilgilenmektedir. Okul komutam M.Ç.’ dir. Şubat 2017’ de terhis olacağım. 15 Temmuz günü Öğleden sonra saat 15:00 sıralarında 4 askeri UNİMOG kamyon liseye geldi. Ne getirdiklerini görmedim. Ben sivil şoförüm. Komutanlarımız herkese kamuflaj giymesini emretmiş. Akşama doğru birlikte hareketlilik olmaya başladı. S. yüzbaşı sürekli bağıryordu. Acele gedin diyordu. G. astsubayda nasıl askersiniz acele edin diyordu. Savaş çıksa ne yapacaksınız dedi. Bende kamuflaj giydim. Hücum yeleşti ve kompozit başlık dağıttılar. İç bahçeye çıktık. Benim silahım olmadığı için S. yüzbaşı bana oradan bir silah al çık dedi. 77 numaralı yazdırıp alıp çıktım. İç bahçeye gittim kimse yoktu. Herkes muhafız birliğine doğru koşturuyordu. Hepimize şarjör dağıttılar. Ben 3 tane şarjör aldım. Nizamiyeye doğru gittik. Orada 16-17 kişi olmak üzere kamyonlara bindirdiler bizi. Okul komutam kamyonun önünde bir şeyler söylüyordu. Ama ben duymadım. Bir uzman çavuş yakın bir yere gidip geleceğiz idare edin dedi. Bende tatbikat yapacağız sandım. Nizamiyeden çıktık araçlarla FSM köprüsüne gittik. FSM Polis Karakolunun orada kamyonlardan indik. A. yarbay ve H. binbaşı başımızda vardı. Bizi mangalar halinde ayırdılar. Bir kısmı karakol dışında duracak bir kısmı karakol içine girecek dendi.*

Ben dışarıda duranlardanım. İçeriye girip çıktılar ama ben ne oldu bilmiyorum. Polisler ile birlikte H. binbaşı yola çıktı. Biz ne olduğumu anlamadık. Polisler bize gülüyorlardı. Muhabbet ettiler. A. yarbay içeri çağırdı ben ve bir arkadaş gittik. Sürekli kendisi telefon ile konuşuyordu. Birkaç el silah sesi duyduk dışarıya çıktık. A. yarbay 2- 3 arkadaş daha aldı birlikte yolu kestikleri yere gittik. Vatandaş bizden ileride idi biz kamyonların gerisinde idik. Tanklar geldi. Komutanlar tankların önünde idi. Halk komutanları geçip bize doğru geldi. Bizde yolu açtık. Halk bizi severek kucaklayarak polis karakoluna götürdü. Hiçbir şekilde ateş etmedim. Polis bizi aldı. Ben darbenin ne olduğunu bilmiyorum. Silah kullanmadım. Üzerime kayıtlı zimmetli silah yoktur. Okuldan çıkışta bana G3 piyade tüfeği verdiler. Mazgal numarası 73 tür. Öndeki arkadaşlarımıza silah kullanma yönünde emir verilmiş sıklmazsanız kafanıza sıkırsız denmiş. Ben silah kullanan görmedim. Fetullah Gülen ve yapılanmasıyla benim bir irtibatım yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık S. Ö. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Asker Lisesinde görevliydim. Askerlik vazifemi yapıyordum. Askerliğimin bitmesine 7-8 ay daha vardı. Görevim ulaştırma er olarak yapıyordum, şofördüm. Olay günü birlik içerisinde ben şoför olduğum için görevliydim efendim, hani akşama doğru geldim 6 gibi. O saate bir karışıklık yoktu ama yani komutanlarımız bize tatbikat olacağını söyledi emri verdiğimizde ben sivil şofördüm, emir verdiğimizde üstümüzü kamuflajlarımızı giymemizi söylediler. Biz öyle beklerken bir anda ortalık karıştı. Bir an üstümüzü giydik ve muhafız bölüğüne çıktık benim silah zimmetimde yoktu ve elimde silah tutuşturdular orada arkadaşlarımız da vardı komutanımız da S. Yüzbaşı olabilir direk muhafız bölüğüne çıktık oradan da şarjör falan dağıttılar bize direk nizamiyeye koştuk. Herhangi bir silah alıp çıktık silahın numarasını hatırlamıyorum alırken arkadaşımız kayıt defterine yazmıştı. Ben en sona kalmıştım, ben üstümü giyinip çıkamadım o aceleyle en son 1-2 tane şarjör alıp çıktım. Nereye gittiğimiz bize söylenmedi sadece tatbikat denildi. Sonra biz 2. Köprüye gittik saat 8.30-9 civarı olması lazımdı. Rütbelilerden tanıdığım bir tek A. Yarbay'ımız vardı. Başka vardı ama isimlerini bilmiyorum bir de komutanlardan H. Binbaşı. Köprüye vardığımızda bizi sıraya soktular ve bir kısmımız içeri bir kısmımız dışarı şeklinde emirler verildi o emirler verildiği gibi hepimiz bir kısmımız dışarda kaldı bir kısmımız karakolun önüne gitti ben dışarıdaydım bir anda karakola girdiler arkadaşlarımız komutanlarımız. Sonra biz bütün asker olarak dışarda kaldık efendim. Orda sıkıyönetim ilanını gibi bir şey duymadım. A. Yarbay'ımız yukarı gördüğü izlemedeydi karakoldu yanına asker gelmesini söyledi bende H. arkadaşımız çıktık ben sadece televizyondan gördüm efendim. TSK yönetime el koydu falan diye ama bilmediğim için darbe falan görmediğim için anlamadım. A. Yarbay da televizyonda ki yazıyı gördü, ama görünce bir şey yapmıyordu. Biz karakolun içinde sadece öyle bekledik efendim kapıda dışarda. Karakolun içinde sadece A. Yarbay'ımız vardı başka rütbeli yoktu, diğerleri köprüdeydi. A. Yarbay'ımız da polislerle konuşuyordu efendim pek bir şey duymadık. Silah sıkın ben görmedim karakolun içinde olduğum için ama köprüden ses geldiğini duyduk. Köprüden ses atış sesi silah sesi geldikten sonra biz A. Yarbay falan köprüye koştuk falan

arkamdan birkaç kişi gelsin dedi bazı arkadaşlarımızla biz yukarı doğru koşmaya başladık biz geride kaldık efendim arkada kamyonlarımız vardı orada bekledik. Tanklar geldiğinde pek vatandaş yoktu efendim, ondan sonra gelmeye başladılar vatandaşta, onlar geldikçe de biz arkadaydık arkada bekliyorduk ellerinde Türk bayrakları vardı onlar kimimizi kucakladı kimimizi sarıldı karakola soktular efendim. Sürekli bağırıyorlardı “en büyük asker bizim asker” diye. Bize kimsenin bir şey yapmamasını falan söylüyorlardı. FETÖ ile bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık S. Ö. hakkında; *Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına, ” şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.*

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.Y. mahkeme huzurundaki savunmasında; “A. Yarbay o H. Binbaşı ile 2 giden askerin yerine 2 asker istedi o sıra İsmail, Yiğit, ben S. Ö. ile içeri gittim televizyonda sıkıyönetim ilan edildi yazıyordu onu gördüm yani. Ama anlamadım ... A. Yarbay orada dediği için G3 ile dedi gidelim bakalım dedi içerdeydik S. Ö. ile.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İ.Y. savcılık ifadesinde; “karakoldan bir süre sonra iki asker, yarbay ve polis çıktı, polis aracım köprünün girişine yolu kapatacak şekilde çektiler, daha sonra askeri araçları da yolun ortasına çekerek yolu kapattılar, yolun kenarında 30-45 dakika kadar bekledik, A. yarbay “benimle iki kişi gelsin” dedi, yukarıya polis kameralarının olduğu yere gittik, burada S. Ö. isimli arkadaşla bekliyorduk, yarbay polislerle oturup sohbet ediyordu, sürekli bir yerlerden telefonla emir alıyordu,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık S. Ö.'ün er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK S.A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kıışlasında piyade er olarak görev yapan sanık, tutuklu Üsteğmen C.O.'ın emir komutasında 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir. Sanığın köprüye intikal ettiği araç 195644 plaka nolu ZPT aracıdır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık S.A. savcılık ifadesinde; “Ben 1996/ 2 tertip piyade er olarak askerlik görevimi yapmaktayım. Sivilde Söke İlçesi'nde Ç.lık yapmaktayım. Kartal Maltepe' de bulunan Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Mekanize Piyade Taburu 1. Bölükte asker olarak görev yapmaktayım. Göreve başlayalı 1,5 ay oldu. Acemi eğitimi mi Manisa Merkez de yaptım. Bölük komutanının adı Üsteğmen C.A.' dır. Bölük astsubayımız N.K.'dir. Tabur komutanımız Yarbay F.K.' dir. Ama yeni değişti. Tugay komutanı kim bilmiyorum. Ben yeni geldiğim için komutanların isimlerini tam olarak bilmiyorum. Terhisime 9 ay vardır. Bölükte hareketlilik vardı. Asteğmen N.K. bir liste hazırlıyordu. Benim gündüz 13 :00-15:00 nöbetim vardı. Nöbetten gelince Asteğmen N.K. bana git teçhizatımı al dedi. Ne için diye sordum. Yemeğe gideceğimi söyledim. Boş ver şimdi tatbikata gideceğiz dedi. Akşama kadar hazırlıklar yapıldı. Sonra başımıza Necmettin diye bir komutan verdi. H.T. diye bir komutanda geldi. Bize yatma ve kalkma ve hedef küçültme eğitimi vermeye başladılar. Bölüğün geri kalanı yemeğe girdi. Biz tatbikata gideceğimiz için bizi ayırdılar. Sonra bizi ayrı olarak yemeğe götürdüler. Yemekte apar topar toparladılar. 2. Tank taburuna götürdüler. Biz gittiğimizde tanklar ve zırhlı araçlar çalışmıştı. Bizi manga manga ayırmışlardı. Benim mangamın başında C.O. vardı. Bizi 8 kişi ZPT' ye bindirdiler. İçerideki ışıkları dahi açmayın dediler. Üstü de kapalıydı. Dışarı ile temas kurmamızı engellediler. Araçlar hareket etti. Yol uzun sürdü. Arkadaş teleskoptan baktı FSM köprüsüne geldiğimizi söyledi. O ara da aracın kapakları açıldı. Yanımıza kuleli askeri lisesinde görev yapan A. yarbay, H. binbaşı ve tank taburunun Üsteğmeni M. C. geldi. Bize karşıdan terörist grup gelecek yolları biz kestik. Ben dahil dördümüze siz burada durun dedi. Biz oraya gittiğimizde trafik kesilmişti. Araç falan hiç gelmiyordu. Biz tam köprünün girişindeki yerdeydik. Ben ilk defa FSM köprüsüne gittim. M. C. Üsteğmen bize karşıdan terörist grup gelecek tahrik olmayın dedi. Biz polise destek için geldik dedi. Bize mühimmatınız var mı diye sordu. Biz boş silahlar ile çıkmıştık. Bize mühimmat dağıttı. Bana da 3 tane mermi verdi. Karşıdan kalabalık grup gelmeye başladı. Baktık Türk bayraklı grup geliyor. Tanklar çalıştı. Grup bize yaklaşınca gelen grup ne mutlu Türk'üm diyene, en büyük asker bizim asker diye, Recep Tayyip ERDOĞAN diye sloganlar atıyorlardı. Bu işte bir değişiklik var diye düşündük. Yaşlı bir amca gelip bana sarıldı. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Ben de ne yapıyoruz dedim. Oğlum siz darbe girişimi yapıyorsunuz dedi. Ablalarda gelip söylediler. Halk geldi bize anlatmaya başladı. O zaman anladım. Geri çekilmeye başladık. A. yarbay geri çekilene sıkarım dedi. Herkes önce havaya ateş edecek sonra ayaklanma ateş edecek dedi. A. Yarbay ile M. C. Üsteğmen havaya doğru sıktılar. Sonra halkın ayaklarına sıkmaya başladılar. Biz korkmaya başladık. Kaçmaya başladık. M. C.' in silahındaki mermi bitince arkadaşların silahını almaya kalktı. Kimseden silah alamayınca silahın dipçiğiyle halka vurmaya başladı. O sırada 30 yaşlarında erkek bir yaralı şahıs yanımıza geldi. Bana yardım edin dedi. Bizde yaralıydık. Polis karakoluna gittik ve orada teslim olduk. Silahlarımızı da verdik. Rütbeliler silahlarını polislere vermek istemediler. Yaşlı dede bana gelip sarılınca ve halk söyleyince darbe girişimi olduğunu anladım. Elimde silah vardı ama kullanmadım. Üzerime kayıtlı zimmetli silahım HK 33 marka piyade tüfeğidir. Seri numarası 87394 tur. A. yarbay ve M. C. Üsteğmen silah kullanma yönünde talimat verdiler. Ateş eden rütbeliler oldu. A. yarbay ateş etti, M. C.

Üsteğmen ateş etti. H. binbaşı havaya ateş etti. Biz biraz uzakta olduğumuz için hepsini göremedim. Ayrıca bizim Uzman Çavuş C.O.' da MG 3 ile havaya ateş etti. A. Yarbay ile M. üsteğmenin gözü dönmüştü halka ateş ettiler. Mermi bitince M. C. boş silah ile halka vurmaya başladılar. Ben Fethullah GÜLEN nerede yaşadığını, amacının ne olduğunu ne yaptığını dahi bilmem. Benim bir irtibatım yoktur." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık S.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde Kuleli Asker Lisesinde görevliydim. Askerlik vazifemi yapıyordum. Askerliğimin bitmesine 7-8 ay daha vardı. Görevim ulaştırma er olarak yapıyordum, şofördüm. Olay günü birlik içerisinde ben şoför olduğum için görevdeydim efendim, hani akşama doğru geldim 6 gibi. O saate bir karışıklık yoktu ama yani komutanlarımız bize tatbikat olacağını söyledi emri verdiğimizde ben sivil şofördüm, emir verdiğimizde üstümüzü kamuflejlarımızı giymemizi söylediler. Biz öyle beklerken bir anda ortalık karıştı. Bir an üstümüzü giydik ve muhafız bölüğüne çıktık benim silah zimmetimde yoktu ve elime silah tutuşturdular orada arkadaşlarımız da vardı komutanımız da S. Yüzbaşı olabilir direk muhafız bölüğüne çıktık oradan da şarjör falan dağıttılar bize direk nizamiyeye koştuk. Herhangi bir silah alıp çıktık silahın numarasını hatırlamıyorum alırken arkadaşımız kayıt defterine yazmıştı. Ben en sona kalmıştım, ben üstümü giyinip çıkamadım o aceleyle en son 1-2 tane şarjör alıp çıktım. Nereye gittiğimiz bize söylenmedi sadece tatbikat denildi. Sonra biz 2. Köprüye gittik saat 8.30-9 civarı olması lazımdı. Rütbelilerden tanıdığım bir tek A. Yarbay'ımız vardı. Başka vardı ama isimlerini bilmiyorum bir de komutanlardan H. Binbaşı. Köprüye vardığımızda bizi sıraya soktular ve bir kısmımız içeri bir kısmımız dışarı şeklinde emirler verildi o emirler verildiği gibi hepimiz bir kısmımız dışarda kaldı bir kısmımız karakolun önüne gitti ben dışarıdaydım bir anda karakola girdiler arkadaşlarımız komutanlarımız. Sonra biz bütün asker olarak dışarda kaldık efendim. Orda sıkıyönetim ilanı gibi bir şey duymadım. A. Yarbayımız yukarı görüntü izlemedeydi karakoldu yanına asker gelmesini söyledi bende H. arkadaşımız çıktık ben sadece televizyondan gördüm efendim. TSK yönetime el koydu falan diye ama bilmediğim için darbe falan görmediğim için anlamadım. A. Yarbay da televizyonda ki yazıyı gördü, ama görünce bir şey yapmıyordu. Biz karakolun içinde sadece öyle bekledik efendim kapıda dışarda. Karakolun içinde sadece A. Yarbayımız vardı başka rütbeli yoktu, diğerleri köprüdeydi. A. Yarbayımız da polislerle konuşuyordu efendim pek bir şey duymadık. Silah sıkan ben görmedim karakolun içinde olduğum için ama köprüden ses geldiğini duyduk. Köprüden ses atış sesi silah sesi geldikten sonra biz A. Yarbay falan köprüye koştuk falan arkamdan birkaç kişi gelsin dedi bazı arkadaşlarımızla biz yukarı doğru koşmaya başladık biz geride kaldık efendim arkada kamyonlarımız vardı orada bekledik. Tanklar geldiğinde pek vatandaş yoktu efendim, ondan sonra gelmeye başladılar vatandaşta, onlar geldikçe de biz arkadaydık arkada beklüyorduk ellerinde Türk bayrakları vardı onlar kimimizi kucakladı kimimizi sarıldı karakola soktular efendim. Sürekli bağırıyorlardı "en büyük asker bizim asker" diye. Bize kimsenin bir şey yapmamasını falan söylüyorlardı. FETÖ ile bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık S.A. hakkında; *Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına, "* şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık M.F. savcılık ifadesinde; *"Beklerken leopar tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar çıkıyordu. Bu sırada tugay komutanı geldi. Herkes sırayla araca bindi. Bende Zpt ye bindim. 4. Timde ben, A.Y., F.A., B.T., M.Ç., S.A., O.S., N.A., araç komutanı C.O. ve araç şoförü tanımadığım bir askerdi. Ayrıca araçta tanımadığım bir asker vardı. Aracın içerisinde mühimmat olup olmadığını bilmiyorum.*

...Bizim bulunduğum yerde en yüksek rütbeli A. yarbay vardı. Tanklardan birini köprünün girişine doğru gönderdi. Üsteğmen M. C. bizi burada bekleyin, terör saldırısı var, terör yandaşları gelebilir, mermi mühimmatınız var mı dedi. Daha sonra da 4 mermi bana 4 mermi F.A. ve 3 adet de S.A.'a verdi. Biz oraya geldiğimizde kuleliden gelen askerler yola menzilenmiş ve yolu kesmişlerdi." şeklinde beyanda bulunmuştur

Sanık M.F. mahkeme huzurundaki savunmasında; *"Üst geçit vardı köprüde üst geçiti geçtik karakol vardı oraya yakındık. Dışarıyı göremiyorduk. Araçtan İndik 4 kişi indik. Ben F.A., S.A. bi de O.S. indik araçtan. Biz 4 ümüz indik C. uzman sinirliydi diğerleri kendi gittiler.*

... Biz O. S., F.A., S.A. sonradan o yaralıyı arkamıza aldık gidiyorduk, kuleli birliğin askerlerinin hepsi kaldı. Hepimiz birden girdik içeri" şeklinde beyanda bulunmuştur

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık S.A.'ın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK S.Ç.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık S.Ç., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNIMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık S.Ç. savcılık ifadesinde; “Ben kısa dönem olarak askerlik görevimi yapmaktayım. 363. Kısa dönemim. Ben Erzincan İliç İlçesi’ nde yaşamaktayım. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Bu nedenle kısa dönem askerlik yapmaktayım...

28/05/2016 tarihinde kuleli askeri lisesinde askerlik görevimi yapmaya başladım. Acemi eğitimini İstanbul Maltepe’ de ikmal maliye de yaptım. 02/11/2016 tarihinde terhis olacağım. Ben piyade er olarak askerliğimi yapmaktayım. Ben hizmet bölümünde görev yapmaktayım, bir hafta olmuştu muhabere kısmına geçmiştim. Gelen telefonlara bakıyordum. Bölük komutanımız S. yüzbaşı dır. U. A. diye bir rütbeli de vardır. Ş. diye bir rütbeli de vardır. İ.Ö. diye bir rütbeli de vardır. Perşembe günü okul komutanı değişmişti.

Kuleli askeri lisesi öğrencileri İzmir’ e kampa gitmişlerdi oraya gidip onlara hizmet ettik. 1 Temmuz’da İstanbul’ a geri geldik. Sonra bayram tatili oldu. Ben pazartesi günü muhabere kısmında göreve başladım. Devir teslim için hazırlıklar vardı. Perşembe okulda devir teslim töreni oldu. Aileler de geldi baya kalabalıktı.

15 Temmuz günü de tabur komutanı devir teslimi oldu. Ama emin değilim. Ama bir tören oldu. Ben o gün akşam saat 20: 00’a kadar santralde idim. Mesaim bitince arkadaşım Okan ile koğuşlar bölgesine gittim. Sonra askerler bağırды. Kıyafetinizi giyin kamuflajınızı giyin silahlarınızı alın iç bahçeye geçin diye söylediler. iç bahçede telefonlarımızı topladılar. Ben her şeyimi koğuşta unutmuşum. Tatbikat var dediler. Muhafıza gidin şarjör alın dediler. Ben adını bilmediğim rütbesi kolunun yanında olan birisi bu emirleri verdi. Şarjörleri aldık nizamiyeye gittik. Silahları alırken başımızda S. yüzbaşı vardı. Acele edin diyordu. Nizamiyeden kamyonlara bindik. O sırada okul komutanı bir konuşma yaptı, gideceğiniz yerde komutanlarınızın emrine uyun, emirlerinden kesinlikle çıkmayın Allah yardımcınız olsun dedi. Ben bunları duyabildim. Araçlar ile hareket ettik. Sonra FSM köprüsüne vardık. Kamyonlardan indik. İçtime alındı. Askerler dörde bölündü. Dört manga olduk. İlk iki manga A. yarbay ile karakola girdi. Benimde bulunduğum diğer iki manga karakolun dışında kaldı. Yanımıza iki polis geldi. Sonra A. yarbay ile bir polis dışarıya çıktı. Yola doğru gittiler. Sonra bizi de çağırdılar. Yol kesildi. Trafik durdu. Ayrıca orada ilk defa gördüğüm H. ve B. komutanlarda vardı. Halk yoğunlaşmaya başladı. Yolu ne zaman açacaksınız diyorlardı. H. komutan yolu açacağımızı söyledi. Bir noktadan yolu açtık. Ama tamamen açmadık. Arkadaşlar sivil araç şoförlerine bir şeyler söylüyorlardı. Bende İlhan arkadaşıma ne söylüyorsunuz diye sordum. Başka bir arkadaştan sıkı yönetim ilan edildi derhal evinize diye söylendiğini duydum. Ben bunu duyunca olayın tatbikat olmadığını anladım. 3-4 tane tank geldi. Olayın darbe olduğunu anladım. Ben inşallah halk gelirde bu olay biter dedim. Halkta gelmeye başladı. Ya Allah ya bismillah diye sloganlar atıyorlardı. Komutanlar buradan kimseyi salmayan dediler. Biz yolu kestikten sonra üzerimize sol taraftan ateş açıldı. A. yarbay yanımıza geldi. Bizi çatışmanın içine sokmaya çalıştılar. Ülerinden silah sesleri geliyordu. Zamanla halk çoğaldı. Geri çekildik. Karakola gittik. Polislere

kendi rızamızla teslim olduk. Sonra karakola A. yarbay ve diğer komutanlar geldi. Polisler silahlarını istediler komutanlar vermek istemediler. Erlerden silahlarını polisler aldı. Biz kendimiz teslim ettik. 1 saat sonra ellerimizi kelepçelediler. Sabaha kadar polis karakolunda bekledik. Sabah bizi otobüsle Üsküdar' a götürdüler.

Ben arkadaşımından sıkıyönetim kavramını duyunca olayın tatbikat olmadığını anladım. Sonra köprü karakoluna giderek silahlarımızı kendimiz polise teslim ettik. Polise teslim olduk.

Ben kesinlikle ateş etmedim. Silahımın kurma kolunu dahi çekmedim. Emniyetim sürekli kapalıydı. Üzerime zimmetli G3 marka piyade tüfeği vardır. Mazgal Numarası 65 dir. Silah alırken askeriye ana baba günüydü. Farklı bir silah almış olabilirim. Bize sadece sivilleri buradan salmayın dediler ve tankların olduğu bölgeye çağurdılar ama biz gitmedik. Çünkü olayın tatbikat olmadığını anladık.

Er G.B.' nun silah kullandığını gördüm. Havaya sıktı. Komutanlarımızdan A. yarbay, H. binbaşı, B. komutan silah kullandı. Yere ve havaya doğru ateş ettiklerini gördüm. Hatta bir sivil ayağından yaralandı.

Ben 4 ay sonra evleneceğim. Ben bir buçuk yıl tecil hakkım olmasına rağmen askerliği aradan çıkartmak için askerliğe geldim. FETÖ terör örgütü ile bir bağlantım ve irtibatım kesinlikle yoktur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık S.Ç. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Askeri Lisesinde kısa dönemli erdim. Askerliğimin bitmesin yanlış hatırlamıyorsam 97 gün falan kalmamıştı. Yerimiz belli olmuştu ama darbe gününe kadar normal bahçe işlerinde çalışıyordum darbeden sonra muhabere bölümüne geçtim. Olay günü Gün içinde normal bir gündü bizim askerler yine çim ekimi falan yapıyorduk sıradan bir gündü. Gün içinde bize tatbikat olacağı söylenmedi akşam 9-9:30 gibi biz yemeğimizi yemiştik gazinodaydık hat-ta konsol oyunu oynuyorduk ben Okan arkadaşımın konsol oyunu oynuyordum, o sırada tatbikat var dediler teçhizatı giydik iç bahçeye gittik. Yanıma silahımı almıştım Yüzbaşı S. diğer askerlerde herkes silahlıktaydı. Benim zimmetli silahım da vardı ama o gün önüme gelen herhangi bir silahı aldım zaten kargaşa vardı iç bahçeye gittik böyle yani. İç bahçe o zaman karanlıktı okul komutanı oradaydı o da 5-10 gün önce gelmişti, M.Ç.ydı ismi. Biz kamyonlara bindikten sonra konuşma yaptı. Benim hatırladığım kadarıyla gideceğiniz yerlerde komutanlarınıza itaat edin gibi söylemde bulundu. Bize nereye gideceğimiz söylenmedi sadece dediğim gibi tatbikat var komutanlarınızın emirlerine itaat edin tarzı konuşma yapıldı, orada kamyonlara bindirildik mesela daha önce kısa dönem askerlerle Hasdal kışlasına atışa gitmiştik bizim kamyonunda Kuleliden çıkıp sağa doğru dönünce ben kendi kendime yine Hasdal kışlasına gittiğimizi yorumladım. Ama FSM köprüsüne gittik. Köp-

rüde askerler Kulelinin askerleri vardı daha sonra 3-4 tane tank geldi, komutanlardan da A. Yarbay vardı yanında iki tane daha komutan vardı, onları daha önce hiç görmemiştim. Biz kamyonlardan indik yol kenarında hemen 3-4 manga oluşturuldu A. Yarbay tarafından. Bir mangayı karakolun soluna, bir mangayı sağına bir manga ile de içeriye girdi. Benim bulunduğum manga olarak ben karakolun dışındaydım, içinde değildim hani karakolun yanlış hatırlamıyorsam sağ tarafında falandım. Bizim mangaya görev verilmedi, öyle bir konuşma yapılmadı göreviniz şudur budur tarzında, sadece siz karakolun sağına siz soğuna siz benimle gelin tarzında konuşma yapıldı. Komutanlarla beraberindeki askerlerle karakolun içine gittiler 5-10 dk sonra polisler ile beraber çıkıp polisler ile beraber yolu kestiler yani o esnada yol kesili değildi. Vatandaşlara şöyle yol kesildikten sonra ben ve birkaç rütbesiz asker yolun kenarındaydık orada yol kesildi yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 tane tank vardı yarım saat sonra araçlara yol verildi kontrollü olarak salındı askerler rütbesiz erler sıkıyönetim var evlerinize gidin tarzında konuşma yapıyordu komutanların emri ile. Ben bunun hangi komutanın emri verdiğini duymadım da ben askerlerden duydum sıkıyönetim ilan edildi evinize diye. Ama ben tatbikat olmadığını anlayamamıştım zaten o gün hiçbir şeye anlam veremiyordum. Olayın ben kalkışma olduğunu halk bayağı geldi 10bin 20 bin kişi Türk bayraklarıyla Tekbirler ile geldi. Biz karakola sığındık karakolda bir LCD ekran vardı orada haberlerde kalkışma falan yazıyordu. Halkın gelmesi bende bir rahatlık yarattı. Şöyle hâkim bey, ben olay günü darbe günü yaşanan olayın tam mesela şimdi diyoruz ki 15 Temmuz gecesi bir darbedir diyoruz ama o gün ben onu tam anlamıyla anlamlandıramadım bunu demek istiyorum. O gün ateş eden A. Yarbay ile ismini hatırlayamadığım tombul bir Binbaşiydi yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ben daha önce ifademde isim vermişsin arkadaşlara sormuşumdur onlar söylemiştir o isim doğrudur yani. Havaya ve yere ateş ediyorlardı yakınlarında şöyle 2-3 sivil halk vardı ayaklarına doğru yere doğru havaya doğru ateş ediyorlardı. Bir kişinin yaralandığını gördüm ama kim olduğunu görmedim sadece bacağı kaniyordu bacağından yaralanmıştı onu gördüm. Ben kimseye kesinlikle ateş etmedim. Bana ateş etme talimatı da gelmedi. Silahımı da köprüdeki polis karakolundaki polislerle teslim ettik. Önce biz askerler teslim olduk oradaki polisler oradaki komutanları ikna etmeye çalışıyordu onlar teslim olmadı sonra bir tane polis bizim teslim olmamızı istedi gençler siz bunlara uymayın siz teslim olun tarzında konuşma yaptı bizde orada teslim olduk daha sonra rütbeliler nasıl teslim oldu onu bilmiyorum. Biz teslim olurken A. Yarbay teslim olmayın silahları bırakmayın yani teslim olmamızı istemiyordu teslim olmayın diyordu ancak biz dinlemedik. Polis A. Yarbay'ı ikna etmeye çalışırken hatta polis yanlış hatırlamıyorsam TSK bu yaptığınızı desteklemiyor yanlış yaptınız gibi cümleler kullandı o da telefonla görüşüyordu yani. Telefonda konuşurken de yanlış hatırlamıyorsam yardım bekliyorum gibisinden konuşma yaptı ama yardımdan kastı neydi bilmiyorum. Olay esnasında tankların üzerinde vatandaşları görmedim.

Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle ateş etmedim silahımı kurma kolunu dahi çekmedim emniyeti sürekli kapalıydı. FETÖ silahlı terör örgütüyle herhangi bir ilgin iltisakım yoktur. Savcılıktaki ifadem doğrudur.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık S.Ç. hakkında; *Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaaada bulunulmuştur.*

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık S.Ç.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntılıdığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK Ü.A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık Ü.A., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kes-

tikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık Ü.A. savcılık ifadesinde; *“Ben 1995/4 tertip piyade er olarak askerlik görevimi yapmaktayım. Samsun’da büyük bir alışveriş merkezinde mağaza müdürlüğü yapmaktayım. Ben kuleli askeri lisesinde hizmet bölümünde sınıf askeri olarak askerlik görevimi yapmaktayım. Ben tertip emri ile buraya geldim. 17/03/2016 tarihinde geldim. Hakkâri Yüksekova’da piyade erdim. Abim Çukurca’da askerlik görevini yaptığımdan dolayı beni batıya gönderdiler. Bölük komutanımızın adı Yüzbaşı S.Ö.’dir. Bölük astsubayımızın adı İ.Ö. dir. Tabur komutanı yeni geldi adı T.Ö.’tir. Okul komutanının adı M.Ç.’dir. Terhisime 18/12/2016 tarihinde terhis olacağım. 3-4 tane Ünimog gördüm. Yılmaz diye bir arkadaş sordum. Ne için olduklarını oda bilmiyormuş. Biz halı saha da top oynadık. Yüzbaşı S. saat: 21:00 sıralarında teçhizatları giyinin dedi. Silahınızı alın dedi. Ben S. yüzbaşıya benim üzerine olan silah yok dedim. Bizi iç bahçeye topladılar. M. Ç. uzman telefonlarımızı verin dedi topladı. Yeni okul komutanı M.Ç. geldi. Eğer üzerinizde telefon bulursam kafanıza sıkarım dedi. Kantinden sorumlu M. başçavuş geldi. Muhafız bölümüne şarjör almaya götürdü. Ben 4 tane şarjörü aldım ama silahım olmadığı için diğer arkadaşlara verdim. Daha sonra ünimoglara bindik. Hızlı bir şekilde FSM köprüsüne gittik. 32 kişiyi polis karakoluna doğru topladılar. Orada trafik kontrol merkezi varmış. Bizi 4 mangaya ayırdılar. Bunları A. yarbay söyledi. Bende silah yoktu. L şeklinde etrafı çevirin dedi. O sırada A. yarbay sürekli telefon ile konuşuyordu. Daha sonra öğrendik ki A. yarbay helikopter indirmenin peşindeymiş. Yunanistan’a kaçmanın peşindeymiş. A. yarbay kamera odasında durdu. Yanımızdaki 3 arkadaşı aldı biz 5 kişi kaldık. Herkes sigara molası verdik. Oturduk. Polis abiler Allah razı olsun. Karnınız aç mı gençler dediler. Adana dürüm ve ayran verdiler. Biz 5 kişi bölüştük. Bir yandan da bina içindeki televizyona bakıyorduk. CNN Türk’te jandarma yolu kesti diye bir haber gördük. Biz de jandarma değil diye söyledik. Daha sonra Cumhurbaşkanı*

Recep Tayyip ERDOĞAN' m bir açıklaması oldu. Bu darbe girişimini yapan en ağır şekilde cezalandırılacaktır diyordu. Biz bunu görünce şok olduk. Biz tatbikat amaçlı çıkarıldık. Polis abiler içiniz rahat olsun siz hiçbir şey yapmadınız bir şahidiz dediler. Dışarıda silah sesi duyduk. H. binbaşı insanlara silah atıyormuş. Daha sonra bir sivil yaralandı. Yaralıyı polis merkezine getirdiler. Birkaç arkadaş yaralının ayağını pansuman yapmaya başladık. Sonra bir hemşire geldi. Biz polis merkezinin içerisindeydik. Olay böyle oldu.

Cumhurbaşkanının açıklamasını ve haberleri gördükten sonra anladım. Benim silahım yoktu. Bana zimmetli olan silahta yoktur. A. yarbay ve M.Ç. polislere sıkın diye emir verdi. Ben polis karakolundaydım. Bu nedenle silah ile ateş edenleri görmedim. Sadece ses duydum. H. binbaşının attığını söylediler. Benim bir bağlantım yoktur,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık Ü.A. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde Kuleli Askerî Lisesinde 5 aydır askerlik yapıyordum Olay günü Kuleli Asker Lisesinde (anlaşılmadı) yemekhanesinde görevliydim, görevli olduğum yemekhaneden hizmet bölümü komutanlığına gelmiştim, hizmet bölümü komutanlığının önünde S.Ö. Yüzbaşı, tatbikat var dedi bize, bize silahımızı kompozit başlığımızı, hücum yeleğimizi giyilmesini söyledi benim zimmetli silahım yoktu. Apar topar alalacele silahımızı kompozit başlığımızı, iç bahçede toplandık, iç bahçede toplantıktan sonra bir uzman (anlaşılmadı) başkanlığından sorumlu (anlaşılmadı) Başçavuş karşıladı, daha sonrada M.Ç. geldi yeni okul komutanı 14 Temmuz'da yeni görev yeri devir teslim almıştı, cep telefonlarımızı topladılar bir kutu içerisine koydular daha sonra nizamiyenin önünde 2 tane UNIMOG vardı onlara bindirdiler bizi nereye gideceğimizden haberimiz yoktu. Biraz unutkan olduğum için kağıda bakarak okuyorum kusura bakmayın. Yazı benim yazım. Zimmetli silahım yoktu efendim, silahım yoktu. Hakkâri Yüksek Ovadan gelip (anlaşılmadı) olarak geldim Kuleli Asker Lisesine efendim. Yanıma şarjör de almadım. Önceki ifademde yanıma 4 tane şarjör aldım ama silahım olmadığı için diğer arkadaşlara verdim demiştim ancak hatırlamıyorum biraz unutkan olduğum için efendim. Savcılıktaki ifademde 4 tane şarjör aldığım yönündeydi. Bu şarjörleri zimmetsiz aldım. Ya bazı arkadaşlarımız silahları vardı benim silahım yoktu benden istediler bende verdim. 4 tane şarjörüm vardı, diğer arkadaşlarımda da şarjörü yoktu o sebepten dolayı 2 şarjörü oraya verdim 2 şarjör bende kaldı efendim. Bize Hiçbir şey demeden yani alalacele bizi UNIMOGLara bindirdiler, FSM köprüsüne geldik. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Saat 10 gibi FSM köprüsündeydik. A. Yarbay, H. Binbaşı, bir adam vardı, iki tane de polis vardı. Yol trafiğe kapatılmıştı. Olay yerine vardığın zaman alt ve üst rütbelilerden hiçbir şekilde bir diyaloga girmedim efendim. Ordu yönetime el koydu, darbe oldu gibi bir şey duymadım. Ben hiç kimseye ateş etmedim benim silahım yoktu. Ateş eden olup olmadığını bilmiyorum ben hiç kimseyi görmedim. Ben Polis merkezi içerisindeydim. Toplam 35 kişiydik bizi ayırdılar burada durun dedi daha sonrada ben susamıştım efendim içeri girdim polis abiler şuradan çay içebilirsiniz ihtiyacını karşılayabilirsiniz daha sonradan televizyon falan gör-

düm işte askerlerin köprüyü kuşattığını gördüm daha sonrada sayın devlet adamlarımızın yani cumhurbaşkanımızın açıklamasını gördüm, bu bir darbe girişimidir. Ben milliyetçi adamım, gerçekten dondum kaldım yanımda da H.A. arkadaşım vardı, donduk kaldık ben elimde kompozit başlığım vardı kenara attım polis amiri sakin olun dedi sizin hiçbirinizin suçu yok dedi daha sonradan polisler buradan dışarı çıkmaya başladı işte ondan sonra bir tane abi yaralı taşıyorlardı. Kimin yaraladığını bilmiyorum. Daha sonradan ilk yardım ekibi falan geldi bir bayan abla onu pansuman etti hastaneye gitmesi gerektiğini söylediler ama hastaneye gitmesi imkânsız gibi bir şeydi yani. Biz karakol içerisindeyken herhangi bir rütbeli falan gelmedi. Bir er bize A. Yarbay'ın Yunanistan'a kaçmanın peşinde olduğunu söyledi ama bu erin kim olduğunu boynunu eşkâlini hatırlamıyorum ama bize söylediği sırada yanımda H.K. ve H.A. vardı. Bu er büyük ihtimalle A. yarbay telefonda başkalarıyla konuşurken duydu şahit olmuştur ki olmasa bize zaten söyleme şeyi olmazdı efendim. Ben de B12 eksikliği var ondan unutkanlığım var. Ayrıca M.Ç. polislere sıkın diye emir verdi. Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgim iltisakım yok" şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık Ü.A. hakkında; "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık H.G. mahkemedeki savunmasında: "Daha sonra M. baş çavuş bizi muhafız bölüğüne götürdü. Orada yani herkesi sıraya soktular gene. Gördük ki herkese şarjör veriliyor ve şarjörlerin dolu olduğunu gördük. Bizim elimiz biz 4 kişiydik silahı olmayan. Ben E.Ö. arkadaşım, F.O.Y. ve Ü.A. bizim elimizde silah yoktu. Biz dedik yani M. başçavuşu sorduk komutanım dedik bizim elimizde silah yok. Biz de mi almak zorundayız ve gelmek zorundayız dedik. Evet dedi siz de almak ve gelmek zorundasınız dedi. Bizi okulun girişine kadar götürdüler sırayla, herkesi UNIMOGLARA bindirdiler. UNIMOGA bindik. UNIMOGA bindiğimizde biz dedik yani çekmek İstanbul da ÇEKMEKÖY' de bizim atış alanımız var.

Dedik galiba tatbikatı orada bizi oraya götürecekler. Biz de bindik gözümüzü açtığımızda yani saat 9 buçuk 10 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam FSM köprüsündeydik.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık S.Ç. mahkemedeki savunmasında:” Ü.A.’ı tanıyorum darbeden önce tanı-mıyordum Silivri de falan tanıştık Üsküdar çevik kuvvette.” şeklinde beyanda bulunmuş-tur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Ü.A.’ın er statüsünde olması, 15 Temmuz akşamı darbe yapma saikiyle hareket ettiğine dair somut bir veri, delil ve emare bulunmaması, FETÖ terör örgütüyle ortak eylem ve fikir birliği içerisinde olduğuna dair herhangi bir delil olmaması sebebiyle sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK V.B.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık V.B., B.K.’nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Uni-mog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 ‘da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa’ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafın-dan kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kes-tikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelme-siyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü giri-şinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Av-rupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşıl-mıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık V.B. savcılık ifadesinde; “Lise mezunuyum, öğrenimimi memleketimde tamamladım. Askerlikten önce Ç.lik yapıyordum. 1995/4 tertibi olarak İzmir Gaziemir’de acemi birliğine başladım. Daha sonra 05/02/2016 tarihinde halen de görev yaptığım Kuleli Askerî Lisesinde er olarak görev yapmaya başladım. Buradaki görevim silah bakım yardımcılığı idi. Herşey rutin bir şekilde ilerliyordu. 15 Temmuz 2016 günü komutanların mesai bitiminden sonra saat 17:00 gibi arkadaşlarla halı saha maçına geçtik, kısa bir süre sonra bölük astsubaylardan K.V.’uun bölük erlerinden İ.I.’a toplanmaları yönünde talimat verdiğini duyduk. Bu sebeple maç oynamadan ayrılıp gidip kamuflajlarımızı giydik, silahlıktan silahlarımızı aldık. O esnada bazıları tatbikattan bahsediyordu. Bu sırada bölük astsubaylarından Furkan Aygün hücum yeleği verdi, kompozit başlıklarımızı aldık, seri numarasını hatırlamadığım G-3 piyade tüfeğimi de aldım. İç bahçe kısmında toplandık, saat 18:00 civarıydı, M. Uzman telefonları topladı, o sırada yeni okul komutanı Yarbay M.Ç. konuşma yapıyordu. Hatırladığım kadarıyla “herkes arı gibi olsun, kız gibi hareket edeni alnından vururum” şeklinde konuşuyordu, cephanelik bölümüne geçtik, mühimmat verildi, herkes dörder adet dolu şarjör alıyordu, en son gittiğimden dolayı bana iki adet kalmıştı, hemen akabinde nizamiyenin girişinde toplandık, burada sıralı vaziyette askeri araçlar duruyordu, ben ve 20 civarı er üçüncü sıradaki mercedes Unimorg marka askeri nakil aracına bindik, nereye gideceğimize dair hiçbir şey söylenmedi. İki araç peş peşe çıkıp FSM köprüsüne geldik, orada durduk. Araçlardan indirildik. Kuleli Askerî Lisesinin 2.sınıflar komutanı olduğu söylenen A. Yarbay bizi grupları ayırıp sıralı bir şekilde dizdi, kendisi de köprü yanındaki karakola girdi, bir grup asker olarak onu takip ettik. Karakol içindeyken yarbay polislerle konuştu, ne konuştuğunu duymadık, girişte bekliyorduk, dışardan gelen polisler de bize ne olduğunu sordu, bilmediğimizi söyledik. Bir süre sonra Yarbay birkaç polisle birlikte yolu kesmeye gitti, döndü. Benim de içinde bulunduğum bir kısım erleri yanına alarak yola indirdi, yolu kesmemizi söyledi. Gelen araçlar sol şeritten geri gönderiliyordu, bir süre sonra trafik tıkanıp, geçişlere mücadele edilmeye başlandı, Yarbay konuşması iyi olan erlerden seçim yaptı, onlara sürücülere sıkıyönetim ilan edildiği yönünde bilgi vermeleri konusunda tembihledi, bu şekilde gelen araçlara ihtaratta bulunup evlerine dönmeleri isteniyordu. Bir süre sonra kalabalık toplanmaya başladı. Trafik azaldıktan sonra saydığım kadarıyla 6 tane de tank geldi, fakat bunlardan üçü geri döndü. Bize siper almamız söylendi, yakınlardaki ormanlık alandan seri silah sesi duyduk. Halk üstümüze doğru gelmeye başladı, tankların üstüne çıkmışlardı. Bu sırada komutanlarımız havaya ateş açtı. Gördüğüm kadarıyla A. Yarbay da havaya ateş açanlardandı. Tanklar üzerindeki insanları düşürmek için ileri-geri manevra yapıyordu, Kalabalık tankları ele geçirmek istiyordu. Bir süre sonra vatandaşın elindeki Türk bayrağını görünce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Kalabalığın içindeki ihtiyar amcalardan biri “sizler bizim evladımızsınız” diyerek bizi alıp

köprünün yanındaki karakola götürdü, A. Yarbay ile H. Binbaşı da oradaydı, daha sonra polisler geldi, silahlarımızı bıraktık...

15 Temmuz tarihine kadar her şey olağandı. O gün ise saat 19:00 sıralarında olağan dışı durumlar yaşanmaya başlandı. Nakil araçlarına yerleştirilip dışarıya çıkartıldık.

Olay akşamı bizi organize eden ve yönlendiren okul komutanı M.Ç.ydı. Karakolda polislere teslim olduktan sonra olayın farkına vardım. Darbenin ne olduğunu dahi bilmiyorum. Birliğimizden çıkmadan evvel de telefonlarımız İtfaiye Takım Kısım Komutanı M. isimli uzman çavuş tarafından toplanmıştı.

Olay akşamı 114 mazgal numaralı seri numarasını bilmediğim adıma zimmetli G-3 piyade tüfeği de yanımdaydı. İki adet dolu şarjörüm vardı. Köprüye vardıktan sonra bir ara silah sesleri gelince ismini bilmediğim bir komutan siper almamız yönünde talimat verdi, bu nedenle yol kenarındaki kanala diğer arkadaşlarla birlikte sipere yattık. Diğer erlerden de burada ateş eden olmadı. Halk üzerimize gelmeye devam edince havaya ateş eden oldu, subaylardan da havaya ateş eden oldu. Ben sadece K.V. astsubayı tanıyorum, o da olay akşamı yoktu.

Fetullah Gülen ismini sadece medyadan biliyorum. Cemaati ile bir ilgim yoktur, Savunmam bundan ibarettir” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık V.B. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde ulaştırma lojistik destek komutanlığında görevliydim. Kuleli askeri lisesi, lojistik destek komutanlığı ulaştırma kısmında piyade er idim. Askerliğimin bitmesine 4 ay falan kalmıştı. Olay günü birlik içerisinde halı saha maç yapıyorduk. Bizim kendi kısım komutanımız nöbetçiydi K. ast subay, biz maça gitmiştik, o esnada K. ast subay emir gelebilir, her an hazırlıklı olun dedi üzerinizi giyin falan dedi. Sonra aradan 3-4 dakika sonra emir geldi, bizi toplayıp, koğuşlara götürdüler, işte askeri uniformalarımızı falan giyindik, oradan gidip silahlıktan silah falan aldık, kompozit başlık falan oradan toplanıp iç bahçeye götürüldük biz, orada sıra düzeni falan oluşturuldu, tabur komutanımız yeni gelmişti, bir iki konuşma yaptı o esnada pek biz dinlemedik, arka kısımdaydık arkadaşlarla ne oluyor falan düşünüyorduk onun muhabbeti geçiyordu aramızda, oradan sonra toplu bir şekilde hızlı bir şekilde yani, muhafız bölüğüne gitmemiz emredildi, oradan koşarak muhafız bölüğüne gittik, bana geldiğinde son iki şarjör gelmişti ben onları aldım herhangi bir imza durumu olmadı. Oradan tekrar nizamiye kısmına geçtik. UNIMOGLARA bindirildik köprüye götürüldük. Neden gittiğimizi de tam olarak bilmiyorum tatbikat falan var dendi bize. Köprüye götürüldüğümüzde her ne şey, şöyle söyleyeyim, komutanlarla pek bir bağım, bir şeyim olmadığı için çavuşun ismini adını bilmem, A. yarbayı biliyorum, bir de H. binbaşısı biliyorum, ama başımızda bir komutan daha vardı, rütbesini tam olarak hatırlamıyorum. Köprüye tam olarak kaçta vardı-

ğımızı hatırlamıyorum ama hava kararmıştı, köprüye geldiğimizde indirildik bir kısmımız tankta kaldık, bir kısmımız karakolun içine girdik, sanırım yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir bilgi vermek istemiyorum muhtemelen A. yarbaydı yani öyle hatırlıyorum A. yarbay görev dağılımını yaptı. İşte bir kısmı askeri içeri aldı, bir kısmı da dışarıda kaldık, biz dışarıda kalanlardık, emniyeti falan sardık, arkadaşlar birkaç bir şey söyledi bana. Birkaç polis abilerle bizi de alıp, şeye götürdüler köprüye götürdüler, oradan yol kesme falan oldu, işte disiplin yol vermemek amaçlı araçlar geri çevrildi, belli bir süre sonra, yol falan şartları ke-sildi, A. yarbay yol kesme talimatını verdi, sıkıyönetim ilan edildiğini söylemişti, hiç kimse evinden çıkmasın falan denildi, ama ben ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum. İşte araç ilerlemeye başladı, zamanla ardından tanklar geldi önümüzde durdu, halk gelmeye başladı, o sırada zaten, TUSCONLARIMIZ ileride durdu, ortada tanklar vardı, UNIMOGLAR falan vardı, belli bir süre sonra, orada halklar komutanlarımız arasında çekişmeler falan oldu, komutanlardan biri görmedim ama birinin ayağına sıktı, hatta o abi de bize doğru geldi sonra, tamamen bizim komutanları bastırdılar, işte bazıları tankın üstüne falan çıkı-yordu, işte tanklarda bir ileri bir geri falan yapıyordu, üzerindeki insanları düşürebilmek için Sonra insanlar, halk falan geldi, işte ondan sonra benim bir koluma birileri geldi, bir tane daha amca girdi benim koluma, oradan da trafik şube zaten yakındı direk içeri sokul-duk biz, sonrasında yukarı kata çıkarıldık, herkes neyin ne olduğunu, hani bir şaşkınlık falan vardı üzerimizde, kim neyin ne olduğunu, hiç kimse anlamamıştı, bir yerden sonra silahları teslim etmemiz falan istendi, işte komutanımız komutan A. yarbay teslim etme-yin falan emri verdi bize, ama bir çok arkadaş teslim etmeye başladı, sonrasında aramalar falan oldu, komutanımız A. yarbay birini aramıştı, işte helikopter gelecek falan biz bura-dan çıkacağız gibilerinden söyleniyordu, sonra biz silahlarımızı bıraktık, yan odaya geçtik, onlar kendi aralarında anlaşmaya çalışıyorlardı polislerle, sonra konuşmaları duymadım.

Ben kimseye ateş etmedim. A. yarbay bir ara bizi öne çağırdı halkı geri püskürt-memiz için ortamızda tanklar vardı, ama kimse gitmedi. Havaya sıkıyordu bir komutan ama bilmiyorum hangisi olduğunu, bayağı yani ilerideydi onlar, aramızda biraz mesafe vardı yani, çoğunu hatırlamıyorum, ama sıkın komutan vardı, havaya sıkıyordu.

FETÖ silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgin iktisadım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık V.B. hakkında; *Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cum-huriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine baş-ka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Tür-kiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kal-dırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme,*

silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık V.B.'in er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK Y.K.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık Y.K., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık Y.K. savcılık ifadesinde; *“Lise mezunuyum. Askerlikten önce Ankara ilinde garson olarak çalışıyordum. 1996/1 devresi olarak Amasya’da acemi birlik eğitimi aldım, daha sonra dağıtım üzerine Kuleli Askerî Lisesi’ne geldim. Verilen görev gereği öğrencilerin sınıflarını temizliyordum. 15 Temmuz gününe kadar rutin şekilde görevlerimi yerine getiriyordum.*

Saat 22:00 gibi bölük komutanı Yüzbaşı S.Ö. tatbikat var toplanın diye talimat verdi, hazırlandık. Ön bahçeye geçtik, vardığımızda okul komutanı M.Ç. konuşuyordu, fakat ne dediğini duymadım. Daha sonra mühimmat bölümüne geçip mühimmat aldık, teçhizatlı olarak gelen arabalara bindik. Nizamiyeden çıkış yaptık, bir süre sonra indiğimizde FSM köprüsünde olduğumuzu anladık. Oradayken okulda görev yapan A. Yarbay, H. Binbaşısı ve B. Yüzbaşı’yı gördüm.

Gelenleri A. Yarbay sevk ve idare ediyordu, bizi gruplara ayırdı, kendisi de karakoldan içeri girdik. Çıktıktan sonra tekrar bizleri ayırdı. Ben 5 kişi ile birlikte emniyetin önünde kaldım. Diğerleri köprü yoluna geçtiler. (Şahsın kekeme olduğu, sorulan sorular karşısında cevap vermekte zorlandığı, durumunun diğer erlerle benzer durumda olduğu değerlendirildi, ifade sonlandırıldı.)” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık Y.K. hakkında; *Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından,*

adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına” şeklinde mütalaada bulunulmuştur.

4. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık Y.K. 'nın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK Y.E.K.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık Y.E.K., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığım zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık Y.E.K. savcılık ifadesinde; ‘‘Açıköğretim işletme mezunuyum. 363.Kısa Dönem olarak İstanbul ili Maltepe semtinde bulunan Kenan Evren kışlasında 21 gün acemi birlik eğitimi gördüm. Dağıtım sonrası 28/05/2016 tarihinde halen askerliğimi yaptığım Kuleli Askerî Lisesi'ne geldim. Bana yazıcılık görevi verildi, başçavuş İ.Ö.'in yazıcısıydım.

Bayramdan önce İzmir Urla'da bulunan Menteşe Askeri Kampına bir grup erle birlikte gittik, gelecek öğrenciler için hazırlık yaptık, çadır kurduk, öğrenciler de geldi. Dönüşümde bayram izni başladı. Bayramdan sonra da normal bir şekilde işlerimizi yapıyorduk. 15 Temmuz'dan iki gün önceden itibaren bir yoğunluk başladı. Bulunduğumuz binada gelen giden rütbeliler fazlalaştı.

Ben nöbet işlerini ve erlerle ilgili olarak verilen işlerin yazıcılığını yapıyordum. 15 Temmuz günü öğlen vakti İ.Ö. başçavuş bazı malzemelerin geleceğini söyleyerek bizi çağırdı, taşınacak malzemeleri gösterdi, kompozit başlık ve hücum yeleklerini benle birlikte bir kısım arkadaşlara taşıtıp koğuştaki silahlığa götürdü. Soy ismini bilmediğim Özgür Başçavuş, okul komutanının emriyle bu işlerin yapıldığını söylüyordu. Normalde saat 17:00 gibi rütbeliler çıkış yaparlardı, fakat o gün saat 19:00'a kadar çoğu oradaydı. Bir hareketlilik vardı. Fakat İ.Ö. 19:00 gibi buradan ayrıldı, daha sonra görmedim. Saat 20:30 gibi bir bağırış duydum, tatbikat var denildi, hızlıca toparlanmamız istenildi. O sırada koğuşun Yüzbaşı S.Ö. ile soyismini bilmediğim G. Astsubay vardı.

Silahlık -eldiğimizde S. Yüzbaşı herkes silahlarını alsın öyle çıksın dedi, silahları alıp iç bahçeye geçtik, vardığımda içtima yapılıyordu, başımızda itfaiyeci M. Uzman vardı. Okul komutanı M.Ç. da oradaydı, ben vardığımda M.Ç. erlere konuşuyordu, ‘‘siz aslansınız, kaplansınız, Türk askerisiniz’’ gibi sözlerini duydum, devamında diğer komutanlara ‘‘erlerin telefonları toplansın’’ diye talimat verdi. Diğer tarafta askeri öğrenciler toplanmıştı, okul komutanı sonra onların yanına gitti. Oradan emniyet muhafız bölümüne geçtik, dolu şarjör aldık. Nizamiyeye götürüldük, oraya gelen araçlara bindik. Hatırladığım kadarıyla dört adet kamyon vardı, üçüncüsüne bindim, içinde 20 civarı er vardı. Saat 22:00 sıralarında nizamiyeden çıkış yaptık, yarım saat kadar sonra indiğimizde FSM köprüsünde olduğumuzu anladık. Oradayken okul komutanlarından A. Yarbay, H. Binbaşı ve B. Yüzbaşı'yı (veya üsteğmen) gördüm. Yarbay bizi dörtlü mangalara ayırdı, benim içinde bulunduğum manga karakolun yan tarafına dizildik. Kendisi de iki mangayı alıp karakoldan içeriye girdi. Bir kısım askerlere yolu kesme görevi verildi, trafik sıkıştı, yolu kesenlerin arasında polislerin de olduğu söylendi. A. Yarbay ve diğer subaylar ile polisler görüştüler, kalabalık toplanmaya başladı, yolu kesmekle görevli askerlere yardım için yola indik. Kalabalık ile

H. Binbaşı tartışıyordu, H. Binbaşı havaya ateş attı, A. Yarbay da geldi ve “ben havaya ateş açmam, direkt kafanıza sıkırım” dedi, kalabalıktan bir kısmı geri çekilmesine rağmen komutanların üzerlerine yürüyenler de vardı. Sıkışık trafiği açmak için bir polis aracının emniyet şeridinden ters yöne girmesi ve araçların da onu takip etmesi yönünde karar kılındı, bu şekilde trafik açıldı. Bir süre sonra saydığım kadarıyla 4 tane tank gelerek yolun ortasında durup yolu kesti. Kalabalık karanlık içinde bekliyorduk, sesler geliyordu. Biz kamyonların olduğu yerde bekliyorduk, tankların ön kısmında silah sesleri gelmeye başladı, kimlerin ateş ettiğini görmedim. Halk ısrarla üzerimize gelmeye başladı, biz de kaçıp karakola girdik. Geri giderken Megan marka bir aracın içinde kır saçlı omzunda apolet bulunan başka bir rütbeli subayı gördüm, kıyafeti farklıydı. Geceleyin ilerleyen vakitlerde teslim olduk... Az evvel de söylediğim gibi 15 Temmuz’dan iki gün öncesinden itibaren karargâhta bir yoğunluk başlamıştı, o gün de toplanıp mühimmat verilmesi ve dışarı çıkartılmamız sıra dışı durumlardır.

Olay günü bölük komutanımız S. Yüzbaşı'nın komutasında bir araya geldik, iç bahçede ise okul komutanı M.Ç. konuşma yaptı, nizamiyeden çıktıktan sonra her ikisini de görmedim. Karakola girdikten sonra televizyonda haberlerden öğrendim, sonra teslim olduk.

Olay günü mazgal numarası 66 olan kesin emin olmamakla birlikte 257220 seri numaralı G-3 piyade tüfeğim yanımdaydı, ateş etmedim, ateş etmem yönünde talimat veren olmadı. Olayla bağlantılı olan amirlerin isimlerini az evvel söyledim.

Fetullah Gülen ismini sadece medyadan biliyorum. Cemaati ile bir ilgim yoktur. Savunmam bundan ibarettir,” şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık Y.K. mahkeme huzurundaki savunmasında; “Olay tarihinde kuleli askeri lisesinde er idim. Görevim orada yazıcıydı, yani genelde komutanların yanında bulunuyordum. Olay günü sabahı, okul komutanının değişim merasimi düzenlendi, orada M.Ç.'nın eski yaptıkları görevler anlatıldı, Diyarbakır gibi çeşitli yerlerde, görevler anlatıldı, onun harici gün içerisinde yazıcısı olduğum İ.Ö. tarafından emniyet muhafız dediğimiz bölüme göreve gönderildik, oradan malzemeler gelecek dediler, oradan bize kompozit başlıklar, bu üzerimize giydiğimiz yeleklerden taşıttılar, o sırada komutanlarımız kendi arasında konuşuyordu, M.Ç.'nin emri ile bunlar yapıldığını, ne gerek vardı böyle bir şeye, çok düzensiz bir iş yapıyoruz tarzı konuşmalar gerçekleşiyordu, o günde normalde 5 buçukta mesai bittiğinde komutanlarımızın çoğu giderdi ama komutanların genelde 6 buçuk 7 e kadar çoğu orada kaldı, bizim bulunduğumuz bölgede kaldı, biz bazı komutanlarımız gittikten sonra saat 7 gibi hemen hemen hepsi ayrıldı bölükten, 2 tane unımog kamyon gelmişti farklı olarak o gün olarak, sonrasında saat 7 gibi herşey olağana döndü arkadaşlar halı sahada maç yapıyordu, ben maçı izliyordum, bir anda bağırışmalar olmaya başladı, S. yüzbaşı çıktı bizi ba-

ğırarak yanına çağırıldı, herkes buraya gelsin ne işiniz var orada tarzı bir tatbikat var siz orada duruyorsunuz, sireni duymuyor musunuz dediler ama herhangi bir siren çalmamıştı veya ben duymadım, S.Ö.in yüzbaşı S.Ö.in emri ile iç tarafa girdik, koğuş bölgesine girdik, burada elbiselerimizi giymeye başladık, başımızda G. astsubay vardı soy ismini bilmiyordum, G. astsubay bize sürekli acele ettiriyordu, hızlı giyinin çabuk olun tarzı şeyler konuşuyordu, sonrasında iç bahçeye gitmemizi söylerken S.Ö. orada yolunu kesti, silahsız bir yere gidemezsin, silahını al çabuk dedi, kendime ait silahımı aldım arka taraflardaydı, odası bayağı kalabalıktı, kendime ait silahımı almıştım, bekliyordum kayıt ettirmek için, normalde kayıt ederek silahları alıyorduk üzerimize, S.Ö. tekrar kayıt falan uğraşmayın, çabuk iç bahçeye geçindiler, o iç bahçe okulun iç kısmı, oraya doğru koşmaya başladık, gittiğimde kalabalık sağ tarafta oturan kişiler vardı, öğrencilermiş onlar sonradan öğrendim, kendi asker arkadaşlarım da orada sıra falan olmuştu, başımızda M. Uzman vardı, M.Ç. ben gittiğimde, telefonları toplayın diyerek öğrencilerin yoluna doğru yürümeye başlamıştı, uzman M. uzman orada telefonlarımızı topladı, ben hattımı çıkararak telefonumu teslim ettim, sonrasında bize tekrar koşturarak bi yere götürdüler, gittiğimizde emniyet muhafız bölümüne geldik, burada bize şarjör almamızı söylediler, orası çok kalabalıktı, çoğu komutan oradaydı, askerler de vardı, 4 adet şarjör aldım, bir kutu içerisine konmuştu şarjörler, şarjörlerimin 2 si boş, 2 si doluydu, silahım da vardı, kendime ait silahımı almıştım. Bizi tekrar karga tulumba bir sıraya soktular, herhangi bir düzen olmadan, nizamiye kapısına doğru gitmemizi söylediler, koşturarak biraz da yokuş aşağı biz nizamiyeye doğru yürüdük, koşarak gittik oraya, orada başımızda bir komutan vardı ama kim olduğunu bilmiyorum, arkadaşların söylediğine göre, M. baş çavuş diye birisiymiş, ben tanımiyorum kendisini, bizi sıraya sokan oydu, 4 erli şekilde kamyonlara bindiriyordu, ben 3. Kamyona bindim, hemen hemen ilk binenlerdim, en öne oturdum kamyonunda iç tarafa doğru oturdum. Nereye gittiğimizi bilmiyordum, indiğimde de nerede olduğumu bilmiyordum, arkadaşlar söyledi köprüde olduğumuzu, orada A.U. komutanımız bizi sıraya soktu, 4 erli bir sıraya soktu, arkadaşlar dedi şimdi bu karakolu teslim alacağız, hiç bir sıkıntı yok, polis arkadaşlar bizde dedi, yolda da bir tane poliskarşıldı, şişman yapılı, kolunun sol tarafında askeri rütbeye benzer 3 çizgi bir rütbe vardı, tek görebildiğim oydu, hayırdır niye geldiniz tarzı bir söylemde bulundu bize, el sıkıştılar A.U. komutanla, gülererek karakola doğru yürüdük, A.U. yanında bir kaç daha asker alarak içeri gireceğini söyledi, bize dışarıda beklememizi söyledi, bende karakolun yan tarafına geçtim beklemeye başladım. İçeride polisler gözüküyordu orada televizyon falan izliyorlardı, biz orada beklemeye başladık, kapının önünde biraz hareketlilik oldu ben yan tarafta olduğum için tam görmedim, daha sonra yola doğru bir kaç asker ve polis gitti, daha sonra bir 15 -20 dakika bekledikten sonra bizi de oraya çağırıldılar, komutan herkesi çağırıyor dediler, oraya doğru gittiğimizde yol kapatılmıştı, bizi dubaları falan taşıttılar, yolu kapattılar, halk birikmeye başlamıştı, başımızda H. binbaşı vardı, halk biraz kornaya basmaya başladı, telaşlanmaya başlamıştı, hani yolu niye kapatıyorsunuz tarzı söylemler olmaya başlamıştı artık, başımızdaki H. binbaşı güvenlik sebebiyle yolun kapatıldığını söyledi oradaki halka, sol tarafımızda bir tane polis aracı da vardı, içinde polis de oturuyordu, sonrasında halk iyice öfkelenmeye başladı, kornalar basılmaya falan başladı, sol taraftan bir kaç halk gelmeye başladı oradan, H. binbaşı yanlarına doğru gitti, orada bir tartışma yaşadılar, H. binbaşı biraz ağlamaklı ben sizden

daha vatansverim, doğu da görev yaptım tarzı bağrıřmalar yapıyordu, halk yolu niye açmıyorsunuz, siz vatan hainisiziniz tarzı söylemlerde bulunuyordunuz, H. binbaşı orada havaya ateş açtı, ateş açtığını gördüm, sonrasında halk biraz geri çekildi ateş açınca, fakat sonra tekrar gelmeye başladı, bundan sonra A.U. komutanımız geldi oraya, geldiğinde yine tartışmalar devam ederken, A.U.'un çok net şekilde, ben havaya sıkmam, kafaya sıkırım dediğini duydum, biz komutanların biraz daha arkasındaydık, sonrasında o sırada o tartışma yaşanırken, sol taraf karanlık alandan, 3-4 el ateş sesi geldi, kimin yaptığını bilmiyoruz, ben o sıra bize ateş ediliyor diyerek, arkadaşlarla beraber hepimiz yolun kenarına yere yattık, beklemeye başladık, şok geçirmiştiniz kafamı kuma gömdüm o sıra ne olduğunu hiç görmedim, sonra yukarıdan askerler inmeye başladığını görünce hemen geriye doğru kaçtık biz, ondan sonra kamyonlar oradan hiç ayrılmadım, beklemeye başladım, arka tarafta, yolu da tek şerit olarak açmaya başladılar, trafik akıtmaya başladılar, tekerli halde geçiyordu, arkadaşlar araçlara bir şeyler söylüyordu, bütün araçlara söylediklerini gördü, daha sonrasında trafik boşaldı, önümüzden hiç araba gelmemeye başladı, biz orada bekliyorduk, sonrasında yaklaşık 3-4 adet tank geldi, sanırım sayısı 4 dü tam hatırlamıyorum. tanklar bizim hemen hemen yüz metre önümüzde durdu, biz o sıra yere yatmıştık, niye yere yattığımızı hatırlamıyorum, sanırım komutanlarımızdan biri emir vermişti, yere yatmamız için yere yatarken tanklardan inen bir komutan bize bağırdı niye yere yatıyorsunuz kalkın tarzı bir söylemde bulundu, biz tekrar ayağa kalktık, komutanlarla beraber konuşmaya başladılar, onlar tankın önüne falan geçtiler, sonrasında ileriden sesler gelmeye başladı, halkın sesiydi galiba o. Yürümeye başlamışlar galiba, sesleri giderek yaklaşıyordu, komutanlar bizi ön tarafa çağırıyordu, biz gitmedik arka tarafta kaldık, ne olduğunu bilmediğimiz için korktuğumuz için, arka tarafta beklerken silah sesleri yükselmeye başladı ön taraftan, kimlerin ateş ettiğini görmedim orada tanklar falan uzaktaydı, tankın önünde yaşıyordu olaylar, ondan sonra bayraklı insanlar gördüm, tankın üstüne çıkıyordu, tanklar hareket etmeye başladı, o sırada yolun sağ tarafında da insanlar vardı, onlar bizim yanımıza geçti, ön taraftan da bir kaç galiba insanlar geçmeyi başarmış yanımıza gelmişti, abim kaçın canınızı kurtarın sizlik bir iş yok dediler, biz o sıra geriye doğru kaçmaya başladık, komutanların da o sırada geriye doğru kaçmaya başladıklarını gördüm, tanklar da hareket ediyordu, ben direk karakola kaçtık, hemen hemen bütün askerlerde gelmişti o sıra, karakolun içine girdik, bizi yukarı kata aldılar o sıra hiç bir polis görmedim orada hani, insanları görmedim, boştu odalar hemen kapılar kitliydi, yukarı çıktık biraz bekledik, komutanlarda geldi, sonra odanın birini açtılar bizi odaya soktular, odada bütün kameralar vardı televizyon vardı, televizyonda darbe girişimi alt yazısını gördüm, zaten o sıra şok geçirdim, yere oturdum kaldım orada, hiç bir şey yapamadım, polisler komutanlarla konuşuyordu silahlarınızı teslim edin diye, H. binbaşı ben silahımı teslim etmem dedi, dışarıda bizi bu şekilde hani silahımız varken bile linç etmeye kalktılar, silahımızı teslim edersek bize ne yaparlar dedi, A.U. da orada silahını teslim etmedi ben silahımı teslim etmem dedi, sonra bir 10 dakika falan orada onları ikna etmeye çalıştılar, A.U. telefonla görüşüyordu, buraya helikopter gelecek, biraz bekleyin tarzı bir söylemde bulundu tam hatırlamıyorum, sonrasında onlar teslim etmeyince polis abiler bize abim silahlarınızı teslim edin dedi, o sıra komutanlardan sanırım A.U. du kimse silahını teslim etmeyecek dedi, 1 2 arkadaş tes-

lim ettiğini görünce bende hemen ayağa kalktım, silahımı teslim ettim, polisler bizi diğer odaya aldı, biz orada beklemeye başladık, yaklaşık bir yarım saat falan polislerle sohbet ettik, bize su falan verdiler, ailemizi aramamıza falan olanak verdiler, 10 sn bir görüşmem oldu ailemle, sonrasında orada iki tane uzman çavuş vardı bizim yanımızda, birisi sürekli telefonla görüşüyordu, onlar başka birlikten tanımıyorum kendilerini, sanırım biri bir yere telefon etmiş ne olmuş, polisin birisi geldi o tuvalete giden kim diye sordu, uzman çavuşlardan ben dim abi dedi, o polis o askere bir kere vurdular, onu da dışarı aldılar, sonra biz beklemeye başladık, üstümüzden bir uçak geçmiş galiba sonradan öğrendik biz uçak geçtiğini, bir ses oldu, biz hepimiz yere yatmıştık, ondan sonra bizim hepimizi kelepçelediler, beklemeye aldılar, kelepçeli şekilde sabaha kadar bekledikten sonra spor salonuna götürüldük. Köprüde bulunduğum sıra içerisinde herhangi bir rütbeliden, askerlere karşı veya vatandaşlara ya da polislerle karşı sıkı yönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu, darbe oldu vb. bir söylem duymadım, ama sonrasında içeri teslim biz şey olduktan sonra arkadaşların söylediğine göre araçlara öyle diyorlarmış galiba, ben duymadım ama. Araçlara da trafiği açtıklarında tek tek geçerken, sıkı yönetim ilan edildi dedirtmiş komutanlar, biz Silivri ceza evine girdiğimizde öğrendim onu, ondan önce ben duymadım öyle bir şey. Tankın üzerine çıkan vatandaşları görmedim karanlıktı sadece bayrak ve hareketlenmeler vardı orada ben zaten o sırada kaçmaya başladım, yanımıza insanlar gelmişti kaçın abim canınızı kurtarın deyince biz kaçmaya başlamıştık. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum bu arada atladığım bir şey var onu da söyleyeyim, biz geriye doğru kaçmaya başlarken arka da bir tane taksi vardı, taksinin içinde gri saçlı bir üzeri değişik üniformaları bir asker vardı, 3-4 kişi vardı arabanın içinde biz kaçınca onlarda hemen kaçmaya başlamışlardı. Polis karakolu içerisindeyken galiba bir kişi rütbelileri kötüleyerek bunlar darbe yapıyor, siz bunlara uymayın, siz benim kardeşimsiniz vb bir sözler söylemişti ama emin olun o sıra şok geçirdiğim için telefonla ailemle görüşmek için hep sıra bekliyordum. Tam duymadım, ama galiba biri o şekilde konuştu. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum saat kavramı yoktu o sıra bizi ne yaparlarsa şey yapıyorduk, sağa sola savrulmuş gibiydik, saatim yoktu zaten, telefon veya saat yoktu üstümde. Genel itibariye yoğunluk 15 Temmuz günü olmuştu ifade verirken ben öyle söylemiştim. İki gün öncesi de normal o komutanlar genelde herkes kendi odasında durur ama bizim bulunduğumuz oda baş çavuş rütbesindekiler çok gelmeye başlamıştı, sadece hani çay içiyor, biz zaten o sırada odada bulunmazdık veya dışarıda dururlardı, dışarıda bulunmazdık. Yanlarında sadece çay verirken giderdik yanlarına. Yazıcı olarak kastım ben sadece nöbet yazardım, bir de askerlere tutanak tutulacak olursa o tarz şeylere bakardım, biz tatbikat eğitim vb, bir şey yapılacağına dair herhangi bir yazılı bilgi belge o tarz görevlerimiz yoktu yani. Televizyonda darbe girişimi olduğuna dair alt yazı gördüm, bu alt yazıyı gördüğümde televizyonun saatini görmedim kırmızı puntolarla büyük yazılmıştı zaten darbe girişimi sadece onu gördüm, bir iki dakika sonra falan oradaki polislerden birisi direk kapattı. Televizyonda gördüğüm haberi arkadaşlarımla ve komutanlarla paylaşmadım zaten o sıra olaylar bitmişti, ben gördükten sonra şok geçirip, bir yerde oturup kaldım, komutanlar silahımı teslim etmedi, bizden istenilince biz direk teslim ettik teslim olduk, herhangi bir konuşma tarzı biz bir şey yapmadık orada. Bizim bulunduğumuz bölüm genelde hizmet bölümüdür, normal erlerin olduğu yerdir, o tarz insanların yabancı uyruklu birinin geldiğini görmedim, üst rüt-

beli insanların da geldiğini duyuyorduk ama, onlar okula gelir yani bizim olduğumuz bölgeye gelmezler bile, onun için bilmiyorum. A.U. komutanımız bizlere emir verip yönlendirirken ne yaptığının farkında gibiydi, H. binbaşı ise dediğim gibi o halkla tartışırken, ben sizden daha vatanseverim, ağlamaklı olduğunu gördüm biraz orada, sesinden, A.U. komutanımız fakat hani gayet akli başındaydı.” **şeklinde beyanda bulunmuştur.**

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık Y.E.K. hakkında; “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına, ” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık İ.V.G. mahkemedeki savunmasında; “Ondan sonra 5-6 el ateş edildi sayın hâkim. Biz de kendimizi sol tarafta bir yer vardı çukura kendimizi oraya attık Y.E.K. ile beraber abi dedim tam silahı arkama dayamıştı Y.E.K., kardeşim dedim sakın bana ateş etme dedim yok dedi ateş etmiyorum dikkat ediyorum kardeşim dedi. Orada öylece dururken sanırım yüzbaşı B.K. çabuk dedi mevzi alın dedi. Mevziye geçtik oraya elimde silah yere doğru tutarken yanıma geldi hatta kendisi silah öyle tutulmaz bu şekilde tutacaksın gibi talimat verdi o şekilde dururken sayın hâkim ön tarafta Yarbay olan A.U. vatandaşlara ateş ediyordu aynı zamanda H. E. da ön tarafta bulunurken sinir krizi geçirdim o an vatandaşımızı vurduğunu görünce.

Sayın hâkim olay sırasında saat 3.30 civarında ben askerlerin ilaçlarını almakla görevliydim revirci olduğum için daha sonra almaya giderken ilaçları yazıcımız Y.E.K. beni durdurarak kendisi muhafız bölüğünden kompozit başlıkların taşınacağını söyledi kendisi depo sorumlumuz M.Y. ile beraber kompozit başlıklarını depoya taşıdık daha sonra tam görevimiz bitti derken hücum yeleklerin de taşınacağını söyledi M. abi depo sorumlumuz o da kısa dönem erdi. Taşdıktan sonra M. abiye durumu sordum abi dedim biz bunları neden taşıyoruz dedim. Kardeşim dedi yeni okul komutanının yalakalığını yapacaklarmış herşeyi tam görmek istiyormuş adam dedi” şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık Y.E.K.'ın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK Y. A.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Kuleli askeri lisesinde er olarak görev yapan sanık Y. A., B.K.'nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 günü akşamı temin edilen 195649 plakalı Unimog tipi askeri araçla Askeri Lisesi Komutanlığından saat 21.27 'da hareketle aynı gün saat: 21.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne intikal etmiş ve saat 21.57 itibari ile yolu trafiğe kapatmışlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların UNİMOG adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alındığı, 16.07.2016 saat:01.30 sıralarında vatandaşların, hem Anadolu istikametinden, hem de Avrupa istikametinden köprüünün üzerine kadar yürüdükleri olaylara ilişkin görüntüler ile de sabittir.Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık Y. A. savcılık ifadesinde; “Ortaokul mezunuyum, açıktan lise okumaya devam etmekteyim. Askere gelmeden önce İzmir’de tekstil işinde çalışıyordum. 1995/4 tertibi olarak acemi birliğimi Amasya’da yaptıktan sonra 17 Aralık 2016 tarihinde halen askerliğini yaptığım Kuleli Askerî Lisesinde er olarak göreve başladım. Buradaki daha evvel aşçı yardımcısı olarak çalışıyordum, ancak son 10 gün fotoğrafçı olarak görev yapıyordum izindeydim, 15 Temmuz günü öğlen vakti izinden döndüm, öğleden sonra valizimi yerleştirdim, normalde 18,00 civarında içtima alınması gerekiyordu, fakat o gün alınmadı, saat 20:00’a doğru tatbikat olduğunu söyleyen bölük komutanı S. Ö. Yüzbaşı bizi topladı. Nizamiyenin önüne gittiğimde birlikteki diğer arkadaşlarımın mühimmatlarını aldığını tam teçhizatlı olduğunu gördüm. Bir süre sonra tabur komutanı soy ismini bilmediğim A. Yarbay geldi, benim ve birkaç arkadaşımın mühimmatı olmadığını görünce birilerine bize mühimmat verilmesi yönünde talimat verdi. Yine benim ve birkaç arkadaşımın yaptığımız görev gereği adımıza kayıtlı silah olmadığı için bize silah dağıtılması yönünde birisine talimat verdi, zaten silahlığın önündeydik, oradan bir silah aldım. Bölük komutanı da yanımızdaydı. Araçlara bindirildik, nizamiye tarafında eski rütbesini bilmediğim okul komutanı Muammer ismiyle tanıdığım komutan ile yeni okul komutanı birlikte bekliyorlardı. Aceleyle araçlara bindik, 4-5 araç konvoy halinde yola koyulduk, ben en arkadaki araçtaydım, bulduğum araçta 15-16 er vardı, ön taraf görünmüyordu o nedenle hangi rütbelinin araca komuta ettiğini bilmiyorum. Saat 21:00 sıralarında Nizamiyeden çıktık yarım saat sonra FSM Köprüsüne geldik, bölük komutanımız A. Yarbay da oradaydı, bir kaçımızı alarak köprünün orda ki karakola yöneldi, biz kapıda bekledik, kendisi içeri girdi, polislerle konuştuktan sonra dışarı çıktı, bize orada beklememiz yönünde emir verdi. Bir süre sonra içeri girdim, karakolda 4-5 polis vardı, içlerinden biri “niçin buraya geldiğini biliyor musun” dedi, “tatbikat var” diye karşılık verdim, memur bana başka bir şey söylemedi. O şekilde bir süre bekledik. Karakola zaman zaman girip çıktım, bir ara karakoldaki televizyonda Cumhurbaşkanının konuşmasını ve halkı sokaklara çağırmasını duydum, tekrar dışarda beklemeye başladım. Vatandaşlarla birlikte birliğimizdeki arkadaşlar geldi, bizi karakolun üst katına çıkarttılar; Yarbay yanındaki binbaşı ve üsteğmen ile birlikte oradaydı, binbaşı ve üsteğmeni tanımıyorum, daha sonra başka bir polis grubu geldi bizi yukarı çıkardılar, komutanlarla konuştular, teslim olmalarını istediler, komutanlara “halkı aşağıda tutamıyoruz, teslim olun” dediler, komutanlarımız silahlarını teslim etmediler, sonra polis abiler bize yanlış yaptığımızı darbe girişimi olduğunu silahları teslim etmemizi söylediler, içerde 40 civarı asker vardı, erler sırayla silahlarını teslim etti. Bu sırada rütbeliler bize “silahlarınızı kesinlikle teslim etmeyin” dediler fakat onları dinlemedik. Daha sonra erler ve iki tane uzman çavuşu farklı bir odaya aldılar, sabahleyin de karakola geçtik... O gün izinden dönmüştüm, daha evvel olağan dışı bir durum yaşanmamıştı, 15 Temmuz günü ise açıkladığım şekilde toplanmamız, mühimmat dağıtılması ve birlik dışına çıkartılmamız sıra dışı bir durumdu... Bölük içindeyken S. Ö. Yüzbaşı bizi organize edip yönlendirdi, nizamiye önünde ise A. Yarbay komutayı devralıp bizi sevk ve idare etti. Az evvel de söylediğim gibi nizamiyeden çıkarken eski okul komutam ile yeni okul komutanını da gördüm. Olay gecesi FSM köprüsü civarındayken saat 01:00 sıralarında kuzenim beni arayarak ne olduğunu sordu, tatbikattayız dedim, bir şey söylemedi, telefonu kapattık. O gece karakola alındıktan sonra

kuzenim yine aradı, bir sürü olaylar çıktı haberin var diye sordu, haberim olmadığı söy-
ledim... Olay gecesi saat 02:30 sıralarında polisler içeri girip darbeden bahsedince böyle
bir süreçten haberdar olduk, biz tatbikata gittiğimizi sanıyorduk. Durumu fark edince de
silahlarımızı bırakıp teslim olduk... Birliğimdeki görevim gereği bana silah verilmemişti,
fakat o gün bölük komutanı Yüzbaşı S. Ö. seri numarasını hatırlamadığım G-3 piyade tüfe-
ğini verdi, arabaya bindikten sonra A. Yarbay'ın talimatıyla dağıtılan dolu şarjörlerden 1
adet aldım... Bölüğümde çok sayıda komutan vardır, fakat olay akşamı sadece S. Ö. Yüzba-
şı'yı gördüm, onun talimatlarıyla hareket ettik... Fetullah Gülen'i televizyondan duydum.
Cemaati ile bir ilgim yoktur. Savunmam bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık Y. A. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde rütbem piya-
deydi. Kuleli askeri lisesinde yemekhanede çalışıyordum. Öğlenleyin ben izinden dönmüş-
tüm o gün, izinden öğleden sonra teslim oldum birliğe, sonra eşyalarımı falan yerleş-
tirdim dolaba, indim arkadaşlarla biraz oturdum, sonra bir tatbikat var diye bölük komutanı
bağırmağa başladı, olaydan biraz zaman geçti, benden bir kaç arkadaş, (anlaşılamadı)
faaliyet var diye başka bir yere geçtik, oradan sonra bölük komutanı tamamen herkesi
toplayınca biz de çıktık, bize kompozit başlığını, hücum yeleği, her şeyi almamızı söyledi,
biz üstümüze ait herhangi bir kayıtlı silah veya da hücum yeleği olmadığını söyledik fark
etmez herhangi bir silah alsanız da olur dedi. Arabalara bindik sonra gönderdiler bizi ara-
bayla, oradan indikten sonra FSM köprüsünde iddik, oradan sonra karakolun önünde iddik
biz, karakolun önünde biraz durduk, 4 timi birlikte dizdi oraya. Bizim başımızda A. yarbay
vardı. Ondan sonra orada biraz konuşma oldu, oradaki bir tane polisle konuşma filan oldu
ne konuşulduğunu ben arka sıralarda olduğum için hatırlamıyorum ne konuştular önden
ne söylediler bilmiyorum, sonra polislerde bizden dedi, bir tane polis personeli ile bizim bir
tim arkadaşımız yolu kesmeye gittiler, bir kişiyi ayırdılar önden, onları yola kesmeye gön-
derdiler, karşı tarafa benden bir kaç tane arkadaş da bölüğün içinde kalmamızı söyledi,
diğer arkadaşlarla beraber de dışarı, arkaya doğru gittiler, ben karakolun önünde bekli-
yordum, ön tarafta bana A. yarbayın burada beklememi söyledi ben orada bekliyordum.
Ben kimseye ateş etmedim. oradan çok zaman geçtikten sonra silah sesi duyduk, balkona
çıkıktık içerideki polis memur abilerle dışarı çıktık, ne oluyor diye bir kaç el ateş edildi hava-
ya, havaya mı bilmiyoruz, silah ateş edildi, sonra bir kaç dakika sonra, arkadaşlar oradan
kaçarak, koşarak karakola doğru gelmeye başladılar, sonra bazı polis abiler komple yukarı
bir tane müdürün odasına götürdüler bizi, müdürün odasında oradan silahları, önce rütbe-
lilerden silahlarını teslim etmelerini söylediler, 3 tane rütbeli vardı, rütbeliler şey yapma-
dılar, silahlarını teslim etmezler dedi, etmeyeceklerini söylediler. Bu rütbeliler bir tanesi A.
yarbay onu çok sık, yani askeri birliğin içinde görüyordum, diğerine H. binbaşı diyorlar, di-
ğerinin de hatırlamıyorum rütbesini adını da. Biz silahlarımızı olayın açıklamasını yapınca
yanlış yaptığımızı da anlayınca teslim ettik, bizi başka odaya aldılar. Odanın içinde bir
oda daha vardı rütbeliler oradaydı ben silahları teslim etmeyin diye bir talimat duymadım
diğer arkadaşlarım da oradaydı. Savcılık ifademde ne deyiş demediğimi hatırlamıyorum.
Direk ateş edenı görmedim zaten ben karakolun içendeydim o esnada. Üzerime atılı suç

kabul etmiyorum çünkü ben askerlik görevimi yapmaya gittim ben oraya, olay günü de ben zaten öğleden sonra izinden döndüm teslim oldum, böyle bir şeyi de kabul etmiyorum. FETÖ silahlı terör örgütü ile herhangi bir ilgin iktisadım yok ben kendisini televizyonlarda gördüğüm var sadece, başka onla ilgili hiçbir şey bilmiyorum, tanımiyorum da onu.

Benle iki tane üç tane arkadaşımız vardı odada bir rütbeli yoktu içeride, polis rütbelisi de içeride yoktu. Televizyonda Cumhurbaşkanının konuşmasını ve halkı sokaklara çağırmasını duydum, ama sadece dışarı çağırıyordu çıkın diyordu dışarı, ama niçin dışarı çıkmaları gerektiğini bilmiyordum. Söylemedi de onu, sadece tüm halkın dışarı çıkmasını istedi. Dışarı çıkılmasını söyledi, ama neden söylediğini bilmiyorum. Yani hiç öyle bir şeylerle karşılaşmadığım içinde neden öyle söylediğini de bilmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık Y. A. hakkında; Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve “Amirin Emri” diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına, ” şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık Yunus Y. A.'nın er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

SANIK Y. Y.

1. İddianamedeki Müsnet Suç

Olay günü 2. Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel kışlasında tankçı er olarak görev yapan sanık tutuklu Üsteğmen A.A.'ın emir komutasındaki 195747 plaka nolu tank aracı ile 15.07.2016 günü saat: 22.30 sıralarında (5) askeri araç ile birlikte (toplam 27 şüpheli) 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle aynı gün saat: 00.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne İntikal etmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün Avrupa'ya geçiş İstikametinin sanıklar tarafından kesildiği, Anadolu istikameti araç trafiğinin açık olduğu, ancak yoğun trafik nedeniyle araçların hareket edemediği, FSM köprüsünün orta kısmına gelen polisler ve vatandaşların, Anadolu istikametini bir yolcu otobüsünü çapraz bir şekilde park ederek araç geçişine kestikleri, sanıkların Unimog adı verilen askeri araçla bu bölgeye geldikleri, askerlerin gelmesiyle bölgede bulunan polislerin geri çekilmek zorunda kaldıkları ve askerlerin FSM Köprü Avrupa-Anadolu istikametini tekrardan araç trafiğine açtıkları, Ters şeritten FSM köprü girişinde bulunan Emniyet binası önüne geri döndükleri, FSM köprü Avrupa istikametinde yolu kapatan askerlerin ve tankların vatandaşlar ve polisler tarafından kontrol altına alınmıştır.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü yaşanan olaylarda şüphelilerin üç (3) sivil vatandaşın ölümüne, elli dört (54) sivil vatandaşın yaralanmalarına neden oldukları anlaşılmıştır.

Sanığın zikredilen bu fiillerine istinaden; 3713 Sayılı Yasanın 5. Maddesi TCK 309/1, 311/1, 312/1, 220/6 Mad. Delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63, maddeleri uyarınca cezalandırılması iddia ve talep olmuştur.

2. Savcılık İfadesi

Sanık Y. Y. savcılık ifadesinde; *“Yalova Çiftlikköy’de garsonluk yapıyordum. 1996/2 devresi olarak askere alındım. Ankara Etimesgut ilçesinde 21 gün eğitim gördüm, dağıtım sonrası halen askerliğimi yaptığım İstanbul ile Maltepe ilçesinde bulunan 2.Zırhlı Tugay Komutanlığı 2.Tank Tabur Komutanlığı 2.Tank Bölüğünde askerliğimi yapmaya devam ettim, verilen görev gereğince tank doldurucusu olarak hizmetimi sürdürüyordum. Bölüğüme bir buçuk ay önce katılmıştım, olay tarihe kadar normal eğitimlerimizi sürdürüyorduk, olay günü öğlen içtiması sonrası bölük komutanı Üsteğmen V.Y. bizi topladı, elinde bir liste vardı, okumaya başladı. Bize” 147.Tank; tank komutanı A. Uzman, doldurucu Y. Y., şoför O.han, nişancı B.” şeklinde talimat verdi. “Akşam tatbikat var ona göre hazır olun” dedi, akşama doğru alt devre olduğumuz için mıntika temizliği yapıyorduk, akşam 20:30 gibi alarm geldi, herkes tulumlarını giysin denildi, hazırlandık, görevlendirildiğimiz tanklara geçtik, telsiz başlıklarımızı taktık. Tabur komutanı kurmay Yarbay İ.A. ile bölük komutanı Üsteğmen V.Y., komutan vekili Üsteğmen M. C. da oradaydı. Tankın içindeyken Yarbay İ.A. üsteğmenlere*

talimat veriyordu. Tankla birlikte nizamiyeden çıktık, tatbikata gideceğimizi sanıyorduk. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet köprüsüne geldik, orada A. Yarbay diye hitap edilen biri birliğimizden M. C. Üsteğmen ve Kuleli Askerî Lisesinden geldiği söylenen H. Yarbay vardı. Vatandaş toplanmaya başlamıştı,

M. C. havaya ateş etti. Vatandaşlar M. C.'in elindeki silahı almaya çalışıyordu, kargaşa yaşandı. Aynı şekilde A. Yarbaydan da silahı almaya çalışıyorlardı. Şaşırдық, ne olduğunu anlayamadık zira gelenlerin elinde Türk bayrağı vardı. Bir ara A. Uzman benden şarjör istedi, uzattım, şarjörün boş olduğunu görünce "gerizekalı mısın niye boş şarjörü veriyorsun, doldur getir" dedi, o da havaya ateş etti, bu sırada tankın içindeydi, tankın yan tarafında açılabilen bir alan bulunmaktadır, buradan gövdesini çıkartarak havaya ateş etti, bir süre sonra vatandaşlar onu tankın içerisinden çıkarttılar, biz orada kaldık, daha sonra vatandaşlar bizi sahiplendi, "en büyük asker bizim asker" diye tezahürat yaptılar, şaşkınlık ve şok içindeydik. Çıkıp köprünün başındaki FSM karakoluna girdik, daha sonra polisler gelip bizi aldılar ...

15 Temmuz'a kadar herşey sıradandı, o gün de anlattığım şekilde toplanıp tanklarla dışarı çıkmamız yönünde talimat verilmesi ile birlikte sıra dışı durumlar yaşanmaya başlandı. Bizi başlangıçta organize eden bölük komutanı V. Üsteğmen ile komutan vekili M. C. üsteğmeni. Daha sonra tabur komutanı İ.A. da bölük komutanlarına talimat vermişti. Kışladan çıkıp FSM köprüsüne gittikten sonra da A. Yarbay komuta ediyordu. Tanktan çıkıp karakola girip polislerle konuştuğuktan sonra yaşananları anlamaya başladık.

Olay günü adıma zimmetli HK-33 marka 1127 ile başlayıp devam eden seri numaralı silahım yanımdaydı, boş şarjör vardı, silah kullanmadım, kullanmam yönünde talimat veren de olmadı. Az evvel de açıkladığım gibi olay sırasında sadece rütbelilerimiz silah kullandı, onlar da havaya ateş etti. Olay bittikten sonra duyduğuma göre A. Yarbay atışlarından bir tanesinde yerden seken kurşun bir sivil bacağından yaralamış. Olayla bağlantılı olan ve olay akşamı birlikte bulunup bize talimat veren amirlerimin isimlerini az evvel bildirdim. Fetullah Gülen ismini sadece medyadan biliyorum. Cemaati ile bir ilgim yoktur. Savunmam bundan ibarettir." şeklinde beyanda bulunmuştur.

3. Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık Y. A. mahkeme huzurundaki savunmasında; "Olay tarihinde 2. Zırhlı tugayı 2. Tank taburu 2. Tank bölümünde er olarak görevliydim. Sayın başkanım 75 günlük askerdim ben. Etimesgut zırhlı birliklerde tank doldurucu olduğum için 21 gün acemi birliği ondan sonra geri kalan kısımda şeyde 2. Zırhlı tugayında yaptım. Olay günü bölük komutanı V.Y.' di öğle içtimasıydı 1 buçuk 2 arasında yapıyordu elinde bir liste ile geldi. İçtima alanında işte biraz konuştuğuktan sonra bir elinde A4 kâğıdı vardı onu bize işte 747 numaralı tankı söyledi A.A. tank komutanı, O. A. tank şoförü, Y. E. tank doldurucusu, er B.B ise tank nişancısı diye o liste de ayrı ayrı söyledi. Bir de böyle söyledi. Bu listenin Eğitim tatbikatı listesi olduğunu söyledi. O gün eğitim tatbikatı yapılacaktı. Nereden yapılacağını bilgisini

bize vermedi. Bize o gün de cuma günü bir de cumartesi pazara denk gelecektik. Çarşıya çıkacaktık. Çarşı izinlerimizi iptal edildi. Ondan sonra sayın başkanım bu konuşma yaptı dedi haftalardır ayladır dedi beklediğim bir eğitim tatbikatı o sırada. Üsteğmen V.Y. bölük komutanı söyledi bunu. Ondan sonra sayın başkanım dedi haftalardır aylardır beklediğim tatbikat bir Gaziantep bir de Kahramanmaraş'a gitme gibi bir meselemiz vardı. Bunu söyledikten sonra uzman çavuş arkadaşlara ve diğer arkadaşlara da dedi ki tugaydan dedi 45 dakika önce mesafe de uzaklıkta olun dedi. Gece yarısı olabilir 8 de olabilir 9 olabilir alarm verilirse 45 dakikada tugayda olun. Akşam içtiması oldu akşam içtimasından sonra saat 7-8 gibi alarm geldi tankları toplayın dedi eğitime gidicez. Bizde o sırada üniforma tank üniformalarını giydik. Diğer komutanlarımızı bekledik. Komutanlarımız geldi. Bizi aldılar. Bölükte o sırada tabur komutanı İ.A., V.Y. ve M.C. Üsteğmen birisi bölük komutanı birisi de bölük komutanı vekili İ.A. kurmay Yarbay V.Y.'in sol omzundan tutmuştu ona birşeyler anlatıyordu. Ben tankın gürültüsünden birşey anlamadım. İleri geri V.Y.'in sağ omzundan tutmuştu ileri geri birşeyler anlatmaya çalışıyordu. Ben duymadım. Böyle bana bakınca ben şimdi bana kızacak diye başımı öbür tarafa çevirdim. Ondan sonra 749 748 747 numaralı tanklar nizamiyeden çıktı. Tugayın etrafını dönerek nizamiyeden akşam 10 buçuk 11 gibiydi sanırım çıktı. O sırada tugay komutanı da girişteydi nizamiye girişinde. Ondan sonra FSM'ye doğru gidiyormuşuz bilmiyorum. Kesinlikle bir bilgi verilmedi bize eğitim tatbikatı denildi bize. Biz tatbikat için götürüldüğümüzü biliyorduk. Tatbikat, yeni başlamış er ve er başlara işi öğretmek benim bildiğim. Tatbikatın içeriğine dair bir bilgimiz yok bize tatbikat şöyle olur böyle olur diye bir şey söylemediler sadece eğitim tatbikatı denildi. Daha önceden eğitim tatbikatı olup olmadığını bilmiyorum ben 75 günlük askerdim bizim ilk defa eğitim tatbikatımızdı. Ben 747 numaralı tanktaydım benim bulduğum tankta ben tank doldurucu, tank şoförü O. A., tank komutanı A.A. birde tank nişancısı B.B er o da. Dışarı çıktığımızda yanımızda her zamanki silahımız HK33 vardı. Bende silah benim zimmetim de olan silah değildi. O gün a4 kâğıdı verdiler seri numarasını aldılar imzala dediler imzalattılar. Daha önce zimmetimde silah yoktu ilk defa silah verdiler. Daha önce bindiğin tank bizim birliğe ait değildi.

İlerleyen saatlerde tankların gitmesine yakın tabur komutanını emriyle bir tane askeri araç Mercedes geldi onun içinden muhimmat vardı şöyle kutular verdiler bende ilk defa görüyordum. Muhimmatları aldılar bize verdiler. Bende aldım tankın bölmesi var. Muhimmatlarda HK33 mermisi vardı. Tabur komutanının emriyle tanklara verildi bunlar. Bulduğum araçta emir komuta A.A.' da idi.

Ben şimdi 75 günlük asker olduğum için kesinlikle telefon bize yasaktı. Tuşlu telefon bile yoktu yanımda. O yüzden sosyal medya ve internetten bilgi sahibi olma gibi durumum yoktu. Tanklar çok hızlı gidiyordu. O sırada karşı şeride geçerken şey aynı şeritte ilerlerken şey soruyorlardı bize vatandaşlar nereye gidiyorsunuz diyorlardı ben diyordum eğitim tatbikatı bilmiyorum eğitim tankı. Vatandaşlardan kimse tankı durdurmadı. FSM köprüsüne kaçta geldiğimizi hatırlamıyorum. Saat gibi bir şey yoktu yanımızda. FSM 'ye vardığımızda herhangi bir talimat veren olmadı. Aracın doldurucu bölmesinin içinde saklanıyorduk. Orda milleti gördük zaten. Vatandaşlar ilk grupta sayın başkanım 50 kişi

gibi bir şey geldi sonradan sayıları arttı. Kaçta geldiklerini hatırlamıyorum. Biz tanktan hiç çıkmadık zaten korkudan çıkamıyoruz ki ne oluyor diye. Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları vardı. O an bir tek bu işin içinde başka iş olduğunu tatbikat olmadığını anladım. Ama darbe teşebbüsü olduğunu hiç düşünemedim. 100 yıl düşünsem onu hiç düşünemezdim. Herhangi bir kimseye kesinlikle ateş etmedim. Bir kişi ateş ediyordu uzun boylu sarışın bir tane A. yarbay diyorlardı ona yere ateş ederken mermi sekip bacağına gitti halkın. Bu kişi A.U.. Üniformalıydı ve rütbesi Yarbay'dı. Vatandaşlarla halkla olan mesafe buradan duvar kadardı. Yere sıktı sekti bacağına gitti. Vatandaşlarla bu kişi arasında nasıl bir diyalog geçti ben onu görünce ben tankın içine girdim sayın başkanım. Benim içine girdiğim tankın etrafını saran olmadı kimse yoktu en sonunda tanktan çıkarken en büyük asker bizim asker sloganlarıyla FSM karakoluna girdik. Halk tankın etrafını sarıyorken tankın içindeydim ben hep içindeydim. Zaten emir geliyordu bize içeri girin diye. Emri H. astsubay veriyordu H. astsubay bana iki defa bana el işareti yaptı kafanı sok içeri diye. Rütbelilerden başka Uzman Çavuş A.A. vardı Üst Teğmen M.C. vardı. Köprüye gelen vatandaşların hangi amaçla köprüye geldiklerini bilmiyordum. İşte tanktayken yanlış olduğunu anladım. Bu işin içinde yanlış birşey olduğunu anladım. Bende tanktan çıktım karakola teslim oldum. Ne ateş ettim ne de başka bir şey sayın başkanım. Olay yerinde olan öldürme veya yaralama eylemlerinin içerisinde ben yokum. Biz hep tankın içindeydik o yüzden yapılan eylemleri kimlerin yaptığını görmedim. Darbe teşebbüsünden önceden haberi yoktu. O olay sırasında köprüdeyken bayrakla gelince işin içinde yanlış olduğunu anladım. Karakola girince orda bir tane polis abi vardı dedim noluyor dedi kalkışma öyle birşey dedi o zaman anladım bende. Silah doğrultmadım, ateş etmedim, silahı kullanmadım kesinlikle. Gördüklerim arasında bir de A.e A. havaya sıkıyordu. Başka gördüğüm bir şey yok. Yalnız giderken sol şeritte 749 numaralı tank en öndeydi. Ters şerite girerken bir tane audi Q7 miydi ona çarptı kaza yaptı. Tankı kimin sürdüğünü hatırlamıyorum. Ben 3. Tanktım o en önde gidiyordu. Trafik vardı 749 numaralı tank bariyerlerin üstüne çıktı hızını biraz düşürdü ve üstünden geçti bariyerleri ezdi. Ters şeride girdi karşıdan tek tük araç geliyordu. O esnada Q7 bir araç da geliyordu araç kendi şeridinden ilerliyordu. Tankın Q7 yi ezdiğini görünce tanktan çıktım işte halk vardı orda en büyük asker bizim asker sloganlarıyla beni aldılar benle birlikte köprüdeki karakola girdik. Silahım tankın içindeydi o esnada askıdaydı elimi değirmedim. Köprüde polis memurları vardı. FSM karakolunda iken A. Yarbay silahını tutmuştu. Polis elinden silahını almaya çalışıyordu. Teslim ol diyordu silahını ver diyordu. Ben ölürüm silahımı vermem diyordu. Ondan sonra polisler bizi şeyden çıkardı.

Ben genel anlamıyla gerideki tankın içerisinde baya bir zaman kaldığım için olayları tam göremedim. Olay yerini gördüm FSM köprüsünde vatandaşların kalabalıklaştığını gördüm. Halkımıza ateş açıldığını karakolda öğrendim. Ama rütbeli askerlere bu durumu sormadım neden böyle bir olay olduğunu sorgulamadım. Neden böyle şeyler olduğunu soran başka kimse de olmadı. Darbe oldu yönetime el konu gibi bir şey hiç duymadım.

Sayın başkanım son bir şey söylemek istiyorum. 27 yaşındayım. Muşluyum yıllardır terör bölgesinde faaliyet yaşamaktayım. Bu ana kadar hiçbir terör örgütü ile ne işim olmuş ne propaganda ne sempazitanlık, ben bugün gelmişim vatani görevime, bayrağıma

hizmet etmeye ben bunla yargılanıyorum. Ben ilk önce yüce Allah'ın adaletine, sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunmuştur.

4. Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamınca sanık Y. Y. hakkında; Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından kamu davası açılmış ise de; Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Amirin Emri" diye anılan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi manasında hataya düştükleri anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere ceza verilmesine yer olmadığına," şeklinde mütalaa da bulunulmuştur.

5. Hakkındaki Sanık Beyanları

Sanık A.A. mahkemede huzurundaki savunmasında; "Beni başka tanka verdi seni hangi tanka verdiğini bilmiyorum dedi. Bende beni görevlendirdiğin tankı ararken öğrenmeye çalışırken aynı bölük yaptığım uzman onbaşı O. A. ve bölüğümüzün asker olan Y. Y. 195747 plakalı tanktan bana seslendiler. Komutanım siz bu tanktasınız dediler. Hemen tankıma geçtim personelimi ve tankımı kontrol ettim.

... Köprüye geldiğimizde toplanmış olan sivil halk kalabalığını görünce önceden nizamiye çıkışında tam dolduruş yapmış olduğum silahımı yanlışlıkla herhangi bir kimseye zarar vermemek için şarjörü ile birlikte silahımın ağzında bulunan mermiyi boşalttım. Silahımı boşaltmama yanımda bulunan askerim Y. Y. de şahittir. Dün ifade vermiş olan Y. askerim de şahittir. Hatta insan kalabalığı görünce üst geçidin oradaki şeklinde beyanda bulunmuştur.

6. Değerlendirme ve Kanaatimiz

Sanık Y. Y.'ün er olması, birliğinden darbeden habersiz bir şekilde çıkarılmış olması, olay anında içinde bulunduğu tutum ve davranışlar ile olay gecesi geri durma şeklindeki eylemleri sanığın üzerine atılı suçun manevi unsuru bakımından teşekkül etmediği kanaati tarafımızda hâsıl olmuştur.

Yukarıya alıntıladığımız sanığın savcılık ifadesi, mahkeme huzurundaki savunması, hakkındaki sanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde suçun manevi unsurunun oluştuğuna dair bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın tecziye durumunu mahkemenin takdirine bırakıyoruz.

NETİCE VE TALEBİMİZ

Yukarıda İzah ettiğimiz nedenlere istinaden;

Sanıklar; A. G., A.B., A.Y., A.Ş., A.T., B.B, B.T., C.T., C.K., E.Ö., E.Y., E.Y., F.A., F. O. Y., H.K., H.G., H.A., İ.Ç., İ.I., İ.V.G., İ.Y., K.S., M.Ö., M.Ş.P., M.F., M.G., M.K., M. B., M. Ç., M. G., M.Ç., N.B., N.A., O.S., O.A., S. Ö., S.A., S.Ç., Ü.A., V.B., Y.K., Y.E.K., Y. A. ve Y. Y.'ün tecziye durumunu mahkemenizin takdirine bırakıyoruz.

Sanık G.B.nun'nun Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 39 maddeleri uyarınca tecziyesine,

Sanık O. Y.'ın Türk Ceza Kanunu'nun 309/1, 39 maddeleri uyarınca tecziyesine

Karar verilmesi vekaletn talep olunur.

09.07.2020

Müdahil Vekilleri

Av. Yasin Şamlı

Av. Kemal Kaya

Av. Cemile Ünlü

Av. Faruk Koç Av.

Halil İbrahim Yılmaz

Av. Fatih Bilal Danalıoğlu

Av. Muhammed Faruk Görmüş

**Yerel Mahkemece
Sanıklar Hakkında
Kurulan Hüküm**

YEREL MAHKEMECE SANIKLAR HAKKINDA KURULAN HÜKÜM

1) Her ne kadar Sanıklar A. G., A. B., A. Y., A. Ş.L, A. T., B. B., B. T., C. T.İ, C. K., E. Ö., E. Y., E. Y., F. A., F. O. Y., H. K., H. G., H. A., İ. Ç., İ. I., İ. V. G., İ. Y., K. S., M. Ö., M. Ş. P., M. F., M. G., M. K., M. B., M. Ç., M. G., M. Ç., N. B., N. A., O. S., O. A., O. Y., S. Ö., S. A., S. Ç., Ü. A., V. B., Y. K., Y. E. K., Y. A. ve Y. Y. hakkında *cebiri ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme. Cebiri ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme. Cebiri ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından sırasıyla 5237 sayılı TCK'nun 309/1. 311/1, 312/1. 314/2 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de: hiyerarşik düzen içerisinde ast konumunda bulunan erlerin konusu suç oluşturduğu emri haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşerek bu emri yerine getirmeleri, somut olaylar çerçevesinde ast olan erlerin bilgi düzeyi, olayın özellikleri, tecrübe, rütbe ve konumları gibi olgular nazara alınarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Kanunun hükmü ve amirin emri" başlığını taşıyan cezayı ortadan kaldıran sebepte ayıtı yasanın 30/3 maddesi bağlamında hataya düştüğü anlaşıldığından, adı geçen sanıklar hakkında bu suçlardan ayrı ayrı olmak üzere 5271 Sayılı CMK'nun 223/3-d maddesi uyarınca **CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,***

2-) Her ne kadar sanık A. T. hakkında *Trafik güvenliğini tehlikeye sokma* suçundan kamu davası açılmış ise de: hiyerarşik düzen içerisinde bulunan er sanığın konusu suç oluşturduğu emri haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşerek bu emri yerine getirmesi, somut olaylar çerçevesinde sanığın bilgi düzeyi, olayın özellikleri, tecrübe, rütbe ve konumları gibi olgular nazara alınarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenen ve "Kanunun hükmü ve amirin emri" başlığını taşıyan cezayı ortadan kaldıran sebepte aynı yasanın 30/3 maddesi bağlamında hataya düştüğü anlaşıldığından, sanık A. T. hakkında Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından 5271 Savdı CMK'nun 223/3-d maddesi uyarınca **CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,**

3-) Her ne kadar sanıklar G. B. ve O. Y. hakkında; *Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etmek* suçundan üzerlerine silahla ateş açılması nedeniyle çeşitli şekillerde yaralanan mağdurlar Adem SEFER, Ali ÖZLEYEN, Bekir DEMİR, Dursun Ümit YETİŞEN, Fatih ORHAN, Fazlı ŞENGÜL, Hakan ARSLAN, Hamdi KELTEPE, Harun ÇOLAK, Hüseyin ODABAŞI, Hüsnü Sinan BARIN, İsmail ARSLAN, Kadir AYTAZ, Kamil UBAY, Kenan DUMAN, Lütfü ÇİFT, Metin BOSTANCI, Muhammet BOSTANCI, Murat ALTUN, Murat TOPÇU, Mustafa AKIN, Mustafa KAYA, Mustafa ŞENER, Mustafa UZUN, Nezaket

TEKİNŞEMİ, Ümit SOYSAL, Ünsal PEKDEMİR, Vedat KAYA, Veli GENÇ, Zeyd Muaz BIYIK ve Ejder MUSLU'ya karşı olacak şekilde ayrı ayrı toplamda 31 kez işledikleri iddia olunarak kamu davası açılmış ise de; adı geçen sanıkların havaya doğru öldürme veya yaralama kastı olmaksızın ateş ettiklerinin tespit edilmiş olmasıyla birlikte hedef gözeterek mağdurlara doğru ateş ettiklerine dair bir veriye ulaşılamaması karşısında, sanıklar G. B. ve O. Y. 'in üzerlerine atılı *Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçunun* sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle müsnet suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca **AYRI AYRI BERAATLERİNE,**

4)-Sanık G. B.'nin üzerine atılı ve sübuta eren "*Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek*" suçundan eylemine uyan 5237 savdı TCK'nun 309/1 maddesi uyarınca **AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Sanığın sübuta eren eyleminin. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesinde sayılan mutlak terör suçlarından olması nedeniyle, aynı Kanununun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen cezada 1/2 oranında artırım yapılarak (sanığa temel ceza olarak TCK hükümleri uyarınca verilebilecek en ağır cezanın verildiği göz önüne alınmak suretiyle) sanığın **AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak marifetiyle icra hareketlerine katkı sunan ancak sunduğu katkı tek başına vehamet arz etmeyen sanığın eyleminin "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" kapsamında kaldığı anlaşılacakla 5237 sayılı TCK'nun 39.maddesinin 2-c maddesi delaletiyle 39/1 maddesi uyarınca sanığın takdiren **15 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözönüne alınarak sanığın cezasının TCK'nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın **NETİCETEN 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

Sanığın cezasından başkaca yasal ve takdiri artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,

Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nun 63. Maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA,

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına, Sanığın TCK'nın 6/5-j maddesinde düzenlenen 'örgüt mensubu' sanık olduğu anlaşılacakla; sanık hakkında hükmolunan cezanın TCK'nın 58/9 uncu maddesi gereğince **MÜKERRİRL-**

ERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, MÜKERRİR HAKKINDA CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA

5-) Her ne kadar sanık G. B. hakkında “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmayı gerektirir şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlarından sırasıyla 5237 sayılı TCK’nun 311/1, 312/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de: sanığın eyleminin TCK’nın 109/1 maddesinde düzenlenen “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek” suçu ile birlikte TCK’nın 311/1 ve 312/1 maddelerinde tanımlanan diğer kalkışma suçlarını da oluşturduğu anlaşılacakla birlikte, aynı hukuki değerleri koruyan Anayasayı ihlal suçunun tüm unsurları ile gerçekleştiği olayda sanığın ayrıca TCK’nın 311/1 ve 312/1 maddelerinde düzenlenen suçlardan cezalandırılma imkanı bulunmadığından ve ayrıca TCK’nın 314/1-2 maddelerinde düzenlenen silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinin "geçitli suç" kuralları çerçevesinde Anayasayı ihlal suçunun içerisinde eridiği anlaşılacakla sanık hakkında atılı suçlardan **CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,**

Yürütülen açık yargılama sonunda Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, talebe kısmen uygun, kısmen aykırı olmak üzere; 5271 S. CMK’nın 231/1 maddesi uyarınca. 232/6. maddesine uygun hüküm fıkrası tutanağa geçirilerek, hüküm alenen okunup gerekçesi ve ana çizgileri usulen anlatıldı.06/10/2020

Başkan 104708

Üye 212078

Üye 214783

Katip 229053

TURKIYE HUKUK

TÜRKİYE'NİN HUKUK ETKİNLİKLERİ SİTESİ



turkiye_hukuk



turkiyehukuk

turkiyehukuk.org